

Φίλες και φίλοι,

Σήμερα εγκαινιάζουμε το **Νοσοκομείο Πύργου** – μετά απ' αυτό των Γρεβενών, των Σερρών, της Θήβας. Το έργο της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. **και** στον τομέα των υποδομών υγείας, έχει καταστήσει την τετραετία 2000-2004 μια από τις **πιο παραγωγικές τετραετίες** της Μεταπολίτευσης. Τα νέα νοσοκομεία, τα νέα σχολεία, τα νέα δημόσια έργα σ' όλη τη χώρα είναι περισσότερα ίσως απ' όσα δημιουργήθηκαν σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο διακυβέρνησης.

Α **Θα** ήθελα να επαναλάβω ξανά με την ευκαιρία των νέων εγκαινίων πως σε σχέση με το 1995 έχουμε σχεδόν **διπλασιάσει** τις δαπάνες για την υγεία. Επενδύουμε σήμερα στη δημόσια υγεία πάνω από το 8% του προϋπολογισμού. Δημιουργούμε νέες υποδομές στην περιφέρεια. Μειώνουμε τις ανισότητες και τις ανάγκες μετακίνησης προς τις μεγαλύτερες πόλεις και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν ή ολοκληρώνονται 26 νέα νοσοκομεία στην Ελλάδα. **Αυξήσαμε το νοσοκομειακό χώρο κατά 75% από το 1994 έως σήμερα.**

Γνωρίζουμε βέβαια και τα προβλήματα. Γνωρίζουμε πως αν και οργανώσαμε μεγάλες επενδύσεις υποδομών, μένει να αντιμετωπίσουμε υστερήσεις στο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας. Να αισθάνεται ο πολίτης τη φροντίδα. Να του παρέχεται η φροντίδα αυτή γρήγορα. Να είναι το περιβάλλον φιλικό προς τον άρρωστο.)

Φίλες και φίλοι,

**Στον ελληνικό λαό προσερχόμαστε με ειλικρίνεια.** Στο ερώτημα που υπάρχει κατά καιρούς σε διάφορες χώρες, αν δηλαδή έχει μέλλον και βιωσιμότητα, αν πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει το δημόσιο σύστημα υγείας, εμείς απαντάμε καταφατικά και δεσμευόμαστε ρητά πως το ΕΣΥ θα μείνει περιουσία του πολίτη. Το ΕΣΥ ανήκει στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικογένεια. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αν ποτέ εφαρμοστεί, θα συμβάλλει στην αποδόμηση του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους, εξυπηρετώντας τα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της υγείας και απειλώντας τα κοινωνικά κεκτημένα. Το σύστημα υγείας που προτείνει η Νέα Δημοκρατία είχε εφαρμοστεί και την περίοδο 1990-1993 και η αποτυχία του είναι γνωστή. Η λύση των σημερινών προβλημάτων δεν είναι η επιστροφή σε αποτυχημένες και επικίνδυνες συνταγές. Η

λύση είναι η κλιμάκωση της προσπάθειας για καλύτερη οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία καθώς και η αύξηση της χρηματοδότησης του συστήματος. Η προάσπιση του ΕΣΥ γίνεται όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη, με το πρόγραμμα και τις πρωτοβουλίες μας.

B [ **Συνεχίζουμε την προσπάθεια ώστε:**

- Οι υποδομές υγείας της Ελλάδας του 2006 να είναι πάνω από τις διπλάσιες από τις υποδομές της Ελλάδας του 1993.
- Η αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ από το σημερινό 2,7% του ΑΕΠ στο 4% έως το 2008.
- Το νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία να αυξηθεί κατά 10.000 άτομα.

Φίλες και φίλοι,

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται μια δημιουργική πορεία 8 ετών και ξεκινά μια νέα ελπιδοφόρος προσπάθεια. Μια νέα προσπάθεια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του συνόλου της προοδευτικής παράταξης, με νέες δυνάμεις, με ανανέωση, με νέα ηγεσία. Μια νέα προσπάθεια, που στοχεύει να

οδηγήσει την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Τα τελευταία χρόνια ολοκληρώσαμε μια καθοριστική αλλαγή για την οικονομία και τη χώρα. Εργαστήκαμε σκληρά και συστηματικά, όχι μόνο για να πετύχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα χαμηλό πληθωρισμό, χαμηλά επιτόκια και διαρκώς μειωμένα ελλείμματα. Εργαστήκαμε σκληρά και συστηματικά για να πείσουμε την κοινωνία πως την οικονομική σταθερότητα πρέπει να τη επιτυγχάνουμε και να τη διατηρούμε **διαρκώς**. Γιατί είναι η κυριότερη προϋπόθεση:

- Για την κατάκτηση μιας σταθερά αυξανόμενης ευημερίας.
- Για τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών υπηρεσιών.
- Για την προώθηση της επίλυσης των εθνικών θεμάτων.
- Για την ασφάλεια και την προοπτική της χώρας και της κοινωνίας.

Για τις άλλες 11 χώρες ο στόχος της ΟΝΕ ήταν μια εύκολη υπόθεση. Για την Ελλάδα ήταν μια τεράστια εθνική πρόκληση. Πετύχαμε. Γι' αυτό και άνοιξαν νέοι δρόμοι για την οικονομική ανάπτυξη, που είναι η μοναδική δεξαμενή από την οποία αντλούνται οι πόροι για το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική συνοχή. **Αν σταματήσει η**

ανάπτυξη, καμιά πλειοδοσία φραστικής κοινωνικής ευαισθησίας δεν αρκεί για να αναπληρώσει τους χαμένους πόρους για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους και το κοινωνικό κράτος. Για να είσαι κοινωνικά ευαίσθητος χρειάζεσαι πόρους – και πόρους δημιουργεί η σωστή οικονομική πολιτική, η ισχυρή ανάπτυξη και όχι ο λαϊκισμός και η δημαγωγία. Ο λαϊκισμός και η δημαγωγία δεν «πληρώνει» το κοινωνικό κράτος, αλλά αντίθετα «απορροφά» μερίδιο από το μέλλον του τόπου. Ο λαϊκισμός και η δημαγωγία ναρκώνει την κοινωνία και την οδηγεί σε λάθος δρόμους, σε επικίνδυνες αυταπάτες. Ο λαϊκισμός και η δημαγωγία στερεί από τον τόπο, στερεί από τον πολίτη, στερεί από τον τόπο και τον πολίτη την ασφάλεια, την ελπίδα, το έργο και την πρόοδο. Αυτό το γνωρίζει ο ελληνικός λαός κι επειδή το γνωρίζει θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία και πάλι στην αντιπολίτευση. Τα λόγια και τα τεχνάσματα δεν υποκαθιστούν τα έργα. Το μέλλον δεν υποθηκεύεται.

Φίλες και φίλοι,

Πετύχαμε από το 2002 και μετά έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή

Ένωση. Κι αυτό είχε μεταξύ άλλων τα παρακάτω αποτελέσματα:

- **Στην υγεία** μια σειρά από νέα και σύγχρονα νοσοκομεία σ' όλη τη χώρα.
- **Στην παιδεία** 5.500 ολοήμερα σχολεία μόνο από το 2000 μέχρι σήμερα.
- **Στις συντάξεις** αυξήσεις στο ΕΚΑΣ πάνω από τον πληθωρισμό για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Χάρη στην ανάπτυξη, το 2004 οι **κοινωνικές δαπάνες** – οι δαπάνες τους κράτους για επιδόματα, συντάξεις και για το κοινωνικό κράτος – βρίσκονται για πρώτη φορά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η **ανεργία** μειώθηκε 3% από το 2000 και βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έγινε με τη **φορολογική μεταρρύθμιση** μια από τις λίγες χώρες της ΕΕ που φορολογεί λιγότερο ή και καθόλου τα κατώτερα εισοδήματα. Χάρη στην ανάπτυξη έγιναν **έργα υποδομής** που έφεραν ολόκληρες περιοχές της χώρας από 40 χρόνια πίσω, 40 χρόνια μπροστά.

Δεν έγιναν όμως όλα. Η Ελλάδα δεν τελειώνει το 2004. Θα έλεγα ότι αρχίζει το 2004. **Κάθε στιγμή είναι μια νέα**

αφετηρία στη ζωή. Όμως, είναι μια νέα αφετηρία από μια διαφορετική βάση. Θα ήθελα να ρωτήσω: *Ξεκινά η Ελλάδα σήμερα από την ίδια ή από χειρότερη βάση απ' αυτή που ξεκινούσε το 1996;* Το 1996 ήταν μια νέα αφετηρία σε σχέση με το παρελθόν. Και το 2004 είναι μια νέα αφετηρία σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά η αφετηρία του 2004 στηρίζεται σε μια πιο υψηλή, πιο ολοκληρωμένη και προπαντός πιο στέρεα βάση απ' αυτή που στηριζόταν η προσπάθειά μας το 1996. Και το ερώτημα σήμερα είναι: *Θα κάνουμε αυτή τη νέα αρχή; Θα διασφαλίσουμε αυτή τη νέα βάση για να μπορέσουμε να φτάσουμε πιο κοντά στους στόχους μας; Ή θα τινάξουμε στον αέρα τη βάση, που χτίσαμε; Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε στα προβλήματα και τα αδιέξοδα του χτες τα οποία και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε από τη αρχή; Αυτό είναι το ερώτημα και το δίλημμα των εκλογών της 7<sup>ης</sup> Μαρτίου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.* Η συνολική υποδομή που δημιουργήσαμε δεν είναι δεδομένο ότι θα διατηρηθεί χωρίς σωστή πολιτική. Το αύριο που θέλουμε δεν θα έρθει ποτέ αν γκρεμίσουμε τη σκάλα στην οποία ανεβαίνουμε σκαλί-σκαλί.

Πρέπει πρώτον, να διασφαλίσουμε τα θεμέλια και τις προϋποθέσεις, που δημιουργήσαμε και δεύτερον, να

**επιταχύνουμε το ρυθμό σύγκλισης με ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σημαντικά ταχύτερους από αυτούς των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έτσι θα διορθώσουμε και τα λάθη μας. Και έτσι, θα προχωρήσουμε πιο κοντά στους στόχους μας.**

**Οι κατευθύνσεις πολιτικής μας αποτυπώνονται στη Χάρτα Σύγκλισης. Στόχος της Χάρτας είναι να αναδείξει τις νέες πηγές ανάπτυξης για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Να καταγράψει – με δείκτες και στόχους – τις συγκεκριμένες πολιτικές για να επιταχύνουμε την πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Οι προτάσεις της Χάρτας Σύγκλισης θα αποτελέσουν μέρος του συνόλου των προτάσεων που θα συγκροτήσουν το πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.**

- **Δημιουργούμε ένα «μέρισμα ειρήνης» για την παιδεία. Με τη μείωση των εξοπλιστικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ δημιουργούμε νέες δυνατότητες για σταδιακή αύξηση των δαπανών στην εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ.**
- **Έχουμε ένα «μέρισμα σταθερότητας». Δεσμευόμαστε στη μείωση του χρέους κατά 4 περίπου μονάδες του ΑΕΠ το χρόνο, ώστε να φθάσει**



το 85% του ΑΕΠ. Με τη μείωση των τόκων από την αποκλιμάκωση του χρέους τα επόμενα χρόνια δημιουργούμε νέες δυνατότητες για την **αύξηση της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας και πρόνοιας στο 4% του ΑΕΠ.**

- **Έχουμε τέλος ένα «μέρισμα εξυγίανσης».** Με τους πόρους από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, δημιουργούμε νέες δυνατότητες για τη **μείωση της φορολογίας στις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.**

Φίλες και φίλοι,

**Η νέα ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η νέα ηγεσία της χώρας, που θα πραγματοποιήσει ένα μεγαλύτερο άλμα μπροστά.** Στις εκλογές της 7<sup>ης</sup> Μαρτίου η ισχυρή και σύγχρονη προοδευτική πλειοψηφία του τόπου, πέρα από κομματικές εκφράσεις θα εγγυηθεί την ασφαλή πορεία της χώρας προς το μέλλον. Καλούμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, που δεν θέλουν το λαϊκισμό, που δεν θέλουν την προχειρότητα, που έχουν όραμα για τη χώρα να στηρίξουν τον αγώνα. Τον αγώνα για την Ελλάδα που πετυχαίνει τους στόχους της. Την Ελλάδα που θέλουμε.

Η νέα τετραετία είναι μια περίοδος με μεγάλους στόχους. Και είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν. Δεν θα είμαστε το ίδιο αν αποτύχουμε, αν αρχίσουμε τα λάθη. Θα κριθούν μεγάλοι εθνικοί και κοινωνικοί στόχοι μέσα σ' ένα ρευστό κι αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε την αποτυχία. Θα κριθούν τα εθνικά θέματα. Θα κριθεί η επιτυχής διεξαγωγή, αλλά και το «μετά» των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα κριθεί η πορεία σύγκλισης που οδηγεί στη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, την ολόπλευρη ενίσχυση της προστασίας των οικονομικά αδύναμων, σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. Σε μια εποχή, που αλλάζουν οι ισορροπίες σε διεθνές επίπεδο και σε όλα τα πεδία, από την οικονομία έως τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όλοι οι προοδευτικοί πολίτες θα δηλώσουμε στις 7 Μαρτίου ενεργά παρόντες στην προσπάθεια για την ασφάλεια, την πρόοδο και την οριστική αλλαγή της Ελλάδας. **Να αγωνιστούμε όλοι μαζί για τη Νίκη:** Για να προχωρήσουμε πιο μπροστά και πιο ψηλά. Για μια κοινωνία με περισσότερη ευημερία. Με περισσότερη ανθρωπιά. Με περισσότερες δυνατότητες για όλους.

**ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 7 Μαρτίου!**

**Όλοι μαζί για τη Νίκη!**