

Τι κρίνεται Του Κώστα Σημίτη

Την Κυριακή 7 Μαρτίου καλούμαστε όλοι οι Έλληνες να αποφασίσουμε για καθοριστικές για το μέλλον μας εκκρεμότητες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, δεν υπήρξαν άλλες εκλογές με τέτοιες εκκρεμότητες, που έχουν άμεση επίπτωση στο μέλλον μας. Ούτε το 1985, ούτε το 1990, ούτε το 1993, ούτε το 1996 και ούτε το 2000.

Τους επόμενους δύο μήνες θα είναι σε εξέλιξη και θα καταλήξουν οι διαδικασίες οριστικής επίλυσης του Κυπριακού. Ποιος μπορεί να χειριστεί καλύτερα το Κυπριακό για να έχουμε ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή; Το κόμμα που πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το κόμμα που αρνήθηκε κάθε υποστήριξη και πολλές φορές κατήγγειλε αυτή την πολιτική;

Μέχρι το τέλος του 2004 θα πρέπει να επιλύσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας μας στο Αιγαίο. Ποιος μπορεί να χειριστεί καλύτερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ώστε να πετύχουμε την ειρήνη στο Αιγαίο, τη μείωση των στρατιωτικών δαπανών και νέες δυνατότητες ανάπτυξης του εμπορίου μας. Το κόμμα που άλλαξε προς όφελος

της Ελλάδας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή το κόμμα που αρνήθηκε σθεναρά την προσέγγιση;

Μέσα στο 2004 θα κριθεί, αν θα διασφαλίσουμε τη σταθερότητα της οικονομίας και θα συνεχίσουμε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εκμεταλλευόμενοι τους πόρους που αποδεδυόμενοι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα έργα που κατασκευάσαμε. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί αυτή την προσπάθεια; Το κόμμα που πέτυχε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ή το κόμμα που μιλούσε για τραβεστί – οικονομία και διαπιστώνει, ότι χρειάζεται μείωση δαπανών πρωτόγνωρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να αναφέρει ούτε καν μια από τις δαπάνες που θα μειώσει;

Τον Αύγουστο του 2004 θα πραγματοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ποιος μπορεί να ολοκληρώσει το έργο της προετοιμασίας και να διεξαγάγει άρτιους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως αρμόζει στην Ελλάδα. Το κόμμα που κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την Ελλάδα και τους προετοίμασε ή το κόμμα που ήταν όλο αυτό τον καιρό αδιάφορος και κακόπιστος θεατής.

Τα επόμενα δύο χρόνια θα κριθεί αν η Ελλάδα θα εξασφαλίσει ένα Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και σε ποια

έκταση. Ποιο κόμμα μπορεί να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη διαπραγμάτευση. Το κόμμα που εξασφάλισε τους περισσότερους πόρους, που είχε πάρει ποτέ η Ελλάδα με το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο ή ένα κόμμα χωρίς διαπραγματευτική πείρα και με σχεδόν ανύπαρκτες διεθνείς διασυνδέσεις;

Τα επόμενα χρόνια θέλουμε το κοινωνικό κράτος μας να γίνει πιο αποτελεσματικό. Ποιο κόμμα μπορεί να το πετύχει; Το κόμμα που αύξησε τις κοινωνικές δαπάνες πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, δημιούργησε πρωτοποριακά προγράμματα όπως τα ΚΑΠΗ, τη Βοήθεια στο Σπίτι και το Ολοήμερο σχολείο και έχτισε 26 νέα νοσοκομεία ή το κόμμα, που θέλει όπως δηλώνει, να μειώσει τις κοινωνικές δαπάνες.

Πιστεύω, ότι η απάντηση σ' αυτά τα διλήμματα είναι ξεκάθαρη. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με ηγέτη τον Γιώργο Παπανδρέου είναι το κόμμα εκείνο που μπορεί να οδηγήσει στη λύση το Κυπριακό, να ρυθμίσει το θέμα της υφαλοκρηπίδας και να μειώσει τις αμυντικές δαπάνες, να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, να ολοκληρώσει με επιτυχία την προσπάθεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να κερδίσει υψηλούς πόρους στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επεκτείνει το κοινωνικό κράτος.

Η χώρα δεν πρέπει διολισθήσει προς το παρελθόν με άμεση επίπτωση στην ευημερία του καθενός.

Γι' αυτό σας καλώ να ψηφίσετε ΠΑ.ΣΟ.Κ. Για να προχωρήσουμε τη μεταρρύθμιση, την ανανέωση σταθερά αλλά με ασφάλεια, για να είναι κερδισμένοι όλοι οι Έλληνες, για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας.