

Κρίνω απαραίτητο να τονίσω τη συμφωνία όλων για τις πολιτικές και τους στόχους που επιδιώκουμε. Συμφωνίες που διαμορφώθηκαν στο τελευταίο Συνέδριο, στα Κομματικά και Κυβερνητικά όργανα, στην Κοινοβουλευτική ομάδα. Συμφωνίες που προέκυψαν με ελεύθερο, αβίαστο, δημοκρατικό διάλογο. Συμφωνίες που επικυρώθηκαν στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1996 και αποτελούν πλέον λαϊκή εντολή. Οφείλουμε να την σεβασθούμε, οφείλουμε να την υλοποιήσουμε.

Το δρομολογημένο κυβερνητικό έργο, οι ιεραρχήσεις, τα κριτήρια, τα χρονοδιαγράμματα επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων, κινούνται άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε με δυσκολία και προβλήματα αλλά σε κάθε περίπτωση με συνέπεια στην επίτευξη των στόχων μας, στην υλοποίηση, στην εφαρμογή των προγραμματικών δηλώσεων και δεσμεύσεων της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Σας θυμίζω

- τη συμφωνία μας για τη διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εδαφικής μας ακεραιότητας
- τη συμφωνία μας για την ένταξη στην ΟΝΕ
- τη συμφωνία μας για Οικονομική Ανάπτυξη με Κοινωνική Δικαιοσύνη
- τη συμφωνία μας για το σύγχρονο κράτος-στρατηγείο
- τη συμφωνία μας για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων των πολιτών με στόχο την ελεύθερη και δημιουργική πρωτοβουλία
- τη συμφωνία μας ν' αντιταχθούμε σε Νέα Κέντρα Εξουσίας, που δεν ελέγχονται ούτε από την πολιτική, ούτε από τη δικαιοσύνη ούτε από τη λειτουργία της αγοράς.

Όλες μας οι συμφωνίες τείνουν στη διαμόρφωση της ισχυρής Ελλάδας.

επίπεδα, κοινωνικής πολιτικής, στρέφονται ενάντια στον εργαζόμενο, στον αγρότη, στον μικρομεσαίο, στους νέους;

Γνωρίζω ότι η πολιτική μας ανατρέπει κατεστημένες ισορροπίες, αντιπαρατίθεται με αγκυλώσεις και συμφέροντα που νέμονται παρασιτικά και άδικο κοινωνικές και εθνικές προσόδους. Η δ...

Χαίρομαι, που όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι υπάλληλοι κανενός. Μια θέση που υπερασπίσθηκα με παρησία και ευθύνη πολλά χρόνια τώρα.

Χαίρομαι που το αίτημα της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού παίρνει καθολικές διαστάσεις.

Αναλογίζομαι μήπως η συλλογικότητα, η δημοκρατία, η ανανέωση συνιστούν αλλοίωση της φυσιογνωμίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ;

Αναλογίζομαι μήπως η εμμονή στους στόχους, η σκληρή εργασία και τα θετικά αποτελέσματα μας αποκόπτουν από την κοινωνική μας βάση;

Αναλογίζομαι μήπως η αναβάθμιση του κύρους της χώρας, ο σεβασμός που απονέμεται στις θέσεις μας και στις πρωτοβουλίες μας στα μεγάλα Εθνικά θέματα συνιστούν ενδοτικότητα και υποχωρητισμό;

Αναλογίζομαι μήπως η αναπτυξιακή μας πορεία, η οικονομική σταθερότητα, η μάχη ενάντια στην ανεργία, ο παραγωγικός εκσυγχρονισμός, η ανάπτυξη των υποδομών , η ενίσχυση της περιφέρειας, η εφαρμογή μιας μοναδικής ευαισθησίας, σε ευρωπαϊκά

Δεν αρκεί να περιγράψεις μια κατάσταση. Η διάγνωση γίνεται για να υπάρξει θεραπεία. Και για να υπάρξει θεραπεία, απαιτείται σκέψη, σχέδιο και πάνω απ' όλα συντονισμός και συστηματική εργασία. Απαιτείται συμμετοχή και συστράτευση όλων. Το έχω επισημάνει σε κάθε ευκαιρία. Προς πάσα κατεύθυνση. Για τούτο οι φωνές περί αποκλεισμών είναι, τουλάχιστον παράτερες. Ολοι συμμετέχουν σε όργανα. Είναι όμως έτσι; Οσοι έχουν ορισθεί, όσοι έχουν εκλεγεί, συμμετέχουν, εμφανίζονται; Κι όσοι συμμετέχουν, ασχολούνται, παράγουν ή περιφέρουν κομματικούς τίτλους και ταυτόχρονα μιλούν γι' αποκλεισμούς; Ήλθε ο καιρός να εγκαταλειφθούν τα προσχήματα, ήλθε ο καιρός να ξεπεράσουμε πικρίες του παρελθόντος. Ο πολιτικός, το στέλεχος, έχει το δικαίωμα των φιλοδοξιών του, έχει το δικαίωμα να ολοκληρώνεται, όχι όμως σε βάρος του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, των εθνικών στόχων.

Το βέβαιον είναι ότι ορισμένες πολιτικές συμπεριφορές, δηλώσεις και ενέργειες - πέρα από προθέσεις αδυνατίζουν το πολιτικό μας ανάστημα, περιορίζουν την πολιτική δυναμική της Κυβέρνησης, δημιουργούν σύγχυση στο κόμμα και την κοινωνία.

Ο σχεδιασμός των κομματικών εξελίξεων έτυχε της ομοφωνίας μας, προέκυψε ως αποτέλεσμα συσκέψεων της Κ.Ε. και του Ε.Γ. Δεν επεβλήθη. Υπήρξε προϊόν βούλησης όλων ανεξαιρέτως. Αν στην εκτέλεσή του και την εξέλιξή του παρατηρούνται ολιγωρίες, λάθη, υπερβολές, οφείλουμε με καλή θέληση να παρέμβουμε θετικά. Η αναπαραγωγή αντιθέσεων του παρελθόντος δεν βοηθά κανέναν. Είναι μια ξεπερασμένη υπόθεση. Δεν με αφορά και δεν αφορά τα απλά μέλη μας και τους πολίτες που μας εμπιστεύονται. Τους πολίτες αφορά η φροντίδα για τη λύση των προβλημάτων τους και όχι η διανομή κομματικών οφικίων. Σας καλώ όλους να δώσουμε ένα τέλος στην παραφιλολογία των ομάδων, των αποκλεισμών, του αυταρχισμού.

αδιέξοδο που μας προτρέπουν. Και σ' αυτό δεν μπορούμε να στεκόμαστε απαθείς. Όπως επίσης, απαθείς δεν μπορούμε να στεκόμαστε όταν εκπρόσωποι, ομολογώ ελάχιστοι, των ανωτέρων οργάνων του Κινήματος, υποκύπτουν, θελημένα ή αθέλητα, στον πειρασμό της προβολής, στις κομματικές διαδικασίες, των προσωπικών τους απόψεων και όχι της συλλογικά διατυπωμένες πολιτικές αποφάσεις.