

Δωδέκατον. Ειδικότερα για την ελληνική πραγματικότητα, η αναζήτηση του ειλικρινούς πολιτικού διαλόγου και της κοινής δράσης στην κοινωνία, μακριά από βραχυπρόθεσμες σκοπιμότητες, μακριά από δημαγωγίες και λαϊκισμούς ή εκλογικές σκοπιμότητες.

Η απόρριψη μετωπικών συγκρούσεων άλλων εποχών που λειτουργούν σε βάρος της ίδιας της κοινωνίας σε βάρος τελικά των πιο αδύναμων.

Να δώσουμε ένα σύγχρονο περιεχόμενο στην έννοια του πατριωτισμού βασισμένο στις πάγιες αξίες και αρχές του σοσιαλισμού και με κριτήριο τι καθιστά σήμερα την Ελλάδα ισχυρή.

Ένα πρόγραμμα, όπως το παραπάνω, είναι ικανό να επαναφέρει την πολιτική στο πρώτο πλάνο της κοινωνίας. Ο οικονομισμός της παλιάς σοσιαλιστικής σκέψης -η πίστη ότι αρκεί η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων για να επακολουθήσει, περίπου αυτόματα, μια νέα, πιο ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι πια ικανός να αντιμετωπίσει τα αιτήματα της εποχής. Η οικονομία αυτονομείται, ετοιμάζει ένα νέο κύμα παραγωγικότητας, ικανό ίσως να διαλύσει τις κοινωνικές σχέσεις, ικανό όμως και να προσφέρει τη βάση για κοινωνικές σχέσεις ανώτερης ποιότητας. Τι από τα δύο θα γίνει είναι θέμα πολιτικής διεργασίας και νέας μορφής αγώνων.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σημάδεψε πάνω από 20 χρόνια με τις θέσεις και τη δράση του την πορεία αυτού του τόπου. Στις νέες προκλήσεις που

διανοίγονται στο τέλος του αιώνα για την Ελλάδα και τους λαούς της Ευρώπης δεν υπάρχει δίλημμα επιλογής. Πρέπει να ανταποκριθούμε θετικά με προτάσεις, πρωτοβουλίες, συνεργασίες αν θέλουμε να παραμείνουμε στο προσκήνιο της πολιτικής δράσης και δημιουργικότητας, αν θέλουμε να επηρεάσουμε αποφασιστικά τις εξελίξεις στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.

Στην κατεύθυνση αυτή δεν είναι μόνο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι κι άλλες πολιτικές δυνάμεις, είναι ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες που βλέπουν πέρα από προμετωπίδες κομμάτων ή πολιτικών χωροθετήσεων τα πραγματικά μακροπρόθεσμα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας και αυτής της χώρας στις σωστές επιλογές απέναντι στις προκλήσεις των καιρών. Έχουμε ευθύνη ν' ανταποκριθούμε απέναντι σε όλους.

Το σοσιαλιστικό κίνημα έζησε και μεγαλούργησε γιατί είχε την ικανότητα να ξεπερνάει τα σημερινά κεκτημένα, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στα ζητούμενα του σήμερα και του αύριο. Ας το επιδιώξουμε και πάλι.