

(A)

Θέμα

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Στο εξάμηνο που διέτρεξε ολοκληρώσαμε την Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσαμε ώθηση σε μεγάλους στόχους όπως η διεύρυνση της Ένωσης, η στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η μετανάστευση κι η λαθρομετανάστευση, το σχέδιο για τη μελλοντική συγκρότηση και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήματα άμεσα συνδεδεμένα με εθνικούς στόχους, με πολιτικές προτεραιότητές μας. Η ένταξη της Κύπρου στην Ένωση αποτέλεσε την κορύφωση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής του ελληνισμού. Κάναμε συγχρόνως σημαντικά βήματα πολιτικής στο διεθνή περίγυρό μας, ιδιαίτερα στην κρίση του Ιράκ. Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία μία πρωτόγνωρη απειλή στη συνοχή της Ένωσης. Καταφέραμε να την υπερβούμε, οδηγήσαμε σε κοινές θέσεις, αναδείξαμε τον ρόλο της Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Πετύχαμε στόχους και μας το ανεγνώρισαν. Έτσι αναβαθμίσαμε το κύρος της Ελλάδας στην Ένωση και στη διεθνή σκηνή, κερδίσαμε ένα πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο για την θέση και την πορεία μας στην Ένωση.

Συγχρόνως σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα κυβερνητικής δράσης στο εσωτερικό μέτωπο.

Έγινε δουλειά, συγκεκριμένη, ορατή, που αποστόμωσε όσους θέλησαν να παρουσιάσουν την χώρα ως ακυβέρνητη πολιτεία.

1. Στα πλαίσια της **φορολογικής μεταρρύθμισης** ολοκληρώσαμε τη **διοικητική κωδικοποίηση** και εισαγάγαμε **απλοποιήσεις**.
2. Ενεργοποιήσαμε με επιτυχία προγράμματα για την **Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και τον Τεχνολογικό Εκσυγχρονισμό Επιχειρήσεων**.
3. Καταβάλαμε 243,2 Μ€. για **αποζημιώσεις ΕΛΓΑ** και **ενισχύσεις ΠΣΕΑ**, ενώ για ενίσχυση από το «**FEOGA – Εγγυήσεις**» οι αγρότες έλαβαν 792 Μ€.
4. Αυξήσαμε τα **Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών** σε όλη τη χώρα κατά **240** (σε 690 σήμερα) και τις **διοικητικές υπηρεσίες** κατά **260** (σε 700).
5. Πετύχαμε την ψήφιση του Νόμου για την **επιτάχυνση της απονομής ποινικής δικαιοσύνης**, ενώ θέσαμε σε εφαρμογή το θεσμό του «**Αστυνομικού της Γειτονιάς**».
6. Μειώσαμε τη στρατιωτική θητεία σε **12 μήνες**.
7. **Αυξήσαμε κατά 35** τον αριθμό **Μονάδων Υγείας** που κλείνουν ραντεβού τηλεφωνικά ('184'), με αποτέλεσμα να **έχουν εξαφανιστεί οι ουρές συνολικά σε 95 μονάδες του ΙΚΑ**.

οχι

8. Παραδώσαμε τα **Νέα Νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης** και των **Σερρών**.
9. Θέσαμε σε λειτουργία **953 Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι»** (και πάνω από 420 ακόμα μονάδες για φροντίδα ηλικιωμένων, δημιουργική απασχόληση και υποστήριξη παιδιών και ατόμων με αναπηρίες).
10. Πραγματοποιήσαμε τις πρώτες εξετάσεις για τη χορήγηση **Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας**.
11. Παραδώσαμε τη γραμμή **Μετρό Σύνταγμα-Μοναστηράκι** και μείζονα τμήματα της **Αττικής οδού** και του κρατικού Αερολιμένα **«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»**.

Επιπλέον:

12. Διευρύναμε το πεδίο δράσης του **Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης**.
13. Διευκολύναμε την πρόσβαση στα προγράμματα **απασχόλησης του ΟΑΕΔ** και ολοκληρώσαμε το σχέδιο νόμου για τη **μερική απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα**.
14. Παραλάβαμε το **πρώτο όχημα Τραμ**.
15. Ανταποκριθήκαμε άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τις **θεομηνίες** που έπληξαν τη χώρα στην αρχή του χρόνου.

ΟΧΙ

Δεν θα επεκταθώ άλλο στον απολογισμό του εξαμήνου. Οι καλόπιστοι τον είδαν, τον κατέγραψαν και τον αναγνωρίζουν. (απόσπασμα 2-3 σελίδες για οικονομική συγκυρία –μετά ΗΠΑ- Χαρδούβελης)

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Σήμερα ξεκινάει η καταληκτική περίοδος της τετραετίας μας που θα μας οδηγήσει στις εκλογές της άνοιξης του 2004. Στους μήνες που μας απομένουν, πρέπει να πυκνώσουμε τη δράση μας γύρω από δύο στόχους: Να ολοκληρώσουμε το Σχέδιο «Ελλάδα 2004» και να προετοιμασθούμε για την εκλογική αναμέτρηση. Να αναδείξουμε αυτούς τους μήνες σε μήνες κορύφωσης μιας προσπάθειας. Σε μέρες μάχης, όπου με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, με ομοψυχία και συντονισμό θα δοθούμε στην πιο σημαντική επιδίωξη του κόμματος, στον αγώνα για τη νίκη.

Για την 4^η συνεχή Νίκη. Δύσκολο; Σίγουρα δύσκολο. Αλλά εξίσου σίγουρο είναι ότι και η νίκη είναι στόχος εφικτός. Θα σταθώ και στα δύο αυτά σημεία.

Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να καταγράφει κάποιο κόμμα τέσσερις συνεχείς νίκες. Θα συμπληρώνουμε τότε

υγειονομική ταφή των απορριμμάτων. Για όλα αυτά που αποφεύγει η Ν.Δ., προκειμένου να είναι αρεστή και να κατασκευάζει εντυπώσεις.

Να μιλήσουμε τέλος για την εποχή στην οποία συντελείται αυτό το εγχείρημα της αλλαγής, της μετάβασης της Ελλάδας σε μια νέα πραγματικότητα. Μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων, νέων αβεβαιοτήτων και κινδύνων. Μια εποχή που με τα προβλήματά της αναδεικνύει την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης ως πρώτη επιτακτική εντολή, ως γνώμονα που πρέπει να διατρέχει τις πολιτικές μας. Μια εποχή προκλήσεων και δυσκολιών, μέσα στην οποία αναδύονται καινούργια -ή ωριμάζουν στο τελικό τους στάδιο- κρίσιμα διακυβεύματα.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Όπως αποδείξαμε μέχρι σήμερα, έτσι και τώρα το λέμε και το φωνάζουμε δυνατά:

Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες δεν μας φοβίζουν.

Ο στόχος για την 4^η συνεχή νίκη είναι εφικτός.

Ο στόχος για την 4^η συνεχή νίκη είναι βέβαιος, αν όλοι μαζί ριχτούμε στον αγώνα.

Ναι!

Από
ένας
καταρτή.
Ορω
σιπο
αι και
μετα
συνεχίσει
να μην
πιστο
έρχο.

Εδώ ωστόσο κρυφτεί
σταματάει το
«χρειαζόμαστε να μην
ορίσει να αρχίσει ορω
ωιο' ατζα

έχουν ολοκληρωθεί ή δρομολογηθεί και οδηγούν με επιτυχία την ελληνική κοινωνία, την Ελλάδα στη νέα πραγματικότητα της σύγχρονης εποχής.

Η αξιοπιστία μας προκύπτει από την επίγνωση των υστερήσεων και ελλειμμάτων που έχουμε ακόμη. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε κάνει σημαία μας την σύγκλιση όλων των επιπέδων ανάπτυξης στα αντίστοιχα που ισχύουν στις ανεπτυγμένες κοινωνίες.

Η αξιοπιστία μας προκύπτει απ' τη γλώσσα της αλήθειας που μιλάμε, καταβάλλοντας συχνά πολιτικό κόστος για την ειλικρίνεια αυτή.

Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σ' αυτή την χειροπιαστή αξιοπιστία και την αξιοπιστία των ανέξοδων εντυπώσεων, των υποσχέσεων εκ του ασφαλούς, την απλοϊκή αξιοπιστία ότι κάποιοι άλλοι μπορούν να τα κάνουν, ως διά μαγείας, όλα καλύτερα. Έτσι απλώς επειδή το υπόσχονται.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Με την έναρξη του 21ου αιώνα εντάθηκαν οι οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί μετασχηματισμοί σε παγκόσμια

ΟΧΙ,
ωστόσο όχι έσοι

κλίμακα. Η αφετηρία τους βρίσκεται στις αλλαγές που δρομολογήθηκαν είτε από τις τεχνολογικές εξελίξεις είτε από την επικράτηση στο χώρο της οικονομίας νεοφιλελεύθερων προσεγγίσεων.

Οχι
είναι μισή
μακροοργια
αφούλει με
το φραειό

Οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που συνδυάζονται με:

- (i) τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης των κεφαλαιαγορών και των αγορών αγαθών και υπηρεσιών από τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη,
 - (ii) και τον εκμηδενισμό των αποστάσεων,
- κάνουν εμφανή και στις πιο απόμακρες γωνιές του κόσμου τα στοιχεία μιας διαδικασίας παγκοσμιοποίησης.

Οι αλλαγές αυτές συνδυάζονται και με την ανάδειξη της γνώσης σε παραγωγικό συντελεστή με σημασία ανάλογη με αυτή που έχει το κεφάλαιο και η εργασία. **Η οικονομία της γνώσης** καθημερινά κάνει όλο και πιο ισχυρή την παρουσία της.

Οι διεργασίες αυτές στη σφαίρα της οικονομίας συνοδεύονται από αντίστοιχες διεργασίες στη κοινωνία. Η κοινωνία της γνώσης επιχειρεί να υποκαταστήσει τη μεταβιομηχανική κοινωνία.

Σ' αυτές τις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες η ανασφάλεια των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων, των κοινωνικά αποκλεισμένων, των ψηφιακά αναλφάβητων ή αυτών που δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, γίνονται ακόμη πιο έντονες. Συχνά οι αντιδράσεις εκφράζουν το φόβο για το άγνωστο, την αγωνία για το μέλλον. Τόσο γι' αυτούς, όσο και για τη νέα γενιά εφαρμόζουμε πολιτικές προσανατολισμένες στην κοινωνία της γνώσης. Προετοιμάζουμε, αναβαθμίζουμε, δίνουμε νέα εφόδια στους συμπολίτες μας. Σ' αυτούς που θέλουν να σταθούν στα πόδια τους. Στηρίζουμε με κάθε τρόπο την προσαρμογή στη σύγχρονη μεταβαλλόμενη και ανταγωνιστική πραγματικότητα.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Το ΠΑΣΟΚ ξέρει ν' αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αντιστοιχούν. Τις ευθύνες για τη μετάβαση της Ελλάδας, της ελληνικής κοινωνίας στη νέα εποχή. Μια μετάβαση με ασφάλεια, με διάλογο και συναινέσεις. Συγχρόνως με αποφασιστικότητα, γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον της πατρίδας.

Γιατί θέλουμε να ωρυσταφίσκ
αυτοί. 3+4

οχι. Η συνέχεια της τετραετίας
ωραϊραφου της σεμ. 12 είναι
έχουμε σχέδιο. Οι
μεταρριμοί
αφουεί
του είναι

Πρέπει να δεσμευθούμε και ν' αγωνισθούμε για την πραγματική εικόνα της Ελλάδας και της ελληνικής κοινωνίας που θέλουμε για το 2010. Η ιστορική εξέλιξη δεν είναι μιας κατεύθυνσης. Αυτόματοι πιλότοι δεν υπάρχουν. Οι αντίρροπες δυνάμεις είναι και θα παραμείνουν ισχυρές. Γι' αυτό πάνω και πέρα από τα συγκεκριμένα διακυβεύματα της επόμενης τετραετίας υπάρχει το μεγάλο ρίσκο. Το ρίσκο της κατεύθυνσης και της ολοκλήρωσης συνολικά μιας πολιτικής για την Ελλάδα, την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια, τους συμπολίτες μας στη νέα εποχή. Να κατακτήσουμε και να κατοχυρώσουμε οριστικά υψηλά επίπεδα ζωής κι ανάπτυξης για όλους. Να κατακτήσουμε όλο και υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής δικαιοσύνης. Να δημιουργήσουμε νέα κεκτημένα μη αναστρέψιμα. Να μην επιτρέψουμε στον πολιτικό χάρτη της επόμενης 4ετίας να διαφανεί έστω το ενδεχόμενο μιας «χαμένης ευκαιρίας».

Μαριέρι
διεπισώων
Είναι ο σευ
ορμασιζο
οχέδιο
Μωρορύν
να άραμα
τωωιήσου
οιοι της
αυαίωτορη
τη οχημτοη
Δευ αυτη
χου ειυαυα
Δευ οωαρχου
δητηριματοη
Ναι οωαρχου
ριναα και
ναί εχουμε
συνεισηση
✓ Η οεαθερο-
τητα δεν
σέυε τει
ου οωοιρη
ωερασεια-
αη ωοιηζία
✓ Η οεριτω
καά ριααυ
αυη δε ν
ωροαηται
με οεοφι-
ερεοθερη
ωοιηαη
Η θεηζίωρη
αυ οχεοεαν
μαί οαα αοαοιο
με εωνιμοαη
εωερθοη
16

Ναι

Η Νέα Δημοκρατία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μετά τόσα χρόνια απουσίας της από τη διακυβέρνηση της χώρας έχει ατονήσει η μνήμη για το τί σημαίνει διαχείριση της εξουσίας από τη δεξιά. Τί σημαίνει συντηρητική διακυβέρνηση για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, ως συνόλου συνοχής και προκοπής, ασφάλειας και προοπτικής. Την βολεύει να καλλιεργεί τον μύθο, ότι δεν

δένειση
31
16
Γιατί έχει σημασία
ωαοι κερσ
16

υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές για να μπορεί να αλιεύει και εξοργίζεται, όταν ανακαλούμε στη μνήμη του ελληνικού λαού πεπραγμένα της δικής της διακυβέρνησης. Όμως η ανάκληση αυτή δεν αφορά ευθύνες άλλων που έφυγαν μαζί με εκείνη την εποχή. Είναι ευθύνες μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας, μιας συγκεκριμένης πολιτικής κουλτούρας, μιας αναχρονιστικής δεξιάς την οποία απλώς νέα πρόσωπα διαχειρίζονται, προσπαθώντας να πείσουν για ανανέωση ιδεών, προγραμμάτων, προσώπων και στάσεων ζωής. Το έδειξαν στο ασφαλιστικό, στα μεγάλα έργα, στην αγροτική πολιτική, στο πρόγραμμά της για την παιδεία, στα μονοπύθμενα σκάφη, στον εναγκαλισμό στοιχείων της άκρας δεξιάς, στις υποκριτικές κορώνες τους για τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Κάτω από κάθε πέτρα βρίσκει κανείς την πραγματική τριπλή ταυτότητά της: Να είναι αρεστή σε όλους. Να υπηρετεί τους λίγους. Να απαξιώνει ό,τι πηγαίνει την Ελλάδα μπροστά, πότε με έπαρση και πότε με δήθεν συντριβή για τους αναξιοπαθούντες.

υποπόσια ωσπύηα

ναι!

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Πρέπει από τώρα να επικεντρωθούμε σε κάποιες προτεραιότητες.

Πο
απαξιώνει καθεστώς
υποπόσια ωσπύηα

«Το πρόγραμμα είναι στο
μαί ομό 18-22 και δεν κατα
23-27 Σοβιετική και ζουρατσα
30-32 είναι διακυβέρου 17

Ως προς το πρόγραμμά μας: Ποια θα πρέπει να είναι η κεντρική κατεύθυνση του.

α. Πρέπει να εμπεδώσουμε τις κατακτήσεις μας.

Τελειώσανε
αρχικά — Άρα
το σωστό

εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε πολιτικές, μεταρρυθμίσεις ήδη δρομολογημένες, όπως για παράδειγμα, για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος, για την ολοκλήρωση ενός νέου κοινωνικού κράτους, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής ή για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Να θέσουμε νέους στόχους συνέχειας και ολοκλήρωσης. Στόχους μετρήσιμους, στόχους συγκεκριμένους.

Παρά τις σημαντικές παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών πολιτείας και οικονομίας, το πολιτικό σύστημα παρουσιάζει σε ορισμένες πτυχές του σημάδια φθοράς, φαινόμενα κόπωσης. Άμεση συνέπεια είναι η συρρίκνωση της αποτελεσματικότητάς του, η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του, ο έρπων κίνδυνος απαξίωσης της πολιτικής.

Οι πολίτες έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα στον πολιτικό αυτοκαθορισμό τους. Όταν αισθάνονται, ότι το δικαίωμα αυτό διαβρώνεται με έμμεσους τρόπους,

Δεν συμφωνώ
Αυτή είναι η
παρατήρηση
τα παιδιά μας
Αρχίζουμε
με το πρόγραμμα
Ουδέν
επιπλέον
για τα παιδιά
μια

όταν έχουν την αίσθηση, ότι δεν έχουν αυθεντική επιρροή στα δημόσια πράγματα που τους αφορούν, αποξενώνονται από την πολιτική, περιθωριοποιούνται στο πολιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της δημοκρατίας. Η διαφθορά, οι ενδημούσες πελατειακές σχέσεις, το παράνομο πολιτικό χρήμα, οι εξαρτήσεις από οικονομικούς παράγοντες, ορθώνουν τείχη μεταξύ πολιτών και πολιτικής εξουσίας.

Πρέπει ν' αποτρέψουμε και τους δύο κινδύνους: Της απαξίωσης της πολιτικής, της αποδυνάμωσης της δημοκρατίας. Πρέπει συγχρόνως, να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος. Πρέπει να δούμε τί συγκεκριμένες παρεμβάσεις χρειαζόμαστε στην συγκρότηση και διάταξη της εκτελεστικής εξουσίας, στο εκλογικό σύστημα, στο νομοθετικό πλαίσιο του πόθεν έσχες. Με ποιες διαδικασίες ενισχύουμε την κοινωνία των πολιτών. Να δούμε με θάρρος την ανάγκη ανανέωσης και διεύρυνσης του κόμματός μας.

- β. Τρία χρόνια μετά την υιοθέτηση του ευρώ η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Μετά την επίτευξη της μακροοικονομικής σταθερότητας και την

δημοσιονομική προσαρμογή, πρέπει να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πρόκληση της **πραγματικής και κοινωνικής σύγκλισης**.

Η επιτυχία και η αποδοχή της οικονομικής μας πολιτικής κρίνεται και από τις υψηλές προσδοκίες και τις απαιτήσεις που έχει ο Έλληνας πολίτης για καλύτερες αμοιβές, περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, αποτελεσματικότερο κράτος πρόνοιας και σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Κρίνεται και από τις αυξημένες απαιτήσεις του για καταναλωτικές δαπάνες. Ο Έλληνας πολίτης γνωρίζει ότι με τις πολιτικές μας την τελευταία δεκαετία μειώσαμε την απόσταση από το μέσο εισόδημα του Ευρωπαίου πολίτη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Κοιτά όμως προς την Ευρώπη, βλέπει την πρόοδο που καταγράφουν πολλά από τα ~~να~~ μέλη και θέλει να δει αντίστοιχη πρόοδο και για την Ελλάδα. Και η ποιότητα ανάπτυξης που θέλουμε εμείς είναι άμεσα συναρτημένη και με τον σεβασμό στο περιβάλλον. Χρειαζόμαστε μια πιο έντονη προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή.

Ναι

Να γίνει ο
προσδοκωμένος
δα στο δώσω

Κεντρικός στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τον ρυθμό σύγκλισης και στα μέσα της επόμενης δεκαετίας, το κατά κεφαλή εισόδημα της Ελλάδας να

φθάσει το μέσο εισόδημα στην Ε.Ε. Πρέπει συγχρόνως να θέσουμε ανάλογους στόχους σε όσο περισσότερους τομείς μπορούμε. Στόχους συγκεκριμένους, ποσοτικοποιημένους, μετρήσιμους, ελέγξιμους στην ποιότητά τους.

Όπως καταφέραμε να πιάσουμε τα κριτήρια της ΟΝΕ και να τηρούμε το σύμφωνο σταθερότητας, να σχεδιάσουμε και να δεσμευθούμε σε μια πολύ ευρύτερη κοινωνική συμφωνία για την σύγκλιση, την κοινωνική συνοχή, την μέριμνα για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Σ' αυτή την τετραετία έχουμε δημιουργήσει με τις πολιτικές μας τις προϋποθέσεις, ώστε να μπορούμε στην επόμενη, να επιταχύνουμε ρυθμούς. Ρυθμούς απόδοσης, ρυθμούς αποτελεσματικότητας για περισσότερη ευημερία για όλους, για περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για τον καθένα. Κεντρικό παράδειγμα ο σχεδιασμός και το ξεκίνημα του Γ' ΚΠΣ μέχρι σήμερα. Πρέπει μ' ολοκληρωμένο σχέδιο να επικεντρωθούμε ειδικότερα σε δύο κατευθύνσεις: Να επιταχύνουμε τις εξελίξεις στην περιφέρεια με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις τοπικές ανάγκες ξεχωριστά για

Ναι

Τί να κάνουμε μέχρι τώρα;

Να επιταχύνουμε

Ετοιμότητα διασύνδεσης

κάθε περιφέρεια. ~~Να εντάξουμε συγχρόνως στις προτεραιότητές μας τα προβλήματα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, που η συγκυρία, οι ραγδαίες εξελίξεις, η μεταβατικότητα της εποχής που ζούμε τα οξύνει:~~ Σε πρώτη προτεραιότητα οι άνεργοι, οι αγρότες, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι νέοι και οι νεοεισερχόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, ο κύκλος της οικογένειας και τα συλλογικά ή εξατομικευμένα προβλήματά του. (ποιά άλλη ομάδα;) Πρέπει να ρίξουμε τις προσπάθειές μας με μεγαλύτερη έμφαση στην επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών ζητημάτων. Να κατακτήσουμε παντού υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αυσαταυφί
εσοδαυφί

Nai

vai

θαυαυφου

Για όλα αυτά τα ζητήματα στο πρόγραμμα που θα επεξεργασθούμε, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις για το:

- Πώς θα επιταχύνουμε την πορεία σύγκλισης.
- Ποιες είναι οι πολιτικές εκείνες που θα κλείνουν διαρκώς τις κάθε λογής ψαλίδες ανισότητας.
- Πώς θα μεριμνήσουμε σε όλες τις πολιτικές μας να είναι διακριτή η παράμετρος της περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

- Ποιες είναι οι πολιτικές εκείνες που θα αναδείξουν τις νέες πηγές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.
- Πώς θα διασφαλίσουμε ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και το Γ' ΚΠΣ η Ελληνική οικονομία θα συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, δημιουργώντας ευημερία και απασχόληση.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

γ. Στις σύγχρονες ανοικτές και πολύπλοκες κοινωνίες ο πολιτισμός είναι δίαυλος επικοινωνίας, πεδίο δημιουργικότητας, καινοτομίας και πειραματισμού, παράγοντας κοινωνικής συνοχής, αλλά κυρίως τρόπος προσωπικής έκφρασης. Αν όμως ο πολιτισμός δεν μπορεί να τεθεί υπό κηδεμόνευση, ταυτόχρονα πρέπει να θωρακισθεί απέναντι στην αγορά. Η πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας μας περνά μέσα από την υλοποίηση δεσμεύσεων από την πλευρά μας. Πρέπει να απαντήσουμε, ποιες είναι αυτές στο επίπεδο των υποδομών. Ποιες είναι στο επίπεδο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον ιστό της πόλης και της υπαίθρου που στοχεύουν να εντάξουν την σύγχρονη δημιουργία και στοιχεία της κληρονομιάς μας στην κοινωνική ζωή. Με τί διαύλους, ποιες λειτουργίες και διαδικασίες ανοίγουμε δρόμους, ώστε

Δεν
οργιστώ
νών.
Δεν
είναι
αμεταρ-
γείω
Γενικό
ωστό

κάθε πολίτης να έχει όντως πρόσβαση στην πολιτιστική δημιουργία, όπως ο ίδιος επιθυμεί. Πως αναδεικνύουμε την πολιτιστική φυσιογνωμία της χώρας μας, την παράδοση και την κληρονομιά μας, αλλά και την σύγχρονη δημιουργία.

- δ. Ο κόσμος μας γύρω άλλαξε. Έπεσαν κάθε λογής τείχη, ~~άλλαξε ο ρυθμός της ιστορίας τόσων λαών και μειονοτήτων~~, αναδύθηκε μια πρωτόγνωρη κινητικότητα ^{σε θρασυ και μειονότητες} ~~στους πληθυσμούς τους~~. Αφυπνίσθηκαν ελπίδες, γεννήθηκαν νέες ευθύνες. Το συμπέρασμα για μας τους Έλληνες είναι ένα: Πρέπει ν' αγκαλιάσουμε με ειλικρίνεια τους ομογενείς αδελφούς μας. Τους το οφείλουμε. ~~Κι εδώ δεν χωρούν άλλα σκεπτικά. Δεν μας ταιριάζουν μικρόψυχα επιχειρήματα, εγωισμοί και μικροσκοπιμότητες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες, τελεία. Πρέπει συγχρόνως, να εντάξουμε στην ελληνική κοινωνία τους οικονομικούς μετανάστες. Με σύνεση, με μέτρο, σύμφωνα με τις αντοχές μας. Αλλά αυτούς που επιλέγουμε να τους εντάξουμε ουσιαστικά. Να τους δώσουμε την πραγματική δυνατότητα να γίνουν τμήμα δυναμικό και δημιουργικό της κοινωνίας μας. Ας το αντιληφθούμε, ομογενείς και μετανάστες είναι οι δύο όψεις του υπ' αριθ. 1 σύγχρονου εθνικού μας~~

Ναι
ωίο
ούτιομα

ζητήματος, για τις προοπτικές του Ελληνισμού, τις προοπτικές της ελληνικής κοινωνίας στη νέα εποχή.

ε. Πρέπει τέλος ν' αγωνισθούμε για **κρίσιμα διακυβεύματα**. Ν' αγωνισθούμε και να κερδίσουμε, γιατί από την έκβασή τους θα επηρεασθούν αποφασιστικά άμεσα ή έμμεσα όλοι οι προηγούμενοι στόχοι. Κι αυτά τα διακυβεύματα είναι η πορεία και η προοπτική της αυριανής Ευρώπης, η θέση της Ελλάδας στην αυριανή Ευρώπη. Η διεύρυνση της Ένωσης και η νέα αρχιτεκτονική της θα δρομολογήσουν σειρά νέων διαπραγματεύσεων μέσα από τις οποίες θα κριθεί αυτή η θέση, ο ρόλος, οι δυνατότητες κάθε χώρας για δεκαετίες. Θα κριθεί η Κοινωνική Ευρώπη. Θα πρέπει να δώσουμε μάχες για να υιοθετηθούν ολοκληρωμένες πολιτικές για: Την πλήρη απασχόληση. Την κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική ειρήνη. Την βιώσιμη ανάπτυξη. Την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Την ποιότητα στην εργασία. Την δια βίου μάθηση. Την κοινωνική ενσωμάτωση. Τον υψηλό βαθμό κοινωνικής προστασίας. Την ισότητα ανδρών και γυναικών. Τη μη διάκριση με βάση την θρησκεία, την φυλετική ή εθνική προέλευση, τις σεξουαλικές επιλογές, την ηλικία, την

Λάθος
διατύπωση

Στη νέα
τετραετία
θα χρειαστεί
να αγωνισθούμε

Για να σωθούν
οσοι σωστά
χρειάζεται
μια αλλαγή
που έχει
ολοκληρωθεί
μια φορά
απ' όπου πριν
δείχαι ασαφώς
αατανορη
εισοδημάτων
ωλο υψώ
σύντομο

Δεν είναι
η ευρω-
παιική
ώθησις
της Ν.Δ.

αναπηρία. Τα δικαιώματα των παιδιών. Το υψηλό επίπεδο υγείας. Τις αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος.

Θα κριθεί ακόμη η Ισχυρή Ευρώπη και οι δυνατότητές της να διαδραματίσει έναν πιο καθοριστικό ρόλο σ' ένα πολυκεντρικό παγκόσμιο σύστημα.

Θα κριθεί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει ένας παρατηρητής μιας νεοφιλελεύθερης εκδοχής της παγκοσμιοποίησης ή θα επιχειρήσει να παρέμβει και να την ελέγξει. Είμαστε αποφασισμένοι να πρωτοστατήσουμε σ' αυτή την κατεύθυνση μέσα στην Ένωση, γιατί μόνο στο επίπεδο της Ένωσης με την συσπείρωση κι άλλων δυνάμεων μπορούν να βρεθούν απαντήσεις σ' αυτά τα ζητήματα, που οι συνέπειές τους αγγίζουν μέχρι και την προσωπική ζωή κάθε πολίτη.

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς περιόδου μεγάλων διαπραγματεύσεων στο εσωτερικό της Ένωσης. Διαπραγματεύσεων που θα έχουν καθοριστικές επιπτώσεις στις προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας όλων. Στα εισοδήματα, στην ποιότητα

ζωής, στις κοινωνικές πολιτικές που θα ασκήσουμε, στις νέες δυνατότητες και προοπτικές του καθενός μας, στην ύπαιθρο και στις πόλεις.

Διαγράφεται μπροστά μας στα επόμενα δύο-τρία χρόνια μια πορεία αγώνων για τη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Η Διακυβερνητική για το Μέλλον της Ευρώπης για την τελική διαμόρφωση του Συντάγματός της, θα 'ναι μόνο το πρώτο βήμα, η αρχή. Πρέπει να είμαστε δυναμικά παρόντες στην Ευρώπη, αν θέλουμε να ορίσουμε τον κόσμο στον οποίο θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας.

Έχουμε ακόμη μπροστά μας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το μεγάλο στοίχημα της δημιουργίας μιας νέας εποχής με ειρήνη, συνεργασία, κοινή πορεία στην Ένωση. Την υλοποίηση των στόχων για το 2004, των αποφάσεων του Ελσίνκι. Να δούμε στη συνέχεια τη φιλία ανάμεσα στους λαούς μας να δίνει καρπούς, προκοπή και ευημερία. Όλα αυτά δεν θα 'ρθουν από μόνα τους. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα βρεθούμε σε διλήμματα, θα χρειασθούν ενδεχομένως εναλλακτικές στρατηγικές. Θα πρέπει να κάνουμε κρίσιμες επιλογές, να πάρουμε αποφάσεις, να αγωνισθούμε. Τα τελευταία χρόνια

Παράδειγμα
αυτά;
Καλά;
συμμερι-
ρείες ημε-
ρομηνίες
αυτά φρα-
κτώσεων
"να οχρεώ-
σεις ωρι-
τιμας

πρωτοστατήσαμε στην Ένωση, αλλά και πήραμε μονομερείς πρωτοβουλίες για να διαμορφώσουμε στα Βαλκάνια, στη γειτονιά μας ένα χώρο ειρήνης, ανάπτυξης, συνεργασίας. Στόχο ζωτικό για τα συμφέροντα της πατρίδας μας, για τις προοπτικές των λαών μας. Είμαστε σε δρόμο καλό, όμως πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Να στηρίξουμε πολιτικές που θα φέρνουν συνολικά τον χώρο πιο κοντά στην Ένωση, σε υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, ανάπτυξης και ευημερίας. Να προάγουμε ανάλογες πολιτικές με τους γείτονες μας στην Μεσόγειο. Μέσα από αυτούς τους μετασχηματισμούς να κρατήσουμε την Ελλάδα στο κέντρο της πολιτικής σκηνής ως πόλο πρωταγωνιστικό για την ειρήνη, την συνεννόηση και την ευημερία των λαών μας. Έχουμε τέλος μπροστά μας την λύση του Κυπριακού. Πρέπει κι εδώ ν' αγωνισθούμε, για να γυρίσουν οριστικά κι οι τελευταίες σελίδες της ιστορίας άλλων εποχών.

Διπλωμάτοι και συνεργιστές

Έχω την πεποίθηση ότι σε όλα αυτά τα διακυβεύματα και τους αγώνες, η Ελλάδα μπορεί να βγει νικήτρια, να επηρεάσει καθοριστικά τις αποφάσεις, την αλλαγή της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, την αλλαγή της πραγματικότητας του γεωπολιτικού περιγυρού μας, σύμφωνα με τις αξίες μας και τις αρχές μας.

Συντροφικοί και Συντροφιστές

Η Ελληνική Προεδρία στην Ένωση δεν πέτυχε μόνο στόχους. Κατέδειξε στους εταίρους μας το νέο μέτρο των δυνατοτήτων μας, το νέο πήχη της Ελλάδας και της κυβέρνησής μας. Από αυτό το ύψος διανοίγονται νέες δυνατότητες για μια πιο ισχυρή παρουσία, για περισσότερες καρποφόρες πρωτοβουλίες, για μεγαλύτερες δυνατότητες επιρροής των εξελίξεων στο ξετύλιγμα της επόμενης τετραετίας. Δεν πρόκειται να χάσουμε αυτή την ευκαιρία, αυτή την προοπτική. Είμαστε αποφασισμένοι να γράψουμε την ιστορία της κρίσιμης μετεξέλιξης της Ευρώπης και της πορείας των λαών μας και με τη δική μας γραφίδα. Να γράψουμε μία σελίδα ακμής του Ελληνισμού, σφραγίζοντας το οριστικό πέρασμα της πατρίδας μας στη νέα εποχή. Εμείς το μπορούμε και θα το επιτύχουμε.

Τί σημαίνουν όλα αυτά; Είναι καθαρό. Πρέπει να συνθέσουμε –όχι μόνο με αυτά στα οποία αναφέρθηκα– ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ελληνική κοινωνία με επίκεντρο τον πολίτη. Να κρατήσουμε το σύνθημα «πρώτα ο πολίτης» γιατί πιστεύουμε σ' αυτό. Άλλωστε

το σύνολο της κυβερνητικής δράσης που στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής του ελληνικού λαού έχει αποδέκτη τον πολίτη. Πιο συγκεκριμένα: Το έργο που έχει γίνει αποτελεί το υπόβαθρο για ένα πρόγραμμα Οικονομικής Δικαιοσύνης για την περίοδο 2004-2010. Να προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα σε μια κοινωνία ανάπτυξης όπου η κατανομή του παραγόμενου πλούτου είναι πιο δίκαια. Να υλοποιήσουμε ένα νέο Σύμφωνο Οικονομικής Δικαιοσύνης και Συμμετοχής για όλους τους πολίτες. Με γνώμονα αυτό να συνθέσουμε το όραμα για την κοινωνία μας στη νέα εποχή.

Μια μέρα για το μέλλον
Από είναι για την αρχή ευθύμιου οχι μαζο της

N.Θ

- Μια κοινωνία που νιώθει κοντά της το πολιτικό σύστημα που την εκφράζει και την αντιπροσωπεύει, που διαρκώς διευρύνει τη συμμετοχή της στις αποφάσεις για τα κοινά.
- Μια κοινωνία που θα ζει σ' ένα περιβάλλον ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Με όρους διακριτούς στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο.
- Μια κοινωνία που διαρκώς θα αποδεσμεύει δυνάμεις για περισσότερη ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, επιχειρηματικότητα. Που θα κατακτά την οικονομία της γνώσης, που θα επιτυγχάνει νέες επιδόσεις ανάπτυξης, θα παράγει όλο και περισσότερη ευημερία. Ευημερία για όλους.

Θα είναι μέλλον και τα θεωρεί ο κόσμος νεολογία Ησάω-ρηθρησος είναι κοσρασι-κη. Δεν προ-σοομε δια-ληρφηη Μωορεϊ η μάθε, φρασιουα αληθεϊ ειπει ωρο

30 Διαωροματεωο-μοιαε(ι) το ασίααχο δεμο

- Μια κοινωνία που θα καταγράφει όλο κι πιο υψηλούς ρυθμούς απασχόλησης, που θα συνειδητοποιεί μέσα από τις πολιτικές μας όλο και πιο εύκολα τους δεσμούς κοινωνικής συνοχής που την δένουν.
- Μια κοινωνία που θα αισθάνεται και θα συνειδητοποιεί, ότι συγκλίνει σταδιακά προς όλα τα επίπεδα ανάπτυξης των αντίστοιχων αναπτυγμένων κοινωνιών της Ένωσης, ότι βήμα-βήμα καλυτερεύει η ποιότητα ζωής της.
- Μια κοινωνία που θα διευρύνει συνεχώς την κοινή συνείδηση ασφάλειας. Ασφάλειας ατομικής και συλλογικής. Ασφάλειας για το σήμερα και το αύριο. Ασφάλειας για ζητήματα και εξελίξεις στο εσωτερικό της, αλλά και στο διεθνή περίγυρό της.
- Μια κοινωνία που θα βλέπει την Ελλάδα να δυναμώνει μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη, που όλο και περισσότερο θα μπορεί να επηρεάζει εξελίξεις μέσα από τις λειτουργίες της Ένωσης, οι συνέπειες των οποίων έχουν καθένα μας ως τελικό αποδέκτη.
- Μια κοινωνία που θα ξέρει, ότι η κυβέρνησή της πορεύεται παντού στη νέα εποχή με γνώμονα αξίες και αρχές. Ιδιαίτερα εκείνες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ειρήνης, του δικαίου. Αξίες και αρχές για την αξιοπρέπεια και την ικανότητα αυτοπροσδιορισμού των συμπολιτών μας, είτε ως

οχι ετοι

άτομα ^{ών}είτε ως ενεργά μέλη ^{ών}της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά και αξίες και αρχές ασυμβίβαστες με εκείνες της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, που προάγουν ή ανέχονται τις κάθε λογής διαχωριστικές γραμμές στην κοινωνία, τις κάθε λογής παραλλαγές της κοινωνίας των 2/3.

Αμοίμονο' μας αν τώρα το κάνουμε.

Πρέπει να συνθέσουμε το τελικό σχέδιο για την ολοκλήρωση της ισχυρής Ελλάδας και της ισχυρής κοινωνίας. Να κάνουμε το θολό κι αβέβαιο τοπίο του αύριο για ^{πολλούς} ~~τόσους και τόσους~~ συμπολίτες μας σίγουρο και συγκεκριμένο. Να κάνουμε κατανοητό, πως το σχέδιο αυτό έχει επίπτωση καθοριστική στα ατομικά και συλλογικά συμφέροντα κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδας. Να μπορεί καθένας να διακρίνει την προβολή της ζωής του και των αναμονών του σ' αυτή την κοινωνία. Να μπορεί να διακρίνει την προοπτική του Ελληνισμού και της πατρίδας μας, στο νέο κόσμο που με ταχύτητα ανατέλλει. Κι αυτή η προοπτική να τον γεμίζει σιγουριά, αυτοπεποίθηση, ελπίδα.

Δευτέρα
08/1

Μόνο έτσι θα φανεί αυτό, που για κάποιους σήμερα δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι καν εύληπτο: Ότι η επόμενη τετραετία δεν είναι μια τετραετία προβλέψιμη, που «πάνω-κάτω κάπως έτσι θα προχωρήσει όποιος κι αν είναι στην

εξουσία», αλλά είναι μια τετραετία υψηλού ρίσκου. Μόνο έτσι θα απαντήσουμε στη ρήση του συρμού «αυτούς τους ξέρουμε, ας δοκιμάσουμε και τους άλλους». Η πολιτική δεν είναι ψυχαγωγία, δεν είναι σήριαλ που κουράζει «κι ας αλλάξουμε κανάλι». Είναι η επιλογή για την κατεύθυνση μιας κοινωνίας για την θέση του καθενός σ' αυτή και την προοπτική του. Είναι η ευθύνη κι η αποτελεσματικότητα αυτών που υπηρετούνε την κατεύθυνση. Κι αυτούς η ελληνική κοινωνία ξέρει να τους ζυγιάζει, να τους προσάπτει ελλείμματα, αλλά και να τους αναγνωρίζει έργο, πρόοδο, προοπτική. Και τότε δεν μετράει ποιος κούρασε –αν κούρασε- αλλά ποιος μπορεί να τα βγάλει πέρα στις προκλήσεις μιας τέτοιας 4ετίας που έχουμε μπροστά μας.

Το όχλοιο
θα είναι
μας φταίω
οι αμοιωσ
δεν ματα-
σοβαρών

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Επειδή θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να είναι ένα πρόγραμμα ζωντανό που να εκφράζει τις επιδιώξεις της κοινωνίας, η διαδικασία προετοιμασίας του δεν πρέπει να είναι γραφειοκρατική. Η σκέψη μου είναι ότι για τα κεντρικά θέματα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν συναντήσεις – ημερίδες. Πρέπει να επιδιώξουμε να έχουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όχι μόνο στελεχών αλλά ιδίως εκείνων

αποτελέσματα. Να δουλέψουμε για να διευρύνουμε το χώρο συμπάραταξης, συστράτευσης, συνεργασίας χωρίς φανφάρες αλλά με γνώμονα την αποτελεσματικότητά μας.

Είναι σημαντικό επίσης σε σχέση με την εκλογική αναμέτρηση, να μην αφήσουμε την επιλογή των υποψηφίων μας την τελευταία στιγμή. Οι υποψήφιοι θα είναι τότε κύριοι εκφραστές των θέσεών μας, της δραστηριοποίησης για την προβολή του κινήματος. Όσο νωρίτερα το κάνουν, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία μπορούν να έχουν. Αυτό ισχύει ιδίως για τις μονοεδρικές και τις περιφέρειες με μικρό αριθμό ψήφων.

Η εκλογική μας στρατηγική εξαρτάται και από το πολιτικό κλίμα, τη συγκυρία. Η επιτυχία μας εξαρτάται από τη προώθηση και παρουσίαση του έργου μας από τη συνεχή επαφή μας με το κόσμο. Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε να μη βάζουν τη σφραγίδα τους στη πολιτική τα συγκυριακά αλλά να είναι στη πρώτη γραμμή τα σημαντικά. Να αναδεικνύουμε τη μακροπρόθεσμη γραμμή και προοπτική μας.

Η συζήτηση γύρω από όλα τα θέματα αυτά είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Στις αμέσως επόμενες βδομάδες θα συζητήσω με το Εκτελεστικό

Γραφείο για να παρουσιάσει τις προτάσεις του, αλλά και τα σχέδια δράσης μας.

1. Για την εκπόνηση και τη παρουσίαση των θέσεων μας.
2. Για τη συστράτευση στην προσπάθεια μας, προγραμματική, πολιτική, εκλογική, ομάδων και προσώπων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στις επιδιώξεις μας. Να βελτιώσουμε όλοι τη διασύνδεσή μας με την κοινωνία και να δείξουμε ότι η παράταξή μας επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας.
3. Για τη δραστηριοποίηση του Κινήματος και όχι μόνο, ώστε να παρουσιάσουμε το έργο μας, να μεταφέρουμε τις θέσεις μας, να προετοιμάσουμε την εκλογική αναμέτρηση.
4. Για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.