

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Σύντροφοι,

Με πολιτική γενναιότητα, το λίγο-λίγο με πολιτική τιμιότητα επιβάλλεται να απαντήσουμε σε μια σειρά ζητημάτων, που έχουν τεθεί από την κοινωνία των πολιτών και από τις σύγχρονες ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες καλούμαστε να πράξουμε πολιτικά.

Αν μάλιστα η πολιτική τιμιότητα συνοδευτεί και από την απαραίτητη πολιτική τόλμη το ΠΑΣΟΚ θα έχει μείνει το πρώτο μεγάλο παράδειγμα στην πολιτική μας ιστορία, που δεν δέχτηκε να καταργηθεί απ' αυτήν, αλλά μεταρρυθμίστηκε με τέτοιο τρόπο, που ανανέωσε με πειστικότητα την ικανότητά του να οδηγήσει – ως ο κεντρικός κορμός της Δημοκρατικής παράταξης – τη σύνολη ελληνική κοινωνία στη νέα εποχή που διανύουμε. Και όχι μόνο. Θα προσφέρει και το νέο όραμα στην ελληνική κοινωνία.

Οι σύγχρονοι όροι που θα επιτρέψουν στους πολιτικούς φορείς να πρωταγωνιστήσουν θέτουν μια ουσιαστική προϋπόθεση. Την αυτομεταρρύθμισή τους.

Και είναι η πορεία μέσα στο χρόνο που επιφέρει τις αλλαγές των όρων ύπαρξης των πολιτικών σχημάτων, όσο και η διαλεκτική δράση των πολιτικών σχημάτων διαμορφώνει τους όρους αυτούς.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να περηφανεύεται πως και στο πολιτειακό επίπεδο εμπέδωσε σε μεγάλο βαθμό το δημοκρατικό καθεστώς της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο απελευθέρωσε κοινωνικές δυνάμεις, καταργώντας στην πράξη το μετεμφυλιοπολεμικό καθεστώς της Δεξιάς, αναγκάζοντάς την να αποδεχθεί τους όρους του δημοκρατικού παιχνιδιού και της πραγματικής ανάγνωσης των κοινωνικών δυνάμεων.

Η παρέμβασή του, τέλος μέσα από την άσκηση της εξουσίας στην αναδιανομή του πλούτου μπόλιασε την πολιτική ζωή με τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και βάθυνε τις παραδόσεις της Δημοκρατικής παράταξης με σοσιαλιστικά περιεχόμενα.

Επιπλέον, πολέμησε τον πολιτικό επαρχιωτισμό και χάρισε την εξωστρέφεια στην εξωτερική μας πολιτική με πρώτο μεγάλο και θετικό αποτέλεσμα την είσοδο της Χώρας στην ΟΝΕ και συναρίθμησε την Ελλάδα μεταξύ των ισχυρών χωρών της Ευρώπης.

Είναι ο βαθμός που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ επέδρασε στους όρους διαμόρφωσης της σύγχρονης μας ιστορίας και είναι οι ίδιοι οι όροι αυτοί που ζητούν σήμερα την ανανέωση των τρόπων, των μεθόδων μας και των πολιτικών μας για να μην απορριφθούμε από την πραγματικότητα.

Ναι, σύντροφοι.

Θα χρειαστούμε τολμηρές σκέψεις, εγρήγορση και ετοιμότητα, διαρκείς αλλαγές, σφυρηλάτηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του κινήματος και των πολιτών για να συνεχίσουμε να παίζουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στα πολιτικά πράγματα της Χώρας. Εξάλλου η έννοια της προόδου είναι κατ'εξοχήν έννοια των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων. Είναι η θεωρητική εποπτεία της συνεχούς αλλαγής του τοπίου και των συνθηκών. Δεν γίνεται εμείς να μην λαμβάνουμε υπόψη και με την πρέπουσα επάρκεια την αλήθεια της. Αντίθετα, έχουμε χρέος εμείς πρώτοι να την αναγγείλουμε στην κοινωνία και να αυτοδεσμευτούμε ότι μέσα από τις καινούργιες συνθήκες θα παραγάγουμε πολιτική, τις πολιτικές μας που θα συνεχίσουν να εμπνέονται από τις αξίες του ανθρωπισμού. Μόνον έτσι θα παράγουμε πολιτικές για τον άνθρωπο.

Σύντροφοι,

Στα νέα ευρωπαϊκά πλαίσια μέσα στα οποία θα κληθεί σε λίγο η Ελλάδα να πράξει πολιτικά και κατά τη διάρκεια του 21^{ου} αιώνα, η φιλοδοξία μας δεν πρέπει να σταματήσει στο αίτημα της ευρωπαϊκής μας ενσωμάτωσης. Είμαστε οι πλέον αρμόδιοι και από θέση και από πείρα και από πολιτική να χαράξουμε και τα δικά μας κομματικά πλαίσια μέσα από τα οποία θα πολιτευθούμε.

Σας καλώ όλους σ' ένα βαθύ και ειλικρινή προβληματισμό να σκεφτούμε αλλά κυρίως να πράξουμε, ώστε να παραμείνουμε η πιο αξιόπιστη πολιτική δύναμη για την διαχείριση και τη διαμόρφωση των τυχών του τόπου.



από κ. Μ. Χρυσοχοΐδη