

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα 25 Νοεμβρίου 1996

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μιλώντας σήμερα στα εγκαίνια των νέων διοδίων, της νέας γέφυρας και της παράκαμψης της Κορίνθου, είπε τα εξής:

Σήμερα παραδίδουμε στην κυκλοφορία ένα σημαντικό έργο που αποτελεί έναν κρίσιμο κρίκο του Οδικού Άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων.

Αυτή η πράξη σηματοδοτεί την προσπάθεια που έχει γίνει και γίνεται για να ολοκληρωθούν οι σύγχρονοι ελληνικοί κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, που είναι ενταγμένοι στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.

Αυτός ο Οδικός Άξονας Πατρών, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ευζώνων, έχει ως προέκτασή του τη Ζεύξη Ρίου-Αντιρίου και διασταυρώνεται στο χώρο της Μακεδονίας με την Εγνατία Οδό.

Η ζωτική σημασία αυτού του έργου είναι αναμφίβολα μεγάλη. Το έργο συνδέεται άρρηκτα με την Κοινωνική και Οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Διασφαλίζει τη γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων, την ασφαλή μετακίνηση και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η χρονική περίοδος μέχρι το 2000 είναι κρίσιμη γιατί ταυτίζεται με την πανεθνική μας προσπάθεια, για να μπει η Ελλάδα, με συντεταγμένη πορεία στον 21ο αιώνα πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη και πιο δημιουργική.

Σ' αυτή την κρίσιμη καμπή η ανάπτυξη της χώρας μας, ο εκσυγχρονισμός της Οικονομίας μας και η συνοχή της Κοινωνίας μας μπορούν και πρέπει, μέρα με τη μέρα, να γίνονται πραγματικότητα, με τη σωστή και τη γρήγορη αξιοποίηση των διαθέσιμων και πολύ σημαντικών εθνικών και Κοινοτικών πόρων.

Είναι γνωστό ότι οι αυτοί οι πολύτιμοι πόροι έχουν κατανεμηθεί από το 1994 με αναπτυξιακά κοινωνικά και περιφερειακά κριτήρια σε έργα και προγράμματα εθνικής εμβέλειας, σε έργα και προγράμματα Περιφερειακής και Νομαρχιακής σημασίας.

Με ορίζοντα το 2000 έχει προωθηθεί σε όλη την Ελλάδα ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα δημοσίων έργων υποδομής και έργων πνοής, συνδυασμένο μ' ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα παρεμβάσεων και έργων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Σήμερα, όλα αυτά τα προγράμματα είναι σε εξέλιξη, όλα αυτά τα έργα έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται και είναι ορατά. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας υπάρχουν εργοτάξια και δημιουργική δράση.

Με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων και των έργων και με την αξιοποίηση των Εθνικών και Κοινοτικών πόρων, δημιουργούμε σύγχρονες

και ολοκληρωμένες υποδομές, εκσυγχρονίζουμε την Εθνική Οικονομία, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και δημιουργούμε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Με αυτά τα προγράμματα και μ' αυτά τα έργα μειώνουμε δραστικά τις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες και κατοχυρώνουμε τη νευραλγική γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.

Γι' αυτό αποτελεί δέσμευση της Κυβέρνησής μας ότι όλοι οι διαθέσιμοι και πολύτιμοι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Αποτελεί στόχο μας μέχρι το 2000 να έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια για κάθε έργο, για κάθε τομέα, για κάθε Περιφέρεια, για κάθε Νομό.

Να μη χαθεί ούτε μία δραχμή ούτε ένα ECU.

Αυτό είναι υποχρέωση όλων μας. Όχι μόνο της πολιτικής ηγεσίας αλλά του καθένα που έχει ευθύνη για τα έργα, του καθένα που εμπλέκεται στην πραγματοποίησή τους.

Έχουμε χρέος όλοι οι Έλληνες να δίνουμε και να κερδίζουμε μέρα με τη μέρα της μάχη της Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής, με πανεθνική προσπάθεια, με κοινωνική συναίνεση, με δημιουργική πράξη. Έχουμε χρέος με έργα που εκτελούνται να δώσουμε μια δημιουργική απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες ευκαιρίες της νέας εποχής.

Σήμερα που όλα τα μεγάλα προγράμματα και τα έργα πνοής έχουν αρχίσει να γίνονται πραγματικότητα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2000, είμαι σίγουρος και αισιόδοξος περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ότι οι Έλληνες μαζί δημιουργούμε την ισχυρή και τη σύγχρονη Ελλάδα.