



Η ανασυγκρότηση «διχάζει» το ΠΑΣΟΚ και μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Η εσωκομματική αντιπολίτευση καταθέτει τη δική της πρόταση, «κόντρα» στην «επίσημη γραμμή», ζητώντας να αποκτήσει ιδεολογική ταυτότητα.

ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΣΧΟΒΑ

Εντονη αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων της «κομματικής νομιμότητας», όπως αυτή εκφράζεται από τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη, προκαλεί η περιβόητη πια πολιτική και οργανωτική ανασυγκρότηση του κυβερνώντος κόμματος. Η «Ε» σήμερα αποκαλύπτει το περιεχόμενο της «άλλης» πρότασης που καταθέτουν για την ανασυγκρότηση οι μετέχοντες της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ενώ είναι βέβαιο ότι η ΚΕ θα αποτελέσει πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης για αυτά τα θέματα.

Οι δύο προτάσεις έχουν ως εξής:

■ - Η επίσημη «γραμμή» του ΠΑΣΟΚ για την πορεία της ανασυγκρότησης εκφράστηκε μέσω των κειμένων του γραμματέα της ΚΕ **Κώστα Σκανδαλίδη** και του γραμματέα Οργανωτικού **Μιχάλη Νεονάκη**, τα οποία απεστάλησαν σε όλες τις οργανώσεις της χώρας. Σύμφωνα με αυτή:

Οι Διευρυμένες Νομαρχιακές Επιτροπές

● Χαρακτηρίζονται ως όργανα-κλειδιά, καθώς «αποσκοπούν στην υπέρβαση των «πολλών ΠΑΣΟΚ», αποτελούν χώρο σύνθεσης όλων των εκφράσεων του κόμματος (κομματικών, κυβερνητικών, θεσμικών), σχεδιάζουν και εξειδικεύουν τα βήματα της ανασυγκρότησης».

● Υποστηρίζεται ότι οι υπάρχουσες Ν.Ε. δεν περιορίζονται, αλλά αντιθέτως αναβαθμίζονται. Ταυτόχρονα ωστόσο γίνεται σαφές πως αναβάθμιση δεν σημαίνει και συγκεντρωτισμός.

Οι δύο «πλατφόρμες» για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ

Ποια είναι η πρόταση κατά Σημίτη

Οι θεματικές οργανώσεις

● Αποτελούν ολοκληρωμένες οργανώσεις και υπάγονται οργανωτικά στις Ν.Ε., καταργώντας μάλιστα στους τομείς που δημιουργούνται τα αντίστοιχα γραφεία Ν.Ε.

● Ασχολούνται με την παραγωγή πολιτικών θέσεων για ένα εύρος κοινωνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων.

● Προτείνεται να ανοίξουν οι πόρτες σε νέα μέλη που αναζητούν βήμα για να εκφράσουν τον προβληματισμό τους και δεν εκφράζονται από την υπάρχουσα δομή της οργάνωσης. Ζητούμενο είναι μάλιστα να εισέλθουν πολίτες που δεν ανήκαν μέχρι σήμερα στο ΠΑΣΟΚ.

● Ο κ. Σκανδαλίδης επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει περιφερειακή οργάνωση στο Λεκανοπέδιο και ότι οι οργανώσεις βάσης του δεν έχουν αντικείμενο, τονίζει ότι η ανασυγκρότηση δεν είναι μόνο οργανωτικό εγχείρημα και θέτει ως πολιτικές προϋποθέσεις τη νέα συλλογικότητα, την αξιοκρατία και τη συμμετοχή, τη διακριτικότητα και το σεβασμό στα όργανα, την πολιτική και ηθική αλληλεγγύη, την εσωκομματική δημοκρατία.

Η πρόταση του «άλλου ΠΑΣΟΚ»

■ - Τα στελέχη που δεν στήριξαν τον Κ. Σημίτη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η ανασυγκρότηση μέχρι τώρα απέτυχε, πλην της δημιουργίας ορισμένων θεματικών οργάνωσης. Αντίτασσαν δε τη δική τους συνολική πρόταση «πλατφόρμα», «πέρα και έξω από τη λογική του να βάλουμε τα κουτάκια στη σειρά», όπως λένουν, η οποία μάλιστα αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερου προβληματισμού το προσεχές διάστημα:

α. Πιστεύουν ότι επιβάλλεται να υπάρξουν συμφωνίες σε επίπεδο **ιδεολογίας και στρατηγικής** για να επιτύχει η ανασυγκρότηση.

β. Καταλογίζουν στην κομματική ηγεσία ότι αρκείται σε οργανωτικές διευθετήσεις προκειμένου να δημιουργήσει έναν πλήρως ελεγχόμενο «πλαδαρό οχηματισμό».

γ. Θεωρούν ότι **αλλοιώνεται η φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ από πρακτικές και δηλώσεις κορυφαίων στελεχών.**

Προειδοποιούν δε ότι μετατοπίζεται η βάση στήριξης του ΠΑΣΟΚ από τα παραδοσιακά στρώματα που στήριζαν το κόμμα προς τα μεσοαστικά, υπενθυμίζοντας μάλιστα την ομιλία του κ. Σημίτη στη Σύνοδο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στη Ρώμη.

δ. Διατυπώνουν επιφυλάξεις ως προς την ταυτότητα **«κέντρων εξουσίας»** που κάνουν εισηγήσεις προς τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κινήματος για όλα τα θέματα.

ε. Διαφωνούν με το κλείσιμο ή τη συγχώνευση οργανώσεων -που προτείνεται εκτιμώντας ότι κινδυνεύουν να μετατραπούν έτσι οι θεματικές οργανώσεις σε τόπους συγκέντρωσης των **«εκλεκτών και των αρεστών»** της νέας κομματικής νομενκλατούρας.

στ. Θεωρούν ότι οι διευρυμένες Ν.Ε. κατ' ουσίαν καταργούν τις υπάρχουσες Ν.Ε., χωρίζοντας το ΠΑΣΟΚ σε «καλό κορυφή» και «κακό βάθος».

Εκτιμάται μάλιστα ότι **«κύριος στόχος είναι η ανακατανομή των εσωκομματικών συσχετισμών του μεσαίου στελεχιακού δυναμικού».**