

- Βασική προϋπόθεση για την κρίσιμη προσπάθεια των επόμενων μηνών είναι να κατακτήσει το ΠΑΣΟΚ μία νέα ενότητα.

Ενότητα η οποία θα στηρίζεται στην αποδοχή της νέας πολιτικής ηγεμονίας και όχι στο συγκερασμό αλληλοαντιτιθέμενων απόψεων και προσωπικών επιδιώξεων

- Η παρουσία του Προέδρου αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες αυτής της προσπάθειας.
- Ήδη ο Πρόεδρος έχει εμπεδώσει στην κοινωνία μία ηγετική εικόνα. Αποτελεί τον **μοναδικό πολιτικό αρχηγό** που έχει αυτή την εικόνα σήμερα και η οποία βεβαίως υπερβαίνει κατά πολύ την ουσία και την ποιότητα της έννοιας της δημοτικότητας.

Θα πρέπει όμως να ενισχύσει και την εικόνα του, ως προς τη δυνατότητα που έχει να παίρνει γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις.

*Ο Πρόεδρος δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει σε επιμέρους κοινωνικές συγκρούσεις παρά μόνο αν έχει σοβαρές πιθανότητες να δώσει λύσεις
ή αν θεωρεί ότι
πρέπει να αναδείξει ουσιαστικές πλευρές της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ*

Οι δημόσιες εμφανίσεις του Προέδρου θα πρέπει να τον αναδεικνύουν ως εγγυητή της νέας πορείας της χώρας, των αξιών που τον ανέδειξαν ως τον πολιτικό πρωταγωνιστή της εποχής

Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιας εμφάνισης, αποτελεί η ομιλία του στο Δήμο των Α. Λιοσίων.

- Οι κινητοποιήσεις του τελευταίου τριμήνου καθώς και η εικόνα των συγκρούσεων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, πλήττουν την εικόνα του ΠΑΣΟΚ και της Κυβέρνησης χωρίς όμως να αναδεικνύουν ένα νέο πολιτικό πρόσωπο, ικανό να πάρει το προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ. Η δυσαρέσκεια ορισμένων κοινωνικών ομάδων, μπορεί να αναστραφεί αν το ΠΑΣΟΚ επιτύχει επιμέρους ρυθμίσεις, οι οποίες όμως δεν θα ανατρέπουν τους συμβολισμούς και το περιεχόμενο της νέας πολιτικής. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι επιβεβλημένες για ένα επιπρόσθετο λόγο : Δεν πρέπει να δίνεται μία εικόνα αναποτελεσματικότητας, ούτε πρέπει να φαίνεται ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί τις κρίσεις και ότι συγκρούεται με διάφορες αδύνατες κοινωνικές ομάδες.

Η Κυβέρνηση

*συγκρούεται με την πολιτική της ήσσονος προσπάθειας
ακριβώς γιατί ενδιαφέρεται για το μέλλον των αδύνατων κοινωνικών ομάδων*

- Αν επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα δοθεί η δυνατότητα στο επόμενο στάδιο να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το θεσμικό κοινωνικό διάλογο. Εκεί μπορούν να τεθούν τα θέματα της αναδιοργάνωσης της παραγωγής και της στρατηγικής της χώρας. Δεν θα πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι οι χειρισμοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης αναδεικνύουν το ΠΑΣΟΚ ως το

*Μοναδικό πολιτικό φορέα που διαθέτει σαφή στρατηγική επιλογή για την πορεία της
χώρας, την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση*

- Η ΝΔ βρίσκεται σε διπλή κρίση : Κρίση ηγεσίας αλλά κυρίως κρίση φυσιογνωμίας. Η πολιτική της “λαϊκής Δεξιάς” δεν μπορεί να συγκροτήσει πειστική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα και πολύ δύσκολα θα καταφέρει να διαπεράσει την εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς.
- Το ΚΚΕ, ο ΣΥΝ και το ΔΗΚΚΙ έχουν οριακά κέρδη τα οποία δεν τους επιτρέπουν να εφησυχάζουν. Κινδυνεύουν, ιδιαίτερα ο ΣΥΝ, να χάσουν τις πολιτικές τους αναφορές σε μία προσπάθεια διεύρυνσης η οποία τα ομογενοποιεί πολιτικά δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ να αποτελεί τον διακριτό πολιτικό πόλο που διαθέτει σύγχρονη πολιτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας.