

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 1999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

1. Ο Πρόεδρος κ. Κληρίδης και ο Πρωθυπουργός κ. Σημίτης, επικεφαλής των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών, αντάλλαξαν σήμερα απόψεις για όλο το φάσμα του Κυπριακού, στα πλαίσια των συνεχών συνεννοήσεων μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών Ελλάδος και Κύπρου.
2. Υπογραμμίσθηκε η κρίσιμη συγκυρία, λαμβάνοντας υπόψη την προσεχή έναρξη των διακοινοτικών συνομιλιών στη Νέα Υόρκη, την πρόσφατη Σύνοδο του ΟΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη, την εδώ επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι (10 και 11/12).
3. Έγινε θετική αποτίμηση τόσο της Συνόδου Κορυφής του ΟΑΣΕ όσο και των διμερών επαφών των κ.κ. Κληρίδη και Σημίτη, στο περιθώριό της, με ηγέτες κρατών-μελών της Ε.Ε. και με τον Γενικό Γραμματέα των Η.Ε. κ. Annan, ο οποίος τόνισε ότι οι συνομιλίες για το Κυπριακό θα είναι ουσιαστικές.
4. Διαπιστώθηκε ότι, προς την ορθή κατεύθυνση κινούνται και οι δηλώσεις του Προέδρου κ. Clinton για το Κυπριακό, ιδίως δε η υπογράμμισή του ότι είναι απαράδεκτο το σημερινό status quo στη Μεγαλόνησο. Απομένει να μετουσιωθούν τα προαναφερθέντα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.
5. Οι δύο κυβερνήσεις αντικρίζουν τις εξελίξεις με ορόσημο την σύνοδο του Ελσίνκι με σύμπνοια και σε πλήρη συνεννόηση, στα πλαίσια μιας κοινής πολιτικής προσέγγισης, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δύο χωρών.
6. Ο κ. Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον κ. Κληρίδη για την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδος εν όψει των διακοινοτικών συνομιλιών της Νέας Υόρκης, υπογραμμίζοντας τη θέση της ως εγγυήτριας δυνάμεως και ως χώρας με ηθικό και εθνικό ενδιαφέρον για την τύχη του κυπριακού ελληνισμού. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι συνομιλίες πρέπει να είναι ουσιαστικές. Τονίσθηκε, επίσης, ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να έχουν ως βάση τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε. και να διεξαχθούν σύμφωνα με την έκκληση των G8.

7. Τέλος, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη μεγάλη ικανοποίησή τους για τις διευρυνόμενες επαφές Ελλάδος και Κύπρου σε όλους τους τομείς, και ιδιαιτέρως στην οικονομία, την άμυνα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την παιδεία.

ΑΝΑΚΥΠΡΟΣ