

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

13 Απριλίου 2000

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνήλθε στην πρώτη συνεδρίασή του, υπό τη νέα του σύνθεση, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

“Συνήλθε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για πρώτη φορά με τη νέα του σύνθεση. Η συνεδρίαση ήταν φιλική και χαρούμενη. Ήταν η χαρά της νίκης. Αλλά όχι μόνο η χαρά της νίκης. Η χαρά ότι ξεκινάμε μια γόνιμη ιστορική περίοδο, ότι αυτή η εποχή η οποία ανοίγεται τώρα είναι μια εποχή, όπου θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερα. Ακόμα περισσότερα για τον τόπο μας.

Αισθανόμαστε όλοι ότι έχουμε ένα μεγάλο χρέος. Δεν είμαστε διαχειριστές μιας εξουσίας, η οποία δεν έχει περιεχόμενο. Ούτε είμαστε διεκπεραιωτές ενός χαλαρού προγράμματος. Η εξουσία η οποία μας δόθηκε έχει ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή.

Είμαστε υπεύθυνοι να πάει η Ελλάδα ψηλά στην κοινωνία των ευρωπαϊκών κρατών. Πετύχαμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, αλλά θέλουμε ακόμη πιο ψηλά, ακόμη πιο δυνατά.

Είμαστε υπεύθυνοι να διαμορφώσουμε μια κοινωνία πιο δημιουργική, αλλά κυρίως πιο αλληλέγγυα, με μεγαλύτερη συνοχή, όπου θα είναι εμφανές το κοινωνικό κράτος.

Γι' αυτό και η δουλειά της κυβέρνησης θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς. Ο πολίτης θέλει αποφασιστικότητα και προπαντός θέλει χειροπιαστά αποτελέσματα, να δει ότι η δουλειά αποδίδει. Και αυτό πρέπει να το δείξουμε και θα το δείξουμε.

Δεσμευόμαστε να είμαστε συνεχώς κοντά στον πολίτη, συμπαραστάτες του στον αγώνα για την καθημερινή ζωή, στον αγώνα για καλύτερες συνθήκες ζωής.

Τόνισα στους υπουργούς ότι είναι ανάγκη η πίστη η οποία μας διακατέχει να γίνει πράξη καθημερινά. Με την πίστη που αλλάζουμε

καθημερινά το γύρω μας κόσμο, αλλάζουμε και τη μοίρα των ανθρώπων και τη μοίρα αυτού του τόπου.

Τόνισα στους υπουργούς ότι κρινόμαστε καθημερινά από τον ελληνικό λαό. Τις αναμονές του ελληνικού λαού τις οποίες εξέφρασε με την ψήφο του, με την τόσο μεγάλη ψήφο του, δεν πρέπει να τις διαψεύσουμε. Και δεν θα τις διαψεύσουμε”.