

7 Απριλίου 2003

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κώστα Σημίτη συνεδρίασε σήμερα στις 19.00, στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος, το Εκτελεστικό Γραφείο.

Στις 20.30 και ενώ συνεχιζόταν η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κώστας Σημίτης προσήλθε στην αίθουσα Τύπου και προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους:

«Συζητήσαμε απόψε στο Εκτελεστικό Γραφείο τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, τις θέσεις και τις επιδιώξεις της Ελλάδας.

**Θα σταθώ σε δύο θέματα:**

- **Το πρώτο θέμα είναι το Ιράκ. Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν και είναι κατά του πολέμου, ότι είναι υπέρ της ειρήνης, ότι είναι υπέρ της εφαρμογής της διεθνούς νομιμότητας. Η Ελλάδα καθόρισε τη στάση της και θα καθορίζει τη στάση της, με βάση το εθνικό συμφέρον. Και το εθνικό συμφέρον επιβάλλει την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας.**

Η Ελληνική Προεδρία επεδίωξε να συγκρατήσει τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναδείξει τα στοιχεία, τα οποία ενώνουν τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι αυτά που τις διαχωρίζουν. **Είναι, όμως, γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε αδυναμία στην αντιμετώπιση της κρίσης.**

Παρ' όλα αυτά, πετύχαμε τη διαμόρφωση μιας κοινής θέσης τον Ιανουάριο και στη συνέχεια στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου, καθώς και στο Εαρινό Συμβούλιο του Μαρτίου.

**Κρίσιμο σημείο - και αυτό έχει τώρα σημασία - είναι να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου Συμβουλίου Κορυφής, η ανασυγκρότηση του Ιράκ, η μεταπολεμική φάση να καθοριστεί από τον Ο.Η.Ε., να πραγματοποιηθούν οι εξελίξεις υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε..**

**Ζητούμενο είναι, σε αυτή τη φάση, η πολιτική και οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράκ. Και είναι η ανασυγκρότηση αυτή ένας στόχος, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί με συμμετοχή των πολιτών του και να εκφράζει τα συμφέροντά τους, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν, το ταχύτερο, τις δικές τους τύχες. Αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση του Ο.Η.Ε. στη μεταβατική φάση. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει να συγκροτήσει αυτό το νέο κράτος, το οποίο θα δημιουργηθεί το ταχύτερο δυνατό και οι ίδιοι οι πολίτες του Ιράκ να έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του.**

**Στο επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, η Προεδρία, η Ελλάδα θα θέσει αυτό το πρόβλημα και θα ζητήσει να συζητηθεί.**

- **Το δεύτερο θέμα είναι το Κυπριακό και θα ήθελα να τονίσω τα εξής:** Η τουρκοκυπριακή πλευρά έκανε, αυτές τις μέρες, δύο ασυνήθιστες προτάσεις. Στην πραγματικότητα, είναι κινήσεις που σκοπό έχουν να συγκαλύψουν την ευθύνη της Τουρκίας, της τουρκοκυπριακής πλευράς για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στη Χάγη.

Τι λέει απλά στις επιστολές η τουρκοκυπριακή πλευρά; Λέει να εγκαταλείψουμε το Σχέδιο Ανάν, το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιδιώξουμε κάτι άλλο. Να βελτιώσουμε το κλίμα ανάμεσα στις δύο κοινότητες και αφού το βελτιώσουμε, να αναζητήσουμε μετά μία λύση για το πολιτικό πρόβλημα.

**Το ερώτημα το οποίο προκύπτει αβίαστα προς την τουρκοκυπριακή πλευρά είναι το εξής:** Γιατί τώρα θυμήθηκαν ότι το καθεστώς της Αμμοχώστου και οι περιορισμοί που επέβαλαν στο νησί, τα αποτελέσματα της κατοχής, δεν είναι αναγκαία και μπορούν να αλλάξουν; Γιατί δεν έκαναν τις σημερινές κινήσεις πριν από μερικά χρόνια;

**Και όπως αβίαστα προκύπτει αυτό το ερώτημα, αβίαστα προκύπτει και η απάντηση:** Το Σχέδιο Ανάν το οποίο δεν θέλουν, το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το οποίο δεν θέλουν, οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες δεν θέλουν, τους εξανάγκασαν να εγκαταλείψουν την άτεγκτη στάση τους.

Αυτός είναι ο μοχλός πίεσης και από αυτό το μοχλό πίεσης θέλουν να απαλλαγούν. **Δεν συμφωνούμε και θέλουμε να επαναλάβουμε:**

- Αυτό το πλαίσιο καθιερώνει την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, των αποφάσεων του ΟΗΕ.
- Αυτό το πλαίσιο καθιερώνει και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων.

Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ελσίνκι, ορισμένες σαφείς προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις; Είναι η τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων της Τουρκίας και των γειτόνων της, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

**Η γραμμή που χωρίζει τη Λευκωσία, χωρίζει και την Τουρκία από τις Βρυξέλλες.** Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής από πλευράς της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Χρειάζονται όχι ελιγμοί και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού. **Και γι' αυτό αυτές οι προτάσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές.**

**Σας ευχαριστώ».**