

Ν.Δ.: «Πολιτική αυτοσυγκράτησης»

Το πολιτικό μήνυμα του Κ. Καραμανλή

Του Γ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Με προσηκτικά βήματα, χωρίς κραυγές και ακρότητες, αλλά με αντιπροτάσεις που θα διαθέτουν ουσιαστικό περιεχόμενο, θα πρέπει να ασκηθεί η αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας.

Η εντολή-σύσταση ανήκει στον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κ. Καραμανλή και δίνει το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει το κόμμα του το νέο έτος.

Μία στάση που θα στηρίζεται κυρίως σε «μηνύματα ενότητας» και «προστασίας του δημοσίου συμφέροντος» και θα προάγει σύμφωνα με έγκυρες πηγές «τον παιδευτικό χαρακτήρα της πολιτικής».

Κατ' ουσίαν, η Νέα Δημοκρατία, και εν όψει νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών, αναγορεύει σε μείζονα ζητήματα όσα διαπερνούν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών ανεξαρτήτως της πολιτικής τους ταυτότητας, επιχειρώντας, από τη μια, να καταδείξει ότι τα καθημερινά σοβαρά προβλήματα δεν έχουν χρώμα και κομματική ταυτότητα και, από την άλλη, ότι η ίδια επιδιώκει την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη λύση τους μέσα από διακομματικές διαδικασίες.

Πρόκειται για ένα μήνυμα «πολιτικής αυτοσυγκράτησης», που επιθυμεί ο κ. Κ. Καραμανλής να εκπέμψει το κόμμα του, ώστε η άσκηση της αντιπολιτευτικής τακτικής της Νέας Δημοκρατίας, εντός και εκτός του Κοινοβουλίου, να διαμορφώσει το φιλελεύθερο προφίλ ενός σύγχρονου πολιτικού οργανισμού.

Αυτό το στοιχείο της συμπιλώσης, της συλλογικότητας και της κοινής αντιμετώπισης των προβλημάτων θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία για να τονίσει και τη διαφορετικότητα της, έναντι «της κοινωνικής αναληψίας και της καθεστωτικής νοοτροπίας του ΠΑΣΟΚ».

Και φυσικά η στάση της αυτή αποτελεί και μία απάντηση προς την «πολιτική» του «σκληρού ροκ» του κ. Κ. Λαλιώτη, αλλά και όσων... στο εσωτερικό της ζητούσαν από τον κ. Καραμανλή να ανεβάσει τους τόνους της αντιπολιτευτικής τακτικής και να διαμορφώσει έναν περισσότερο «σκληρό» πολιτικό λόγο.

Ταυτόχρονα η στάση αυτή, της ήπιας αντιπαράθεσης, μέσα από διάλογο και επιχειρήματα, καθώς όλες οι έρευνες που έχει στην κατοχή της η Ρηνίλλης αποδεικνύουν, αποτελεί την καλύτερη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην παρελθοντολογία και την ολομέτωπη σύγκρουση που επιδιώκει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Η πλειοψηφία των «προβληματισμένων» όλων των πολιτικών χώρων και αναποφάσιστων πολιτών δεν επιθυμεί τις κραυγές και τις παρελθοντολογικές αντιπαλοότητες.

Η επέκταση της συνεργασίας αυτής, μεταξύ των μελών της ίδιας της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας, κάθε χώρας ξεχωριστά, για την αντιμετώπιση ουσιαστικών καθημερινών προβλημάτων των πολιτών (οικονομία, παιδεία, υγεία κ.λπ.), αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο άσκησης πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για το νέο έτος.

Η επιστολή Λαλιώτη στην «Κ»

Από τον κ. Κ. Λαλιώτη λάβαμε επιστολή μετά το δημοσίευμα της «Κ» την προηγούμενη Κυριακή με τίτλο «Καληνύχτα σας κύριε Λαλιώτη...». Το δημοσίευμα αναφερόταν στο παλαιοκομματικό μοντέλο που επαναφέρει στην πολιτική σκηνή ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Η επιστολή, χωρίς καμία περικοπή, έχει ως εξής:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθήνα 24 Δεκεμβρίου 2001

Προς την εφημερίδα
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
κ. Στάμο Ζούλα
Διευθυντή

«Καλήν ημέραν Αρχοντες» της «Καθημερινής» και Χρόνια Πολλά

«Καλήν ημέραν» Αναγνώστες της «Καθημερινής» και Καλές Γιορτές.

1. Προχθές η Διεύθυνση της Εφημερίδας αποφάσισε να μου πει τα «κάλαντα» με ένα «Λιβελλογράφημα» με τίτλο «Καληνύχτα σας κύριε Λαλιώτη...».

Το Λιβελλογράφημα αυτό κινείται έξω και πέρα από κάθε ηθική αρχή, από κάθε πολιτικό όριο και από κάθε Δημοσιογραφική Δεοντολογία, γιατί δεν αφορά μια πολιτική κριτική, αλλά μια απροκάλυπτη διαβολή.

Το Λιβελλογράφημα αυτό συνιστά μια απρόκλητη και ανοίκεια συκοφαντική επίθεση εναντίον μου.

2. Ο κ. Α. Καρακούσης, με όλα αυτά που γράφει και υπογράφει στο Λιβελλογράφημά του, αποκαλύπτει έναν άνθρωπο τυφλωμένο από φανατισμούς, ιδιοτελείες, προκαταλήψεις και «δογματικά σταλινικά κατάλοιπα».

Φαίνεται ότι ορισμένοι «εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια».

Όμως, ο κ. Α. Καρακούσης μάταια προσπαθεί με ανακριβείς ισχυρισμούς, με ψέματα, με συκοφαντίες και μικροαθλιότητες να αμφισβητήσει την αλήθεια και να αλλοιώσει πραγματικότητες που αφορούν τόσο την πολιτική και κοινωνική μου διαδρομή, όσο και την ηθική μου στάση ζωής.

Με «ψευτο-δημοσιογραφικές» αφηγήσεις μάταια προσπαθεί να βάλει σκιές στη διάφανη πολιτική και κοινωνική αγωνιστική μου διαδρομή, γιατί ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα μπροστά και στο προσκήνιο, ένας μαχόμενος και δημιουργικός πολιτικός με οράματα, με ιδέες, με πολιτικές προτάσεις, με θετικές πρωτοβουλίες, με δημιουργικό έργο. Ένας μαχόμενος και δημιουργικός πολιτικός με αδιαπραγμάτευτη ηθική στάση, με αυτονομία, χωρίς εξαρτήσεις και διαπλοκές. Αλλωστε, γι' αυτό είχα και έχω και τη δυνατότητα να συ-

γκρούομαι ανοικτά με την ηγεσία της Ν.Δ., με



πολιτικές οικογένειες και με οικονομικά συμφέροντα.

Φαίνεται ότι η παρουσία, ο λόγος και η στάση μου, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, ενόχλει τη Ν.Δ. και τον κ. Μπτσστάκ, που εναντιώνω προσπάθουν να βρουν συμμάχους σε ορισμένους άλλους κύκλους για την κλιμάκωση ενός βρώμικου πολέμου εναντίον μου.

3. Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αναγνωστών της «Καθημερινής» αναζητούν τα αίτια και τους ειδικούς λόγους αυτής της πρωτοφανούς και άδικης επίθεσης του κ. Α. Καρακούση εναντίον μου.

Φαίνεται ότι ορισμένοι κύκλοι της Ν.Δ., ο κ. Μπτσστάκ και ο κ. Κ. Καραμανλής, βλέπουν εφιάλτες με τις αποκαλύψεις μου για τη λιβεριακή εταιρεία «Mayo Investments Corporation» και την αποδεδειγμένη ροή μαύρου και αδύλωτου χρήματος προς τη Ν.Δ.

Είναι αλήθεια ότι νοιώθουν μια απειλή με την εμμονή μου να αναδειχθεί η διαφάνεια ως μια διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη αρχή στην πολιτική και δημόσια ζωή. Να κατοχυρωθεί η διαφάνεια παντού, για πάντα και για τους πάντες, για κάθε κόμμα, παράταξη και πολιτικό, για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Οι πολίτες απαιτούν τη διαφάνεια σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, γιατί μόνον έ-

τσι η δημοκρατία μας, το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα και οι πολιτικοί μπορεί να έχουν θωράκιση, αυτονομία και αξιοπιστία, γιατί μόνον έτσι μπορεί να έχουν παρόν και μέλλον.

Πληροφορώ τους πάντες ότι θα συνεχίσω τις μάχες μου για τη διαφάνεια και τις αποκαλύψεις μου για τη λιβεριακή εταιρεία, γιατί είναι μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο το παρελθόν της Ν.Δ., αλλά κυρίως το παρόν και το μέλλον, τόσο της Ν.Δ. όσο και του πολιτικού συστήματος συνολικά, του κάθε κόμματος και κάθε πολιτικού χωριστά.

4. Τέλος, είμαι σίγουρος ότι οι αναγνώστες της «Καθημερινής» γνωρίζουν πολύ καλά, από το 1993, αρκετά στοιχεία για τις σχέσεις της Ν.Δ. με τη λιβεριακή εταιρεία από τις αποκαλύψεις της «Καθημερινής» και τις καταγγελίες και τα στοιχεία που παρέθετε ο κ. Αλαφούζος, μόλις λίγα χρόνια πριν.

Οι αναγνώστες της «Καθημερινής» ασφαλώς θυμούνται ότι το 1992 και το 1993 ο κ. Μπτσστάκ και η κυβέρνηση του καταδίδωκε την «Καθημερινή» και τον «ΣΚΑΙ», αποκάλυπτοντας την οικογένεια Αλαφούζου «Λαθρέμπορες πετρελαίου», «Εκβιαστές» και «Διαπλεκόμενους» που «υπονόμευσαν» και «ανέτρεψαν» την κυβέρνηση της Ν.Δ. και τον... λαοπρόβλητο πρωθυπουργό κ. Μπτσστάκ.

Οι αναγνώστες της «Καθημερινής» ασφαλώς θυμούνται ότι ο κ. Μπτσστάκ και η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιδίωξαν να υποτάξουν, να φιμώσουν και να κλείσουν την «Καθημερινή» και τον «ΣΚΑΙ» για να μην αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα, τη διαφθορά και το «παρακράτος» του κ. Μπτσστάκ και την πιο γκρίζα διακυβέρνηση του τόπου.

Προφανώς ο λιβελλογράφος κ. Καρακούσης ούτε είδε, ούτε άκουσε, ούτε διάβασε τίποτα από όλα αυτά.

Αξιος ο μισθός για την αμνησία του και το λαοπογράφημά του.

Γι' αυτό «Καλή-νύχτα» στον κ. Καρακούση. Του αξίζει ένα μεγάλο «μπράβο», για τον πολιτικό και δημοσιογραφικό σκοταδισμό του που θυμίζει αλήστου μνήμης σταλινικές εποχές, εκκαθαρίσεις και βαρβαρότητες.

Με τιμή
Κ. Λαλιώτης

Υ.Γ. Εύχομαι και ελπίζω η έγκριτη εφημερίδα σας, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, να δημοσιεύσει ολόκληρη την επιστολή μου στο φύλλο της ερχόμενης Κυριακής, δίνοντας την αντίστοιχη προβολή με εκείνη του λιβελλογραφήματος του κ. Καρακούση.

Η απάντηση της «Κ»

Το ύφος, η επιθετικότητα, η απουσία επιχειρημάτων και ο προσωπικός τόνος της επιστολής του κ. Λαλιώτη δείχνουν ότι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει την πολιτική κριτική, επιβεβαιώνοντας πλήρως, με τον πλέον επίσημο τρόπο, την εκτίμηση της «Κ» ότι το μοντέλο παλαιοπολιτικής που εφαρμόζει δεν ταιριάζει σε τούτη την εποχή των σκληρών επιλογών του ανταγωνισμού και της υπερπροσπάθειας των πάντων.

Και ακόμη φανερώνουν ότι ο κ. Λαλιώτης δεν έχει καν συμπιλωθεί με την πολιτική υπόστασή του, με αυτή του δημοσίου ανδρός, που απολαμβάνει τα αγαθά της εξουσίας, αλλά οι πράξεις του είναι εκτεθειμένες σε σχολιασμό και κρίσεις.

Από την ίδια την επιστολή καθίσταται επίσης σαφές ότι ο κ. Λαλιώτης δεν αναγνωρίζει στον Τύπο το δικαίωμα να αντικρούει πολιτικές, να κρίνει πολιτικά πεπραγμένα και ν' ασκεί έλεγχο στην εξουσία.

Θα τον προτρέπαμε να ξαναδιαβάσει το δημοσίευμα της «Κ» και αν του προκαλέσει τον ελάχιστο προβληματισμό, να γράψει μια νέα επιστολή, ικανή να αποτελέσει βάση διαλόγου και συζήτησης. Γιατί με την παρούσα παραληρηματική απάντηση, προφανώς δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση.

«Κ»