

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Η κοπή της πίττας στο κόμμα μας, αποτελεί παράδοση, όπως και μία ευκαιρία για ευχές. Τις χρειαζόμαστε και τις ευχές, στην αρχή μιας νέας χρονιάς, την οποία πολλοί την θεωρούν δύσκολη. Δεν αντιλέγω, αλλά στην πολιτική δεν υπάρχουν δύσκολα και εύκολα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να πάει η χώρα και η ελληνική κοινωνία μπροστά.

Σημασία έχει να στρατεύεσαι στη λύση των προβλημάτων.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει βαθιά συνείδηση του καθήκοντος και της αποστολής του. Δουλεύει, εργάζεται συστηματικά για τη λύση των προβλημάτων και με ειλικρίνεια απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας. Υπάρχουν και παραλήψεις. Υπάρχουν φορές που οι διεθνείς συγκυρίες είναι δύσκολες. Δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο.

Η Ελλάδα είναι και αξίζει να είναι στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, οι Έλληνες να έχουν υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, να έχουν εργασία και προοπτική.

Του χρόνου τέτοια μέρα θα έχουμε ΕΥΡΩ στην πίττα, το καινούργιο νόμισμα. Δεν είναι λίγο ότι καταφέραμε, με θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά με επιμονή και θέληση να είμαστε μέσα στα 12 ευρωπαϊκά κράτη που αποτελούν την ζώνη του ΕΥΡΩ.

Όποιος διστάζει ή αναβάλλει μένει στην γωνία, στο περιθώριο των εξελίξεων.

Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., από το 1974 γνωρίζουμε ότι όλα επιτυγχάνονται με αγώνα, με ενότητα, καθαρό λόγο και πρόγραμμα. Γι' αυτό πετύχαμε τόσα, γι' αυτό μας τιμά ο ελληνικός λαός με την εμπιστοσύνη του.

Είμαι σίγουρος ότι και φέτος το 2001, θ' αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις με επιτυχία και θα ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερη ανάπτυξη, σιγουριά για το αύριο, προοπτική για το μέλλον.

Με αισιοδοξία λοιπόν, αγωνιστικότητα, πνεύμα ενότητας και δημιουργίας.

Εύχομαι σ' όλους στελέχη, μέλη και οπαδούς του ΠΑ.ΣΟ.Κ. χρόνια πολλά και καλή χρονιά!

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Η κοπή της πίττας στο κόμμα μας, αποτελεί παράδοση, όπως και μία ευκαιρία για ευχές. Τis χρειαζόμαστε και τις ευχές, στην αρχή μιας νέας χρονιάς, την οποία πολλοί την θεωρούν δύσκολη. ^{Ομως} Δεν αντιλέγω, αλλά στην πολιτική δεν υπάρχουν δύσκολα και εύκολα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να πάει η χώρα και η ελληνική κοινωνία μπροστά.

Σημασία έχει να στρατεύεσαι στη λύση των προβλημάτων.

Και εμείς αρατευσόμαστε

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει βαθιά συνείδηση του καθήκοντος και της αποστολής του. Δουλεύει, εργάζεται συστηματικά για τη λύση των προβλημάτων και με ειλικρίνεια απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας. ^{Υπάρχει ωστόσο, εσείς} Υπάρχουν και παραλήψεις. Υπάρχουν φορές που οι διεθνείς συγκυρίες είναι δύσκολες. Δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. *Αλλά βρίσκουμε ρόθεις*

Η Ελλάδα είναι και αξίζει να είναι στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, οι Έλληνες να έχουν υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, να έχουν εργασία και προοπτική.

Του χρόνου τέτοια μέρα θα έχουμε ΕΥΡΩ στην πίπτα, το καινούργιο νόμισμα. Δεν είναι λίγο ότι καταφέραμε, με θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά με επιμονή και θέληση να είμαστε μέσα στα 12 ευρωπαϊκά κράτη που αποτελούν την ζώνη του ΕΥΡΩ.

Όποιος διστάζει ή αναβάλλει μένει στην γωνία, στο περιθώριο των εξελίξεων.

Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., από το 1974 γνωρίζουμε ότι όλα επιτυγχάνονται με αγώνα, με ενότητα, καθαρό λόγο και πρόγραμμα. Γι' αυτό πετύχαμε τόσα, γι' αυτό μας τιμά ο ελληνικός λαός με την εμπιστοσύνη του.

Είμαι σίγουρος ότι και φέτος το 2001, θ' αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις με επιτυχία και θα ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερη ανάπτυξη, σιγουριά για το αύριο, προοπτική για το μέλλον.

Με αισιοδοξία λοιπόν, αγωνιστικότητα, πνεύμα ενότητας και δημιουργίας.

Εύχομαι σ' όλους στελέχη, μέλη και οπαδούς του ΠΑ.ΣΟ.Κ. χρόνια πολλά και καλή χρονιά!