

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ NET

A). Ακροατήριο – Στόχος

1. Η συνέντευξη γίνεται στην NET, η οποία έχει μικρή σχετικά τηλεθέαση, και σε μια εκπομπή που έχει συμπάθειες στα μεσαία στρώματα, τόσο από κοινωνική όσο και από πολιτική άποψη. Στο φυσικό κοινό θα προστεθούν και όσοι προσέλθουν ειδικά για την συνέντευξη αυτή.

Μια επαρκώς λογική υπόθεση είναι πως το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα των τηλεθεατών θα είναι από τον πυρήνα των πολιτών που πιστεύουν στο σχέδιο του Κώστα Σημίτη. Κατά συνέπεια ο Πρωθυπουργός σε πρώτο πρόσωπο απευθύνεται στη φυσική προσωπική εκλογική του βάση – είτε το επέλεξε είτε όχι. Στη συνέχεια βέβαια απευθύνεται στην κομματική και πολιτική κοινωνία αλλά και τον τύπο.

2. Το ακροατήριο – στόχος - προσδιορίζει και ορισμένες αναγκαστικές παραμέτρους συμπεριφοράς του, κυρίως ως προς το πολιτικό πλαίσιο αναφοράς που θα επιλέξει. Αν προτάξει την οξεία αντιπαράθεση με την Ν.Δ. τότε το πιθανότερο είναι να χάσει πολύ από το ειδικό του βάρος. Αν δώσει προτεραιότητα στο εκσυγχρονιστικό του εγχείρημα τότε θα πρέπει να το συνδυάσει με κάποια νέα στοιχεία.

B). Πολιτικοί στόχοι

1. Ο κεντρικό πολιτικός στόχος στη συνέντευξη αυτή πρέπει να είναι η αποκατάσταση του πολιτικού κύρους του Πρωθυπουργού καθώς και επανάκτηση της πολιτικής ηγεμονίας του στο προσωπικό πολιτικό – εκλογικό του ακροατήριο, δηλαδή στον πυρήνα της δύναμης του έτσι ώστε να εγκαινιάσει μια πορεία ανασύνταξης των δυνάμεων του στην κοινωνία και το κόμμα. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να ανακοινώσει κάποια σημαντική πρωτοβουλία.

2. Ο Πρωθυπουργός χρειάζεται να αποδείξει ότι:

α. Παραμένει ο ηγέτης της κυβέρνησης και του ΠΑ.ΣΟ.Κ και δεν είναι Πρωθυπουργός υπό κηδεμονία, παρά τις ήττες που έχει υποστεί στο πολιτικοκοινωνικό και εσωκομματικό πεδίο (ασφαλιστικό).

Απαραίτητο είναι:

- Να αναφέρεται σε πρώτο πρόσωπο
- Να δώσει το όραμα του για το ΠΑ.ΣΟ.Κ σαν «διαρκούς φορέα αλλαγής και εκσυγχρονισμού».
- Να δώσει το στίγμα του Πρωθυπουργού που διαλέγεται και ακούει και καταλήγει σε μια δική του κρίση για το ορθό και το λάθος (π.χ. περίπτωση ασφαλιστικού: δεν υποχωρήσαμε – «άκουσα» τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς και «θεώρησα» ότι το σχήμα που είχαμε χρειαζόταν επανεξέταση).

β. Διαθέτει ένα σαφές σύστημα στόχων και επιδιώξεων τόσο στο οικονομικό όσο και το πολιτικό πεδίο και δεν βρίσκεται στο κενό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στην ΟΝΕ.

Το ιδανικό σχήμα εδώ θα ήταν:

- Μετά την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά τη δημιουργία ενός κλίματος ομαλότητας στις σχέσεις μας με τη Τουρκία και τις άλλες γειτονικές χώρες και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου εφελθηρίου ανάπτυξης προχωράμε στην επίλυση των μεγάλων κοινωνικών θεμάτων για την βελτίωση των συνθηκών της μεγάλης μάζας των εργαζομένων με στόχο μια κοινωνία ευημερίας.
 - Συμπληρωματική αναφορά στο Γ'ΚΠΣ.
- γ. Διατηρεί την ψυχραιμία και νηφαλιότητα του, έχει την ικανότητα να σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και δεν βρίσκεται υπό το κράτος σύγχυσης.
- Περισσότερο η επιτυχία ή αποτυχία σε αυτό το σημείο θα κριθεί από την εικόνα που θα εμφανίσει.

➤ Καλό θα είναι να επιλέγει και κάποια σύντομη προσωπική ιστορία που θα πείθει για την ικανότητα του να διατηρεί την ψυχραιμία και τη νηφαλιότητα του.

3. Ο Κώστας Σημίτης χρειάζεται να αναδείξει ορισμένα χαρακτηριστικά του, σε πρώτο επίπεδο εναντίον της Ν.Δ αλλά οι ίδιες επισημάνσεις ισχύουν ταυτόχρονα και για τα εσωκομματικά:

α. Χαρακτηριστικό πρώτο: Είναι ο μοναδικός που μπορεί

➤ Να ηγηθεί μιας συγκροτημένης πορείας οικονομικής ανάπτυξης – αλλιώς κίνδυνος να διαφύγουν του ελέγχου ο πληθωρισμός και η ανεργία και να απωλεσθούν τα κέρδη των προηγούμενων ετών.

➤ Να εξασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη του Γ'ΚΠΣ και την εισροή των κονδυλίων από την Ε.Ε αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να απορροφηθεί ελάχιστο μέρος τους και να χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για την Ελλάδα (Η διαχείριση του Γ'ΚΠΣ πρόκριμα και ενδεχόμενο Δ'ΚΠΣ).

➤ Να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες αλλαγές μέσα σε καθεστώς κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης – αλλιώς οι κοινωνικές εντάσεις θα απορροφήσουν τον δυναμισμό της κοινωνίας και θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. (Οι εξελίξεις για το ασφαλιστικό μπορούν να περιγραφούν και υπό το πόρισμα : η κυβέρνηση ήταν αυτή που πήρε την απόφαση να θέσει όλα τα θέματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων).

β. Χαρακτηριστικό δεύτερο:

Είναι ο «γενάρχης» της στρατηγικής του εκσυγχρονισμού και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα και αδυναμίες της και να παρέμβει για την αποκατάσταση της σωστής πορείας.

γ. Χαρακτηριστικό τρίτο είναι:

Είναι ο πολιτικός που έχει κερδίσει όπως και ο Ανδρέας Παπανδρέου δύο ηγέτες της Ν.Δ σε εκλογές. (Με ένα τέτοιο σχήμα μπορεί να κάνει γέφυρα στον δυναμισμό

του ΠΑ.ΣΟ.Κ το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και να δίνει απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα).

Γ).Γραμμές επιχειρηματολογίας

1. Το κεντρικό επεξηγηματικό σχήμα που χρειάζεται να υιοθετήσει ο Κώστας Σημίτης για να εξηγήσει τις τελευταίες αποτυχίες είναι:
 - Ο εκσυγχρονισμός είναι μια διαρκής διαδικασία και απαιτεί από όλους μας συστηματικά επαναλαμβανόμενη προσπάθεια.
 - Η ολοκλήρωση του δεν γίνεται εφ' άπαξ αλλά με έναν προσεγγιστικό τρόπο, μέσα από επιτυχίες αλλά και με τις αναγκαίες διορθώσεις της πορείας.
2. Υποστηρικτικά σχήματα
 - α. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές του 1981 με το σύνθημα της αλλαγής το οποίο παραμένει ζωντανό.
 - Συνέχεια στο ΠΑ.ΣΟ.Κ μέσα από την αλλαγή του – του εκσυγχρονισμού του.
 - Η αλλαγή είναι μια διαρκής αφετηρία, δεν έχει ένα τελικό σύνορο.
 - Η στρατηγική του εκσυγχρονισμού είναι η πρακτική έκφραση του αιτήματος της αλλαγής στις σύγχρονες συνθήκες.
 - β .Η κυβέρνηση είναι ένα πολιτικό όργανο το οποίο έχει την ικανότητα της μάθησης – μέσα από τις μετεκλογικές εμπειρίες, έχει κατακτήσει ένα μοναδικό επίπεδο γνώσης αλλά και ικανότητας χειρισμών (π.χ. από τις διαδικασίες για το ασφαλιστικό αλλά και άλλες περιπτώσεις).
 - Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις αρχές της δημοκρατίας και τη θέση του «διδασκάλου» που κατέχει το εκλογικό σώμα μέσα στην

κοινοβουλευτική δημοκρατία εκφραζόμενο μέσα από τους θεσμούς – Κοινοβούλιο και Συνδικάτα.

- Το μήνυμα ότι ο ίδιος θα είναι πάντοτε σε διαρκή ανοικτό διάλογο με την κοινωνία – δεν θα κλειστεί στην μήτρα της εξουσίας.

- Εξοχική... - Δουάμεγ...
 εαυτοχειρ...
 Νεοφιλελεύθερη - Αγορά του σπιτιού...
 ασιανών... - Αγορά χωρίς...
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
- Ποι' βρει ούμασε ούμερα
 Ποια' είναι ωροσωπική
 - Η ωροματικία... είναι...
 - Σχέδιο, ωρογραμμα...
 - Μάρτιου 2004... αωο' το 2000
- 2004 θα...
 στη...
 μια...
 για...
 και...
 ζερούμε
 και...
 να...
 ουμε...
 ού...
 το...
 με...
 ωρο...
 φορ...
1. Εκσυγχρονισμός ή επιστροφή στην αντίθεξιά ρητορεία;
 2. Κεντροαριστερά ή εγκλωβισμός εντός των τειχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ;
 3. Ανασύνθεση του πολιτικού εποικοδομήματος ή αναπαραγωγή του υπάρχοντος πολιτικού και κομματικού περιβάλλοντος;
 4. Πολιτική αντιπαράθεση για τα προβλήματα του σήμερα ή παρελθοντολογία για την επάρατο δεξιά;
 5. Πολιτική πόλωση και όξυνση ή νηφάλιος πολιτικός λόγος και αντίλογος;
 6. Ανανέωση και διεύρυνση του ΠΑ.ΣΟ.Κ ή διατήρηση του σημερινού στατούς;
 7. Τομή στην ιστορική και πολιτική διαδρομή του ΠΑ.ΣΟ.Κ ή απλώς συνέχεια, αναπαράγοντας τον παλιό καλό ή κακό εαυτόν του;
 8. Σχέσεις στοργής με τα πρωτοκλασάτα στελέχη ή διαρκής αντιπαλότητα και υπονόμηση;
 9. Όμηρος των εσωκομματικών ισορροπιών ή αδυναμία επιβολής των πολιτικών σας επιλογών;
 10. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ επικαθορίζει τον Κώστα Σημίτη ή το αντίστροφο;
 11. Διακυβέρνηση του Κώστα Σημίτη με χρώμα και τόνο δικό του ή παγίδευση σε μια πολιτική συνδιοίκησης και συνδιαχείρισης κυβέρνησης και κόμματος;
 12. Πρώτος μεταξύ ίσων ή κυβερνήτης με όρους πολιτικής υπεροχής;
 13. Ομοφωνία και συμφωνία στα κυβερνητικά και κομματικά όργανα που δημιουργεί ευνουχισμό του πολιτικού σας εγχειρήματος ή ένα νέο μοντέλο πολιτικής διεύθυνσης που θα στηρίζεται στην πολιτική ηγεμονία του Κώστα Σημίτη;

Γενικές ερωτήσεις

1. Η επίθεση σας κατά των βιομηχάνων ξάφνιασε. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση διαρρηγνύει τη σχέση της με τις δυνάμεις της αγοράς;
2. Μήπως η επίθεση σας κατά των βιομηχάνων σημαίνει επιστροφή σε μια πολιτική ρετρό;
3. Υπουργός της κυβέρνησης σας, υποστηρίζει ότι η επιστροφή σε μια πολιτική στο παρελθόν θα ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονίας. Συμμερίζεστε αυτήν την εκτίμηση;
4. Δεν φοβάστε τον κίνδυνο, η πολεμική σας κατά της Ν.Δ και των βιομηχάνων, να σας οδηγήσει σε μια πολιτική περιχαράκωσης, χάνοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα που είχατε άλλοτε και το οποίο επέτρεπε να έχετε κάποια διείσδυση σε συντηρητικούς και κεντροδεξιούς πολίτες;
5. Πόσο συμβάλλει μια πολιτική αντιπαράθεση που θυμίζει την πολιτική φωτός και σκότους με τον εκσυγχρονιστικό λόγο;
6. Μια «αριστεροστροφή» πολιτική μπορεί να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας με τα δυναμικά και κοινωνικά στρώματα;
7. Κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία επιδιώκετε τη συσπείρωση της κοιμματικής και πολιτικής σας βάσης;
8. Γιατί καταφεύγετε στο παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας ενώ κάνετε λόγο για αντιπαράθεση στο έδαφος της σημερινής πραγματικότητας;
9. Οι δημοσκοπήσεις για πρώτη φορά εμφανίζουν αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και εσείς να χάνετε την πολιτική υπεροχή που είχατε έναντι του κ. Καραμανλή. Εκτιμάτε ότι είναι αναστρέψιμη αυτή η εικόνα;
10. Η κυβέρνηση ένα χρόνο μετά τις εκλογές όχι μόνο εμφανίζει σημάδια κόπωσης, αλλά και έλλειψη πνοής. Πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα;

11. Είστε κατά των ανασχηματισμών. Η εμμονή σας αυτή είναι συμβατή με την έννοια της αξιολόγησης, αλλά και της ανανέωσης;
12. Ολοένα και περισσότερο ενισχύεται η εκτίμηση και μάλιστα στον εκσυγχρονιστικό χώρο του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση χρειάζεται δομικό ανασχηματισμό. Εσείς φαίνεσθε να απορρίπτετε αυτή την ιδέα. Γιατί; Τι φοβάστε;
13. Στο κόμμα σας όλοι στρέφονται εναντίον όλων, ο καθένας για ίδιον όφελος. Και οι περισσότεροι εμφανίζονται να σας έχουν εγκαταλείψει στην υποστήριξη βασικών επιλογών σας. Με αυτό το κλίμα πώς μπορείτε να εμπνεύσετε την κυβέρνηση και το κόμμα σας για την ανάγκη προώθησης της πολιτικής σας;
14. Ο κ. Πάγκαλος είχε κάποτε πει ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν επτά εν δυνάμει Πρωθυπουργοί. Οι προσωπικές φιλοδοξίες κορυφαίων στελεχών νομίζετε ότι δυσκολεύουν τη λειτουργία και τη συνοχή της κυβέρνησης;
15. Οι προσωπικές στρατηγικές των κορυφαίων στελεχών σας είναι συμβατές με τη δική σας πολιτική στρατηγική;
16. Την τελευταία περίοδο φάνηκε ότι οι πολιτικές διευθετήσεις που κάνατε με τα κορυφαία στελέχη δεν κρατούσαν πάνω από 20 έως 30 μέρες. Μήπως αυτό σημαίνει ότι αμφισβητείται πλέον η πολιτική και η ιδεολογική σας ηγεμονία; Μήπως δεν είστε πια το ισχυρό χαρτί του ΠΑΣΟΚ, όπως άλλοτε συνέβαινε;
17. Πριν δύο μέρες μιλώντας στην Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ είπατε ότι δεν σας αρκεί η ΟΝΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα ηγηθείτε ξανά του κόμματός σας στις επόμενες εκλογές;
18. Αν λίγο πριν τις εκλογές το κόμμα σας βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση και όλοι εκτιμούν ότι απώλεια της εξουσίας είναι δεδομένη. Εσείς θα επιμείνετε στο να ηγηθείτε του ΠΑΣΟΚ;
19. Ο προσωπικός σας πολιτικός στόχος μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ, ποιος, αλήθεια, είναι;
20. Προσφάτως υποστηρίξατε ότι η αλλαγή και η ανανέωση του ΠΑΣΟΚ είναι όρος επιβίωσής του. Ωστόσο, στην πράξη, δεν φαίνεται να έχετε κάνει σημαντικά βήματα αλλαγής και ανανέωσής του. Αυτό που οφείλεται; Στις δομικές αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ; Στο δικό σας φόβο ή αναποτελεσματικότητα;

21. Στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, ποια είναι η πολιτική σας στρατηγική; Θα πολιτικοποιήσετε τις εκλογές αυτές; Θα επιλέξετε μια πολιτική χαλαρής ψήφου; Θα δώσετε κομματικό χρίσμα στους υποψηφίους που θα στηρίζετε;
22. Πριν λίγους μήνες είχατε δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα καλέσει σε διάλογο τα κόμματα για αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Προτίθεσθε να ανοίξετε το κεφάλαιο που αφορά τον τρόπο εκλογής των βουλευτών, την κατανομή των περιφερειών και συνολικά το εκλογικό σύστημα;
23. Γιατί εμφανίζεται η κυβέρνηση, ακριβώς ένα χρόνο μετά τις εκλογές, να έχει «κάνει κοιλιά»; Μάλιστα, εσείς ο ίδιος είχατε μιλήσει στην Κρήτη για «κουρασμένους» για να επακολουθήσουν έντονες αντιδράσεις από τα μέλη του Ε.Γ. και στη συνέχεια αναγκασθήκατε να τα πάρετε πίσω. Είναι, όντως, κουρασμένα ορισμένα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη; Ή συμμερίζεσθε την άποψη της κυρίας Βάσως Παπανδρέου ότι κινδυνεύετε να κουράσετε τον κόσμο με ασημαντότητες;
24. Το κόμμα σας εμφανίζει μια εικόνα ουδόλως κολακευτική. Όλοι βάλλουν εναντίον όλων, ο καθένας δια ίδιον όφελος και οι περισσότεροι εμφανίζονται να μην σας στηρίζουν επαρκώς στην υποστήριξη βασικών επιλογών σας. Αισθάνεσθε, κύριε Πρόεδρε, ότι ορισμένοι σας τραβούν το χαλί κάτω από τα πόδια;
25. Επαγγεληθήκατε την ένταξη στην ΟΝΕ και τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Τον πρώτο στόχο τον πετύχατε. Ο δεύτερος καρκινοβατεί. Η χώρα εκσυγχρονίζεται με βήματα χελώνας, κυρίως στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας. Εκθέσεις διεθνών οργανισμών αναφέρουν ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία και την παιδεία, παρά το δημόσιο χαρακτήρα τους. Τι έχετε να πείτε;
26. Όταν εκλεγθήκατε επαγγεληθήκατε τον εκσυγχρονισμό, την κεντροαριστερά, η οποία εμπλουτίσθηκε με την ανανέωση και διεύρυνση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, και φυσικά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Έξι χρόνια μετά, η ένταξη επετεύχθη, όμως όλα τα άλλα παραμένουν ζητούμενα. Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά, εσείς είστε ικανοποιημένος; Γιατί για ποιο άλλο επίτευγμα πέραν αυτού της εντάξεως θέλετε να καταγραφείτε στην ιστορία;
27. Έχετε κατ' επανάληψη μιλήσει για την ανάγκη ανανέωσης και διεύρυνσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μάλιστα, στενοί συνεργάτες σας, που επιχείρησαν να σας ερμηνεύσουν, προκάλεσαν τους μύδρους

κορυφαίων κομματικών στελεχών. Αλήθεια, τι γίνεται με αυτό το θέμα; Θα προχωρήσει η ανανέωση και σε ιδέες και σε πρόσωπα;

- 28.** Καλά, οι νέες ιδέες, αλλά κάποιοι υποψήφιοι «εισοδιστές» χαρακτηρίστηκαν «ρετάλια» από τον κ. Πάγκαλο και συγχρόνως προκάλεσαν τη θυμηδία πολλών κορυφαίων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Θα εμμείνετε σ' αυτή τη γραμμή;
- 29.** Δεν νομίζετε πως οι πολίτες θα πρέπει μάλλον να έχουν κουραστεί βλέποντας επί τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα να κατέχουν τις ίδιες κυβερνητικές θέσεις; Το να μην δείχνετε διατεθειμένος να προχωρήσετε σε ένα σαρωτικό ανασχηματισμό, απομακρύνοντας στελέχη με ιστορική διαδρομή και αναμφισβήτητη προσφορά, αυτό τι σημαίνει:
- α. Δεν υπάρχουν άλλα ικανά στελέχη με επάρκεια και εμπειρία (από τη βουλευτική θητεία τους, για παράδειγμα) να επωμισθούν σημαντικές κυβερνητικές ευθύνες;
 - β. Ή πιστεύετε πως η πολιτική πρέπει να ασκείται με τη λογική της επετηρίδας; Κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίφαση με τις κατ' επανάληψη διακηρυγμένες θέσεις σας περί ανανέωσης σε επίπεδο προσώπων, αλλά και ιδεών.
 - γ. Ή αισθάνεσθε αδύναμος να προχωρήσετε σε τέτοιες κινήσεις γιατί φοβόσαστε τους εσωκομματικούς κραδασμούς;
 - δ. Οι εσωκομματικές ισορροπίες αποτελούν το κριτήριο αλλά ταυτόχρονα και το εμπόδιο που σας αποτρέπει να δώσετε, πραγματικά, νέο αίμα στην κυβέρνηση σας;
- 30.** Διατυπώνονται προτάσεις περί εκλογής του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ απ' ευθείας από τη βάση και του Γραμματέα από το Συνέδριο. Προτίθεσθε να υιοθετήσετε μια τέτοια επιλογή; Μήπως, όμως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε σε μια ιδιότυπη δυαρχία;
- 31.** Σας ικανοποιεί η σημερινή δομή της κυβέρνησης; Είναι η ίδια, εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον. Πιστεύετε πως εξακολουθεί μέχρι σήμερα να εξυπηρετεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας, της κοινωνίας, των πολιτών;. Εσείς ο ίδιος έχετε μιλήσει για ένα ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα, πιστός στην αντίληψη ενός κράτους – στρατηγείου. Για παράδειγμα, θα αντιμετωπίζατε το ενδεχόμενο κατάργησης ορισμένων υπουργείων, όπως του υπουργείου Αιγαίου και του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης;
- 32.** Κατά τις συζητήσεις σας στη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο για τον προϋπολογισμό του 2001, είχατε δηλώσει ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι πλεονασματικός. Αυτό που είχατε δηλώσει τότε, εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα; Μήπως αυτό το

πλεόνασμα, για το οποίο μιλούσατε τότε, αποτελεί προϊόν δημιουργικής – τρόπον τινά – λογιστικής;

33. Στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής της 29^{ης} Μαρτίου χαρακτηρίσατε ως τρίτη προτεραιότητα, μετά την κοινωνική πολιτική, αλλά και την αναπτυξιακή πολιτική, την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων και στη συνέχεια μιλήσατε για αυστηρό έλεγχο των δαπανών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ. Μήπως η κοινωνική πολιτική ήταν ένα πρόσχημα για να καλύψετε το συνεχώς, όπως φαίνεται, διογκούμενο κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων; Είναι όντως δυσβάσταχτο το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων; Και πού οφείλονται όλες αυτές οι υπερβάσεις; Δεν είχαν γίνει καλοί υπολογισμοί; Μήπως τελικά δεν θα έπρεπε να αναλάβουμε τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων;
34. Προτίθεσθε κάποια στιγμή να συναντηθείτε με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο ή το θέμα των ταυτοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο σε μια τέτοια συνάντηση;
35. Πώς σχολιάζετε τα όσα έχει πει ο Αρχιεπίσκοπος ότι τις παραμονές των εκλογών (όποτε και αν γίνουν) η Εκκλησία θα στείλει ερωτηματολόγιο σε όλους τους πολιτικούς γύρω από το θέμα των ταυτοτήτων και την εν λόγω στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Εκκλησία; Επίσης, δεν σας προβληματίζει καθόλου η συλλογή περίπου 2.500.000 υπογραφών για το θέμα της προαιρετικής αναγραφής του θρησκέυματος στις ταυτότητες;
36. Στο θέμα των ταυτοτήτων, πέραν της μη αναγραφής του θρησκέυματος, απαλείφεται και η υπηκοότης; Όμως, το θέμα της υπηκοότητας η Ε.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να αναγράφεται, όπως άλλωστε συμβαίνει στις ταυτότητες που εκδίδουν οι χώρες - μέλη της Ε.Ε. Εσείς γιατί εμμένετε σ' αυτή την άποψη; Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της διαρκούς μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείτε πια ξεπερασμένη την έννοια του «κράτους – έθνους»;