

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2002

Υπό την προεδρία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνεδρίασε σήμερα στις 12:30μμ στα Κεντρικά Γραφεία του Κόμματος το Εκτελεστικό Γραφείο.

Μετά τη συνεδρίαση που διήρκεσε 4.30 ώρες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους:

«Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας συζήτηση στο Ε.Γ. αφορούσε τη στρατηγική μας για τα επόμενα χρόνια μέχρι τις εθνικές εκλογές.

Έχουμε τέσσερις μείζονες στόχους που πρέπει να ολοκληρώσουμε σε βάθος χρόνου μιας τριετίας.

- 1.** Στη νέα πραγματικότητα του ΕΥΡΩ – όπως είχα αναφέρει και στην προηγούμενη συνεδρίαση -να κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την πραγματική σύγκλιση σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής. Αυτό σημαίνει την αντιμετώπιση, μέσα στα χρόνια αυτά, όλων των σημαντικών θεμάτων που καθορίζουν την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.
- 2.** Να δώσουμε απάντηση στα εθνικά μας ζητήματα. Θυμίζω πως είναι μια συγκυρία που θα πρέπει να προχωρήσουμε και να αποφασίσουμε για την ενταξιακή προοπτική της Κύπρου, για το Κυπριακό με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, για την επανατοποθέτηση των σχέσεών μας με την Τουρκία, με βάση τις αποφάσεις του Ελσίνκι.
- 3.** Να οργανώσουμε με επιτυχία τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
- 4.** Να δώσουμε τη μάχη για τη θέση μας στην αυριανή Ευρώπη. Τη μάχη για το ποια Ευρώπη θέλουμε. Για μια δημοκρατική και συμμετοχική Ευρώπη των λαών. Ο στόχος αυτός, όπως και οι άλλοι στόχοι, συνδυάζονται με την Προεδρία της Ελλάδας στην Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2003.

Οι τέσσερις αυτοί στόχοι προσδιορίζουν την ημερήσια διάταξη της δράσης μας όλα αυτά τα χρόνια.

Οι εκλογές θα γίνουν, σύμφωνα με τη λαϊκή εντολή και τη συνταγματική επιταγή, το 2004. Και ο στόχος μας είναι από τώρα: Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ. Όχι γιατί θέλουμε την εξουσία για χάρη της εξουσίας. Αλλά γιατί ο εκσυγχρονισμός, η μεταρρύθμιση, η αλλαγή των λειτουργιών της κοινωνίας είναι μία μακρά πορεία και απαιτούν χρόνια. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάζουμε την Ελλάδα συνεχώς για να πετύχουμε αυτό που επιδιώκουμε: **Τη δίκαιη κοινωνία.**

Η νίκη μας- γι' αυτό τη θέλουμε- συναρτάται με το στόχο της ολοκλήρωσης συγκεκριμένων στόχων, συγκεκριμένου έργου για τους πολίτες, για την κοινωνία, για την Ελλάδα. Γνώμονας για κάθε πολιτική μας κίνηση είναι γι' αυτό η ολοκλήρωση του έργου μας. Η εφαρμογή του σχεδίου μας, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η δημιουργία των προοπτικών για μια ισχυρότερη Ελλάδα.

Ποια είναι τα ζητήματα που έχουν οι πολίτες στις προτεραιότητές τους και πρέπει να είναι προτεραιότητες δικές μας και οι οποίες εντάσσονται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο;

- Η συνολική πορεία της οικονομίας
- Η βελτίωση του επιπέδου ζωής
- Η ανεργία, αλλά και η ατομική τους οικονομική εξέλιξη
- Το μέλλον των παιδιών τους,
- Η υγεία και η πρόνοια
- Η παιδεία
- Το ασφαλιστικό,
- Η εγκληματικότητα
- Η ποιότητα ζωής
- Τα εθνικά θέματα είτε αυτά εκτυλίσσονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε αφορούν την Κύπρο ή τις σχέσεις μας με την Τουρκία.

Σ' αυτά τα κεντρικά θέματα για τους πολίτες επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας για τους επόμενους μήνες.

Μέσα από την αποτελεσματικότητα για επίτευξη αυτών των στόχων οικοδομούνται οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας, κυβέρνησης, πολιτών. Μέσα από αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που θα οικοδομήσουμε με τη δουλειά μας- και οικοδομούμε με τη δουλειά μας- θα πάμε για τη νίκη στις εκλογές. **Το σχέδιό μας για την Ελλάδα 2004 είναι ο κεντρικός γνώμονας των ενεργειών μας.**

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν έχει την πολυτέλεια των λόγων που έχει η κάθε είδους αντιπολίτευση. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η κυβέρνησή του κρίνονται από το έργο τους, από την προσφορά τους, από το τι αλλάζουν. Δεν κρίνονται από φραστικά πυροτεχνήματα. Η αντιπαράθεση από πλευράς της κυβέρνησης για να έχει προοπτική νίκης στηρίζεται στο έργο της, στην προσφορά της.

Η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο εντάσσεται στην προσπάθεια για την αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος. Στην προσπάθεια που κάνουμε για την ποιότητα της δημοκρατίας, αλλά και για την ανάγκη σαφέστερης αντιστοιχίας των επιλογών των πολιτών με τη δύναμη των κομμάτων στη Βουλή στο πλαίσιο πάντα της πολιτικής σταθερότητας, που είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεν αποτελεί επομένως η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο τακτική κίνηση. Κάθε άλλο μάλιστα. Συνδέεται με την ουσία και την προοπτική του πολιτικού συστήματος.

Ο διάλογος αυτός θα έρθει με τη σειρά του. Και λέγω με τη σειρά του, γιατί έχουμε ήδη ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες και συζητήσεις και ενέργειες για τη νομοθετική κατοχύρωση του ελέγχου και της διαφανούς διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων (κατατίθεται το νομοσχέδιο).

Συζήτηση για τον έλεγχο και περιορισμό των εκλογικών δαπανών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών, (περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που κατατίθεται).

Και θα συνεχίσουμε με το πόθεν έσχες των πολιτικών. Και αυτό είναι μια απάντηση στο ερώτημα που τίθεται σήμερα από πολλούς. Υπάρχει μια εικόνα του τι έχει ο καθένας, αλλά δεν υπάρχει εικόνα του πόθεν. **Θα υπάρξει και εικόνα για τον τρόπο απόκτησης, γιατί εμείς θέλουμε τη διαφάνεια με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μπορεί κανένας να απαξιώνει την πολιτική και τους πολιτικούς. Αυτή η συζήτηση για το πόθεν έσχες-όπως, άλλωστε, έχουμε δηλώσει-αφορά και τους δικαστικούς, τα πρόσωπα σε δημόσιες θέσεις και τους κρατικούς λειτουργούς.**

Όλα αυτά που προανέφερα δεν είναι συγκυριακά στοιχεία στην πολιτική μας. Δεν έχει παρά να κοιτάξει κανείς στις προγραμματικές δηλώσεις και θα διαπιστώσει ότι αναφέρονται στις προγραμματικές δηλώσεις αυτής της

κυβέρνησης, όπως περιέχονται και στις θέσεις του τελευταίου συνεδρίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές θα επιδιώξουμε τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες στη βάση ενός πολιτικού πλαισίου που τις νομιμοποιεί. Και ποιοι πολιτικό πλαίσιο τις νομιμοποιεί; **Είναι η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση,** η αποτελεσματικότητά της, ο ρόλος της για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του πολίτη στην πόλη και το χωριό. Προνομιακοί συνομιλητές μας είναι όσοι ενδιαφέρονται να προάγουν το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενισχυθεί η λογική της περιφερειακής ανάπτυξης και η δραστηριοποίηση των τοπικών κοινωνιών, μια κοινωνία συνοχής. **Ο στόχος μας είναι να αυξήσουν οι προοδευτικές δυνάμεις την επιρροή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση,** για να γίνει η τοπική αυτοδιοίκηση ένα αποτελεσματικό όργανο για μια καλύτερη διοίκηση και καλύτερη λειτουργία της πολιτείας.

Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα με γνωστή ταυτότητα. Την έδειξε η πολιτική της όταν ήταν στην κυβέρνηση την περίοδο '89-'93. **Τότε πήγε τη χώρα πίσω. Σήμερα είναι κόμμα με σημαία ευκαιρίας.** Αρπάζει όποιο θέμα, προβάλλει όποιο θέμα, αλλά όραμα για την Ελλάδα δεν έχει, θέσεις για τη χώρα δεν έχει, πολιτική για τη χώρα δεν υπάρχει συγκροτημένη. **Η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας**-όπως το είδαμε και τις τελευταίες μέρες, παρά τις επαγγελίες ότι συνεργάζεται, ότι προωθεί ένα καλύτερο πολιτικό κλίμα-**καρκτηρίζεται από ιδιαίτερη επιθετικότητα και την καλλιέργεια κλίματος πόλωσης, σκανδαλογίας και από μια συνεχή καταστροφολογία. Αυτή τη ρητορική δεν μπορούμε να την αφήσουμε αναπάντητη. Ανοχή στη συνειδητή και μόνιμη παραποίηση της πραγματικότητας δεν είναι επιτρεπτή για μας.** Παραπλανεί μια τέτοια ανοχή που με τη σειρά της οδηγεί στην παραπλάνηση των πολιτών.

Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι και θα είναι μια παράταξη μιας κοινωνικής μειοψηφίας που αδιαφορεί για την κοινωνική αλληλεγγύη και ευαισθησία, εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα και πιστεύει και εργάζεται για την ανεμπόδιστη και ολοκληρωτική λειτουργία της αγοράς σε όλους τους τομείς της ζωής.

Η Ελλάδα βρίσκεται τώρα σε μια από τις πιο συναρπαστικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της. Σε μια περίοδο που η οικονομία της, οι ρυθμοί ανάπτυξής της, η διεθνής θέση της, ο ρόλος της στα Βαλκάνια, οι όλο και πιο συνειδητοποιημένοι πολίτες της, της επιτρέπουν να προχωρήσει στην επίλυση χρόνιων θεμάτων, όπως το Κυπριακό και οι σχέσεις με τη Τουρκία αλλά και η πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση.

Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που αρχίζει μια πορεία, η οποία αλλάζει ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά της χώρας.

Δημιουργείται όλο και περισσότερο μια άλλη Ελλάδα. Με δυσκολίες, με αντιξοότητες, με προβλήματα, αλλά είναι γεγονός ότι αυτή η Ελλάδα διαφέρει από την Ελλάδα που ήταν πριν από έξι χρόνια. Και η Ελλάδα που θα δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια με τη δουλειά μας-εννοώ τη δουλειά του κόσμου-με τη δουλειά της κυβέρνησης, των πολιτικών και κοινωνικών φορέων, θα είναι μια Ελλάδα, η οποία θα διαφέρει επίσης πολύ από τη σημερινή.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η κυβέρνηση έχουν τη βούληση, τη γνώση και το σχέδιο για την πορεία της Ελλάδας.

- ✓ Για μια πορεία προόδου και ευημερίας του ελληνικού λαού
- ✓ Για μια πορεία κοινωνικής συνοχής
- ✓ Για μια πορεία που εξασφαλίζει στον κάθε πολίτη περισσότερες δυνατότητες».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες μέρες είδαν το φως μια σειρά από σενάρια, μεταξύ των οποίων και το σενάριο της δεξιάς παρένθεσης...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα σενάρια αυτά είναι αστεία. Κανείς ποτέ στο ΠΑΣΟΚ δεν σκέφτηκε τέτοια σενάρια. Διότι όχι μόνο θα κερδίσουμε τις εκλογές το 2004, αλλά όπως ανέφερα και στην τοποθέτησή μου, έχουμε ένα χρέος. Το χρέος να προχωρήσουμε το έργο που ξεκινήσαμε. Και γι αυτό δεν μπορούμε να χάσουμε, για οποιαδήποτε παρένθεση, ούτε μια μέρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το ρεπορτάζ από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφέρει ότι η ΝΔ προσανατολίζεται να ζητήσει πρόωρες εκλογές. Θα ήθελα το σχόλιό σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το σχόλιό μου είναι απλό. Το 1996 όταν ανέλαβα την κυβέρνηση δήλωσα τότε ότι η πολιτική μας θα είναι εμπροσθοβαρής. Θα ενταχθεί η χώρα στην ΟΝΕ το 2000, δηλαδή μετά από τέσσερα χρόνια. Όταν ανέλαβα τη νέα κυβέρνηση το 2000, δήλωσα ότι και πάλι η πολιτική μας θα είναι εμπροσθοβαρής και τα αποτελέσματα από τους ρυθμούς ανάπτυξης, από τα έργα, από την κοινωνική πολιτική μας, από τις αυξανόμενες κοινωνικές δαπάνες, από την εξωτερική πολιτική θα φανούν στο τέλος της τετραετίας.

Τι θέλει, λοιπόν, να αποφύγει η ΝΔ; Είναι φανερό ότι επειδή έχει την πεποίθηση γιατί το δείξαμε ότι μετά από τέσσερα χρόνια θα πετύχουμε, θέλει να αποφύγει αυτή την επιτυχία. Θέλει να προλάβει, να σταματήσει την πορεία των πραγμάτων, ώστε να μη βρεθεί πριν από τις εκλογές, όπως και το 2000, χωρίς επιχειρήματα, σε σχέση με τα σχέδιά μας και την πραγματοποίησή τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μετά από όλα αυτά, να συμπεράνουμε ότι είσαστε ικανοποιημένος από την πορεία της κυβέρνησης και του έργου της;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος και το ξέρετε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μας είπατε ότι η ΝΔ είναι μια παράταξη κοινωνικής μειοψηφίας. Όμως στις τελευταίες εκλογές η διαφορά των δύο κομμάτων ήταν μικρή. Πέρα απ' αυτό, οι όποιες δημοσκοπήσεις...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάμε για κοινωνική μειοψηφία, δεν μιλάμε για ψήφους. Μιλάμε για συμφέροντα τα οποία εκπροσωπούνται από ένα κόμμα. Ένα κόμμα μπορεί να παίρνει ψήφους, αλλά εκπροσωπεί συμφέροντα των ολίγων. Η ΝΔ εκπροσωπεί συμφέροντα των ολίγων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Παρόλα αυτά δεν είναι ενδεικτικό ότι οι δημοσκοπήσεις φέρουν αυτό το κόμμα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, αλλά και πάλι σας επαναλαμβάνω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν μετρούν συμφέροντα, μετρούν ψήφους, προθέσεις πολιτών. Εγώ μιλάω για τα ποια συμφέροντα εκπροσωπούνται από ποιες παρατάξεις. Και η ΝΔ εκπροσωπεί συμφέροντα τα οποία δεν έχουν την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Είναι κυρίως συμφέροντα εκόντων, οι οποίοι προασπίζονται τη δική τους προνομιακή θέση στην κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.