

Ελληνίδες και Έλληνες,

Σ' ένα μήνα πραγματοποιούνται οι Ευρωεκλογές.

Η εκλογική αναμέτρηση της 13ης Ιουνίου είναι σημαντική για την Ελλάδα, για την Ευρώπη.

Τους τελευταίους μήνες ζήσαμε όλοι τις βαθιές αντιφάσεις που ακόμα ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την μία μεριά είχαμε την επιτυχία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως εκφράστηκε στο κοινό νόμισμα το Ευρώ.

Η Ευρώπη έδειξε ότι προχωράει.

Το Ευρώ έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ένας οικονομικός γίγαντας, εξασφαλίζοντας μια παγκόσμια ισχυρή θέση, διαμορφώνοντας μία νέα ισορροπία με το δολλάριο.

Την ίδια όμως στιγμή, η Ευρώπη, με την κρίση στα Βαλκάνια έδειξε μία μεγάλη πολιτική αδυναμία. Η Ευρώπη έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η Ευρώπη δεν μπόρεσε να βάλει έγκαιρα την σφραγίδα της για σταθεροποίηση και λύση σε ένα πρόβλημα που αγγίζει την ίδια, βρίσκεται στην ίδια

γειτονιά μ' αυτήν. Έτσι την πρωτοβουλία, την πήραν άλλοι, με τα γνωστά αποτελέσματα. Μπροστά στην κρίση των Βαλκανίων, φάνηκαν καθαρά, οι πολιτικές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαϊκοί λαοί την 13η Ιουνίου πρέπει να δώσουν ένα καθαρό μήνυμα για «ποιά Ευρώπη θέλουμε».

Η Ευρώπη δεν πρέπει να εφησυχάσει στην οικονομική της υλοποίηση. Η Ενωμένη Ευρώπη είναι η Ευρώπη των λαών.

Ενωμένη Ευρώπη σημαίνει Ευρώπη της ανάπτυξης, της ευημερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μία Ευρώπη χωρίς ανεργία. Μία Ευρώπη που περιορίζει και καταργεί την φτώχεια. Μία Ευρώπη που εξασφαλίζει για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες τα μεγάλα αγαθά: την κοινωνική πρόνοια, την ασφάλιση, την παιδεία ως πρωταρχικές αξίες των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Θέλουμε μια Ευρώπη πολιτικά ισχυρή, με κοινή εξωτερική και Αμυντική πολιτική. Όπως έδειξε η κρίση στο Κόσσοβο, την σημερινή παγκόσμια ισορροπία δεν μπορεί να εξασφαλίσει μία και μόνη υπερδύναμη.

Η λογική της μιας μόνης υπερδύναμης, του «πλανητάρχη» είναι από μόνη της λαθεμένη. Δεν μπορεί μία υπερδύναμη να

προβάλλει ως εγγύηση της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας.

Γιατί αυτό, η μία και μόνη υπερδύναμη που δρα μόνη της, είναι παράγοντας διεθνούς ανισορροπίας.

Η πολιτικά Ενωμένη Ευρώπη είναι η μόνη μακροπρόθεσμη εγγύηση ενός ασφαλέστερου και πιο ισόρροπου διεθνούς συστήματος σταθερότητας.

Οι δύο όχθες του Ατλαντικού πρέπει να αντικρίζουν ισότιμα η μία την άλλη: για το καλό της Ειρήνης, για το συμφέρον όλων των λαών.

Εμείς έχουμε κάνει καθαρό, από την πρώτη στιγμή το όραμά μας για την Ευρώπη. Εμείς, έχουμε ξεκαθαρίσει τις θέσεις που ζητάμε να ενισχυθούν στις 13 Ιουνίου:

- Θέλουμε μία Ευρώπη της ανάπτυξης και της ευημερίας.
- Θέλουμε μία Ευρώπη δημοκρατική, χωρίς διακρίσεις για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
- Θέλουμε μια Ευρώπη πολιτικά ισχυρή, με κοινούς θεσμούς και κοινή αμυντική και εξωτερική πολιτική.
- Θέλουμε μία Ευρώπη που η ανάπτυξη και η ευημερία να ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη. Το κράτος πρόνοιας, η

ασφάλιση, ο αγώνας ενάντια στην ανεργία είναι η δική μας απάντηση στους οπαδούς της τυφλής δράσης της αγοράς.

- Θέλουμε μία Ευρώπη των λαών και όχι των αγορών.

Υπάρχουν ορισμένοι που μέμφονται τις ευρωπαϊκές σοσιαλιστικές κυβερνήσεις για τις σημερινές εξελίξεις. Για ορισμένα θέματα δικαιολογημένα, για άλλα όμως όχι.

Η σημερινή φυσιογνωμία της Ευρώπης προέκυψε από τις πολιτικές των συντηρητικών κυβερνήσεων που κυριάρχησαν για δεκαετίες την ευρωπαϊκή σκηνή. Οι συντηρητικές κυβερνήσεις ήθελαν την Ευρώπη απλώς μια ενιαία αγορά. Οι ίδιες αρνήθηκαν πεισματικά την ανάπτυξη μιας πολιτικής απασχόλησης, αρνήθηκαν πεισματικά τη συμφωνία σε προγράμματα ώστε να μειωθεί η ανεργία, αρνήθηκαν τη διαμόρφωση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας όπως και όλες τις δράσεις που θα ενίσχυαν το κοινωνικό και δημοκρατικό πρόσωπο της Ένωσης. Οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις δεν έχουν συμπληρώσει ούτε εννέα μήνες από τότε που διαθέτουν μία αποφασιστική πλειοψηφία. Έργο τους είναι η πολιτική απασχόλησης που άρχισε να παίρνει τώρα σάρκα και οστά.

Φίλες και φίλοι, θέλω να τονίσω και πάλι ότι κανείς δεν πρόκειται να μας χαρίσει την Ευρώπη που θέλουμε. Η

Ευρώπη που ανέχεται την ανεργία, η Ευρώπη της κερδοσκοπίας και του πολέμου ασφαλώς δεν μας εκπροσωπεί. Όχι. Η ευρωπαϊκή συνεργασία είναι όμως μια αναγκαιότητα. Την Ευρώπη που θα προκύψει από τη συνεργασία αυτή μπορούμε να τη διαμορφώσουμε εμείς. Είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης με άλλες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που έχουν άλλα πρότυπα από μας. Θέλουν μια κοινωνία της αγοράς. Θέλουν ένα πολιτικό σύστημα ελεγχόμενο από οικονομικές εξουσίες. Εμείς διαφωνούμε. Εάν επικρατήσουμε εμείς στις εκλογές, στους πολιτικούς αγώνες, θα δώσουμε εμείς στην ευρωπαϊκή ενοποίηση την κατεύθυνση που ανταποκρίνεται στους στόχους και τα οράματά μας. Αν δεν πετύχουμε, θα επηρεασθεί βαθιά και αρνητικά η εξέλιξη και στην Ελλάδα.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Λένε πολλοί ότι οι ευρωεκλογές δεν έχουν και μεγάλη σημασία αφού δεν αποφασίζει στις εκλογές αυτές ο λαός για την κυβέρνηση της χώρας, αλλά μόνο για το ποιές πολιτικές θα προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό είναι –εν μέρει- ακριβές. Οι εθνικές επιλογές θα γίνουν το 2000. Και τότε ο λαός θα κληθεί κυριαρχικά να αποφασίσει για την διακυβέρνηση που επιθυμεί.

Αλλά, Ελληνίδες και Έλληνες,

Οι εκλογές της 13ης Ιουνίου πρέπει να είναι ένα ισχυρό μήνυμα του ελληνικού λαού για την πορεία της χώρας.

Οι εκλογές της 13ης Ιουνίου πρέπει να είναι ένα μήνυμα του Ελληνικού λαού για το ποιά Ελλάδα θέλουμε, σε ποιά Ευρώπη, που επιδιώκουμε.

Εμείς το ΠΑΣΟΚ, θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα ισότιμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε μία Ελλάδα της ειρήνης, της ασφάλειας, της ανάπτυξης, της ευημερίας. Θέλουμε μία Ελλάδα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Θέλουμε μία Ελλάδα με ισχυρούς μηχανισμούς κοινωνικής πρόνοιας. Μία Ελλάδα που διασφαλίζει για κάθε πολίτη την Υγεία, την ασφάλιση, την παιδεία. Μία Ελλάδα ανταγωνιστική, μία Ελλάδα που επιβάλλει τα συμφέροντα της και διασφαλίζει τα δικαιώματά της.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Η εκλογική αναμέτρηση της 13ης Ιουνίου είναι σημαντική, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε έχουν βαθιά άγνοια, είτε αποκρύπτουν την αλήθεια, σε αποφασιστικά ζητήματα για την πορεία της χώρας.

Από το 1993 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έθεσε την Ελλάδα σε μία νέα τροχιά ανάπτυξης, σε μία νέα πορεία την χώρα.

Η Νέα Δημοκρατία, που υποδύεται σήμερα την Ευρωπαϊκή δύναμη, είχε, το '90-'93, τινάζει στον αέρα δύο προγράμματα σύγκλισης.

Το δημόσιο χρέος, ο πληθωρισμός, όλα τα οικονομικά μεγέθη της χώρας όπως εξελίχθηκαν κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο δεν μας οδήγησαν στην Ευρώπη αλλά μας απομάκρυναν σταθερά από κάθε ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτοί όχι μόνο καθυστέρησαν αλλά και δημιούργησαν πολύ μεγάλα εμπόδια.

Τί συμβαίνει τώρα; Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εφάρμοσε ένα συνολικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας, ένα σχέδιο που το ανακοίνωσε από την πρώτη μέρα της εκλογής της στους πολίτες, και το εφάρμοσε πιστά. Επιτύχαμε καθαρά σε όλα.

Το δημόσιο χρέος, ο πληθωρισμός, η εξυγίανση της οικονομίας πορεύονται σε μία κατεύθυνση που ενισχύει την σταθερότητα και ανάπτυξη. Αυτό είναι μια κατάκτηση του ελληνικού λαού. Οι κόπτοι και οι θυσίες του λαού μας έπιασαν -επιτέλους- τόπο.

Άνοιξε ο δρόμος, ώστε, από το τέλος του 1999 ο λαός να δρέψει τους καρπούς των κόπων του.

Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ θα γίνει με «το σπαθί μας». Είναι η αφετηρία μιας ιστορικής περιόδου ασφάλειας, ανάπτυξης και ευημερίας για τον Ελληνικό λαό.

Αλλά εδώ η αντιπολίτευση, είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα δεν λέει την αλήθεια στον Ελληνικό λαό. Τι λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία; Μας λέει, ότι όλα αυτά, γίνανε περίπου μόνα τους. Ότι είναι μία πτήση με αυτόματο πιλότο. Το ίδιο που πιστεύει το ΚΚΕ, ότι όλα κανονίζονται από κάποιες «ντιρεκτίβες» από τις Βρυξέλλες.

Μας λένε λοιπόν, ότι όλα είναι εύκολα και δεδομένα, και ότι συμβαίνουν μόνα τους.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Η αλήθεια είναι ότι στον σημερινό κόσμο αλλά και στην Ευρώπη, τίποτε δεν είναι δεδομένο.

Σε κανέναν λαό δεν χαρίζεται ούτε η ευημερία, ούτε η ασφάλεια.

Οι στόχοι ενός λαού κερδίζονται με σχέδιο, με γνώση, με συνειδητή πορεία και ολοκληρωμένες πολιτικές. Αυτές εφαρμόσαμε.

Πάμε καλά, ως τώρα, στους εθνικούς μας στόχους, επειδή πετυχαίνει η πολιτική που εμείς χαράξαμε και εφαρμόσαμε αταλάντευτα, όταν όλη η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε και ζητούσε την παραίτησή μας.

Όταν τον Μάρτιο πέρυσι η δραχμή εντάχθηκε στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, η αντιπολίτευση μας κατήγγειλε ότι υποτιμήσαμε όχι μόνο το νόμισμα αλλά την χώρα. Και ζήτησε να παραιτηθούμε, γιατί είμαστε επικίνδυνοι. Τόσο ανίδεη ήταν η αντιπολίτευση, γιατί τι αποδείχτηκε όμως σε λίγους μήνες; Όταν ξέσπασε η νομισματική και χρηματιστηριακή κρίση στην Ασία, η Ελλάδα άντεξε. Όπως άντεξε όταν η οικονομική κρίση χτύπησε τη Ρωσία και πολλές άλλες χώρες στη συνέχεια. Η Ελλάδα είχε πολύ λίγες -συγκριτικά- απώλειες. Η συμπεριφορά της οικονομίας μας ήταν η ίδια με κείνη των οικονομιών των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί; Γιατί η δραχμή προστατεύεται στον Ευρωπαϊκό νομισματικό μηχανισμό, γιατί η Ελλάδα δεν είναι φτερό στον

άνεμο τυχοδιωκτικών πολιτικών, γιατί η κυβέρνηση εφάρμοσε τις σωστές πολιτικές.

Αλλά οι πολιτικές μας έχουν επιτυχία, επειδή στηρίζονται στον κόπο, την προσπάθεια, τον αγώνα του ελληνικού λαού για πρόοδο και προκοπή.

Εμείς σεβόμαστε αυτήν την προσπάθεια. Εμείς σεβόμαστε τους κόπους, τις θυσίες, τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Δεν θα τινάξουμε στον αέρα κάτω από τις φωνές της εφησύχησης και του λαϊκισμού τις κατακτήσεις μας. Θα συνεχίσουμε σταθερά.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Η Ελλάδα είναι στο σταυροδρόμι. Η αντιπολίτευση τα παρουσιάζει όλα εύκολα και έτοιμα. Εμείς σας λέμε καθαρά.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελική φάση μιας γιγαντιαίας εθνικής προσπάθειας.

Τώρα, ή θα πιούμε το νερό από το πηγάδι, ή θα ξαναζήσουμε την μοίρα του Σίσυφου. Θα τα πάμε όλα πίσω για να ξαναρχίσουμε πολύ πιο δύσκολα, όλα από την αρχή.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Αυτή την στιγμή των αποφάσεων, ζητάω από όλους σας καθαρή επιλογή:

- Να πάμε μπροστά, στην ισχυρή Ελλάδα.
- Να πάμε μπροστά στην Ελλάδα της προόδου.
- Να πάμε μπροστά στην Ελλάδα της ευημερίας.
- Να πάμε μπροστά στην Ελλάδα της κοινωνικής αλληλεγγύης.
- Να πάμε μπροστά, όλοι μαζί με την Ελλάδα πρωταγωνιστή στην Ειρήνη.
- Να πάμε μπροστά, σε μια Ελλάδα της παιδείας και του πολιτισμού.
- Να πάμε μπροστά για μια Ελλάδα, χωρίς φάσμα μιας αυξανόμενης ανεργίας.
- Να πάμε μπροστά σε μια Ελλάδα με ανοιχτούς ορίζοντες για τα νέα παιδιά της.

Εμείς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουμε το σχέδιο, έχουμε τις επιλογές, έχουμε το όραμα για την Ελλάδα που θέλουμε στην Ευρώπη που επιδιώκουμε.

Ακουμπάμε με ασφάλεια σε όσα πετύχαμε και μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα ολοκληρώσουμε τους εθνικούς στόχους που σχεδιάσαμε.

Με την δύναμη της ψήφου σας το 2000 η Ελλάδα θα πάρει το εισιτήριο για την ΟΝΕ, και από την 1.1.2001 θα είμαστε ισότιμη δύναμη στην Ενωμένη Ευρώπη.

Η αντιπολίτευση σήμερα «θολώνει τα νερά». Παρουσιάζει τα πράγματα με τρόπο όχι χρήσιμο για τα συμφέροντα της χώρας. Υπάρχει πολλή άγνοια και ανεπίτρεπτη προχειρότητα στις θέσεις της. Αλλά υπάρχει και πολλή κακοπιστία.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Η χώρα μας έχει δύο μεγάλα μέτωπα: Ένα είναι η κοινωνική και οικονομική της πρόοδος. Η διασφάλιση της ευημερίας, της πρόνοιας, της παιδείας, του μέλλοντος των παιδιών μας χωρίς άγχος, χωρίς ανασφάλεια, χωρίς ανεργία. Με τον εθνικό μας σχεδιασμό, υπηρετούμε αυτούς τους στόχους καλύτερα, όταν η Ευρώπη βρίσκεται στην ίδια τροχιά αντιλήψεων.

Αυτό είναι το νόημα της ψήφου στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., αυτό είναι το νόημα της ψήφου στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Την ίδια όμως στιγμή η Ελλάδα έχει μια μοναδικότητα σε όλη την Ευρώπη. Βρισκόμαστε στον Νότο σε άμεση επαφή με τις εστίες έντασης στα Βαλκάνια. Και έχουμε από Ανατολάς την τουρκική επιθετικότητα.

Οι στόχοι μας και στα δύο μέτωπα είναι κοινοί: θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα, μια χώρα που εγγυάται την ασφάλεια, την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της περιοχής που ανήκει ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η ταυτόχρονη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι παράγοντας ασφαλείας και σταθερότητας για την Ελλάδα. Είναι επίσης στρατηγικό πλεονέκτημα για την θέση και τα συμφέροντα της χώρας μας στην περιοχή. Είμαστε γέφυρα και σύνδεσμος με τις χώρες της περιοχής. Η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρετεί την λογική του «πρώτα η Ελλάδα». Μετέχουμε εκεί, ώστε να μπορούμε να προάγουμε και να προασπίσουμε τα δικά μας ζωτικά εθνικά συμφέροντα.

Υπάρχουν αυτοί που μας λένε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μας λένε για να πάει η Ελλάδα πού; και με ποιούς;

Ελληνίδες και Έλληνες,

Οι στιγμές δεν είναι εύκολες. Γύρω μας στα Βαλκάνια οι εστίες έντασης είναι πολλές. Για μακρό διάστημα οι μάχες για την ειρήνη και ανοικοδόμηση της περιοχής θα είναι δύσκολες. Μπορεί να υπάρξουν και πάλι παλινδρομήσεις επικίνδυνες στην περιοχή.

Χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους. Σε κάθε κόμμα και κάθε ηγεσία, σε κάθε πολίτη.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε εξυπνακισμούς, ούτε κουτοπονηριές. Ούτε υπάρχει χώρος για «τζάμπα μάγκες». Ό,τι λέει και ό,τι κάνει κάθε χώρα είτε το πληρώνει, είτε το κερδίζει.

Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνησή μας, θέλουμε να κερδίζει η Ελλάδα. Έχουμε φωνή αποφασιστικότητας για τα συμφέροντα της χώρας. Έχουμε φωνή ευθύνης για τις τύχες του λαού μας.

Θέλουμε για την Ελλάδα αυτό που πετύχαμε: Φωνή κύρους και ευθύνης για τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας.

Η Ελλάδα έχει φωνή: Φωνή ευθύνης και συνέπειας. Φωνή ευθύνης και επιτυχίας.

Εμείς είμασταν οι μόνοι και οι πρώτοι που αντιταχθήκαμε τους τυφλούς βομβαρδισμούς και επιμείναμε από την αρχή για την ανάγκη πολιτικής λύσης.

Δεν μας άκουσαν στην αρχή οι σύμμαχοί μας, δικαιωθήκαμε όμως στην πορεία.

Μας ζήτησε η συμμαχία να μετάσχουμε στους βομβαρδισμούς και είπαμε ένα καθαρό «όχι», γιατί εμείς, η Ελλάδα, ως χώρα γειτονική, έχει άλλο ρόλο άλλες σχέσεις και άλλη θέση από την απόφαση αυτή της συμμαχίας.

Η Ελλάδα και η κυβέρνησή μας πρωτοστάτησε στις προσπάθειες ανεύρεσης πολιτικής λύσης. Όχι όμως με κραυγές, αλλά με έργο. Αποκτήσαμε πρόσθετο κύρος, γιατί η Ελλάδα έπαιξε και παίζει αποφασιστικό ρόλο σε όλο το δίκτυο ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες - όλους τους πρόσφυγες.

Κρατικές υπηρεσίες και εθελοντικοί οργανισμοί, με διακινδύνευση και ρίσκο, οργάνωσαν καταυλισμούς

προσφύγων και έδωσαν ανθρωπιστική βοήθεια, στην Αλβανία, τα Σκόπια αλλά και μέσα στο ίδιο το Κόσσοβο.

Αναλάβαμε διπλωματικές πρωτοβουλίες, όχι θεατρικές, αλλά ουσιαστικές.

Η Ελλάδα είναι παρούσα, με κύρος και καθαρή φωνή. Αυτή την στιγμή, χάρη στην πολιτική μας είμαστε μια αξιόπιστη χώρα και για τους συμμάχους μας αλλά και όλους τους Βαλκάνιους γείτονές μας.

Και θέλω να πω στην Νέα Δημοκρατία:

- Επιτέλους! Το 1993, χωρίς τον σημερινό πόλεμο και την επέμβαση του ΝΑΤΟ, δηλαδή υπό πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε προβληματικές σχέσεις με όλες τις βαλκανικές χώρες.

Σήμερα, παρά τον πόλεμο και την επέμβαση, η κυβέρνησή μας έχει τον μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας στα Βαλκάνια.

Αύριο, σε κάθε σχέδιο ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, η Ελλάδα θα έχει σημαντικό ρόλο. Ελληνικές εταιρείες θα ενεργοποιηθούν, η συνεργασία σε όλους τους τομείς θα βαθύνει και η Ελλάδα θα βγει μόνον κερδισμένη από την πολιτική μας. Μία πολιτική που φέρνει ήδη καρπούς.

Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις: Είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια, που στηρίζεται στο σχέδιο των οκτώ πιο ανεπτυγμένων χωρών. Στηρίζουμε το σχέδιο αυτό. Πιστεύουμε, ότι μπορεί να οδηγήσει σε λύση. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται σύνεση και προσοχή. Η εμμονή σε προκαθορισμένους προγραμματισμούς όχι μόνο δυσκολεύει τη λύση αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία των προσπάθειών. Αυτές τις μέρες βλέπουμε ότι προκαθορισμένα σχέδια που γίνονται χωρίς εκτιμήσεις για πιθανές επιπτώσεις, χωρίς ευαισθησία, είναι επικίνδυνα. Ούτε χρόνος ούτε περιθώρια για επιπολαιότητες υπάρχουν.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, από όλους, γιατί υπάρχει πάντα η απειλή της Τουρκικής επιθετικότητας.

Η πολιτική μας έναντι της Τουρκίας είναι σταθερή: εμείς ζητάμε από την Τουρκία να εγκαταλείψει την ένταση και την επιθετική τακτική εναντίον της Ελλάδας. Το συμφέρον των δύο χωρών είναι η ειρήνη και η συνεργασία.

Αν η Τουρκία εναρμονίσει την πολιτική της με το Διεθνές Δίκαιο, αν προχωρήσει σε εκδημοκρατισμό, αν σεβαστεί και

υιοθετήσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τότε η Τουρκία θα βρει την Ελλάδα αρωγό στην ευρωπαϊκή της προοπτική.

Αλλά η Τουρκία πρέπει να ξέρει καλά πως τυχολογική ένταση δεν έχει καμιά τύχη.

Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτε αλλά δεν διαπραγματεύεται και τίποτε. Τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα από την Θράκη και το Αιγαίο ως την Κύπρο είναι αδιαπραγμάτευτα.

Η Ελλάδα έχει την δύναμη και την θέληση να επιβάλλει την ειρήνη και να προασπίσει αποτελεσματικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η Τουρκία παίζει «εν ου παικτοίς».

Χρειάζεται ευθύνη από όλους, όσο καιρό η Τουρκία είναι ρευστή και αστάθμητος παράγοντας ανισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Η Ελλάδα, στις 13 Ιουνίου πρέπει να δώσει μια αποφασιστική ώθηση στο όραμα της ισχυρής Ελλάδας.

Ζητάμε την συμμετοχή σας και την ψήφο σας στην αναμέτρηση της 13ης Ιουνίου.

Ζητάμε τη ψήφο για την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα που θέλουμε στην Ευρώπη που επιδιώκουμε.

Αυτή τη στιγμή ακουμπάμε σταθερά σε όσα όλοι μαζί πετύχαμε.

### **Στην οικονομία υπάρχει μια νέα πραγματικότητα :**

- Πετύχαμε ουσιαστική πρόοδο στα μέτωπα της ανάπτυξης, της συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων, της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των επιτοκίων και της νομισματικής σταθερότητας.
- Δημιουργήσαμε συνθήκες ισχυρής εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας της χώρας στο βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές σκηνικό. Ο Έλληνας μπορεί πια να έχει εμπιστοσύνη στην οικονομία του, στην κυβέρνησή του, στη χώρα του.
- Πραγματοποιήσαμε θεαματικά άλματα ώστε να μετατραπεί η Ελλάδα από χώρα περιθωριακή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρα αναφοράς και ανάπτυξης ελληνικών και ξένων

επενδύσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε όρους ανάπτυξης, απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας και σταθεροποίησης.

**Για μας η κοινωνική πρόνοια και πολιτική, δεν αποτέλεσε μια μονοδιάστατη έννοια, αλλά είχε πολύπλευρη όψη :**

- Αυξήσαμε τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας ώστε η κοινωνική σύγκλιση προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει σιγά-σιγά πραγματικότητα. Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία στην Ελλάδα από 76% του μέσου κοινοτικού όρου το 1993, αυξήθηκαν στο 81% το 1996. Στα τελευταία χρόνια οι τάσεις ήταν για επιτάχυνση στην Ελλάδα και αποδυνάμωση στις άλλες χώρες.
- Βελτιώσαμε τις κοινωνικές συνθήκες με έργα και δράσεις σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η κυβέρνηση διέθεσε το 90% των συνολικών δημόσιων δαπανών για την περιφερειακή ανάπτυξη.
- Προστατεύσαμε και αυξήσαμε το εισόδημα των εργαζομένων με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε μια τριετία όπου ο πληθωρισμός αυξανόταν συνεχώς και οι μισθωτοί έχαναν 3.3% το χρόνο. Την κατάσταση αυτή τη μετέτρεψε σε εκμηδένιση του πληθωρισμού και σε πραγματικές αυξήσεις 2.7% το χρόνο. Οι πραγματικές αυτές αυξήσεις των εργαζόμενων είναι

μεγαλύτερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ολόκληρη την περίοδο αυτή.

- Δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των συνταξιούχων και κυρίως των χαμηλοσυνταξιούχων με την καθιέρωση και επέκταση του ΕΚΑΣ. Σήμερα η κυβέρνηση, η κοινωνία στηρίζει με 80 δις δρχ. το εισόδημα των φτωχών συνταξιούχων. Είναι ένα έμπρακτο δείγμα της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής που προωθεί η κυβέρνησή μας.
- Αλλάξαμε ριζικά τις εισοδηματικές προοπτικές του συνταξιούχου-αγρότη.
- Αποφασίσαμε την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μακροχρόνια άνεργους και τους νέους.

#### **Στην κοινωνική ασφάλιση :**

- Ο νόμος για την εισφοροδιαφυγή αποτελεί μεγάλη τομή και χρήσιμο εργαλείο για το νοικοκύρεμα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
- Βοηθήσαμε τον έλληνα αγρότη και την οικογένειά του να ξεφύγει από το φάσμα της μιζέριας και εξάρτησης στα δύσκολα χρόνια των γηρατειών και μετατρέψαμε τον ΟΓΑ σε φορέα κύριας ασφαλιστικής κάλυψης.

**Στο χώρο της παιδείας :**

**α. εφαρμόζουμε μια συγκροτημένη πολιτική με στόχο**

- να στηρίξουμε τους νέους,
- να ενισχύσουμε την παιδεία, και
- να δημιουργήσουμε εφόδια για μια καλύτερη ζωή, απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη.

**β. προχωρήσαμε σε τολμηρές μεταρρυθμίσεις**

- με την κατάργηση της επετηρίδας,
- την αναμόρφωση του Λυκείου,
- την πιο άνετη πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

**Σε ότι αφορά, στο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας** η συνεχιζόμενη επιχειρησιακή αναδιάρθρωση, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η αναδιάρθρωση τομέων και κλάδων της οικονομίας, η μετανάστευση, η είσοδος των νέων στο εργατικό δυναμικό και η αυξημένη συμμετοχή γυναικών, ασκούν πιέσεις στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα η αύξηση της απασχόλησης να μην οδηγεί εκ του ασφαλούς στη μείωση της ανεργίας.

Η δική μας απάντηση στο μείζον πρόβλημα της ανεργίας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, αναφέρεται σε μια συνολική στρατηγική η οποία επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες :

- Πετύχαμε όρους ανάπτυξης που δημιουργούν δυνατότητες για χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, όπως αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης από -1.6% το 1993 στο 3.5% το 1999, και περίπου 20.000 έργα σ' ολόκληρη τη χώρα.
- Δώσαμε μάχη στην ΕΕ, μαζί με άλλες κυβερνήσεις, για να θεσπιστεί κοινοτική πολιτική για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Από το 1998 η χώρα έχει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση.
- Υλοποιούμε προγράμματα με έμφαση σε εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού οι οποίες είναι ευάλωτες στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικά στην περίοδο 1997-98 :
  - Επιδοτήσαμε τη δημιουργία 104.000 νέων θέσεων εργασίας για νέους, γυναίκες και μακροχρόνια άνεργους, με άλλες 76.000 θέσεις για το 1999.
  - Καταρτίσαμε 82.000 ανέργους παρέχοντας νέες γνώσεις και δυνατότητες για ένταξη στην παραγωγή, με προγραμματισμό για ακόμη 65.000 ανέργους για το 1999.

- Διασφαλίσαμε την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, πετυχαίνοντας δύο στρατηγικής σημασίας αποτελέσματα : 15 τρις δρχ. πόρους για το επενδυτικό-αναπτυξιακό πρόγραμμα της περιόδου 2000-2006 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Φέραμε εδώ την Ελλάδα με σταθερότητα.

Ελληνικό λαέ,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζητά να ενισχύσεις ακόμα περισσότερο αυτή την πολιτική. Ο χρόνος που έρχεται είναι αποφασιστικός για την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Στην ΟΝΕ πρέπει να μπούμε «με το σπαθί μας». Με καθαρά αποτελέσματα στην οικονομία, με ισχυρούς θεσμούς, με φωνή και κύρος για τα συμφέροντα της χώρας.

Η κυβέρνησή μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχει και το σχέδιο, και την γνώση και την επιτυχία σ' αυτούς τους στόχους.

Σας ζητώ σήμερα να ψηφίσετε αποφασιστικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να εξασφαλίσουμε όσα όλοι μαζί κερδίσαμε.

Σας ζητώ σήμερα να ψηφίσετε αποφασιστικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  
ώστε όλοι μαζί να πραγματοποιήσουμε το όραμα της ισχυρής  
Ελλάδας.

Σας ζητώ να ψηφίσετε αποφασιστικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ώστε να  
κερδίσει με βεβαιότητα όλη η Ελλάδα το μέλλον, το μέλλον  
που αξίζει στους Έλληνες. Το μέλλον που αξίζει σε μας και τα  
παιδιά μας.

Σας ζητώ να ψηφίσετε αποφασιστικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να  
κερδίσουν όλοι οι Έλληνες τους καρπούς του μόχθου και των  
θυσιών τους. Σήμερα οι κόπτοι και οι θυσίες του λαού μας  
πιάνουν τόπο.

Υπάρχει η περήφανη Ελλάδα. Η Ελλάδα με φωνή και κύρος.  
Η Ελλάδα που βλέπει μπροστά.

Υπάρχει η Ελλάδα, μια όαση ασφάλειας και σταθερότητας στα  
ταραγμένα Βαλκάνια.

Υπάρχει η Ελλάδα με σχέδιο, με όραμα, με προοπτική.

- Δώστε σήμερα δύναμη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.
- Δώστε δύναμη στο μέλλον.
- Δώστε δύναμη στην δική σας δύναμη.
- Δώστε νίκη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.
- Δώστε την νίκη στην Ελλάδα.
- Στις 13 Ιουνίου και στις εκλογές που τόσο διασφάλισε την Ελλάδα που θέλουμε, στην Ευρώπη που επιδιώκουμε.
- Η Ελλάδα θέλει, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξέρει και μπορεί να πετύχει.
- Εμπρός για την Ελλάδα.
- Πρώτα η Ελλάδα.
- Νίκη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Νίκη στην Ελλάδα.