

Αθήνα, 10.6.99

Δήλωση του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στον Επενδυτή

Αύριο κλείνει ο εκλογικός αυτός κύκλος, και από μεθαύριο πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας προς τα εμπρός. Είναι αυτό που ο κάθε Έλληνας περιμένει από μια υπεύθυνη κυβέρνηση, και ιδιαίτερα από αυτή την κυβέρνηση. Γιατί είμαστε σ' ένα κρίσιμο σημείο και δεν έχουμε την πολυτέλεια να διστάσουμε. Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στο έργο της. Περιμένει όμως και τη στήριξη της κοινωνίας. Όλων όσων συναισθάνονται ότι αυτή τη φορά η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες να πετύχει πολλά, να κεφαλαιοποιήσει τις προσπάθειές της, να μη χαθούν ευκαιρίες.

Η ηρεμία, η σταθερότητα, η εμπιστοσύνη είναι καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ μακριά από την ελληνική πραγματικότητα. Η κυβέρνησή μας δημιούργησε τα στοιχεία αυτά, και η κυβέρνησή μας θεωρεί υποχρέωσή της να τα διαφυλάξει.

Μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα από ουραγός έγινε πρωτοπόρος σε αναπτυξιακή επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανταγωνιστική της θέση βελτιώθηκε μέσα σε μια χρονιά, από την 36η στην 31η σύμφωνα με στοιχεία διεθνών φορέων. Τώρα κατέχει την 20η θέση με βάση το δείκτη οικονομικής - κοινωνικής - πολιτιστικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ 174 χωρών.

Οι παραγωγικές δραστηριότητες, ο επιχειρηματικός τομέας, τα ΜΜΕ, οι καταναλωτές, το χρηματιστήριο θα λειτουργούν σε ένα ακόμα πιο ευνοϊκό, θετικό περιβάλλον, σε λίγους μήνες, αν επιμείνουμε και πρέπει να επιμείνουμε.

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αντλήσει, από τη μέχρι τώρα πορεία, γενικότερα οφέλη κι αυτά θα τροφοδοτήσουν ένα ακόμη πιο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης. Η επίτευξη για πρώτη φορά ισχυρής σταθεροποίησης και ελέγχου των μακροοικονομικών ανισορροπιών δημιουργεί ένα κλίμα

δυναμικών προσδοκιών που ενισχύει συνεχώς την οικονομία. Η συναλλαγματική σταθερότητα, θα εισάγει ένα στοιχείο βεβαιότητας και σταθερότητας στο σύνολο της ζωής της χώρας.

Τα αποτελέσματα της πολιτικής μας στηρίζονται στα εξής χαρακτηριστικά :

- Προσεγγίσαμε τα προβλήματα του τόπου χωρίς δογματισμούς, χωρίς στείρες εμμονές σε προκαθορισμένο πλαίσιο σκέψης, αλλά με τη θέληση να υπάρξουν, επιτέλους, μόνιμες λύσεις.
- Σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν παραβλέψαμε τον άνθρωπο, τις ανάγκες του, τα προβλήματά του. Σίγουρα ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να γίνουν, και δεν έχουν ακόμη όλα ολοκληρωθεί. Όμως, η πολιτική μας λαμβάνει σταθερά υπόψη της τη σχέση οικονομικού και κοινωνικού στοιχείου και την ανάγκη για περισσότερη κοινωνική συνοχή και κοινωνική δικαιοσύνη.
- Ακολουθήσαμε μια στρατηγική σταδιακής και προσεκτικής προσέγγισης σε μείζονα θέματα της οικονομίας, όπως ιδιωτικοποιήσεις, αναδιαρθρώσεις, εκσυγχρονισμό θεσμικού πλαισίου, αποτελεσματικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την κοινωνική αποδοχή της πολιτικής μας.

Η πολιτική μας πέτυχε πολλά. Η συνέχισή της, μέσα σε νέα δεδομένα και ορίζοντες, θα οικοδομήσει μια ακόμα πιο ισχυρή βάση ανάπτυξης, ευημερίας και προοπτικής για τη χώρα.

Μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες προκλήσεις :

- Την ολοκλήρωση των προσπαθειών ένταξης στην ΟΝΕ, και τη δημιουργία συνθηκών μακροχρόνιου σταθερού ορίζοντα για επενδυτές, αποταμιευτές, νοικοκυριά.
- Την ολοκλήρωση του επενδυτικού της έργου στις υποδομές, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην Αθήνα, και στην επαρχία και θα ενισχύσουν σοβαρά την ανταγωνιστικότητα.

- Τη βελτίωση των κρατικών λειτουργιών σε τομείς που πραγματικά υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των κρατικών υπηρεσιών.
- Την προετοιμασία της χώρας για την μετα-ONE εποχή, με έμφαση κυρίως στην ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ικανότητα προόδου σε συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού, αλλά και μεγαλύτερης νομισματικής σταθερότητας.

Στη φάση αυτή, η Ευρώπη και η Ελλάδα πρέπει να δώσουν τη μάχη στο πεδίο της τεχνολογίας, της γνώσης, της καινοτομίας. Είναι τα όπλα της εποχής μας. Καθορίζουν την ανάπτυξη, την ανεργία, την ικανότητα διατήρησης ή όχι του κοινωνικού μοντέλου των χωρών μας. Η Ευρώπη χρειάζεται πιο τολμηρές, λιγότερο “ορθόδοξες” πολιτικές. Έγινε ένα ιστορικό βήμα με την εισαγωγή του Ευρώ. Τώρα πρέπει να γίνει ένα βήμα ακόμα, με την υλοποίηση πολιτικών που θα δώσουν μια πιο έντονη αναπτυξιακή προοπτική στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο εκλογικός αγώνας οδήγησε την αντιπολίτευση στη συνολική άρνηση της κυβερνητικής πολιτικής. Η αντιπολίτευση επιδιώκει την “ανατροπή του πολιτικού σκηνικού”. Αλλά η αντιπολίτευση δεν παρουσιάζει ούτε θέσεις ούτε προτάσεις. Γενικές καταγγελίες, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, υποσχέσεις οικονομικά αστήρικτες. Με τον τρόπο αυτό κρύβει από τους Έλληνες πολίτες, τις ανάγκες, τις πραγματικές δυνατότητες, της χώρας. Κανείς δεν κινείται σωστά στο σκοτάδι. Και η ηγεσία της αντιπολίτευσης συσκοτίζει τις αλήθειες για τη χώρα. Παραπλανεί τους πολίτες με τους ισχυρισμούς της. Θέλω να θυμίσω ότι η ένταξη της δραχμής στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών θεωρήθηκε από την αντιπολίτευση ως “λάθος κίνηση”, “υποτίμηση της χώρας”. Η συνέχεια έδειξε, με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι η κυβέρνηση κινήθηκε σωστά. Η περίπτωση αυτή δείχνει τους μεγάλους κινδύνους που διατρέχουμε από τη δημαγωγία της αντιπολίτευσης. Τους κινδύνους αυτούς πρέπει να προλάβουμε, να απομονώσουμε στις 13 Ιουνίου. Να κρατήσουμε ανοιχτούς τους δρόμους της χώρας για την ανάπτυξη, για την ειρήνη. Να πούμε όχι στην άρνηση. Να πούμε ναι στην πορεία που ακολουθήσαμε όλοι οι Έλληνες μαζί. Να ολοκληρώσουμε χωρίς δυσκολίες και έντονες αντιπαλότητες την ένταξη της χώρας στην ONE.

Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες με την ψήφο τους θα στηρίξουν την προσπάθειά μας, θα υπερασπιστούν τις κατακτήσεις όλων μας. Πριν απ' όλα, κατανοούν ότι οι κόπτοι, οι προσπάθειες, τα επιτεύγματα όλων των τελευταίων ετών δεν πρέπει να χαθούν. Διαισθάνονται, ότι δεν είναι ώρα για πειραματισμούς προκειμένου να επιτύχουν κάποιες κομματικές ηγεσίες μικροκομματικό όφελος.

Γι' αυτό είμαι πεπεισμένος, ότι οι πολίτες θα αναδείξουν πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ τόσο στις Ευρωεκλογές της 13ης Ιουνίου όσο και στις εθνικές Εκλογές του 2000.