

11 "ΦΑΚΕΛΟΙ"

27/11/2003

ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΑ.

Κυρίες και Κύριοι είμαστε και πάλι μαζί, όπως σας είπα, θα ασχοληθούμε με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα που θα κουβεντιάσουμε είναι ο Κώστας Σημίτης. Το πώς πήρε την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ, το πώς είναι σήμερα τα πράγματα και η πολιτική κατάσταση. Εχω τη χαρά να φιλοξενούμε δύο πολύ διακεκριμένους δημοσιογράφους. Ο πρώτος είναι ο κ. Ζούλας και τον κ. Π. Καψή, διευθυντή των ΝΕΩΝ.

Κύριε Ζούλα, έχετε μία προσωπική ιστορία από τον κ. Σημίτη, που θα ήθελα να την πούμε, αν θέλετε κι εσείς.

ΖΟΥΛΑΣ: Γνώρισα τον Πρωθυπουργό το 1959. Συμπέσαμε και οι δύο στο ΚΕΝ Κορίνθου, υποψήφιοι έφεδροι αξιωματικοί, βεβαίως δεν ισχύει αυτό για τον κ. Σημίτη, ο οποίος μάλλον θα ήρθε με φάκελο αριστερών φρονημάτων αλλά ως πτυχιούχος και νομίζω τότε ότι είχε κάνει και μεταπτυχιακές σπουδές, ήρθε στο Κέντρο Κορίνθου. Εμείς ήμασταν μία παρέα τεσσάρων ακραιφνών εθνικοφρόνων, έχοντας βάλει ως στόχο τη Σχολή, που ήταν η πιο δύσκολη τότε, Εφέδρων Αξιωματικών των Τεθωρακισμένων και κατά κάποιον τρόπο είχαμε πολλές διευκολύνσεις στο στρατόπεδο αν και δεν είχαμε ορκιστεί. Εγώ είχα πάει, τότε ως ανταποκριτής «των Στρατιωτικών Νέων» και μέσα στις άλλες ευκολίες που είχαμε, είχαμε να βγαίνω κάθε βράδυ και να παίρνω ψητά κοτόπουλα να φάμε, διότι το φαγητό ήταν άθλιο. Αυτά τα κοτόπουλα, λοιπόν αποτέλεσαν και την αφορμή της γνωριμίας μας. Ένα βράδυ ήρθε ο Κώστας ο Σημίτης, άγνωστος σε μας τους τέσσερις και ρώτησε: «Τι συμβαίνει με τα παιδιά, που βρήκατε το κοτόπουλο;» Καταλάβαμε ότι η ερώτησή του αφορούσε περισσότερο το φαγητό και λιγότερο τον τρόπο που βρήκαμε τα κοτόπουλα. Τον φωνάξαμε, έκατσε μαζί μας και από εκείνο το βράδυ μετείχε στο ρεφενέ και γίναμε πέντε στην παρέα. Βεβαίως, ήταν ο μόνος ο οποίος είχε αντίθετα φρονήματα με μας. Αλλά κι εμείς, τότε πτυχιούχοι

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Η πρώτη διείσδυση μέσω κοτόπουλων στη Δεξιά.

ΖΟΥΛΑΣ: Ένα βιβλίο που βγάζω τώρα, το ονομάζω ακριβώς έτσι, ότι ήταν η πρώτη διείσδυση του σημερινού Πρωθυπουργού στο χώρο της Κεντροδεξιάς με κίνητρο ένα κοτόπουλο.

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Κύριε Καψή, από το ρεπορτάζ, αν είναι σωστό το δικό μου ρεπορτάζ, ξέρατε τον κ. Σημίτη από την εποχή που έκανε έτσι, κάτι μικρές συναντήσεις με τρεις-τέσσερις δημοσιογράφους ως υπουργός, πολύ παλιά. Θέλω να μου περιγράψετε εκείνες τις συναντήσεις και εκείνον τον Σημίτη, εκείνης της εποχής και θέλω να μου τον συγκρίνετε με τον σημερινό Σημίτη, όπως τον ξέρετε ως διευθυντής μιας μεγάλης εφημερίδας.

ΚΑΨΗΣ: Ο Κώστας ο Σημίτης, νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικός όταν είναι χαλαρός και σε άμεση επαφή με τους συνομιλητές του απ' ότι η εικόνα που δίνει μέσα από την τηλεόραση, που είναι κάπως σφιγμένη και καθόλου ευχάριστη, αν θέλετε. Από κοντά είναι ένας πάρα πολύ ευχάριστος άνθρωπος, πολύ έξυπνος, έχει χιούμορ, του αρέσει πολύ να κάνει αστεία, μη φαντάζεστε τίποτα φοβερά αστεία και είναι πάντα πάρα πολύ σοβαρός και ενδιαφέρων σ' αυτά που λέει. Πράγματι, εκείνη την εποχή και επειδή έκανα και ρεπορτάζ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το λέγαμε τότε, και είχε γίνει για μια περίοδο υπουργός εκεί, είχα γνωριστεί μαζί του, είχα περάσει στις πρώτες τέτοιες, δεν ήταν παράνομες έτσι .

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Μαζί του μόνο ο Νίκος Θέμελης;

ΚΑΨΗΣ: Γινόντουσαν στο σπίτι του Νίκου Θέμελη, το πρώτο διάστημα. Για κείνη την εποχή ανέπτυσσαν, αν θέλετε, μία διαφορετική λογική απέναντι στο πως θα έπρεπε να κυβερνά το ΠΑΣΟΚ, την οποία αργότερα νομίζω ότι είχε την ευκαιρία να την πραγματοποιήσει.

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Τώρα, πάμε να δούμε το βίντεο, που έχουμε ετοιμάσει. Ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει η Γεωργία Λινάρδου. Μας θυμίζει λίγο τη διαδρομή του Κώστα Σημίτη και μας φωτίζει λίγο και το παρασκήνιο, γύρω απ' αυτή τη διαδρομή.

ΛΙΝΑΡΔΟΥ: Από την εποχή του Παντείου μέχρι του Μαξίμου η περιγραφή για το προφίλ του, ελάχιστα διαφοροποιείται. Οργανωτικός, προγραμματισμένος, ήρεμος, δεν πίνει, δεν καπνίζει, αυστηρά προσηλωμένος στον στόχο του.

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ: Καταγράφει τα πάντα, ακούει τα πάντα, σημειώνει τα πάντα, που λένε όλοι, στο μπλοκάκι του και αποφασίζει.

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Είναι αυτό που λέμε στοχοπροσηλωμένος άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό που έχει στο μυαλό του θα προσπαθήσει να το πετύχει, χρησιμοποιώντας πολλές φορές, όχι αθέμιτα μέσα, όλους τους τρόπους.

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν είναι καλός στο να μπαίνει στον καφενέ, να συζητάει στον καφενέ και επομένως να παίρνει αυτό που λέγεται λαϊκή θυμοσοφία, γνώμες.

ΒΕΡΕΛΗΣ: Και του έχει κοστίσει βέβαια και αυτή η επιμονή του στις απόψεις του. Διότι καμία φορά το να προσπαθείς να είσαι χρήσιμος, δεν είναι ταυτισμένο με το να είσαι δημοφιλής.

ΛΙΝΑΡΔΟΥ: Η σχέση του ΠΑΣΟΚ με τον Κώστα Σημίτη χρονολογείται από την 3^η του Σεπτεμβρίου του 1974. Από την Αλλαγή στον Εκσυγχρονισμό. Στον Στρατηγό, στους Λοχαγούς, στους Σημιτικούς και τώρα πια στους στοχοπροσηλωμένους.

ΣΗΜΙΤΗΣ (παλιό βίντεο): Σας ευχαριστώ, για την τιμή να με εκλέξετε πάλι Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

ΛΙΝΑΡΔΟΥ: Από δίπλα του πέρασαν πολλοί. Φοιτητής του από τη Γερμανία, ο Ονούφριος Φαρμακίδης, τον ακολουθεί στην Ελλάδα και γίνεται ένας από τους πλέον στενούς του συνεργάτες στο Πάγτειο. Ο Φαρμακίδης δε ζει πια. Ακολουθεί ο Γιώργος Μπάρλας. Νεαρός δικηγόρος στη δεκαετία του 70, ζητά δουλειά στον Σημίτη, τον δέχεται. Κάθονται σε αντικριστά γραφεία και η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω πληθυντικού είτε μέσω του γνωστού μπλοκ που συντροφεύει εδώ και χρόνια τις σκέψεις του Κώστα Σημίτη. Από εκείνη την περίοδο εκτός από τους πελάτες που κληρονομεί από τον Σημίτη του μένει και το μπλοκάκι του.

ΜΠΑΡΛΑΣ: Αυτό ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Αισθανόμασταν ότι μας καλούσε για εξέταση ο καθηγητής. Μας παρακολουθούσε πάρα πολύ στενά με αυτό το μπλοκάκι.

ΛΙΝΑΡΔΟΥ: Τον Νάσο Μπασαγιάννη, έναν ακόμα νεαρό δικηγόρο, ο Κώστας Σημίτης τον προσλαμβάνει λίγο καιρό μετά τον Μπάρλα. Νιάτο ανήσυχο από το Μεσολόγγι, λόγω των εξαιρετικών του πτυχίων περνάει εύκολα το τεστ Σημίτη.

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μου ανακοίνωσε ότι επελέγην εγώ, του είπα ευχαριστώ πάρα πολύ και το πρώτο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μου λέει «γιατί ευχαριστείτε; Είχατε τα καλύτερα χαρτιά, πήρατε τη θέση».

ΛΙΝΑΡΔΟΥ: Πήρε το όνομά της από μία Ρωσίδα χορεύτρια, που κατοικούσε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, τη δεκαετία του 20.

-ΦΑΚΕΛΟΙ - ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

Στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, πριν την έλευση του Ανδρέα Παπανδρέου, οι νεολαίοι ξημερωβραδιάζονταν στη ΣΟΝΙΑ συζητώντας πότε για το Σοσιαλισμό, πότε για τον Καζαντζάκη, πότε για καμιά τουρίστρια, που πέρασε από το Μουσείο.

Παναγιώτης ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΟΝΙΑ: Από κει καθόταν οι ΠΑΣΟΚΟΙ, κι από εδώ καθόταν οι Χουνταίοι, Πηγαίναμε το πρωί, ξενυχτάγαμε, καθόμασταν μέχρι τις 7 η ώρα.

Παίρναμε εφημερίδες και μετά ερχόμασταν εδώ και διαβάζαμε. Κάναμε αναλύσεις, Επί χούντας τότε. Μετά από το Πολυτεχνείο, πάλι εδώ μαζευόμασταν, εδώ γινόταν οι διεργασίες, Λαλιώτηδες, Τζουμάκας, Κασκαμπάς, Παπαγεωργόπουλος, Τζούρας, κι άλλοι πολλοί, τώρα που να τους θυμάμαι. Τον Σημίτη δεν τον είδα ποτέ.

Στην ερώτηση αν τα παλιά στελέχη περνάνε από τη ΣΟΝΙΑ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : Τώρα αλλάξανε τα πράγματα, α πρόοδος, δεν έρχονται τα παλιά στελέχη προτιμούνε τα Κολωνάκια

ΒΙΝΤΕΟ – ΛΙΝΑΡΔΟΥ

Ο Κ.Σημίτης δεν έδειχνε να συμερίζεται την ιδιοσυγκρασία των τότε νεολαίων, μετέπειτα συντρόφων και σήμερα γνωστών, ενίοτε αγνώστων του ΠΑΣΟΚ. Τον Σημίτη, τότε τον ένοιαζε το δικηγορικό γραφείο που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του στην οδό Ακαδημίας 35 και το κόμμα όπως εκείνος ήθελε να το βλέπει. Όμως ήθελε και να διδάξει. Το 1977 κι ενώ είναι μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, γίνεται τακτικός καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Όταν το 1981 το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στην κυβέρνηση και παρότι έχει μεσολαβήσει ένας αποκλεισμός από τον Παπανδρέου στα ψηφοδέλτια λόγω ανυπακοής, ο Σημίτης γίνεται υπουργός Γεωργίας.

ΝΑΣΟΣ ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ Καθηγητής Παντείου:

... Με πήρε δύο ώρες πριν από την ορκομωσία και μου είπε ότι το βράδυ θέλει να με δει στο Υπουργείο Γεωργίας. Κατεβαίνει στις 9, πήγα στο γραφείο του, στο υπουργείο, να τα πούμε κιόλας, όταν κατεβήκαμε ήρθε ο οδηγός της ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ κι ο Σημίτης είπε στον οδηγό, ότι δεν θα τον πάρει και μπήκε στο δικό μου αυτοκίνητο...

ΒΙΝΤΕΟ. Η δεκαετία του '90 είναι καθοριστική για τον Κώστα Σημίτη. Στις αρχές γνωρίζεται με τον Θόδωρο Τσουκάτο, Ο Τσουκάτος ήταν γραμματέας στην Α' Αθήνας, κι ένας από τους λίγους όπως τουλάχιστον μας λέει, που τότε ταυτιζόταν με τις απόψεις Σημίτη.

ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ:

... 'Όταν το '93 έλεγα, ότι διάδοχος του Αντρέα Παπανδρέου θα είναι ο Κ. Σημίτης, Δε με πίστευε κανένας και πολλοί με κοροϊδεύανε. Και στο πολύ φιλικό και οικογενειακό μου περιβάλλον, μου έκαναν και πλάκα.

BINTEO: 'Όπως και να 'χει η πολιτική του ζωή κάνει στάση στο υπουργείο Παιδείας κι αργότερα, στο υπουργείο Βιομηχανίας, και πάλι φεύγει. Μια ακόμη κόντρα με τον Αντρέα Παπανδρέου.

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ: ... Αρχίζουμε να δημιουργούμε το ρεύμα σκέψης για τον εκσυγχρονισμό, για τις αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ, και γενικά για τις αλλαγές στη χώρα...

BINTEO Προς τα τέλη του 1994 αποφασίζει να συμφάγει με τρία ακόμη πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος. Τη Βάσω Παπανδρέου, τοπ Θόδωρο Πάγκαλο και τον Παρασκευά Αυγερινό. Η συνάντηση γίνεται στο σπίτι της Βάσως Παπανδρέου. Τοποτηρητής, ένας στενός συνεργάτης της, ο Δημήτρης Καρύδης, σε ανοικτή πάντα επικοινωνία με τον Θόδωρο Τσουκάτο, που βρισκόταν στη Χαριλάου Τρικούπη. 'Ισως ήταν η μοναδική στιγμή, που ο Κώστας Σημίτης, έκανε κάτι που απεχθάνεται. Παρανόμησε.

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ: ... ο κ. Σημίτης μπήκε στο δρόμο της Βάσως Παπανδρέου ανάποδα... για να μην παρακολουθεί κανένας..

Δήλωση ΣΗΜΙΤΗ για «ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ» :... Οι ειδικές αυτές συναντήσεις, είναι αναγκαίες, διότι βοηθούν την συναδελφικότητα, τη συντροφικότητα, την κοινή στάση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων...

BINTEO Μέχρι να φθάσουμε στο 1996, ακολούθησαν πολλές τέτοιες συναντήσεις, υπήρχε άλλωστε κι ο Τσουκάτος, εξ' ού και το σύνθημα τότε – « ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ»

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΣ Πολιτικός Συντάκτης της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, ... Θεωρείται, ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση του κυρίου Σημίτη. Γι 'αυτό κι από τότε τον ακολουθεί ο τίτλος ο στρατηγός.

BINTEO Ο Κώστας Λαλιώτης, ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο. Κι ο 'Ακης Τσοχατζόπουλος, Για να πεισθούν οι σύνεδροι να ψηφίζουν Σημίτη εκείνη την περίοδο γινόταν συσκέψεις, στα πιο απίθανα μέρη.

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ: ... Μεγάλη Παρασκευή, να συνεδριάζεις στο ξενοδοχείο του Λεβέντη, 5 περιφέρειες, σε 5 διαφορετικές ώρες, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κάτι σημαντικό, άρα καταθέταν όλοι ψυχή. Να έρχεται ο άλλος από τη Θράκη να κάνει συνεδρίαση...

BINTEO Την τελευταία εβδομάδα πριν από το συνέδριο, ο Ανδρέας Παπανδρέου, που νοσηλεύεται βαριά άρρωστος στο Ωνάσειο, φεύγει από τη ζωή, Το κλίμα είναι φορτισμένο, Ο Κώστας Σημίτης θέτει το δίλημμα. 'Η πρόεδρος και πρωθυπουργός, ή παραιτούμαι.

ΦΩΝΗ ΣΗΜΙΤΗ (Από το Συνέδριο) : Εφόσον δεν εκλεγώ, πρόεδρος, θα παραιτηθώ από πρωθυπουργός..

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Συντάκτης Κ. Ελευθεροτυπίας:

... Παρά το γεγονός, ότι πολλά στελέχη ήταν εναντίον του, νομίζω ότι έπαιξε αποφασιστικό ρόλο, και ο τόνος ο εκβιαστικός, του κυρίου Σημίτη, και η υποστήριξη που εξασφάλισε από τον κύριο Παπανδρέου...

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ: ... Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καθαρή πολιτική, άποψη, και κόντρα σε όλα τα στελέχη, και πρώτα από όλα στον Κώστα Λαλιώτη. Ο οποίος του είχε μιλήσει για πάρα πολύ ώρα με πολύ ζωντανό τρόπο και παραστατικό, κι είχε βάλει αυτό το ζήτημα για την διπλή εξουσία.

BINTEO Δεν ήταν το τελευταίο δίλημμα που έθεσε ο Κώστας Σημίτης.

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: ... Ένα χρόνο μετά τις εκλογές του 2000, το ΠΑΣΟΚ σπαρασσόταν από εσωτερικά προβλήματα. Ο κύριος Σημίτης πίστεψε ότι για να ξεφύγει από αυτήν την εκφυλιστική κατάσταση, έπρεπε να πάει σε συνέδριο.

Τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, που τότε ήταν, όλα τα κορυφαία στο τότε Εκτελεστικό, συμμετείχαν όλα τα κορυφαία στελέχη, στο τότε Εκτελεστικό, είχαν επιφυλάξεις. Ο κύριος Σημίτης πήγε, έτοιμος να παραιτηθεί, αν δεν γινόταν δεκτή η εισήγησή του. Κάποια στιγμή ήταν τόσο μεγάλη η ένταση, όπου ο κύριος Σημίτης σηκώθηκε να φύγει από τη συνεδρίαση, αλλά την ώρα που πήγε να ανοίξει την πόρτα, του Εκτελεστικού Γραφείου, χάλασε η πετούγια.

Στο χρόνο που μεσολάβησε, πρυτάνευσαν οι ψυχραιμότεροι, επέστρεψε ο Σημίτης στη συνεδρίαση, έγινε το Συνέδριο, το κέρδισε ο κύριος Σημίτης, και γι' αυτό το ονομάζουμε το συνέδριο της πετούγιας,

BINTEO: Στις εκλογές του 2000 οι ώρες πριν το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν και η καλύτερη εμπειρία για τον Κώστα Σημίτη. Όχι όμως και για τον Θόδωρο Τσουκάτο.

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ: ... Ένας φίλος που έκανε τις έρευνες, εντάξει επειδή, όλο κάποιιοι το πληρώνουν, δεν πρέπει να δημοσιεύεται από πριν τίποτα, έλεγε όταν τον έπαιρνε κάποιος, ' Σ' αγαπώ - Σ' αγαπώ πολύ- ότι πάμε καλά, αυτό ήταν το συνθηματικό.

Ερώτηση Λιναρδάτου: Το χρησιμοποιούσατε κι εσείς μετά σε συνομιλίες σας με άλλα στελέχη

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ: Εγώ έλεγα ότι κερδίζουμε. Για να μην παραξηγηθούμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ πολιτικός Συντάκτης, «ΤΑ ΝΕΑ»

... Ο Κώστας Σημίτης ήρθε στη θέση που είναι, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, κατάφερε να της προσδώσει, ένα κύρος διεθνώς, και να της ανοίξει τις ευκαιρίες, προκειμένου αυτή η χώρα να κάνει βήματα μπροστά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ Υπουργός Μεταφορών:

... Οι απόψεις του Κώστα Σημίτη ήταν καθαρές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήταν απόψεις ενός ανθρώπου, ο οποίος ήθελε η Ελλάδα να αποκτήσει το δυνατότερο δυνατόν ρόλο και να παίξει το ισχυρότερο λόγο, στην περιοχή...

ΒΙΝΤΕΟ Στη διαδρομή από το Πάντειο μέχρι του Μαξίμου, ένα πρόσωπο έχει μείνει σταθερά δίπλα του, εκτός από τη Δάφνη και τις δυό του κόρες. Είναι η Μαρία Πλευράκη, πρώην φοιτήτρια και νυν ιδιαιτέρα του. Ενώ από τους πιστούς ακόμη συμβούλους, είναι ο Νίκος Θέμελης, Ο Τσουκάτος έφυγε, ο Τάσος Μαντέλης, έφυγε, ο Γιώργος Πανταγιάς έφυγε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Συντάκτης εφ. «ΤΑ ΝΕΑ»

...Μόνο ο κύριος Θέμελης του έχει απομείνει, και ο κύριος Σωκράτης Κοσμίδης, ο οποίος παρά τη θεσμική του ιδιότητα, Γ.Γ. του Υπουργικού Συμβουλίου, στην πραγματικότητα είναι ο στενότερος συνεργάτης του Κυρίου Σημίτη, πιο στενός κι από τον κύριο Θέμελη.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Βουλευτής ΠΑΣΟΚ,

... Προσωπικές επαφές, μπορώ να πω, είναι περιορισμένες, αν μπορώ να εκφράσω προσωπική άποψη, αλλά και το σύνολο της ομάδας, δεν είναι τόσο συχνές, όσο θα θέλαμε...

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ: ... Ενώ κάναμε μεγάλα πράγματα, κάποιιοι βλέπανε μόνο τα μεγάλα, την προεδρία, την Κύπρο, σωστά αυτά, τα μεγάλα έργα, δεν φτάνουν, και γι' αυτό έχουμε αυτήν την κατάσταση. Αρα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, και συγκρουόμαστε γι' αυτές τις απόψεις, κι ο καθένας παίρνει το πολιτικό κόστος.

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: ... Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει τις λιγότερες συνεντεύξεις,

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ: ... Είναι μια αδυναμία του, δεν είναι πολύ ανοικτός, και δημιουργείται μια εικόνα πλαστή.

ΒΕΡΕΛΗΣ: ... Ένας άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει αυτό το οποίο θεωρεί ότι έχει ως ρόλο, κι έχει καταφέρει να συνταιριάξει το καθήκον με την προσωπική προσήλωση...

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ:... Είναι σίγουρα εργασιμανής, είναι αποτελεσματικός, κι αποφασιστικός...

ΒΙΝΤΕΟ Από το Πάντειο μέχρι του Μαξίμου, ίσως να άλλαξαν περισσότερα από όσα φαίνονται, ίσως και να μην άλλαξε και τίποτα.

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΝΙΑ:
(Ερώτηση, αν πηγαίνουν τα παλιά στελέχη στη ΣΟΝΙΑ)

Αραιά περνάνε, άλλαξαν τα πράγματα, πάνε Κολωνάκια...

ΚΑΨΗΣ: Υποθέτω θα αισθάνονται άσχημα με όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, την αίσθηση ότι υπάρχει μία μεγάλη απόσταση, να μην πω ρεύμα προς τη Νέα Δημοκρατία και τη δυσκολία που υπάρχει, προφανώς για να επανεκλεγεί το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πως ψυχολογικά αισθάνονται, δεν είμαι βέβαιος ότι είμαι σε θέση να το πω.

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Έχετε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία, που τους βγαίνει να το πω έτσι, δηλαδή ούτε η Χάρτα, ούτε η κίνηση Λαλιώτη φάνηκε να ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό. Οι δημοσκοπήσεις επιμένουν.

ΚΑΨΗΣ: Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι κάνανε κάποιες κινήσεις, οι οποίες δεν έδειξαν να έχουν αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, το αποτέλεσμα ίσως θα πρέπει να περιμένουμε να φανεί όταν θα πλησιάσουν οι εκλογές. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων οι οποίοι τοποθετούνται λίγο πριν από τις εκλογές. Και κατά μία ανάλυση του Μαξίμου, που την δημοσιεύσαμε και στην εφημερίδα μας, δηλαδή δημοσκόπων που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό, αυτό το κοινό το οποίο περιμένει να τοποθετηθεί λίγο πριν από τις εκλογές είναι συνήθως ένα κοινό το οποίο παραδοσιακά έχει υποστηρίξει τον κ. Σημίτη. Εκεί στηρίζουν πλέον, νομίζω, ένα μεγάλο μέρος των ελπίδων τους.

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Κύριε Ζούλα, μου λένε ορισμένοι παλαιότεροι συνάδελφοι ότι τους θυμίζει λίγο η εποχή, τις παραμονές του 81. Όταν η Νέα Δημοκρατία, μετά από αρκετά χρόνια διακυβέρνησης ήταν σε μια, θα έλεγε κανείς, σήψη σχεδόν με τσακωμούς υπουργών κ.λ.π.. Σας θυμίζει σε τίποτα αυτή την εποχή;

ΖΟΥΛΑΣ: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο. Είναι η κούραση. Την κούραση που διαπιστώνεις στα βασικά στελέχη της Κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, μια κούραση που έβλεπες και τότε στα κορυφαία στελέχη της Ν.Δ.. Αλλά, πέραν αυτής της κούρασης φοβάμαι ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουμε αυτή τη στιγμή μία πολιτική σύγχυση, αρκετά μεγάλη και θα το αιτιολογήσω αυτό. Θα έλεγα ότι και ο Σημίτης δεν είναι ο ίδιος, όπως ήταν ο Σημίτης των έξι πρώτων ετών. Δηλαδή, έχουμε τον τελευταίο ενάμισι χρόνο αλλεπάλληλες αντιφατικές ενέργειες με πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, ξεκινάμε από το σκληρό ροκ του κ. Λαλιώτη. Δεν μας βγαίνει το σκληρό ροκ, πάμε στον κ. Χρυσοχοϊδη με την έννοια ότι θα εξέφραζε έναν σύγχρονο πολιτικό λόγο και έναν ουσιαστικό πολιτικό λόγο. Δεν μας βγαίνει ούτε ο κ. Χρυσοχοϊδης. Και πάμε τελευταία στον κ. Πάγκαλο με χαρακτηριστικότερο τις προσωπικές επιθέσεις και την ανούσια πολιτική οξύτητα. Λοιπόν, στο μέτρο που είναι του Πρωθυπουργού αυτές όλες οι επιλογές που είπα βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε μία κατάσταση συγχύσεως με αντιφατικές και πολιτικές και τακτικές. Αυτό το πράγμα, πραγματικά τον έχω γνωρίσει, τον σημερινό Πρωθυπουργό δεν θα μπορούσα να το περιμένω. Περίμενα μεγαλύτερη ψυχραιμία και περισσότερη εμμονή σε αποφάσεις που είχε πάρει σε βασικές του πολιτικές γραμμές. Αυτό δε το βλέπω.

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Πάμε σ' ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συζητήσουμε αυτό το θέμα και να πάμε βέβαια και στο επόμενο βίντεο, στον επόμενο φάκελο που έχει να κάνει με τον Κώστα Καραμανλή και τη Νέα Δημοκρατία.

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Κύριε Καψή, είχα την αίσθηση ότι διαφωνούσατε μάλλον έντονα με αυτά που έλεγε ο κ. Ζούλας.

ΚΑΨΗΣ: Ε, όχι και τόσο έντονα. Απλώς ο κ. Ζούλας είχε επισημάνει αυτές τις αν θέλετε παλινδρομήσεις μεταξύ σκληρού ροκ, Χρυσοχοΐδη κ.λ.π. τα οποία σε γενικές γραμμές θα συμφωνούσα αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι το έλασσον. Το μείζον και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, νομίζω, με το 1981 είναι ότι η Κυβέρνηση Σημίτη έχει ακολουθήσει με συνέπεια μία πολιτική οχτώ χρόνια τώρα, η οποία αν θέλετε, έχει δικαιωθεί κιόλας. Έχουν κάνει λάθη, έχουν κάνει λάθη και με τους αγρότες και με το Ασφαλιστικό και στην Παιδεία, τα οποία τα πληρώνουν αυτή τη στιγμή, εκλογικά νομίζω, η Κυβέρνηση. Αλλά όλη η λογική της Κυβέρνησης Σημίτη, ένας εκσυγχρονισμός με τους όρους που αντέχει η ελληνική κοινωνία ήταν η πολιτική που από χρόνια υποστήριζε, ήταν πολιτική η οποία όπως έδειξε και το βίντεό σας που αποδοκιμάζανε τον Πρωθυπουργό, δεν ήταν αυτονόητη. Τώρα, τη θεωρούμε αυτονόητη γιατί έχει πετύχει. Τότε, έγινε μέσα από αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα του Κώστα Σημίτη. Δικαιώθηκε σήμερα η πολιτική του, όλοι ξέρουνε που στέκεται πολιτικά, το αν είναι με τον Λαλιώτη ή με τον Πάγκαλο, είναι δευτερεύοντα.

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Υπήρχε η αίσθηση ότι περισσότερο άλλαξε η κοινωνία και λιγότερο το Κόμμα.

ΚΑΨΗΣ: Αυτό το Κόμμα στήριξε τον Σημίτη. Αυτό το Κόμμα έδωσε ψηλά ποσοστά και στις εσωκομματικές εκλογές. Νομίζω, ότι εάν δει κανείς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι σε συμφωνία με αυτή τη λογική. Ασχέτως αν όντως υπάρχουν κι άλλες απόψεις.

ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ: Εσείς βλέπετε την περίπτωση να πάμε σε εκλογές χωρίς τον Κώστα Σημίτη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ;

ΚΑΨΗΣ: Θα το έβρισκα εξαιρετικά απίθανο. Θα το απέκλεια δηλαδή. Αλλά ξέρετε.

ΖΟΥΛΑΣ: Πάντως, είναι σημαντικότερο το γεγονός ότι γίνεται αυτή η συζήτηση. Διότι και επανέρχομαι στο θέμα της συγχύσεως που δεν αφορά μόνο τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Αρχηγό του ΠΑΣΟΚ αλλά αφορά ολόκληρο το κυβερνών Κόμμα. Αυτό συμβαίνει όταν ένα κόμμα βρίσκεται σε εκλογική συρρίκνωση υπάρχει και γκρίνια, υπάρχουν και αντιθέσεις. Όταν ένα κόμμα έχει τον αέρα της νίκης, όπως αυτή τη στιγμή δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι έχει η Ν.Δ. και η ισχύς της ηγεσίας είναι ενισχυμένη και συνοχή υπάρχει.

Ηθελα ακόμη να προσθέσω ότι μέχρι τώρα ο κ. Σημίτης εμφανιζόταν ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ, έχοντας μεγαλύτερη δημοτικότητα απ' ό,τι το ίδιο το Κόμμα πριν έξι χρόνια και τώρα γίνεται η συζήτηση ότι ενδεχομένως να πάει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές χωρίς τὸ Σημίτη αρχηγό είναι ενδεικτικό αυτής της συγχύσεως. Είναι πρωτοφανές θα έλεγα στα ελληνικά χρονικά να αμφισβητείται έστω και με εσωτερικό προβληματισμό ο αρχηγός του κόμματος και πρωθυπουργός και να συζητείται το ενδεχόμενο της καθαιρέσεώς του εν όψει των εκλογών.

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Η Ν.Δ. αυτό που φοβάται περισσότερο, όπως αναφέρεται παρασκησιακά, είναι τα λάθη. Τα δύο κόμματα έχουν μπει σε ένα αγώνα, μέχρι τις εκλογές, ποιο θα κάνει τα λιγότερα λάθη.

(Υπάρχει βίντεο με την ιστορία της Ν.Δ. και τον Κώστα Καραμανλή)
