

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕ & ΤΕ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ**

Αθήνα, 25 Απριλίου 1998

◆ **Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική αυτή τη Διάσκεψη Εργασίας**

Πρώτο, λόγω σύνθεσης

Οι εκλεγμένοι γραμματείς από μια κομματική διαδικασία όχι χωρίς τραύματα, πολώσεις, εντάσεις, με μηχανισμούς και χαρακώματα αλλά και με ευρύτατη και δημοκρατική συμμετοχή χιλιάδων στελεχών και μελών του Κινήματος.

Δεύτερο, λόγω συγκυρίας

Είμαστε σε ένα οριακό σημείο :

- ~ ιδεολογικά : μετέωρο βήμα
- ~ πολιτικά : η μόνη πρόταση αλλά ποια και με τι στόχους
- ~ εκλογικά : φθορά, αποστασιοποίηση, εικόνα συρρίκνωσης
- ~ οργανωτικά : όλα τα ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια, σε παράταξη μάχης για διεκδίκηση εξουσιών και αξιωμάτων
όλα τα ΠΑΣΟΚ στην κορυφή, παράλληλοι, μονήρεις και συχνά ασύμβατοι δρόμοι

Η εικόνα της Κυβέρνησης και του Κόμματος, είναι αναντίστοιχη με την αναγκαιότητα επίτευξης εθνικών επιλογών και στόχων, με το παραγόμενο κυβερνητικό έργο, με την ανάγκη ενδυνάμωσης του πολιτικού και κοινωνικού συσχετισμού που στηρίζει την πορεία της Ελλάδας και του ελληνισμού προς τα εμπρός

Τρίτο, λόγω αυτής καθ' αυτής της διαδικασίας

Είναι αλήθεια ότι συνηθίσαμε σε μαζικές διαδικασίες, σε εκφωνήσεις πολιτικών λόγων, σε ηγεμονεύουσα γραμμή που αποτελεί ομπρέλα κάτω από την οποία στεγάζονται οι πιο διαφορετικές και αντιφατικές πρακτικές, οι πιο διαφορετικές και συγκρουόμενες προσωπικές επιλογές και φιλοδοξίες, οι πιο διαφορετικές και ασύμβατες πολιτικές γραμμές. Σήμερα θέλουμε να βρεθούμε ενώπιος ενώπιω με τους Γραμματείς των ΝΕ και ΤΕ σε μια καθαρά στελεχιακή διάσκεψη με τους ανθρώπους που πρέπει και μπορούν να αναλάβουν πρώτοι αυτοί την αναγκαία εξατομικευμένη ευθύνη.

Και να συζητήσουμε ανοιχτά με τρόπο θετικό, ειλικρινή και ευθύβολο όχι για ένα άψυχο στο χαρτί πολιτικό σχεδιασμό που για μια ακόμη φορά θα αποτελέσει άλλοθι εφησυχασμού και συνείδησης για όλους μας, αλλά για τους πραγματικούς όρους και τις προϋποθέσεις που θα ανοίξουν δρόμο για ένα πραγματικά νέο ΠΑΣΟΚ.

Γι' αυτό ακριβώς, θέλω να μιλήσω σήμερα περισσότερο με τη ψυχή μου για το παρόν και το μέλλον της παράταξης κοιτώντας σας στα μάτια.

*

◆ **Οι σταθμοί της πορείας μας είναι δεδομένοι και αποφασισμένοι ομόφωνα**

- ~ τοπικές εκλογές
- ~ συνέδριο
- ~ ευρωεκλογές
- ~ εθνικές εκλογές

1. **Στις τοπικές εκλογές του '98** κρίνεται θετικά και πολιτικά η δυνατότητα της χώρας και των προοδευτικών της δυνάμεων να υλοποιήσουν την αναγκαία μεταρρύθμιση του κράτους όχι μόνο ως ιδεολογική σύλληψη και προοδευτική στρατηγική αλλά ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση και ανάπτυξη της χώρας στον κόσμο του ανταγωνισμού και τις προκλήσεις της εποχής. Το επιτελικό και σύγχρονο κράτος, η ισχυρή περιφερειακή συγκρότηση, η ολοκλήρωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η εμπέδωση των νέων ισχυρών Δήμων, είναι τα επιμέρους αλληλένδετα και δυναμικά στοιχεία που ολοκληρώνουν το μεταρρυθμιστικό σχέδιο.
2. **Στις ευρωεκλογές του '99** κρίνεται η δυνατότητα της χώρας να έχει ευρωπαϊκή στρατηγική, να συμμετέχει ισότιμα και ενεργά στις εξελίξεις, να έχει λόγο στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και να υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα.

Η πορεία ένταξης στην ΟΝΕ, η υλοποίηση του προγράμματος σύγκλισης, η αναπτυξιακή δυναμική και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, είναι η αναγκαία προϋπόθεση. Σ' αυτή την πορεία που είναι ενιαία και αρθρωμένη σε στόχους και βήματα εντάσσεται τόσο η πολιτική της σκληρής δραχμής που οδήγησε σε εξαιρετικά επιτεύγματα την εθνική μας οικονομία, όσο και η προσαρμογή της δραχμής στο σύστημα ισοτιμιών, που φιλοδοξεί να επιταχύνει την αναπτυξιακή προσπάθεια και να εγγυηθεί την προστασία και τη σταθερότητα του εθνικού νομίσματος μέχρι την ένταξη στην ΟΝΕ.

Η διαμόρφωση παράλληλα μιας προοδευτικής εναλλακτικής στρατηγικής για τη συνολική ευρωπαϊκή προοπτική συμπληρώνει τις υποχρεώσεις που έχουμε και τις πρωτοβουλίες που πρέπει πιο δυναμικά να πάρουμε στον ευρωπαϊκό χώρο.

3. **Στις εθνικές εκλογές του 2000**, ο λαός θα κρίνει συνολικά το έργο μας σε ότι αφορά την προσέγγιση και υλοποίηση των μεγάλων εθνικών στόχων και τη δυνατότητά μας να οδηγήσουμε τη χώρα προς τα εμπρός στο νέο αιώνα.

Η Ελλάδα του 2004 δεν θα οργανώσει μόνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες που αποτελούν το κορυφαίο συμβολικό γεγονός της διεθνούς παρουσίας

και αναβάθμισης της χώρας, αλλά και το πέρας μιας περιόδου όπου επιτελέσαμε ένα πραγματικό άλμα σε όλους τους τομείς. Μετά την ιστορική δεκαετία του '80, που υπήρξε ορόσημο στη μεταπολεμική περίοδο και απέδειξε ότι η Ελλάδα τώρα μπορεί να θέτει και να πετυχαίνει στόχους, η νέα δεκαετία θα φέρει τη χώρα με ασφάλεια και ευημερία στο νέο αιώνα.

4. Το μέσο για την διαμόρφωση και την υλοποίηση της νικηφόρας στρατηγικής είναι **το μεγάλο, ενιαίο, σύγχρονο ΠΑΣΟΚ** που επικυρώνεται στον ενδιάμεσο χρόνο από το Συνέδριό του. Ένα Συνέδριο Ενότητας - Πρότασης - Νίκης.

Είναι φανερό ότι σε ένα τέτοιο Συνέδριο θα πάμε με υπαρκτά και ενεργά μέλη, με δρώσες οργανώσεις, με βουλευόμενα όργανα και όχι με χαρακώματα, εικονικές κάρτες και εκλογικούς καταλόγους.

*

◆ **Το τρίπτυχο :**

νέα ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία της πρότασής μας στην κοινωνία
νέα πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία στο λαό
νέα ενότητα στρατηγικού χαρακτήρα στο Κίνημά μας
είναι ο κεντρικός πολιτικός μας στόχος για ολόκληρη την περίοδο μέχρι και τις εθνικές εκλογές.

Η **νέα ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία της πρότασής μας στην κοινωνία** αφορά πρωτίστως τη χώρα που σε μια ευνοϊκή αλλά ταυτόχρονα δύσκολη συγκυρία δείχνει επιτέλους ικανή να αναμετρηθεί ξανά με την ιστορία. Αφορά την πορεία και τον βηματισμό του ελληνισμού στην νέα εποχή για τη διαμόρφωση της ισχυρής και σύγχρονης Ελλάδας.

Αφορά τους εθνικούς προσανατολισμούς και στόχους για την υπεράσπιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας της χώρας, την ισότιμη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, την πολιτιστική και πνευματική της θωράκιση, την περιφερειακή της συγκρότηση και την παραγωγική της ανασυγκρότηση, την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δομών.

Αφορά το προοδευτικό κοινωνικό περιεχόμενο της πολιτικής μας στρατηγικής που επιδιώκει σταθερά μια κοινωνία αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, συνοχής και ευημερίας.

Αφορά τη δύναμη αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα και τις προοδευτικές δυνάμεις με τρόπο αξιόπιστο και αποτελεσματικό στα επόμενα δύσκολα χρόνια.

Η **νέα πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία στο λαό** δεν εκφράζεται μόνο με ένα νικηφόρο εκλογικό αποτέλεσμα ειδικών συνθηκών και συγκυριών. Αποτελεί ένα διαρκώς διευρυνόμενο πλειοψηφικό ρεύμα που εδράζεται στην αφύπνιση και κινητοποίηση του λαού για την επίτευξη των εθνικών στόχων, στην ενσυνείδητη κοινωνική συμμαχία όλων των παραγωγικών,

εκσυγχρονιστικών, πνευματικών και πολιτιστικών δυνάμεων του τόπου, στην πρωτοβουλία των πιο πρωτοπόρων και ζωντανών δυνάμεων του, στην ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Είναι δυναμικό συμπλήρωμα αλλά και απόρροια της ιδεολογικής και πολιτικής μας ηγεμονίας.

Η νέα ενότητα στρατηγικού χαρακτήρα στο Κίνημά μας συνδέεται με τη ριζική του αλλαγή και αναγέννηση, με την επανίδρυση του στις νέες συνθήκες. Και αυτό συνδέεται αξεδιάλυτα με μια πραγματική ιδεολογική αναβάπτιση μια σύγχρονη πολιτική συμφωνία, μια νέα εποχή ενότητας, αλληλεγγύης και προοπτικής για το παρόν και το μέλλον του Κινήματος. Κανείς πια δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αλλάζουν εποχές, δεδομένα, στόχοι. Δεν αρκεί να συμφωνούμε στις διαπιστώσεις αλλά και στο πως και με ποιους θα αλλάξουν. Και εκεί έχουμε λόγους όλοι. Έχουμε λόγο, πρόταση και συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια μιας νέας ιστορικής σύνθεσης των δυνάμεων μας.

Αν θέλαμε με όρους πολιτικής επικοινωνίας να αποτυπώσουμε το όραμα και τους στόχους που υλοποιούν αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό τρίπτυχο θα μπορούσαμε επιγραμματικά να πούμε :

- ✓ Τον αγώνα μας κινεί και κατευθύνει το όραμα της **ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**
- ✓ Η ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα απαιτεί **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΡΑ** στη βάση των οποίων θα αποτυπωθεί η νέα ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία της πρότασής μας στην κοινωνία
- ✓ Η ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα απαιτεί **ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΥΝΟΧΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ**, στη βάση του οποίου θα διαμορφωθεί η νέα πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία στο λαό
- ◆ Η ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα απαιτεί **ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ** πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί και θα σφυρηλατηθεί η νέα ενότητα στρατηγικού χαρακτήρα στο Κίνημά μας

- ◆ Για να γίνουν πράξη αυτά τα βήματα και οι στόχοι χρειάζεται και ένα αντίστοιχο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελείται η προσπάθειά μας

✓ Το πρώτο στοιχείο είναι η **πολιτική σταθερότητα στην πορεία και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος**. Αυτό σημαίνει κατ' αρχή σταθερή γραμμή πλεύσης χωρίς αβεβαιότητες, χωρίς σενάρια πρόωρων εκλογών, χωρίς -προπαντός- συνδυασμό των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων με εσωκομματικούς όρους. Όσοι επιχειρούν απερίσκεπτα να συνδέσουν την πορεία της χώρας είτε με τις δυσκολίες που εμφανίζει το εγχείρημα, είτε με τις εσωτερικές αντιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, είτε με την επαπειλούμενη διάσπαση της ΝΔ, προσφέρουν χείριστη υπηρεσία στην υλοποίηση των εθνικών στόχων. Οι πρόωρες εκλογές του '96 ήρθαν ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό της κυβερνητικής παράταξης που απαιτούσε ανανέωση εντολής και όχι ως όρος εσωκομματικής αντιπαράθεσης ή σκοπιμότητας.

✓ Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν κάθε στιγμή και στο όνομα ποιας σκοπιμότητας να ανασύρουν ως διέξοδο και λύση στο φανταστικό αδιέξοδο που δημιουργείται στο μυαλό τους την επαπειλούμενη προσφυγή στις κάλπες; Και ανενδοίαστα διαδρομολογούν ότι «θα καθαρίσουμε το εσωκομματικό τοπίο» από ποιους και για ποιον ακριβώς λόγο σε μια στιγμή που η Ελλάδα δίνει μάχη ζωής;

Να χάσει το ΠΑΣΟΚ την Κυβέρνηση και να αρνηθεί την ευθύνη της διακυβέρνησης βάζοντας τη χώρα και την οικονομία σε τεράστια δοκιμασία στο όνομα μιας παντελώς αμφίβολης καθαρότητας είναι σενάριο ανευθυνότητας κι όχι πολιτική επιλογή.

✓ Το δεύτερο στοιχείο είναι η **συνέπεια και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση της πολιτικής μας στρατηγικής** που αφορά την πορεία της χώρας και στην οποία οφείλουμε να εντάσσουμε κάθε επιμέρους επιλογή ή πολιτική. Η επίτευξη των εθνικών και κοινωνικών μας στόχων είναι πάνω από τις επιμέρους επιδιώξεις πολιτικών ή κοινωνικών ομάδων, πάνω από επιμέρους προσωπικές στρατηγικές και φιλοδοξίες. Η ανάδειξη του συνόλου της στρατηγικής μας, η αλληλοσύνδεση επιμέρους πολιτικών και στόχων, η νέα σύνδεση του ειδικού με το γενικό, επιτρέπει στους πολίτες να διαμορφώνουν κοινή αντίληψη και συνείδηση της συνολικής μας πορείας, πολιτικοποιούν και κινητοποιούν τις κοινωνικές δυνάμεις σε θετική κατεύθυνση.

Για να έχει επιτυχία, όμως, μια τέτοια προσπάθεια, αν δεν θέλουμε να μείνουμε σε ευχολογία πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε μερικές κρίσιμες αλήθειες :

- ~ Η Κυβέρνηση όχι μόνο πρέπει να επιμείνει σε βασικές πολιτικές επιλογές που αφορούν τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής προσπάθειας που πρέπει να μπει στην τελική ευθεία αλλά και να **επισπεύσει τους ρυθμούς λήψης αποφάσεων με μέλλον για τον τόπο.**
- ~ Αυτό δεν μπορεί να γίνει **χωρίς κοινωνικό διάλογο**, με αιφνιδιασμούς, χωρίς ιδεολογική και πολιτική προετοιμασία, χωρίς πλήρη τεχνοκρατική τεκμηρίωση και σχεδιασμό πολιτικής και βημάτων
- ~ Αυτό δεν μπορεί να γίνει **χωρίς να βάλουμε τέλος στην ιδεολογική σύγχυση**, στο μετέωρο βήμα του «δεξιού» και του «εκσυγχρονιστικού» ΠΑΣΟΚ. Χωρίς να πούμε καθαρά τι άλλαξε στην νέα εποχή, τι πρέπει ριζικά να αλλάξει τώρα στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το παρελθόν. Τι να κρατήσουμε ως συνέχεια μιας ιστορικής διαδρομής και τι να αφήσουμε με τολμηρές και γενναίες τομές ως ξεπερασμένα από την ιστορία υπόθεση
- ~ Αυτό δεν μπορεί να γίνει **χωρίς να σκύψουμε στην καθημερινότητα του πολίτη**, στα τεράστια προβλήματα που βιώνει, στην ανασφάλεια που νιώθει και να δώσουμε πρακτικές απαντήσεις και λύσεις. Η πολιτική στρατηγική δεν υλοποιείται με καθηκοντολόγιο από καθέδρας και μακροσκοπική θεώρηση των πραγμάτων αλλά και με την οπτική γωνία του πολίτη που βλέπει προς το κράτος και την ποιότητα ζωής του
- ~ Αυτό δεν μπορεί να γίνει **χωρίς να απευθυνθούμε ξανά με λόγο λαϊκό, ειλικρινή και ευθύβολο στο λαό.** Χωρίς να πούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε στο πεδίο των κοινωνικών δυνάμεων. Η κοινωνική ουδετερότητα δεν ταιριάζει σε προοδευτική δύναμη η οποία επιπλέον κινδυνεύει να καταστεί γραφική όταν αφήνεται στους στατιστικολόγους του «συν» και «πλην». Συν τα ενδιάμεσα στρώματα, «πλην» τα λαϊκά, «ισοζύγιο νίκης». Η σπονδυλική στήλη του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει άλλες ρωγμές ανιστόρητες. **Όσοι δεν ταρακουνήθηκαν από τις τελευταίες σφυγμομετρήσεις** ας συνεχίσουν να επιτίθενται επί δικαίους και αδίκους σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.

- ✓ Το τρίτο στοιχείο είναι η **ένταξη της κομματικής μας δουλειάς και προσπάθειας στις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις και τους πολιτικούς μας στόχους.** Η ανοιχτή και δημιουργική δράση στην κοινωνία, η ενασχόληση με τα σοβαρά και τα πρωτεύοντα, η ανάδειξη της πολιτικής μας αλλά και των πραγματικών αναγκών, συμβαδίζει με το τέλος της εσωστρέφειας και των ανούσιων αναμετρήσεων και λογικών. Η νέα προσπάθεια που ξεκινά εντάσσεται και ενισχύει την επίτευξη των στόχων, επιταχύνει τη διαμόρφωση ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων, διευρύνει το θετικό συσχετισμό, διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση των δυνάμεών μας.
Και εδώ, όμως, υπάρχουν κρίσιμες αλήθειες, κρίσιμες προϋποθέσεις :

~ Ποιο ΠΑΣΟΚ θα υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική; Του «εκσυγχρονιστικού» μπλοκ ή της «εσωκομματικής αντιπολίτευσης», της «σύγχρονης καθαρότητας» ή της «αριστερής συνέπειας», των «παραχαρακτών της ιστορικής του διαδρομής» ή των «εγγυητών της πατριωτικής του φυσιογνωμίας»;

Πάντως όχι ένα ΠΑΣΟΚ που δεν συμμετέχει, δεν συνδιαμορφώνει, δεν πιστεύει στην πολιτική που ασκείται. Όχι ένα ΠΑΣΟΚ που επειδή δεν μας αρέσει το εγκαταλείπουμε στη γωνιά λες και είναι εμπόδιο στις επιδιώξεις μας. Όχι ένα ΠΑΣΟΚ που απλώς «γράφει μέλη για να κατασκευάσει Δημάρχους και Βουλευτές».

~ Όσοι μέχρι σήμερα αγνοούν ή παραγνωρίζουν τον αναντικατάστατο ρόλο του κόμματος σε μια κρίσιμη συγκυρία βιώνουν ήδη το αδιέξοδό τους. Όσοι επιμένουν αφελώς να μιλούν αντιστόρητα για μια παράταξη με αξεπέραστο παρελθόν, πλούσιο παρόν και ελπιδοφόρο μέλλον, που όπως λέει ο Πρόεδρος μας «έρχεται από μακριά για να πάει πολύ πιο μακριά», λες και μιλούν για ένα προϊόν κατανάλωσης και διαχείρισης που μπορεί κατά το δοκούν να κοπεί σε τεμάχια ή και να πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων της ιστορίας γιατί δεν ελέγχεται και δεν ποδηγετείται υποτιμών τη ρίζα, την ενότητα, την συσπείρωση και το βάθος που φέρνει από την ίδρυση του το Κίνημα. Και όσοι πεισματικά και παρωχημένα επιδιώκουν μέσα από διχαστικές και οργανωτιστικές λογικές μια αναπαλαίωση ενός οριστικά ξεπερασμένου μηχανισμού δεν έχουν αντιληφθεί τον σύγχρονο βηματισμό της ιστορίας.

~ Χρειαζόμαστε επείγοντως να προκαλέσουμε ένα πραγματικό εμβόλιο πολιτικής στο Κίνημα, την Κυβέρνηση, την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Να καταστήσουμε ξανά την πολιτική συλλογική υπόθεση για το Κίνημα κι όχι μονοπώλιο αξιωματούχων που λειτουργούν με όρους εξουσίας. Να βάλουμε τέρμα στην κατήφεια και τη μιζέρια, την αμυντική και παθητική στάση, που απορρέει από τις παράπλευρες και κάθετες εξουσίες των «ειδικών», των «συμβούλων», των «μαθητευόμενων μάγων». Να πάψει η ανασυγκρότηση να ταυτίζεται με οργανωτικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης «πλειοψηφιών» και «μειοψηφιών» διαμέσου της κατανομής εξουσιών και αξιωμάτων. Να συγκροτήσουμε από την αρχή με όρους πολιτικής αυτονομίας, κοινωνικής όσμωσης και άμεσης δημοκρατίας τη βάση του Κινήματός μας. Να το επανιδρύσουμε ουσιαστικά και όχι λεκτικά.

✓ Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει εμείς εδώ στην κορυφή να οδηγήσουμε τη λογική των χαρακωμάτων στο τέλος της, αλλιώς χτίζουμε στην άμμο και δημιουργούμε ψευδαισθήσεις για μια προσπάθεια που όλο γίνεται κι όλο μένει στη μέση. Να συνδέσουμε τη νέα συλλογικότητα με αρχές, λειτουργίες και κανόνες. Να την αποτυπώσουμε μέσα από ένα πολιτικό σχεδιασμό που διαμορφώνεται και υλοποιείται συλλογικά και να διασφαλίσουμε μέσα από αυτόν τη νέα ιστορική σύνθεση που έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ όσο τίποτε άλλο σήμερα.

✓ Δεν βοηθά σ' αυτό, αντίθετα το αντιστρατεύεται, η **συνεχιζόμενη σκιαμαχία**, η σχηματική αντιπαράθεση και προσχηματικοί διαχωρισμοί που διχάζουν το Κίνημα. Είναι απαράδεκτος ο διαχωρισμός των στελεχών με βάση τη στήριξη των μέτρων που είναι αναγκαία και επείγοντα σε φίλους και υπονομευτές του Προέδρου. Είναι απαράδεκτος ο διαχωρισμός σε «πιστούς», «συμμάχους» και «αντιπάλους» του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος. Είναι απαράδεκτη η χρήση κατά το δοκούν των στελεχών.

Αυτή η καινούρια θεωρία περί «ηγετικών ομάδων» που διαμορφώνονται σε άξονες, που συγκρούονται περί τον Πρόεδρο και που διεκδικούν μερίδιο στην εξουσία, είναι μια κατασκευασμένη προσπάθεια αναπαραγωγής ενός μοντέλου διαχείρισης των πραγμάτων παρωχημένου και συλληβδών ένθεν και ένθεν συντηρητικού. Επιστρατεύεται ο κίνδυνος της «νέας ηγετικής ομάδας» ως αντίπαλο δέος της «παλιάς»; Υπάρχει σήμερα καμιά πραγματική ηγετική ομάδα έξω από τα όργανα του Κινήματος και δεν την γνωρίζω; Άλλο επιτελείο συνεργατών που κάθε στέλεχος μπορεί να διαθέτει και άλλο ηγετική ομάδα. Αυτή κρίνεται, διαμορφώνεται και αναδεικνύεται στο πεδίο της πολιτικής, της πράξης, στο λαό.

Θκ Ένας είναι ο δρόμος. **Τις ηγετικές ομάδες τις εκφράζουν πραγματικά συλλογικά πολιτικά όργανα.** Το Εκτελεστικό Γραφείο, η Πολιτική Γραμματεία, η Εκτελεστική Γραμματεία για το Κίνημα στο σύνολό του, η Κυβερνητική Επιτροπή για την Κυβέρνηση. Εκεί βρίσκεται και το πεδίο σύνθεσης και ανανέωσης. Και το πεδίο συνύπαρξης των λεγόμενων ιστορικών στελεχών και παρουσίας των νέων ικανών και πρωτοπόρων δυνάμεων που διαμορφώνονται και καταξιώνονται στην πορεία.

*

- ◆ Η ανάδειξη των θεσμικών λειτουργιών και των συλλογικών οργάνων σε κεντρικούς πόλους διαμόρφωσης και υλοποίησης του πολιτικού σχεδιασμού περνά μέσα από την έμπρακτη εφαρμογή της νέας συλλογικότητας στην κορυφή και την ουσιαστική αποκέντρωση επιλογών, αποφάσεων, εξουσιών, στην περιφερειακή δομή και συγκρότηση του Κινήματος.

Η ουσιαστική μεταβίβαση του κέντρου λήψης αποφάσεων στα συλλογικά όργανα, προϋποθέτει την ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των επιλογών. Να ξεκαθαρίσουμε οριστικά, αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι μόνο κυματοθραύστης και πυροσβέστης κρίσεων ή συμμετοχός στις αποφάσεις και τις πολιτικές που έχουν εμβέλεια, αξία και σημασία στρατηγικού χαρακτήρα.

Κάναμε βήματα, αλλά δεν ολοκληρώσαμε τη νέα σχέση με την Κυβέρνηση και τους κάθε λογής αξιωματούχους του κόμματος στους διάφορους θεσμούς.

Απαιτούνται καθαρές και διακριτές λειτουργίες όλων των αρμών του σχηματισμού, κάθε συλλογικής και αντιπροσωπευτικής του έκφρασης.

- Δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΚΕ, η ΚΟ, χωρίς τη δομημένη λειτουργία του ΕΓ, της Πολιτικής Γραμματείας, της Εκτελεστικής Γραμματείας
- Δεν μπορεί να λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο ή το Νομαρχιακό Συμβούλιο, χωρίς την αποφασιστική πολιτική λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής, της Νομαρχιακής Επιτροπής, της Διευρυμένης Ν.Ε
- Δεν μπορεί να λειτουργήσει η οργάνωση βάσης χωρίς άμεση δημοκρατία, καθολική ψηφοφορία, αξιολόγηση και σχεδιασμό της συλλογικής δράσης
- Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ξεφύγει από τον κατακερματισμό, τον πολυκεντρισμό, τις προσωπικές στρατηγικές, τη λογική των χαρακωμάτων και των μηχανισμών, χωρίς την αναβάθμιση διαμέσου της πολιτικής των συλλογικών οργάνων, που πρέπει να καταστούν πόλοι συγκροτούμενης συνείδησης, διαμόρφωσης ενιαίας στρατηγικής και συλλογικοί εκφραστές των αναγκών του χώρου.

*

- ◆ Ένας νέος και ολοκληρωμένος πολιτικός σχεδιασμός με συγκεκριμένους στόχους, αρθρωμένες προτεραιότητες, αρμονική σύνδεση των εθνικών και κοινωνικών επιλογών με τις πολιτικές στοχεύσεις της παράταξης, είναι αναγκαίος όσο ποτέ.

Ιδιαίτερα σ' αυτή τη φάση όπου η χώρα εισέρχεται στο τελικό στάδιο της συμμετοχής της στην ΟΝΕ, όπου η πολιτική και οικονομική συγκυρία κάθε άλλο παρά ευνοεί ιδεολογικές οριοθετήσεις, όπου το ΠΑΣΟΚ βγαίνει με νέα όργανα εκλεγμένα από τη βάση και με διαδικασίες επιλογών προσώπων που για πρώτη φορά συντελούνται, ο ενιαίος, συντεταγμένος, συλλογικός πολιτικός σχεδιασμός της πορείας μας είναι η καθοριστική προϋπόθεση για να διαμορφώσουμε νικηφόρα στρατηγική.

Ο όλος σχεδιασμός παίρνει εκ του περιεχομένου του, τον τίτλο «Πορεία στο λαό», γιατί έχει βασικό στόχο να αναδείξει τα πραγματικά προβλήματα και να προτείνει λύσεις. Να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, να οριοθετήσει τους όρους και τους τρόπους ανασυγκρότησής της. Να διαμορφώσει το νέο κοινωνικό συνασπισμό που θα εκφράσει μέσα από το ΠΑΣΟΚ τη στρατηγική, την πρόταση. Να επανασυσπειρώσει τις κοινωνικές δυνάμεις που σήμερα αμήχανα αποστασιοποιούνται και μας γυρίζουν την πλάτη.

Να συσπειρώσει όλο το ΠΑΣΟΚ, όχι κάτω από αστήρικτες και εκ των προτέρων υπονομευμένες ταμπέλες, αλλά σε μια **ενιαία σύγχρονη στρατηγική για την Αριστερά**.

Κριτήριο αποτελεί η ανάγκη να αποκτήσει ο λαός την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ υπερβαίνει οριστικά τον ξεπερασμένο και εξουσιαστικό εαυτό του και βοηθά τη χώρα πραγματικά και ουσιαστικά να κάνει το επιθυμητό άλμα, την **έφοδο στο μέλλον**.

Τρεις θεμελιακές επιλογές, στόχοι, κατευθύνσεις και μια απαραίτητη προϋπόθεση συνιστούν το περιεχόμενο του πολιτικού σχεδιασμού.

- ~ η επιστροφή της πολιτικής στο συλλογικό ΠΑΣΟΚ
- ~ η ανοιχτή δράση και επανάκαμψη του Κινήματος στην κοινωνία
- ~ η νέα συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο Δήμου