

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΥΣ

«Ο Κώστας Σημίτης δεν θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Η εκτίμηση ανήκει σε στέλεχος του Κινήματος, στον πρόην υπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεδίκογλου και ως εκ τούτου έχει βαρύνουσα σημασία. Ο κ. Κεδίκογλου στη συνέντευξή του στην «Α.τ.Κ.» δεν αποκλείει έναν εκλογικό αιφνιδιασμό, καθώς, όπως τονίζει, κάποια κρυφά επωτερικά αποθήματα του προϋπολογισμού, ύψους 500 δισ., «μυρίζουν» εκλογές.

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ
ΜΠΕΝΕΚΗ



ΕΠΙΣΗΣ καταλογίζει ευθύνες στον Κ. Σημίτη για τη σύμβαση με τη Ρωσία, για το αέριο, που κοστίζει στη χώρα μας δισεκατομμύρια.

— Θα ήθελα τη γνώμη σας για το φετινό προϋπολογισμό.

«Είναι στο στόχο της ένταξης στην ΟΝΕ: Ολοι συμφωνούμε με το στόχο της ΟΝΕ, υπάρχουν όμως πολλοί δρόμοι για να φτάσεις. Υπάρχει ο δρόμος που οδηγεί κατευθείαν στην ΟΝΕ, λ.χ. πηγαίνοντας από τη βάση στην κορυφή, υπάρχει ο δρόμος κατευθείαν στην κορυφή με μεγάλη κλίση και εξαιρετικά κοπιώδη προσπάθεια, υπάρχουν όμως και πορείες με μεγαλύτερους ελιγμούς, ανάλογες με τις δυνατότητες. Είχα διατυπώσει την πρόταση, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τους δείκτες της δημοσιονομικής πειθαρχίας: Στα κλάσματα Ελλειμμά ως προς ΑΕΠ ή Χρέος ως προς ΑΕΠ να δώσουμε έμφαση στο ΑΕΠ, δηλαδή να αυξήσουμε τον παρονομαστή παράλληλα με τη μείωση του αριθμητή.

Α ΥΞΗΣΗ του ΑΕΠ σημαίνει δυνατότητα μεγαλύτερης απασχόλησης, παραγγικότητας και ανάπτυξης της οικονομίας. Δεν έγινε αποδεκτή. Βεβαίως, τέτοια πολιτική είναι δυσκολότερη, απαιτεί ρίσκο, απαιτεί υπουργούς υπεύθυνους, πρόσωπα που έχουν ανοίξει συρτάρι στη ζωή τους, που έχουν διευθύνει ένα περίπτερο και όχι υπουργούς που είναι απλώς πρώην κομματικά στέλεχη και δεν έχουν εργαστεί ποτέ.

Ο προϋπολογισμός λοιπόν είναι ευθυγραμμισμένος με τους στόχους της ΟΝΕ, ταυτόχρονα όμως είναι και αρκετά ελαστικός. Είχε εσωτερικά κρυφά αποθέματα, που

«Μυρίζει» εκλογές ο προϋπολογισμός

Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ



δίνουν τη δυνατότητα να δαπανηθούν περισσότερα πό 500 δισ. δρχ. χωρίς να θιγούν οι στόχοι. Με όλα λόγια, δίνει τη δυνατότητα στον πρωθυπουργό να διαθέσει κατά βούληση πλέον των 500 δισ. δρχ. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείω την πιθανότητα ο προϋπολογισμός αυτός να είναι και εκλογικός, δηλαδή εντός του έτους εκλογές και στο εξάμηνο.

Τα επιμέρους στοιχεία του προϋπολογισμού, στα οποία αξίζει να σταθούμε: Ενα πρώτο στοιχείο είναι ότι πάσχουμε στον τομέα της διοίκησης. Είναι λυπηρό το ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό πως η αποτελεσματική κυβερνητική διοίκηση πρέπει να συμβαδίζει με την αποτελεσματική διοίκηση της Δικαιοσύνης.

— Σύμφωνοι, αλλά πού είναι η σχέση με τον προϋπολογισμό;

«Η ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης σημαίνει προστασία και επιτάχυνση των συναλλαγών, διευκόλυνση της κίνησης της οικονομίας. Η σημερινή διάρθρωση και λεπτουργία της είναι φρένο και μεγάλο έμμεσο κόστος. Δυστυχώς, κανένας υπουργός Δικαιοσύνης, όσο είμαι στο Κοινοβούλιο, δεν μπρεσε ν' αντιληφθεί ότι η Δικαιοσύνη είναι μοχλός για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Κανείς δεν ετόλμησε να αναμετρηθεί με τη συντεχνία των δικανικών, το συνδικαλιστικό κίνημα δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων. Η δημιουργία των απαι-

τουμένων Πρωτοδικέων και Εφετείων δεν είναι θέμα κόστους, ίσως απασχοληθεί -αμφίβολο όμως- μεγαλύτερος αριθμός δικαστών, εν τέλει όμως η προστασία, η επιτάχυνση και η αποκέντρωση τόσων συναλλαγών συνεπάγεται πολύ μικρότερο οικονομικό κόστος από του σημερινού συστήματος: Μεταφορές, συνωστισμός, κυκλοφορία, καύσιμα, μόλυνση κ.λπ.

Το δεύτερο στοιχείο του προϋπολογισμού που αποδεικνύει ότι δεν έχουμε καλή διοίκηση είναι το εξής: εισπράτουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοπορές, που κυμαίνονται από 4% έως 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και σημειώνουμε αύξηση του ΑΕΠ μόνο 3,5%, μάλιστα πρόσφατα. Δηλαδή, ένα μέρος από αυτά που μας δίνουν οδηγούνται σε κατανάλωση. Και τέλος, παρά την αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,5%, έχουμε ταυτόχρονα και αύξηση της ανεργίας. Κάτι που δείχνει ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Κι αν δείτε τον πίνακα που κυκλοφόρησε στο υφυπουργός, θα διαπιστώσετε ότι πράγματι τα μεγαλύτερα εισοδήματα συμμετέχουν στη φορολογία, αλλά ταυτόχρονα ο αριθμός των ανθρώπων που είναι στο βάλτο, που έχουν μέχρι 4 εκατομμύρια φορολογητέοι εισόδημα, είναι σχεδόν ο ίδιος. Ενώ αυτοί, που είναι πάνω από το δριό της φτώχειας, αυξάνουν τα εισοδήματά τους κατά 50%.

Ο προϋπολογισμός διέπεται από μια αδικαιολόγητη αισιοδοξία. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη εισέλθει σε τροχιά ταχείας προσέγγισης του κοινοτικού μέσου δρου. Ο ισχυρισμός ούτε είναι επωφελής.. Οι υπεραισιόδεξες εκτιμήσεις, όσον αφορά στην πορεία προς την ΟΝΕ, και αναληθείς είναι και οδηγούν σε χαλάρωση. Θα ήθελα να επισημάνω και τούτο: Ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα της ένταξης μας στην ΟΝΕ η κυβέρνηση δεν συντρέχει, με τις άρχες και τις αξεσ που πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ. Αρχή του ΠΑΣΟΚ είναι η συμμετοχή. Η κυβέρνηση διαρκώς τονίζει "θα σας οδηγήσω στην ΟΝΕ". Ούτε εντημέρωση υπάρχει ούτε αίτημα και διαδικασίες συμμετοχής. Θα έπρεπε ευθέως να πούμε στους Έλληνες πολίτες: "Σήμερα εισπράττονται έσοδα 100 δρχ. και για να μπούμε στην ΟΝΕ τα έσοδα, σε τόσα χρόνια, πρέπει να γίνουν 150 δρχ. Συνεπώς λάβετε τα μέτρα σας. Η πολιτεία θα τα ζητήσει. Από την πλευρά μου, η κυβέρνηση, θα κάμω ό,τι μπορώ και η προσπάθειά μου κρίνεται. Αυτό έγινε σε άλλες χώρες".

— Η πορεία της οικονομίας μας δεν εμπνέει αισιοδοξία;

«Οχι, πρόσδος έχει γίνει αλλά όχι στο βαθύ μόλις το επίπεδο που να δικαιολογεί τις υπεραισιόδεξες εκτιμήσεις της Εκθεσης. Πάντως και από τις δηλώσεις Σαντέρ Κεπαλήγω στο συμπέρασμα ότι είναι συμφωνημένη, πολιτικά πλέον, η ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ. Άλλα θα είναι εξαιρετικά αρνητικό και επώνυμο για τη χώρα, έχοντας αρνητικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών να μπει στην ΟΝΕ χωρίς να έχουμε πετύχει την πραγματική σύγκλισή της οικονομίας μας.

Θ α ήθελα να πω με την ευκαιρία ότι και φέτος το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών απειδείξει αυτό που είχα υποστηρίξει: Η υποτίμηση της δραχμής έγινε και σε λάθος χρόνο και σε λάθος ποσοστό. Απόδειξη ότι στο εξάμηνο του 1998 οι εισαγωγές αντί να μειωθούν έχουν αυξηθεί, και οι εξαγωγές αντί να αυξηθούν έχουν μειωθεί. Δηλαδή, η υποτίμηση ήταν μια πράξη τουλάχιστον επιπλαίη. Και διερωτώμενοι αν αυτά τα γνωρίζει ο πρωθυπουργός, διότι πρωτίστως η οικονομική πολιτική, οι στόχοι του προϋπολογισμού ή της υποτίμησης είναι θέμα του πρωθυπουργού. Φοβούμαι ότι οι σύμβουλοι του δεν τον έχουν ενημερώσει καταλλήλως και αμφιβόλω για την ποιότητά τους».

— Στην τελευταία σύνοδο της Κ.Ε. τονίσατε ότι απαιτείται αλλαγή πορείας του ΠΑΣΟΚ, προσθέστε όμως ότι η σημερινή ηγεσία δεν θα προβεί στην αλλαγή αυτή. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσετε, ως έχει, με βέβαιο αποτέλεσμα την ήττα στις εκλογές;

«Οχι, το κόμμα δεν πάει για ήττα. Πιστεύω ότι ο επόμενος πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι ο Κώστας Σημίτης».

— Πώς θα γίνει αυτό; Θα κατέβετε στις εκλογές με άλλον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ; Θα τον αλλάξετε στο συνέδριο;

«Δεν γνωρίζω πώς θα γίνει. Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν βλέπω πια ως ο Κώστας Σημίτης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ».

**Η χώρα πληρώνει
με δισ. τα λάθη
του Σημίτη στο
υπ. Βιομηχανίας**

χανία Φωσφορούχων Λιπασμάτων λ.χ. εμείωσε την παραγωγή της, τα εργοστάσια της ΔΕΗ δυσλειτουργούν. Κάτι πάει να κάνει ο κ. Παπαδέου, αλλά νομίζω ότι το χειρότερο θα ήταν να επαναδιαπραγματευθεί με τους Ρώσους. Καλύτερα να στελείται το θέμα στη Διαιτησία και να απαιτήσει όλες τις αποζημιώσεις, διότι είναι κολοσσαίες. Λυπάμαι, γιατί σε όλο αυτό το θέμα που ζημιώνει τη χώρα μας, τη μεγάλη ευθύνη έχει ο τότε υπουργός Βιομηχανίας και σημερινός πρωθυπουργός. Η υπόθεση αυτή, η αναθεώρησ