

Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2002

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στην κεντρική ομιλία του στην Καλαμάτα, μιλώντας εκτός κειμένου και αναφερόμενος στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, είπε τα εξής:

« Φίλες και φίλοι,

θα ήθελα επί προσθέτως να κάνω μια παρατήρηση, αναφορικά με κάποια ειδησεογραφία που διάβασα πριν δύο μέρες, ότι η Νέα Δημοκρατία, η αξιωματική αντιπολίτευση αποφάσισε να αλλάξει τακτική: Να μετατρέψει τις δημοτικές εκλογές – όπως η ίδια η Νέα Δημοκρατία λέγει – σε μια κεντρική πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σ' αυτήν και την κυβέρνηση. Τι θα πει αυτό;

Θα πει ότι οι υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας δεν στέκονται και χρειάζονται δεκανίκι. Ότι δεν έχουν προτάσεις, σχέδιο, ότι δεν έχουν ικανότητες και γι' αυτό πρέπει να πάμε αλλού την αντιπαράθεση. Έρχεται η ίδια η Νέα Δημοκρατία και ομολογεί ότι οι υποψήφιοι της δεν κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και άρα θα πρέπει να αξιοποιήσουν κάποιο άλλο απόθεμα εμπιστοσύνης και όχι αυτό το οποίο έχουν οι υποψήφιοι της.

Αλλά, μια τέτοια θέση «εδώ αναμετράται η κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση» είναι εις βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι εις βάρος της αυτονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οδηγεί σε κομματικές δεσμεύσεις. Δημιουργεί μια πορεία για μια αυτοδιοίκηση που χειραγωγείται και είναι μηχανισμός εξουσία.

Δεν θέλουμε τέτοια αυτοδιοίκηση. Εμείς θέλουμε μια αυτοδιοίκηση που καταπιάνεται με τα προβλήματα του τόπου.

Κάποιοι, ίσως, θα πουν «μα, είναι ειλικρινές αυτό που λέω;». Γιατί και εδώ που σας μιλώ για αυτοδιοίκηση, υπάρχουν σημαίες του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ έχει και αυτό υποψήφιους που στηρίζει.

Όμως, εμείς θεωρούμε ότι οι εκλογές αυτές είναι πολιτικές. Είναι πολιτικές, διότι η Νομαρχία και ο Δήμος έχουν πάρα πολλές εξουσίες. Από τη Νομαρχία εξαρτάται, για παράδειγμα, αν θα γίνει έγκαιρα η καταγραφή των ζημιών και θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους οι αγρότες. Από το Δήμο εξαρτάται αν θα υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί, αν τα σχολεία θα έχουν καλοριφέρ το χειμώνα. Από το Δήμο επίσης εξαρτάται αν θα βρει ο ίδιος και θα υποδείξει οικοπέδα για νέα σχολεία, αν θα κάνει τις επισκευές στα υπάρχοντα σχολεία. Από το Δήμο ακόμη εξαρτάται η υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Κατά συνέπεια, **οι Νομαρχίες και οι Δήμοι επιτελούν λειτουργίες που αλλάζουν την κοινωνία. Γι' αυτό θέλουμε δημάρχους και νομάρχες που ασπάζονται αυτό το όραμα της κοινωνίας.**

Αλλά ταυτόχρονα εμείς που καθιερώσαμε το β' βαθμό αυτοδιοίκησης, πιστεύουμε πως η αυτοδιοίκηση – όπως άλλωστε κα όλοι οι άνθρωποι – πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, πρέπει να απολαμβάνει αυτονομίας στις κινήσεις της με πλήρη ελευθερία. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας που πρέπει να εκτελεί εντολές. Αντιθέτως μάλιστα, **η αυτοδιοίκηση είναι εκείνη που πρέπει να έχει ανοικτό πεδίο δράσης.**

Γι' αυτό εμείς δεν δεχόμαστε την άποψη ότι οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ένα δημοψήφισμα για την κυβέρνηση, όπου η αυτοδιοίκηση δεν παίζει κανένα ρόλο. Παίζει τον κύριο και τον πρώτο ρόλο.

Και γι' αυτό λέω ότι **πρέπει να διαλέξουμε δημάρχους και νομάρχες που είναι αφοσιωμένοι στην πόλη τους, που νοιάζονται για την πόλη τους.**

Δεν πρέπει να διαλέξουμε νομάρχες και δημάρχους που θεωρούν τη θέση ως εφιαλτήριο για να γίνουν μετά βουλευτές ή να πάρουν υψηλές θέσεις στον κρατικό μηχανισμό και ως εκ τούτου να αποκομίσουν οφέλη, να διεκδικήσουν αρχηγίες και ούτω καθεξής.

Οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση είναι εκλογές για την αυτοδιοίκηση».