

B. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

**ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

**ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ**

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

**ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο

Το τρίπτυχο **Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Απασχόληση** αποτελεί το θεμέλιο της εθνικής αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Οι επιδιώξεις μας πρέπει να είναι σαφείς και προπαντός να διασφαλίζονται στην πράξη.

- ✓ Για να διατηρήσουμε και να διευρύνουμε τις κατακτήσεις μας πρέπει διαρκώς να επιταχύνουμε τους αναπτυξιακούς μας ρυθμούς. Ανεβάσαμε τα τελευταία χρόνια το μέσο επίπεδο ευημερίας της χώρας από το 60% στο 70% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η Ελλάδα του 2004 να φτάνει στο 80% και να οριστικοποιεί τη θέση της στην πορεία των πιο ανεπτυγμένων χωρών.
- ✓ Για να δημιουργήσουμε μια εξωστρεφή αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη και να διαμορφώσουμε μια εθνική παραγωγική βάση που θα την στηρίζει πρέπει διαρκώς να βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο δεν έχει όμως ακόμη αποκτήσει τα εχέγγυα της ουσιαστικής παραγωγικής της ανασυγκρότησης.
- ✓ Για να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή και την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών και ανθρώπινων πόρων του ελληνισμού πρέπει η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα να έχουν άμεση έκφραση και αντιστοίχιση στη δημιουργία και την αύξηση της απασχόλησης. Διαφορετικά θα κρέμεται στον αέρα.

Με αυτές τις στρατηγικής σημασίας και μη διαπραγματεύσιμες για μας επιδιώξεις το **εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο** οφείλει να διαμορφώνεται πάνω στο μεταβιομηχανικό μοντέλο παραγωγής, να διασφαλίζει την περιφερειακή σύγκλιση, να κατοχυρώνει το νέο σύγχρονο ρόλο του κράτους και των αναπτυξιακών θεσμών και να προσαρμόζει τις δομές της οικονομίας και της κοινωνίας μας πάνω στην οικονομία της γνώσης και την κοινωνία της πληροφορίας.

Πρώτος στόχος του εθνικού αναπτυξιακού μας σχεδίου είναι η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Με τα πάνω από είκοσι μεγάλα έργα εθνικής σημασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη και αλλάζουν την όψη και τη μορφή της χώρας. Με σαφείς ιεραρχήσεις στις κατανομές των πόρων και τον σχεδιασμό των επενδυτικών προγραμμάτων με κριτήρια γεωγραφικά – περιφερειακά, κλαδικά – σύγχρονα ανταγωνιστικά και κοινωνικά (ανεργία – κατάρτιση – παιδεία - αγροτικές υποδομές – παραγωγικοί τομείς – κοινωνία της πληροφορίας).

Δεύτερος στόχος του εθνικού αναπτυξιακού μας σχεδίου είναι η ενίσχυση και ανασυγκρότηση του παραγωγικού συστήματος της χώρας.

- ~ ενισχύουμε τον ανταγωνισμό και απελευθερώνουμε τις αγορές με στόχο την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και φθηνότερη προσφορά υπηρεσιών.
- ~ επιταχύνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές για να ενισχύσουμε την παραγωγική βάση και όχι για τον εύκολο και ανέξοδο πλουτισμό των επιχειρηματιών.
- ~ αξιοποιούμε τις δυνατότητες της κοινωνίας της πληροφορίας σε όφελος του πολίτη.
- ~ ενισχύουμε τον εκσυγχρονισμό των υπάρχουσων επιχειρήσεων και του παραγωγικού δυναμικού.
- ~ ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέας γενιάς επιχειρηματιών και επιχειρήσεων.
- ~ διασφαλίζουμε την αλλαγή της διοίκησης και ενισχύουμε τους αποκεντρωμένους διοικητικούς και αυτοδιοικητικούς μηχανισμούς για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.

Τρίτος στόχος του εθνικού αναπτυξιακού μας σχεδίου είναι η ποιότητα παντού. Στην παραγωγική διαδικασία, στις σχέσεις, στις υποδομές, στις λειτουργίες, στα έργα. Για την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων επενδύουμε στον άνθρωπο, στην οικονομία της γνώσης. Θέλουμε εργαζόμενους με γνώσεις, με δυνατότητες απασχόλησης που να έχουν πολλαπλές ευκαιρίες και εμείς να διασφαλίζουμε ως πολιτεία την ίση πρόσβαση σ' αυτές.

Τέταρτος στόχος του εθνικού αναπτυξιακού μας σχεδίου είναι η πολιτική μας για το σύγχρονο κοινωνικό κράτος να είναι σταθερή και ενταγμένη οργανικά στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η καταπολέμηση της ανεργίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η δικαιότερη κατανομή ευκαιριών και δυνατοτήτων και η δικαιότερη κατανομή της ευημερίας αποτελούν μόνιμες επιλογές και κριτήριο όχι μόνο δικαιοσύνης αλλά και αποτελεσματικότητας για την αναπτυξιακή μας προσπάθεια.

Τελική επιδίωξη για την Ελλάδα του 2004 είναι η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μέσα στην ΟΝΕ, η πραγματική σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές οικονομίες, η αύξηση του επιπέδου ευημερίας και η δικαιότερη διανομή του αναπτυξιακού και οικονομικού πλεονάσματος.

2. νέος συνδυασμός πολιτικών στο χώρο της οικονομίας για την υλοποίηση του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου

Η αποτίμηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής της οικονομικής και αναπτυξιακής μας πολιτικής που οδήγησε στις τόσο σημαντικές κατακτήσεις μας αλλά και ο εντοπισμός των νέων πιο σύνθετων και δύσκολων αναγκών επιβάλλουν ένα νέο συνδυασμό πολιτικών και ιεραρχήσεων. Στην υλοποίηση του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου και ιδιαίτερα στην εφαρμογή του Γ' ΚΠΣ η διατηρησιμότητα και η διεύρυνση των κατακτήσεων στην οικονομία καθώς και η επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών

αλλαγών πρέπει να συνδυαστούν με την μετάβαση από τις οριζόντιες πολιτικές – πλαίσιο στην καθετοποίηση και εξειδικευμένη παρέμβαση προς κοινωνικές και παραγωγικές ομάδες με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα :

1. **Συνεχίζουμε την πολιτική σταθερότητας της οικονομίας με τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών, τον διαρκή έλεγχο του πληθωρισμού και την μείωση των μακροοικονομικών ανισοτήτων .** Η ένταξη στο ΕΥΡΩ σημαίνει μια νέα εποχή για τη χώρα μας και την οικονομική σταθερότητα και η ομαλή μετάβαση από τη δραχμή στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα είναι ένα στοίχημα που πρέπει για την Ελλάδα οπωσδήποτε να κερδισθεί.
2. **Επιταχύνουμε και ολοκληρώνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής βάσης της, την καλύτερη προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες και τη διεύρυνση των ευκαιριών για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.** Μετά τη μακροοικονομική σύγκλιση, η σύγκλιση της εθνικής ανταγωνιστικότητας στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προϋπόθεση της πραγματικής σύγκλισης των επιπέδων ευημερίας . Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει ένα σημαντικό μέρος των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η αναδιάρθρωση θεσμών και μεγάλων οργανισμών και οι αναγκαίες προσαρμογές στην αγορά εργασίας. Η απελευθέρωση των αγορών πρέπει να βρεί τις δημόσιες επιχειρήσεις αναδιρθρωμένες, τα οικονομικά τους να έχουν εξυγιανθεί, το προσωπικό να έχει αποκτήσει την ικανότητα να βαδίσει σε νέους δρόμους ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμού. (Πρέπει να ομολογήσουμε ότι παρά τα βήματα που έγιναν οι ρυθμοί ολοκλήρωσης των αποκρατικοποιήσεων απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια και παροχή εγγυήσεων και διασφάλισης για τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο.)
Η αποκρατικοποίηση συνδυάζεται με το νέο και σύγχρονο ρόλο του κράτους, ρόλος επιτελικός, συντονιστικός, προγραμματικός και όχι επιχειρηματικός. Η αποσύνδεση του κράτους από επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν σημαίνει παράδοση στους αυτοματισμούς της αγοράς. Απαραίτητη είναι η ανάπτυξη θεσμών εποπτικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα που διασφαλίζουν και με τη συμμετοχή του κράτους κοινωνικές συναινέσεις και συμφωνίες στις αναπτυξιακές και οικονομικές προτεραιότητες. Σ' αυτόν το ρυθμιστικό ρόλο πρέπει σήμερα να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας.
3. **Η διεύρυνση των ευκαιριών για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μέσα από την απελευθέρωση των αγορών πρέπει να συνδέεται από συμφωνίες συνεργασίας για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την στρατηγική των επιχειρήσεων, για την αύξηση της απασχόλησης, για το σύγχρονο κοινωνικό κράτος.** Η ρύθμιση των αγορών κεφαλαίου, προϊόντων και εργασίας στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συνδυάζει την κερδοφορία με την ανταγωνιστικότητα και την αναδιανομή του

Χρειαζόμαστε
Δεν είναι
μαζουσις

Πηθηματιζει
αυτο;

παραγόμενου προϊόντος σε όφελος της εργασίας. Αυτό απαιτεί μια νέα συνδυασμένη πολιτική κινήτρων όχι μόνο γεωγραφικού αλλά και κλαδικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Συμφωνίες που μπορούν να διασφαλίσουν την παραγωγική και κοινωνική αξιοποίηση των πόρων και να περιστείλουν την κερδοσκοπία και την ασυδοσία του κεφαλαίου.

4. **Μια στρατηγική βιομηχανικής ανάπτυξης στο στόχο της βελτίωσης της παραγωγικότητας της οικονομίας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στις επιλογές μας.** Πολιτικές για την τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού, για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, για τον εκσυγχρονισμό των ξεπερασμένων εργασιακών διαδικασιών, για τον εξειδικευμένο προσανατολισμό στην εφαρμοσμένη έρευνα είναι πολιτικές πρώτης προτεραιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα κίνητρα συγχωνεύσεων και συνεργασιών, στον προσανατολισμό τους σε ανταγωνιστικούς τομείς που επιπλέον η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ανεργίας μπορεί να απορροφηθεί από την εξειδικευμένη παρέμβαση στο χώρο των ΜΜΕ.
5. **Με την εξυγίανση της οικονομίας, τα χαμηλά επιτόκια, τα επιπρόσθετα κίνητρα, τις φορολογικές πολιτικές, τις νέες υποδομές δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για την ελληνική επιχείρηση.** Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε για την ανάδειξη της κοινωνικής της ευθύνης, την ποιότητα ζωής που διασφαλίζει στο δυναμικό της, την πρόσθετη απασχόληση, το σεβασμό του περιβάλλοντος, τη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη. Γι' αυτό μαζί με τον οικονομικό ισολογισμό της θα θεσμοθετήσουμε τον Κοινωνικό Ισολογισμό.
6. **Όλη μας η προσπάθεια πρέπει να κατευθυνθεί στην υλοποίηση του Γ' ΚΠΣ και την ενίσχυση των προγραμματικών μηχανισμών και των μηχανισμών υλοποίησης και ελέγχου.** Η αναμόρφωση και ενίσχυση της πυραμίδας του δημοκρατικού προγραμματισμού, η απλοποίηση των διαδικασιών και επιτάχυνση των αποφάσεων, η αποκεντρωμένη λειτουργία τους, είναι κρίσιμη προϋπόθεση της αξιόπιστης και αποτελεσματικής απορρόφησης των πόρων.
3. **η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα του 2004**

Η Κοινωνία της πλήρους απασχόλησης είναι ο διαπραγματέυτος

στόχος μας. Μια κοινωνία δημιουργικής απασχόλησης. Γι' αυτό με δική μας πρωτοβουλία οφείλουμε να θέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιπρόσθετα στις ακολουθούμενες πολιτικές **τόσο το ποσοτικό όσο και το ποιοτικό ζήτημα των θέσεων εργασίας** και τους στόχους που πρέπει να υλοποιήσουμε. Η αναβάθμιση των πολιτικών απασχόλησης προϋποθέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους ιδιαίτερα για τις χώρες υψηλής ανεργίας και εγγύησης αντιμετώπισης μακροπρόθεσμα της δομικής ανεργίας. Γι' αυτό θα διεκδικήσουμε συμπλήρωση της πολιτικής και πρόσθετους πόρους.

Στο εθνικό επίπεδο ο στόχος μας είναι μέχρι το 2004 η δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας ~~(που θα μειώσουν την ανεργία τουλάχιστον κατά 2-3%)~~. Ηδη οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές. Πέρα από τη γενικότερη ανάπτυξη που κινείται σε υψηλά επίπεδα και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης υπάρχουν σε εξέλιξη οι ενεργητικές και πρόσθετες πολιτικές που υλοποιούνται με το **Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση**. Στόχος είναι κάθε ενέργεια στην οικονομία, κάθε επένδυση να συνδέεται έμπρακτα και ελεγχόμενα με νέες θέσεις εργασίας.

- ✓ Στηριζόμαστε στη γνώση και αναπτύσσουμε πολύπλευρα **Συστήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης** συνδέοντάς τα με τις ανάγκες της αγοράς στην προοπτική ενός ενιαίου εθνικού συστήματος
- ✓ Προχωρούμε σε βάθος την **αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, του ΟΑΕΔ**, με πολιτικές εξατομικευμένης υποστήριξης των ανέργων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε κάθε χρόνο στον καθένα μια τουλάχιστον ευκαιρία απασχόλησης, αυταπασχόλησης ή εργασιακές εμπειρίες.
- ✓ Επιδιώκουμε η πολιτική των **«ίσων ευκαιριών»** στην απασχόληση να διαπερνά το σύνολο των μέτρων και των προγραμμάτων.
- ✓ Θέτουμε σε προτεραιότητα για το αμέσως επόμενο διάστημα την ανάπτυξη και διεύρυνση του **τομέα της Κοινωνικής Εργασίας** που αποτελεί μείζον και νέο «κοίτασμα απασχόλησης». Σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση θέματα κοινωνικής πρόνοιας, περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, κοινωνικής και πολιτιστικής πρωτοβουλίας, εθελοντικής εργασίας μπορούν να δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις.

Το ρουμνέρισμα προϋπό-
θέτει γνώση της δημιουργίας
προσφερόμενης εργασίας
Δεν είναι γνωστή