

Λογός διά εργαζόμενων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η υπόθεση Οτσαλάν ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο μια πραγματικότητα καθοριστική για την εξωτερική πολιτική της χώρας: Τη διαρκή και αδιάπτωτη τουρκική απειλή.

Σ' αυτή την απλή όσο και θεμελιώδη διαπίστωση ορισμένοι αντιδρούν με έναν τρόπο που δεν αρμόζει στα εθνικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις μας. Επιδιώκουν να μετατρέψουν την τουρκική απειλή και γενικότερα την στάση της Τουρκίας σε κυρίαρχο, αποκλειστικό σχεδόν παράγοντα της Ελληνικής πολιτικής ζωής.

Θεωρώ αναγκαίο τον πρόλογο αυτό, καθώς, η αντιπολίτευση προωθεί την εντύπωση, ότι η υπόθεση Οτσαλάν είναι η εξωτερική μας πολιτική. Ότι η υπόθεση Οτσαλάν είναι αποκομμένη από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που καθορίζουν την εξωτερική μας πολιτική. Με αυτά τα στοιχεία πρέπει να τη συνεκτιμήσουμε.

Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι πράγματι στην υπόθεση Οτσαλάν έγιναν λανθασμένοι χειρισμοί που είχαν ως κατάληξη την σύλληψη του Οτσαλάν από τις τουρκικές

μυστικές υπηρεσίες. Η Κυβέρνηση μοιράστηκε και μοιράζεται την θλίψη και την ευαισθησία του Ελληνικού λαού. Αναλάβαμε πλήρως την πολιτική ευθύνη και αυτό εκφράστηκε κατά τρόπο σαφή με την παραίτηση τριών Υπουργών. Τελικός, βέβαια, και μόνος έγκυρος κριτής της πολιτικής ευθύνης όλων είναι ο ελληνικός λαός. Όχι όμως εν θερμώ και αποσπασματικά με βάση φήμες και ατεκμηρίωτες δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά ψύχραιμα και υπεύθυνα, στο πλαίσιο της συνολικής αποτίμησης της κυβερνητικής πολιτικής: δηλαδή στις βουλευτικές εκλογές του 2000.

Η κυβέρνηση δεν αρκέστηκε όμως στην ανάληψη της πολιτικής ευθύνης. Πήρε και μια ακόμη πρωτοβουλία που διασφαλίζει πλήρως την διαφάνεια και έφερε σε έκδηλη αμηχανία όσους προσπαθούσαν να αντλήσουν κομματικά οφέλη από την υπόθεση. Ζήτησε τη σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, έτσι ώστε η Βουλή και δι' αυτής ο ελληνικός λαός να πληροφορηθεί πλήρως τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.

Τονίζω όμως κάτι. Όσο ενδιαφέρον και αν έχει το αστυνομικό και επιχειρησιακό μέρος της υπόθεσης που θα διερευνηθεί πλήρως, αυτό που είναι κρίσιμο είναι η πολιτική του διάσταση και σ' αυτήν οφείλουμε να

αναφερθούμε όλοι μας. Αυτό έχει σημασία για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της χώρας.

Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω πριν από ο,τιδήποτε άλλο δύο πράγματα:

Πρώτον, η Ελλάδα δεν απολογείται και δεν δίνει εξηγήσεις ενώπιον κανενός. Ούτε ενώπιον της Τουρκίας που παραβιάζει προκλητικά και ασύστολα το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε ενώπιον όποιων συμμάχων. Θέλω να θυμίσω ότι η παθητική στάση εκείνων των χωρών που θα μπορούσαν να επιληφθούν του προβλήματος οδήγησε τον Οτσαλάν σε μία ατέρμονη και αδιέξοδη περιπλάνηση και έφεραν την Ελλάδα μπροστά σε διλήμματα και καταστάσεις που μόνον αυτή εδικαιούτο να αποφύγει για λόγους σχετικούς με τη σταθερότητα στην περιοχή. Ούτε, τέλος, ενώπιον των Κούρδων προς τους οποίους ο Ελληνικός λαός έχει δείξει από την πρώτη στιγμή την αλληλεγγύη του και δεν χρειάζεται να αποδείξει ούτε τα αισθήματα ούτε τη στάση του.

Δεύτερον, η Κυβέρνηση δεν απολογείται για τις προθέσεις της στην υπόθεση Οτσαλάν. Θεωρώ απαράδεκτο και βαθύτατα προσβλητικό για τον τόπο μας για το ίδιο το δημοκρατικό μας πολίτευμα ακόμη και τον

ελάχιστο υπαινιγμό για τις προθέσεις και τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπονοεί ανομολόγητες σκοπιμότητες. Σήμερα η Κυβέρνηση ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως που λέω αφορά κάθε Κυβέρνηση. Αφορά την επίσημη και υπεύθυνη εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επ' αυτού δεν δέχομαι δεύτερη κουβέντα και καλώ τους πάντες να αρθούν στο ύψος της ευθύνης τους.

Εκφράζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον αποτροπιασμό μου για την μεταχείριση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν από τις Τουρκικές αρχές. Ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας και των αρχών της δίκαιης δίκης δεν είναι ευχολόγιο. Είναι το εισιτήριο για την είσοδο κάθε χώρας στον ευρωπαϊκό νομικό και πολιτικό πολιτισμό, για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν αφορά τη σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα, αλλά τη σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τη διεθνή κοινότητα. Εδώ δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές ούτε αοριστίες. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να υπάρξει δίκη σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους δικαίου και ανθρώπινη μεταχείριση του κατηγορούμενου.

Η κοινή θέση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Μιλάνο, η νομολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στο σημείο αυτό. Οι θέσεις μας είναι θέσεις της διεθνούς κοινότητας.

Εκφράζω επίσης την ικανοποίησή μου για την ασφαλή μεταφορά στην Ελλάδα όσων είχαν εγκλωβιστεί στην Κένυα. Επρόκειτο για μια υποδειγματική ανθρωπιστική επιχείρηση που εκφράζει το φρόνημα –θέλω να πιστεύω– όχι μόνον του Ελληνικού αλλά και κάθε άλλου πολιτισμένου λαού.

Κανείς δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να παίζει με το φρόνημα του ελληνικού λαού και την συλλογική του αξιοπρέπεια. Να το εκμεταλλεύεται για να προωθεί δικές του σκοπιμότητες πολιτικές, κομματικές ή επιχειρηματικές. Κανείς δεν μπορεί να είναι αγνώμων. Να αγνοεί τί έπραξε αυτή η χώρα παρά τους κινδύνους παρά τις πιέσεις. Κανείς δεν μπορεί να αγνοεί την επιθυμία και προσπάθεια του ελληνικού λαού για μία ισχυρή και ειρηνική Ελλάδα. Εμείς δεν θα συμπράξουμε στην δημιουργία και την καλλιέργεια ενός κλίματος νοσηρού.

Πρέπει επιτέλους να μπορούμε να διακρίνουμε την γνήσια ευαισθησία που υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την σπέκουλα που εξυπηρετεί προφανείς σκοπούς και εκμεταλλεύεται την γενναιοδωρία, την εντιμότητα και την ευγένεια του ελληνικού λαού.

Όσοι νόμισαν ότι βρήκαν την ευκαιρία να ανακόψουν την πορεία της Κυβέρνησης, του ΠΑΣΟΚ και της χώρας σφάλλουν και απατώνται. Η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά. Η Κυβέρνηση εφαρμόζει την πολιτική της. Οι πολίτες αξιώνουν από εμάς έργο. Λύσεις στα προβλήματα του τόπου. Πρωτοβουλίες. Και αυτό κάνουμε.

Η στιγμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κρίσιμη, αλλά όχι για τους λόγους που έχει επικαλεσθεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι κρίσιμη γιατί ως χώρα, ως έθνος και ως λαός βρισκόμαστε μπροστά σε ιστορικές προκλήσεις. Μπροστά σε ιστορικές ευκαιρίες και δυνατότητες.

Βρισκόμαστε όμως μπροστά και σε κινδύνους και απειλές. Μπροστά σε ένα γείτονα, την Τουρκία, με ασταθές πολιτικό καθεστώς που περιφρονεί τα βασικά πολιτικά και ατομικά δικαιώματα. Που προσπαθεί να «εξάγει» τα εσωτερικά της προβλήματα με συκοφαντικές κατηγορίες και απειλές εναντίον της Ελλάδας. Μια Τουρκία που

προσπαθεί εναγωνίως να ματαιώσει την πορεία της Ελλάδας προς την εκπλήρωση του βασικού της στόχου: να καταστεί πλήρες και ισότιμο μέρος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γίνει η ισχυρή Ελλάδα. Μια Τουρκία που είναι υπόλογη στην ευρωπαϊκή και διεθνή κοινή γνώμη για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια Τουρκία που επικρίνεται απ' όλους σήμερα για τη συμπεριφορά της. Για άλλη μία φορά θα τονίσω, ότι εμείς θέλουμε μια Τουρκία που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε μία Τουρκία που ακολουθεί αυτούς τους κανόνες συμπεριφοράς δεν έχουμε κανένα λόγο να εναντιωνόμαστε.

Εδώ θέλω και πάλι να επισημάνω την αιτία της συνεχούς και εντεινόμενης προκλητικότητας της Τουρκίας. Πριν μερικά μόλις χρόνια δεν υπήρχε ουσιαστική διαφοροποίηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία ως προς τις προοπτικές τους στη διεθνή σκηνή. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κατάρρευσης του σοβιετικού στρατοπέδου, λόγω της δημιουργίας της ΟΝΕ, λόγω της διαδικασίας διεύρυνσης που θα αγκαλιάσει το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, αποτελεί τον κυρίαρχο παίκτη στον ευρωπαϊκό χώρο αλλάζουν δραστικά η θέση και οι δυνατότητες της Ελλάδος.

Είμαστε, ήδη, και αν πετύχουμε στην προσπάθειά μας για ισότιμη ένταξη στις ευρωπαϊκές διαδικασίες θα είμαστε ακόμη περισσότερο, σε ένα διαφορετικό επίπεδο από τη Τουρκία. Συμμετέχουμε και καθορίζουμε. Προσδιορίζουμε. Αυτό θέλει να εμποδίσει με κάθε τρόπο η Τουρκία.

Στο σημείο αυτό θέλω επίσης να τονίσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ελλάδα καταδικάζει όλες τις μορφές τρομοκρατίας απ' οπουδήποτε κι αν προέρχονται αυτές. Η Ελλάδα έχει υποφέρει από την τρομοκρατία και δεν είναι συνεπώς διατεθειμένη να ανεχθεί ή να υποθάλψει τη τρομοκρατία. Επομένως οι ασύστολες κατηγορίες που εκτοξεύει τελευταία η Άγκυρα δεν μας αφορούν. Δεν μας αγγίζουν. Είμαστε αταλάντευτα προσηλωμένοι στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην καταδίκη όλων των μορφών τρομοκρατίας. Εμείς ενεργούμε σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η εκδήλωση των απόψεων, του φρονήματος είναι ελεύθερη, όσο δυσάρεστη είναι η εκδήλωση αυτού του φρονήματος για τον οποιονδήποτε. Οι πράξεις βίας, οι παράνομες ενέργειες δεν επιτρέπονται. Δεν είχαν ούτε θα έχουν στήριξη σ' αυτή τη χώρα. Δεν υποστηρίζουμε τη βία ως μέσο επίλυσης πολιτικών διαφορών και δεν καλύπτουμε ένοπλες ενέργειες εναντίον άλλων χωρών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μπροστά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανέφερα αλλά και στους κινδύνους που είναι πάντοτε παρόντες, θα πρέπει να συσπειρωθούμε και να αποφασίσουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε.

Η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα που κατηγορούν την κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να απαντήσουν στα βασικά ερωτήματα: Θέλουν να είμαστε μια ισχυρή, δημοκρατική και ευημερούσα χώρα ή θέλουμε να είμαστε μέρος των προβλημάτων της περιοχής;

Θέλουμε να είμαστε μια Ευρωπαϊκή χώρα που μετέχει ισότιμα στην ομάδα των περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου ή θέλουμε να γλιστρήσουμε στο περιθώριο της Ευρώπης;

Θέλουμε να ακολουθήσουμε μια δική μας, ανεξάρτητη, δημιουργική και διεκδικητική εξωτερική πολιτική που θα υπηρετεί τους εθνικούς μας στόχους και θα συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων, στην ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή ή θέλουμε να καταστήσουμε την πολιτική μας αντικατόπτρισμα τουρκικών πρωτοβουλιών, ένα σύνολο παρορμητικών πράξεων,

ρητορικών σχημάτων, μία πολιτική κενή περιεχομένου; Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα μέσα από την εξωτερική μας πολιτική ή θέλουμε να αφήσουμε την χώρα έρμαιο των συγκρούσεων και αναφλέξεων της περιοχής;

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, από την στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, έβαλε ένα πρωταρχικό στόχο: να κάνει την Ελλάδα μια ισχυρή χώρα με σταθερούς δημοκρατικούς θεσμούς, με προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας και δικαιοσύνης. Μια χώρα Ευρωπαϊκή, ενσωματωμένη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς στη πιο πρωθημένη και ισχυρή θέση. Μια Ελλάδα παράγοντα σταθερότητας, συνεργασίας, ειρήνης στη πολυτάραχη περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Μια Ελλάδα που, τιμώντας την ιστορία και παραδόσεις της, θα προωθεί μια εξωτερική πολιτική με αρχές, στόχους, σχέδιο και όραμα για την ισχυρή Ελλάδα. Μια δημοκρατική, σύγχρονη, προοδευτική Ελλάδα, σεβαστή από τους φίλους αλλά και από τους αντιπάλους της.

Η ισχυρή οικονομική και κοινωνική Ελλάδα που επιδιώκουμε δεν είναι αποτέλεσμα ενός μονόπλευρου ενδιαφέροντος για τα οικονομικά προβλήματα. Η αντιμετώπιση μιας εξωτερικής επιβουλής στο σύγχρονο

κόσμο είναι τόσο πιο αποτελεσματική όσο περισσότερες διασυνδέσεις πολιτικές και οικονομικές έχεις. Όσο περισσότερο είναι η Ελλάδα ένας παράγοντας οικονομικής σταθερότητας, συνεργασίας και ευμάρειας στην περιοχή μας. Όσο περισσότερο η πορεία της Ελλάδας είναι αλληλένδετη με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να απειλείται η συνολική ευρωπαϊκή πορεία κάθε φορά που τυχόν απειληθεί η Ελλάδα. Έχουμε χρέος να ενισχύσουμε την αμυντική μας ικανότητα. Θα ήταν όμως μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι η στρατιωτική αποτρεπτική μας ικανότητα αρκεί στο σύγχρονο κόσμο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αποφασιστική είναι η συνολική αποτρεπτική ικανότητα που είναι συνάρτηση και της οικονομικής μας θέσης, των εξωτερικών σχέσεων, της κοινωνικής συνοχής, της ποιότητας της δημοκρατίας και της δυναμικής της κοινωνίας μας.

Σε ένα διεθνές σύστημα πολύπλοκο και γεμάτο από αλληλεξαρτήσεις, αβεβαιότητες και κινδύνους, τα εθνικά συμφέροντα ένα πράγμα επιβάλλουν: η Ελλάδα δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ούτε σαν να ήταν νησί ούτε σαν να ήταν το κέντρο του κόσμου. Η Ελλάδα οφείλει να συμπεριφέρεται ως χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκει. Ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ταυτοχρόνως βαθιά

ιστορική και γεωπολιτική συνείδηση των άλλων περιφερειακών της ταυτότητων που πλουτίζουν την ευρωπαϊκή της φυσιογνωμία: της Βαλκανικής, της Μεσογειακής και της Παραευξείνιας.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση εγκαλεί την Κυβέρνηση επικαλούμενη τέσσερα γεγονότα: την κρίση των Ιμίων, το ανακοινωθέν της Μαδρίτης, την απόφαση της μη εγκατάστασης των S-300 στην Κύπρο, και τους χειρισμούς στην υπόθεση Οτσαλάν. Τα επικαλείται με σκόπιμες διαστρεβλώσεις, με παραπλανητικές ερμηνείες, με απαράδεκτες καπηλείες, με ακροδεξιά επιχειρηματολογία.

Στην κρίση των Ιμίων η Ελλάδα αντιμετώπισε την προκλητικότητα και την απειλή της Τουρκίας με επιτυχία. Απέφυγε να πέσει στην παγίδα και να οδηγηθεί σε σύγκρουση και στη συνέχεια σε μια εφ' όλης της ύλης διαπραγμάτευση, όπως επιζητούσε η Τουρκία. Διασφαλίσαμε τα εθνικά συμφέροντα οδηγώντας την Τουρκία σε αναδίπλωση και τελικά σε απομόνωση τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και διεθνώς. Η Ελλάδα βγήκε από την κρίση στα Ιμια πολιτικά κερδισμένη. Η Τουρκία πολιτικά ηττημένη. Μετά τα Ιμια ελάχιστοι πλέον αμφισβητούν ότι η Τουρκία συνιστά

παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή με επεκτατικές βλέψεις και περιφρόνηση στο διεθνές δίκαιο.

Το ανακοινωθέν της Μαδρίτης έθεσε ένα πολιτικό πλαίσιο ως προσπάθεια για την ομαλοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Το πλαίσιο αυτό ενσωμάτωνε τις αρχές που η Ελλάδα θεωρεί ως βάση για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, αρχές όπως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και παραπομπή των διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο.

Το γεγονός και μόνο ότι η Τουρκία εγκατέλειψε το κείμενο της Μαδρίτης αποτελεί την αδιάσειστη απόδειξη για το θετικό περιεχόμενό του ως προς τα ελληνικά συμφέροντα. Και αποτελεί τουλάχιστον πολιτική αστοχία να επικαλείται η αξιωματική αντιπολίτευση την επιχειρηματολογία της Τουρκίας για να θεμελιώσει τις επικρίσεις της προς την Κυβέρνηση. Επιτέλους, ας καταλάβει η Νέα Δημοκρατία ότι πέρα και πάνω από τις κομματικές σκοπιμότητες υπάρχει το εθνικό συμφέρον.

Η απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης για την μη εγκατάσταση των S-300 στην Μεγαλόνησο, απόφαση που στηρίζουμε, υπήρξε επιβεβλημένη για τους εξής λόγους:

Πρώτον, για να φανεί και πάλι καθαρά η απλή αλήθεια που ορισμένοι ξεχνούσαν, ότι στην Κύπρο επιτιθέμενος που ασκεί στρατιωτική κατοχή είναι η Τουρκία. Για να πάψει η προπαγανδιστική προσπάθεια εξομοίωσης του θύματος με τον θύτη.

Δεύτερον, για να αναδειχθεί και πάλι η πρόταση Κληρίδη για αποστρατικοποίηση του νησιού.

Και τρίτον, για να διασφαλισθεί η ομαλή και γρήγορη εξέλιξη του ενταξιακού διαλόγου της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τώρα περιμένουμε και αξιώνουμε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ να εφαρμοστούν στην πράξη. Αναμένουμε την έμπρακτη ευαισθησία όλης της διεθνούς κοινότητας απέναντι στην Κύπρο και την διεθνή νομιμότητα.

Εδώ θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι ακλόνητα στο πλευρό της Κύπρου. Για την χώρα μας, το Κυπριακό αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Και οποιαδήποτε επιθετική επεκτατική ενέργεια της Τουρκίας στην Κύπρο θα βρει την άμεση και αποφασιστική απάντηση της Ελλάδος όπως έχουμε καθορίσει με το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Στο δόγμα αυτό

εντάσσεται άλλωστε και η εγκατάσταση των πυραύλων στην Κρήτη.

Η Κυβέρνηση αυτή που πέτυχε να ανοίξει τον δρόμο για την ένταξη της Κύπρου στη Ενωση είχε και έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή της Κύπρου στη Ενωση. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη θωράκιση της Κύπρου και τον παράγοντα - καταλύτη για τη δίκαιη επίλυση του κυπριακού προβλήματος στη βάση των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ.

Και έρχομαι τώρα ξανά στην υπόθεση Οτσαλάν. Ελπίζω ότι σχεδόν όλοι στην αίθουσα αυτή συμφωνούμε πως η Ελλάδα δεν μπορούσε να χορηγήσει άσυλο στον Οτσαλάν. Αυτό δεν θα εξυπηρετούσε ούτε τον αγώνα των Κούρδων, ούτε την Ελλάδα, ούτε προσωπικά τον Οτσαλάν. Θα ήταν μια πράξη αφροσύνης που θα εξυπηρετούσε μόνον την Τουρκία. Και η Ελλάδα δεν έπρεπε να παίξει το παιχνίδι της Τουρκίας. Πάνω και έξω από τα συμφέροντα οποιουδήποτε υπάρχουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και τα συμφέροντα αυτά υπηρετεί αυτή η Κυβέρνηση.

Η Ελλάδα σωστά διακήρυξε επομένως ότι δεν μπορούσε να χορηγήσει áσυλο στον Οτσαλάν, γιατί μια τέτοια πράξη θα μετέτρεπε το κουρδικό ζήτημα σε ελληνοτουρκική διαφορά. Θα «κουρδοποιούσε» την εξωτερική μας πολιτική, ενώ από την άλλη πλευρά κινδύνευε να «ελληνοποιήσει» το κουρδικό ζήτημα. Το ζητούμενο άλλωστε είναι η πολιτική αντιμετώπιση του κουρδικού ζητήματος στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς νομιμότητας και της διεθνούς κοινωνίας. Το γεγονός ότι η θέση αυτή έχει ήδη διατυπωθεί επισήμως ως κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία σημαντική εξέλιξη. Και λυπτούμαι γιατί ορισμένοι εξακολουθούν να πιστεύουν κατά τρόπο απλοϊκό και αφελή ότι ορθή στρατηγική επιλογή για τους Κούρδους είναι η όξυνση του ελληνοτουρκικού μετώπου ενώ για τους Έλληνες ορθή στρατηγική επιλογή είναι η όξυνση της στρατιωτικής όψης του κουρδικού ζητήματος. Αυτοί είναι επικίνδυνοι και ανιστόρητοι ερασιτεχνισμοί που δεν έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λυπάμαι γιατί βρέθηκαν Έλληνες πολίτες που υπό το πρόσχημα του «υπερπατριωτισμού» με προκλητική ανευθυνότητα εξέθεσαν τη χώρα σε κινδύνους, την έθεσαν μπροστά σε ανεπίτρεπτα διλήμματα και επεχείρησαν να

την καταστήσουν τμήμα του κουρδικού ζητήματος σε βάρος και των ελληνικών εθνικών συμφερόντων και των συμφερόντων της κουρδικής υπόθεσης, Δεν θα τους κατονομάσω και δεν θα τους χαρακτηρίσω. Μαζί τους ασχολείται η Δικαιοσύνη. Η ευθύνη τους είναι τεράστια. Κανείς δεν μπορεί να θεωρεί ότι η ανευθυνότητα ή η γραφικότητα προσφέρει ασυλία.

Στον Οτσαλάν προσφέραμε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί πιστεύουμε ότι ο απειλούμενος με θάνατο έχει ανάγκη προστασίας από αυθαιρεσίες και μιας δίκαιης μεταχείρισης, ότι και για τον διωκόμενο και κατηγορούμενο ισχύουν στοιχειώδη δικαιώματα υπεράσπισης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Αντιπολίτευση με τον τρόπο που θέτει το θέμα ζητά ουσιαστικά να στρέψουμε την προσοχή μας στο παρελθόν. Και τούτο γιατί η ίδια δεν έχει ούτε όραμα, ούτε σχέδιο, ούτε ιδέες για το μέλλον της χώρας. Ακόμη και μέσα στην συγκυρία αυτή ήταν ουσιαστικά αμήχανη και απούσα, χωρίς θέσεις και χωρίς πρωτοβουλίες.

Εμείς διαθέτουμε και όραμα και σχέδιο. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στο μέλλον, στο εικοστό πρώτο αιώνα.

Στην ισχυρή, δημοκρατική, ευημερούσα, προοδευτική Ελλάδα. Η προοπτική μας στηρίζεται στα επιτεύγματα που έχουμε διασφαλίσει μέχρι σήμερα. Και τα επιτεύγματα αυτά είναι σημαντικά:

Όταν το 1993 παραλάβαμε την εξουσία από την Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα είχε τις χειρότερες δυνατές σχέσεις με τους γείτονές της: την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Είχε οδηγήσει το θέμα με τα Σκόπια σε αδιέξοδο. Η Ελλάδα ήταν ένας εταίρος για τους συμμάχους μας με ανεξήγητες και παρορμητικές συμπεριφορές.

Η Νέα Δημοκρατία που βρέθηκε στην εξουσία στην περίοδο των μεγάλων αλλαγών, 1990 –93, αντί να καταστήσει την Ελλάδα παράγοντα σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή, την έκανε μέρος του προβλήματος. Και βεβαίως δεν υπήρχε καμία απολύτως προοπτική να εκπληρώσουμε τα κριτήρια της σύγκλισης και να συμμετάσχουμε στην ΟΝΕ. Η Ελλάδα είχε πάρει τον δρόμο προς το διεθνές και ευρωπαϊκό περιθώριο.

Στο διάστημα που διέρρευσε από τότε και χάρις στην πολιτική και τις σκληρές προσπάθειές μας:

- Αποκαταστήσαμε το κύρος της Ελλάδας στην Ευρώπη και διεθνώς. Η Ελλάδα έχει φωνή και ακούγεται.
- Φέραμε την Ελλάδα στο κατώφλι του ενιαίου νομίσματος και της ομάδας των χωρών που το συγκροτούν. Η είσοδος της Ελλάδας στο Ευρώ θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την χώρα, τον Ελληνα πολίτη. Θα ισχυροποιήσει οικονομικά αλλά και πολιτικά την Ελλάδα και γι' αυτό η Τουρκία πρώτα απ' όλα αγωνίζεται να ματαιώσει τον στόχο αυτό.
- Ανοίξαμε την πόρτα για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έναρξη των διαπραγματεύσεων τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για ιστορικής σημασίας εξέλιξη για την Κύπρο, την Ελλάδα, την περιοχή συνολικά.
- Ομαλοποιήσαμε και αναπτύξαμε τις σχέσεις μας με όλες τις γειτονικές χώρες, Γίναμε συντελεστές σταθερότητας, συνεργασίας, ασφάλειας και ευημερίας. Θέσαμε τις νέες βάσεις για την Διαβαλκανική Συνεργασία. Πραγματοποιήσαμε την πρώτη στην ιστορία Βαλκανική συνάντηση κορυφής στην Κρήτη.
- Εγκαινιάσαμε πρωτοβουλίες για την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή. Και ο σταθεροποιητικός μας λόγος αναγνωρίζεται από όλους.
- Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθήσαμε τους στόχους μας στην διαπραγμάτευση της Συνθήκης του

Άμστερνταμ, στην αναμόρφωση των πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν και επικροτούν τα οικονομικά επιτεύγματα της χώρας μέσα στην τελευταία τριετία.

- Διαμορφώσαμε μια νέα θέση ισχύος στη δομή του NATO.

Όλα αυτά τα επιτεύγματα έβαλαν την Ελλάδα σε μία άλλη προοπτική, σε άλλη τροχιά, που δεν μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμεριστεί η Νέα Δημοκρατία και άλλες αντιπολιτευτικές δυνάμεις.

Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε το μέλλον. Δεν θα επιτρέψουμε πισωγυρίσματα στην πορεία της χώρας. Η Κυβέρνηση προχωρεί επιταχύνοντας τους ρυθμούς της προς την εκπλήρωση των στόχων της εθνικής στρατηγικής που έχει χαράξει.

- Η Ελλάδα μπαίνει στην ΟΝΕ.
- Η Ελλάδα γίνεται ισχυρή, σύγχρονη, προοδευτική και ευημερούσα χώρα.
- Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ακόμη ισχυρότερο παράγοντα σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων.

- Η Ελλάδα διασφαλίζει την ενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Η Ελλάδα έχει ισχυρότερη φωνή διεθνώς.
- Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλήσεις της νέας εποχής, τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της «κοινωνίας της γνώσης», των νέων τεχνολογιών.
- Είμαστε η εγγύηση της σταθερότητας και της προκοπής αυτού του τόπου.

Η Ελλάδα είναι και θα μείνει πάντοτε μία κοινωνία αλληλέγγυη στους αδύνατους και διωκόμενους, ένα κράτος δικαίου που σέβεται και προστατεύει όλους τους πολίτες και ιδίως αυτούς που έχουν ανάγκη.

Εμείς κυρίες και κύριοι δεν θα διακυβεύσουμε ούτε την ελάχιστη καθυστέρηση στην πραγματοποίηση των επιδιώξεών μας. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα, ότι περισσότερο παρά ποτέ χρειάζεται τώρα μια απλή και καθαρή θέση. Πρώτα η Ελλάδα, η ισχυρή Ελλάδα. Γι' αυτή τη θέση εργαζόμαστε και θα εργαστούμε αποφασιστικά.