

Η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής σκοπό έχει να εγκρίνει τον απολογισμό της Κεντρικής Επιτροπής εν όψει του συνεδρίου. Θα αναπτύξω τα ευρύτερα θέματα της πορείας μας στην ομιλία μου στο Συνέδριο και θα υπάρξει η σχετική συζήτηση εκεί.

Σήμερα θέλω να τονίσω την ανάγκη το Συνέδριο να είναι μια αφετηρία για μια δυναμική και καθοριστική παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική πολιτική ζωή. Ο ανοιχτός συντροφικός διάλογος θα πρέπει να οδηγήσει σε καθαρές αποφάσεις και λύσεις, σε συνθέσεις που θα μας δώσουν τα εφόδια να απαντήσουμε τα ερωτήματα της ελληνικής κοινωνίας και τις προκλήσεις της εποχής. Αυτό είναι το ζητούμενο και ο στόχος. Συνέδριο θέσεων. Συνέδριο που θα εκπέμψει μηνύματα στα πιο δυναμικά και πρωτοπόρα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.

Μερικοί πιστεύουν, ότι όλα αυτά αποτελούν ευχολόγιο. Ότι εκείνο που θα είναι το πραγματικό αντικείμενό του είναι μόνο η μοιρασιά της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή η άποψη αδικεί πολύ το ΠΑΣΟΚ. Αδικεί τα χιλιάδες μέλη που συμμετείχαν στις προσυνεδριακές διαδικασίες και τους χιλιάδες συνέδρους. Όλοι αυτοί δεν συμμετείχαν ή δεν έρχονται για να προωθήσουν τις φιλοδοξίες τους, να εξασφαλίσουν θέσεις εξουσίας, να αναλάβουν ρόλους. Έρχονται γιατί τους ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ, τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, η πολιτική. Θέλουν να πληροφορηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να έχουν επαφή με άλλα στελέχη, θέλουν να συμβάλουν στη κοινή διαδικασία για ένα ΠΑΣΟΚ με άποψη, με δυναμισμό, ένα ΠΑΣΟΚ που θα

εξακολουθήσει να παίζει κυρίαρχο ιδεολογικό και πολιτικό ρόλο. Έρχονται γιατί θέλουν ένα ΠΑΣΟΚ πρωτοπόρο.

Αν τοποθετούμε στο επίκεντρο του Συνεδρίου μόνο φιλοδοξίες τότε οδηγούμαστε σε μάχες χαρακωμάτων, σε συνέδριο ανταγωνιζομένων μηχανισμών. Σε αυτή τη νοοτροπία πρέπει να εναντιωθούμε. Να σηκώσουμε ψηλά τη συζήτηση για τις θέσεις. Να εναντιωθούμε στην άποψη, που θέλει όλοι μας να κυκλοφορούμε με ταμπέλες και να είμαστε χειραγωγούμενοι από κάποιους πυρήνες, που δεν ενδιαφέρονται για πολιτικές θέσεις αλλά μόνο για καρέκλες.

Το Συνέδριό μας οφείλει να μην έχει στεγανά στις θέσεις και στις διαδικασίες, αλλά να είναι ανοιχτό, δημοκρατικό και γι' αυτό ενωτικό. Αυτό εξαρτάται από όλους εμάς. Εμείς μπορούμε να διαφυλάξουμε το θετικό και δημιουργικό του χαρακτήρα και να τον εγγυηθούμε.

Τα Συνέδρια του ΠΑΣΟΚ δημιουργούσαν στο Κίνημα πάντα ανησυχία. Γι' αυτό και δεν είχαμε καταφέρει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σήμερα που προχωρούμε σύμφωνα με το καταστατικό, σήμερα που θέλουμε να καθιερώσουμε ένα Συνέδριο πολιτικό γεγονός, που θα δώσει στην ελληνική κοινωνία αφορμές να εξετάσει, να σκεφθεί πολιτικές, που θα καθορίσει τις κατευθύνσεις του κόμματός μας για τα επόμενα χρόνια, ας αφήσουμε κατά μέρος τις νοοτροπίες της ελεγχόμενης και εσωστρεφούς κομματικής διαδικασίας. Να εξασφαλίσουμε αυτό το Συνέδριο να είναι Συνέδριο θέσεων, πολιτικής ενότητας και

νίκης. Ας σκεφθούμε ότι με τα Συνεδριά μας είμασταν πρωτοπόροι στην ελληνική πολιτική ζωή και αυτή την πρωτοπορία οφείλουμε να διατηρήσουμε.

Με τη δυναμική του Συνεδρίου, με τη δυναμική των ολοκληρωμένων πολιτικών μας θα επιδιώξουμε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου. Με τη δύναμη των θέσεων του Συνεδρίου, με τη δυναμική των ολοκληρωμένων πολιτικών μιας τετραετίας θα προσέλθουμε στις κάλπες των εθνικών εκλογών του 2000 με ένα πλήρες σχέδιο για την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη την επόμενη τετραετία. Το μέλλον εξαρτάται από μας. Εξαρτάται πόσο δυνατοί είμαστε να προωθήσουμε νέα ποιότητα στις κομματικές λειτουργίες, να αποφύγουμε τη μικροπολιτική, να μη δώσουμε σημασία στις προσωπικές διενέξεις, να δούμε τους ευρύτερους ορίζοντες που μπορούμε και θα συνκαθορίσουμε αν έχουμε πεποίθηση στην αποστολή μας. Και πεποίθηση πρέπει να έχουμε γιατί από μας εξαρτάται η Ελλάδα της ευημερίας, η Ελλάδα της κοινωνικής αλληλεγγύης, η Ελλάδα της προόδου.