

Οικονομική Πολιτική και Οικονομικές Προοπτικές

Οι οικονομικές εξελίξεις την τελευταία πενταετία ανέτρεψαν μια μακρά περίοδο οικονομικής υστέρησης. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου η χώρα μας έζησε την εμπειρία υψηλού πληθωρισμού, χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, χαμηλών επενδύσεων και φυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η αρνητική επίδραση των εκλογικών κύκλων στην οικονομία, όπου οι κυβερνήσεις προσέφευγαν σε αλόγιστες παροχές την παραμονή των εκλογών χωρίς να έχουν εξασφαλίσει υγιείς και βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα ήταν τεράστια ελλείμματα και διόγκωση του δημοσίου χρέους.

Οι εποχές αυτές πέρασαν ανεπιστρεπτή χάρη στη δική μας διακυβέρνηση. Αποκαταστήσαμε το κύρος της οικονομικής πολιτικής, σπάσαμε τον εκλογικό κύκλο, μειώσαμε δραστικά τον πληθωρισμό και τα ελλείμματα, και πετύχαμε ταυτόχρονα υψηλούς και βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης καθώς και ουσιαστική αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων. Σήμερα, η οικονομία μας πορεύεται με ασφάλεια μέσα σε αβέβαιες διεθνείς εξελίξεις και προβλέπεται να είναι το δωδέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης την 1.1.2001.

Αυτά δεν σημαίνουν βέβαια ότι όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί, ότι εξαλείψαμε τη φτώχεια και τις οικονομικές ανισότητες. Πολλά απομένουν να γίνουν ακόμα. Στον επόμενο προϋπολογισμό προτεραιότητα θα δοθεί στην αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του διαλόγου για το θέμα αυτό, ο οποίος θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 1999. Κεντρική κατεύθυνση της αναμόρφωσης της άμεσης φορολογίας θα είναι η ελάφρυνση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση των πλέον αδύναμων εισοδηματικών τάξεων, των χαμηλοσυνταξιούχων του αστικού και του αγροτικού τομέα, των ανέργων, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και των μεταφορών, μέσα στο πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας που πρέπει να χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό του 2000 και των επομένων ετών.

Στον προγραμματισμό της κυβέρνησης κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η εξοικονόμηση πόρων από τη δραστική μείωση των επιτοκίων λόγω της σύγκλισης της οικονομίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι, που αποτελούν τον πλέον ορατό καρπό της επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής, θα επιτρέψουν την οικοδόμηση του Νέου Κοινωνικού Κράτους σε υγιείς βάσεις, την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδύσεων υποδομής στο πλαίσιο του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, αλλά και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών τα επόμενα έτη, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που πρέπει να χαρακτηρίζεται από χαμηλό πληθωρισμό και μειούμενο δημόσιο χρέος, απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς και υπεύθυνη οικονομική πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι συνδυάζει την άσκηση υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής με κοινωνική ευαισθησία για τα ασθενέστερα στρώματα του πληθυσμού. Απέδειξε, επίσης, ότι διαθέτει τα κατάλληλα κυβερνητικά στελέχη, που μπορούν να υλοποιήσουν αυτό το δύσκολο έργο. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία στερείται τόσο ιδεών όσο και στελεχών. Υπόσχεται γή και ουρανό χωρίς συνείδηση των περιορισμών του διεθνούς περιβάλλοντος, υπερθεματίζει όλα τα αιτήματα, πλειοδοτεί σε λαϊκισμό, με ένα πολιτικό λόγο κενό περιεχομένου. Η Ν.Δ. παραμένει η ίδια: Προγραμματικό κενό και ακραίος λαϊκισμός. Θα εισπράξει, πάλι, την απάντηση που της έδωσε ο λαός το 1996.

- Μια γενναία παρααίτηση για τα
μειψμένα.

- Στοιχείο αμύνης είναι η ανα-
μέτρηση με το τεχνολογικό κο-
στούσι. Πιο εύδουλο. Γιατί η
διαφορά γίνεται με ομορο και
καταναλωτές παραδείγματα ΟΑ
η ο μιντοωρίση των τεχνω-
υλοποιών. Κράτος δικαίου.