

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21^{ΟΥ} ΑΙΩΝΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

ΤΟΜΕΣ ΝΕΟΤΗΤ

ΗΑΤ ΤΕ

18. Προς την Ελλάδα του 2004: παιδεία – πολιτισμός – αθλητισμός για όλους

Η Ελλάδα του 21^{ου} αιώνα θα περάσει από τον συμβολικό χρόνο 2004. Οι Ολυμπιακοί αγώνες σηματοδοτούν το τέλος μιας ιστορικής φάσης που πρόκειται να βρει τη χώρα ισχυρή και σύγχρονη και τη κοινωνία μας προοδευτική και δημιουργική. Το κίνημα μας δημιούργησε και προσέφερε πάντοτε μέσα από σχέδια μακράς πνοής. Η αυριανή κοινωνική μας οργάνωση θα στηριχτεί σε γερά θεμέλια παιδείας και πολιτισμού που αποτελούν για μας συγκριτικό πλεονέκτημα στο κόσμο του ανταγωνισμού. Οφείλουμε στον Έλληνα του ~~2004~~ να δώσουμε την ευκαιρία πρόσβασης στη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, μέσα σε συνθήκες μιας πραγματικά πολιτιστικής αναγέννησης. Να του δώσουμε τη δυνατότητα να επαναφέρει στο προσκήνιο το αθλητικό ιδεώδες ως μέσο διαμορφωσης μιας πραγματικής αρμονίας ανάμεσα στη φύση και το πνεύμα. Να του δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες που καθιστούν τη ζωή πιο πλούσια και τη ατομική παρουσία πιο ολοκληρωμένη.

Μια τέτοια προοπτική αφορά όλους εμάς αλλά κυρίως τις επερχόμενες γενιές, και βέβαια τη σημερινή νέα γενιά της πατρίδας μας. Εξ' άλλου η ίδια η πνευματική θωράκιση και εξάπλωση του Ελληνισμού στο κόσμο των ανοιχτών συνόρων αποτελεί ισχυρή και ηθική δύναμη αναφοράς και συμβολής στον κόσμο του μέλλοντος.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, η πολιτιστική αναγέννηση στον κόσμο της πολυπολιτισμικότητας, η επιστροφή της αθλητικής ιδέας στον κόσμο της εμπορευματοποίησης και του επαγγελματικού ανταγωνισμού, αποτελούν τρεις προκλήσεις για την Ελλάδα του 21^{ου} αιώνα.

Το 2004θα γίνει ο πρώτος απολογισμός μιας πολιτικής που δίνει πνοή στη νέα γενιά και που έχει ένα κεντρικό αίτημα να εκπληρώσει.

Η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός είναι υπόθεση που μας αφορά όλους, είναι χώρος που έχουμε πρόσβαση όλοι, είναι θεμέλιο που μπορούμε να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της ευημερίας.

ΝΑΝΝΩ ΩΣ ΟΝΟΜΑ

19. Προς την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας

Η κοινωνία του 21^{ου} αιώνα ονομάζεται από τώρα κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Στηρίζεται στην παραγωγή και ανανέωση της γνώσης με πρωτόγονους ρυθμούς και στην ολοένα αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και της επικοινωνίας σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευημερία και την

ποιότητα ζωής, αλλά και νέους καταναγκασμούς και δουλειές. Αλλάζει ο τρόπος εργασίας, διασκέδασης, επικοινωνίας, συναλλαγής, αλλάζει ριζικά ο τρόπος ζωής του πολίτη. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων. Ανατρέπουν τη σχέση πνευματικής και χειρονακτικής εργασίας. Οι φορείς της γνώσης δεν περιορίζονται πια στο σχολείο και την οικογένεια. Μεταφέρονται με τα σύγχρονα μέσα από αναρίθμητους διαύλους και για όσο χρόνο ζει ο άνθρωπος.

Η ανάγκη συνεχούς μάθησης και αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος, η προσαρμογή του στις νέες πραγματικότητες, είναι στις απόλυτες προτεριότητες για μας. Γιατί η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και τον κόσμο θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έχει στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου σύγχρονου και ελκυστικού για τους μαθητές που καλλιεργεί την κριτική σκέψη, παρέχει δημοκρατική αγωγή και παιδεία, διαμορφώνει ελεύθερες και αυτόνομες προσωπικότητες, παρέχει ιστορικές, κοινωνικές και πρακτικές γνώσεις που συνιστούν στερεή υποδομή.

Ακόμη η μεταρρύθμιση θέλει να διευκολύνει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλους. Η φυσική ανασύνδεση του πτυχίου με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ταυτόχρονα με τον νέο προσανατολισμό του περιεχομένου σπουδών, δεν είναι ασύμβατοι αλλά παράλληλοι και ομότροποι στόχοι. Η κρίση και η αξιολόγηση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει ακριβώς σχέση με την διαρκεί ανανέωση, τον εμπλουτισμό και την επανάσταση της γνώσης.

Χωρίς την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης δεν μπορεί κανείς να μιλά για πορεία προς την κοινωνία της πληροφορίας. Γιατί μία τέτοια κοινωνία προϋποθέτει:

- ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους στην πληροφορία
- την ορμητική είσοδο της καινοτομίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα
- την ενσυνείδητη προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας από τον ηλεκτρονικό διεθνισμό
- την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις
- την εισαγωγή και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην πορεία της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και στην προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και του καταναλωτή
- την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ψηφιακή εποχή
- την χρήση των νέων μέσων στην οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, στην ανάδειξη του πολιτισμού μας, στη λειτουργία των μέσων μαζικής επικοινωνίας

20. Προς την πολιτιστική αναγέννηση και την «επιστροφή» της αθλητικής ιδέας

Για μας, η ανάπτυξη της χώρας και η ισχυρή κοινωνία δεν μπορούν να αναδειχθούν χωρίς τις συνθήκες μιας πραγματικής πολιτιστικής αναγέννησης. Μια αναγέννηση που δεν αποτελεί υπόθεση μόνο των μηχανισμών της αγοράς, ούτε αποτέλεσμα ~~αυτοματικών~~

και η πρόθεση δεν νοείται ξ/ω και
Δώσε συνεχώς διανοητικό μας
Η λογιστική → φ είδηση

Ο πολιτισμός είναι συνδυασμός που γεννιέται
ιστορίας και κοινωνίας με

κρατικών παρεμβάσεων. Και αυτό γιατί ο πολιτισμός δεν αφορά τους λίγους παραγωγούς και καταναλωτές «πολιτιστικών προϊόντων» αλλά συνδέεται στενά με τις αξίες που δίνουν νόημα στην ζωή, αξίες που αφορούν τόσο την αναγέννηση του ατόμου όσο και τη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας. Σε μία ανεκτική και πλουραλιστική δημοκρατία η πολιτιστική πράξη, η δημιουργία, η απόλαυση είναι έκφραση της ιδιαιτερότητας του καθενός χωρίς κηδεμονεύσεις και εξουσιασμούς.

2. Πολιτιστική (είναι)

νεοεφευριστής.

Πρέπει να πάρουμε ενεργητικές και πολύπλευρες πρωτοβουλίες οι οποίες

- μπορούν να εγγυηθούν την πολυφωνία και το βάθος της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας
- προσπαθούν να περιορίσουν τις πολιτισμικές ανισότητες
- αναπτύσσουν αποκεντρωμένα όλες τις διαθέσιμες πολιτιστικές δυνάμεις
- δημιουργούν υποδομές που εμπλουτίζουν τις εκφραστικές και προσληπτικές δυνατότητες όλων των πολιτών
- στηρίζουν και αναδεικνύουν την πρωτοπορία, τον πειραματισμό, τις ανανεωτικές μορφές τέχνης
- προστατεύουν τα δικαιώματα των δημιουργών που υπόκεινται στην εκμετάλλευση από ολοένα και ισχυρότερες οικονομικές εξουσίες
- προστατεύουν, αναδεικνύουν και εντάσσουν στη σύγχρονη κοινωνική ζωή την πολιτισμική κληρονομιά της χώρας

Η καθιέρωση της « Πολιτιστικής Ολυμπιάδας » δίνει στην επιστροφή της αθλητικής ιδέας ένα ευρύτερο και πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, μετατρέπει το «Αθήνα 2004» σε «Ελλάδα 2004». Το αθλητικό κίνημα πρέπει να τεθεί με αυτή την ευκαιρία σε νέα βάση. Να απλωθεί και να αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες. Να αναπτύξει υποδομή και αθλητικά προγράμματα στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, θητείας, για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και ταυτόχρονα να δώσει υπόσταση στον αθλητισμό των Ολυμπιονικών που αποτελεί σημαντικό πρεσβευτή μιας σύγχρονης και δημιουργικής κοινωνίας.

21. Προς την κοινωνία των πολιτών με την νεολαία στην πρώτη γραμμή της μάχης

Ο αιώνας που έρχεται απαιτεί μια νέα σχέση ανάμεσα στο κράτος και την κοινωνία. Ο κινητήριος μοχλός της προόδου βρίσκεται στις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας και κυρίως στις νέες γενιές που έχουν την δύναμη της ανατροπής, της αμφισβήτησης, της ρήξης αλλά και τη γνώση της οικοδόμησης του καινούριου.

Η ενεργοποίηση αυτών των δυνάμεων αποτελεί το βάθρο της πολιτικής για το δημοκρατικό σοσιαλισμό. Είναι ο δρόμος που υπερβαίνει τα δύο ιστορικά αδιέξοδα του αιώνα που φεύγει: τον νεο-φιλελεύθερο δογματισμό που βασίζεται στον ατομικισμό και την απαξίωση της κοινωνίας ~~ως συλλογικής οντότητας~~, και τον δογματισμό της ~~καταπίεσης~~ που εξαφανίζει την ατομικότητα στο όνομα ενός κράτους «παντελόπη». Η ανάδειξη των αυτόνομων δυνάμεων της κοινωνίας σηματοδοτεί μια ριζοσπαστική

Τον
Αυτονομία
Αν-Χαίσο
Αν

Αντι

προοπτική για την ελληνική πραγματικότητα που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την αγκύλωση των πελατειακών σχέσεων και του παραδοσιακού κρατισμού.

Στόχος των πολιτικών μας είναι μια πολιτεία που δεν εγγυάται απλώς την ελευθερία των πολιτών. Μια πολιτεία που ~~όχι~~ μόνο προστατεύει τους πολίτες της από την ίδια την αυθαιρεσία της ~~ή την παρενέργεια των ισχυρών αλλά~~ τους δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες, και τους δείχνει δρόμους δημιουργικούς. Μια πολιτεία που υπερασπίζει τους αδύναμους. Μια πολιτεία που εμπιστεύεται την αυτενέργεια των πολιτών.

Χρειαζόμαστε γι' αυτό πολίτες πρωταγωνιστές και συμμετοχούς. Πολίτες ενήμερους και απαιτητικούς. Πολίτες που ανήκουν σε μια ζωντανή κοινωνία, σφυρηλατημένη στις αξίες του σεβασμού απέναντι στον άλλο, της ισότητας και της αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της συνευθύνης.

Αποβλέπουμε σε μια ισχυρή νεανική συνείδηση που πρωταγωνιστεί στην δημιουργία της κοινωνίας των πολιτών. Που αντιλαμβάνεται την ανάγκη συμμετοχής ως δικαίωμα και χρέος και την διαίωση των προβλημάτων και των υστερήσεων της κοινωνίας μας ως εμπόδιο σε μία δημιουργική πορεία. Με την νεολαία στην πρώτη γραμμή της μάχης μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία πολιτών άξια να ζήσουν οι επερχόμενες γενιές.

Επίχρως φατ είναι η πολιτεία που ~~προστατεύει~~ ~~αυτή~~ ~~την~~ ~~ελευθερία~~ ~~των~~ ~~πολιτών~~