

Προτάσεις για ένα κίνημα της κοινωνίας και του πολίτη

Εισαγωγή:

Η έντονη και συνεχιζόμενη συζήτηση στο κόμμα μας για τις αλλαγές του καταστατικού είναι μια ακόμα απόδειξη ότι το σημερινό σχήμα δεν ικανοποιεί.

Ο τρόπος οργάνωσης ενός κόμματος, πέρα από την στενά οργανωτική του πτυχή, σηματοδοτεί τις προθέσεις που έχει για την πολιτική του πρακτική και την σχέση που θέλει να εμπεδώσει με την κοινωνία, τον πολίτη, τις αντίστοιχες δομές της δημοκρατίας και τις διακριτές εξουσίες της πολιτείας.

Η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος είναι ότι κάθε πολιτική αντανακλάται με συγκεκριμένου τύπου οργάνωση.

Εάν το ΠΑΣΟΚ παραμείνει στο σημερινό του καταστατικό, και πολύ περισσότερο στην σημερινή του οργανωτική πραγματικότητα της άγονης για το ίδιο και αδιάφορης για την κοινωνία διαμάχης μηχανισμών και προσώπων αποκλείεται να ανταποκριθεί στις πολιτικές ανάγκες που διαπιστώνει το ίδιο καθώς και στους στόχους που θέτει, τουλάχιστον διακηρυκτικά.

Ας αρχίσει κανείς από το τι έχει να αντιπαλέψει το ΠΑΣΟΚ:

- Την ισοπέδωση της πολιτικής ζωής και την εύκολη επίθεση ενάντια σε όσους συμμετέχουν σε αυτήν (με ιδιαίτερη υποστήριξη από πολλά ΜΜΕ)
- Την πελατειακή λογική που υπάρχει έντονα ακόμα στους κρατικούς μηχανισμούς, στα κόμματα και στην σχέση του πολίτη ή και στρωμάτων της κοινωνίας με το κράτος. Αυτό εντείνει την απάθεια ή τον 'ωχαδελφισμό', την απολίτικη διεκδίκηση και την έλλειψη πρωτοβουλίας του πολίτη – ιδιώτη – κοινωνίας.
- Την συντεχνιακή λογική και συμφέρον, που θέλει την συντήρηση ενός υπερτροφικού, γραφειοκρατικού και αντι-αναπτυξιακού κράτους στο οποίο δεσπόζει η 'συντεχνία'.
- Την αίσθηση διαφθοράς, προνομιακής συνδιαλλαγής, έλλειψης αξιοκρατίας και της αυθαιρεσίας του κράτους απέναντι στον πολίτη ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης (πχ. αστυνομία, εφορία, πολεοδομία, κλπ)
- Μια ΤΑ/ΝΑ που παρά τα σημαντικά βήματα ακόμα είναι εξαρτημένη στην κεντρική διοίκηση – λόγω πόρων, λόγω μιας κρατικιστικής λογικής στις εργασιακές σχέσεις (μονιμότητα όπως στο δημόσιο), και λόγω μειωμένων αρμοδιοτήτων ιδιαίτερα σε κοινωνικούς τομείς όπως

παιδείας, υγείας, κλπ.. Ήδη διαφαίνεται ότι αναπτύσσεται ως νέα εστία πελατειακών σχέσεων.

- Την **ανασφάλεια** του πολίτη, που μεταφράζεται σε συντηρητισμό και ξενοφοβία, απέναντι στα νέα κοινωνικά φαινόμενα όπως: την ραγδαία αύξηση
 - της εγκληματικότητας,
 - της λαθρομετανάστευσης,
 - της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών,
 - της οικολογικής υποβάθμισης αλλά και της εισαγωγής νέων μεθόδων παραγωγής τροφίμων με ανεξέλεγκτες παρενέργειες (τρελή αγελάδα, μεταλλαγμένα, κλπ)
 - των νέων εστιών ανισότητας και κοινωνικής περιθωριοποίησης που αναπτύσσονται παράλληλα με έναν νεο-πλουτισμό άλλων κοινωνικών στρωμάτων
 - του φόβου ότι η τεχνολογική επανάσταση και η παγκοσμιοποίηση δεν θα φέρει ευκαιρίες αλλά θα δυσχεράνει μια ασφαλή πορεία του νέου ανθρώπου προς την σωστή παιδεία και επαγγελματική αποκατάσταση
 - του νέου (και όχι πάντα αισιόδοξου) τοπίου στην διεθνή σκηνή

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις:

- την προσαρμογή μας στο ΕΥΡΩ
- την ενεργή και αποτελεσματική μας συμμετοχή στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς και στην διαδικασία διεύρυνσης
- τον νέο μας ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια
- την συνεχιζόμενη απειλή της Τουρκίας
- την αναπροσαρμογή της οικονομίας μας σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας
- τον εκσυγχρονισμό του κοινωνικού τομέα ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και δίκαια τις ανάγκες των ασθενέστερων τάξεων αλλά και να εξυπηρετεί και τις ανάγκες και δυνατότητες της οικονομίας μας
- κλπ.

Η υλοποίηση μιας εκσυγχρονιστικής, ευρωπαϊκής πολιτικής η οποία να είναι ανοικτή στην κοινωνία απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές στο ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα μας θα πρέπει να μπορεί α) να εξαλείψει τις παλιές πελατιακές και συντεχνιακές λογικές που κρατούν τον πολίτη παθητικό αλλά και αναπαράγουν σχέσεις εξουσίας που δυσκολεύουν τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της δημόσιας ζωής β) να προβάλλει πειστικές προοδευτικές και σύγχρονες προτάσεις για την αποτελεσματική

αντιμετώπιση φαινομένων όπως της εγκληματικότητας, της ξενοφοβίας, των ναρκωτικών, της ανεργίας, κλπ. ενώ ταυτόχρονα γ) να παρέχει στον πολίτη το αναγκαίο αίσθημα της *σιγουριάς* και της *αλληλεγγύης* στην πορεία προσαρμογής της χώρας μας στα νέα διεθνή δεδομένα. δ) και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αναδεικνύει τους καλύτερους που έχει η δημοκρατική κοινωνία μας για να αναλαμβάνουν δημόσια αξιώματα

Για όλα τα παραπάνω όμως σημαντικότερο είναι να μπορεί το κόμμα να δώσει στον πολίτη την ευκαιρία (πρακτικά και ουσιαστικά) να συμμετάσχει στην πορεία εκσυγχρονισμού και προσαρμογής της χώρας. Αυτή η άμεση συμμετοχή όχι μόνο είναι απαραίτητη για την δημοκρατική λειτουργία της χώρας αλλά είναι προϋπόθεση της χώρας μας να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις των καιρών. Μια παθητική – πελαταιακή κοινωνία θα έχει τεράστιες δυσκολίες να προσαρμοσθεί αλλά και η προσαρμογή αυτή θα είναι αποτέλεσμα άνωθεν ή έξωθεν επιβαλλόμενων καταστάσεων με αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση σημαντικού μέρους του ελληνικού πληθυσμού. Αντιθέτως η δομημένη συμμετοχή του πολίτη ή αλλοιώς πλατειών στρωμάτων του ελληνικού λαού στις διαδικασίες προσαρμογής και μεταρρύθμισης της Ελληνικής κοινωνίας θα διασφαλίσει την συναίνεση και την συμμετοχή του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στην νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.

Η δημοκρατική οργάνωση της Κοινωνίας

Η Δημοκρατία απαιτεί οργάνωση. Απαιτεί κατ' αρχήν μια κοινωνία των πολιτών που θα μπορεί να αρθρώνει αυτόνομο πολιτικό λόγο και να αναδεικνύει με σοβαρό επιστημονικό τρόπο τα κοινωνικά προβλήματα. Παράλληλα θα διαμορφώνει τους όρους για την επίτευξη της κοινωνικής συναίνεσης.

Απαιτεί μια οργάνωση δημοκρατικά δομημένη και ταυτόχρονα σε δημοκρατικό πολύπλευρο διάλογο και επαφή με την κοινωνία. Το νέο μας κόμμα πρέπει να αποτελέσει μια ανοιχτή πρόσκληση στον έλληνα και την ελληνίδα να συμμετάσχουν, όχι απλά στις εσωκομματικές διαδικασίες, αλλά στο νέο γίνεσθαι - οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Το ΠΑΣΟΚ με τις νέες του δομές θα προσφερθεί να γίνει το απαραίτητο εργαλείο και κινητήρια δύναμη για την συμμετοχή της κοινωνίας στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αποφάσεις που την αφορούν. Ένα παρόμοιο κίνημα μπορεί και πάλι να ενθουσιάσει, να εμπνεύσει τον νέο να ασχοληθεί με την πολιτική, να κινητοποιήσει και να αναζωογονήσει την κοινωνία, να αναπτύξει την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό, να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενεργών,

ενημερωμένων και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. Πολίτες που θα διαπνέονται από το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Το κόμμα μας πρέπει να το εμπιστεύεται διότι το αισθάνεται και είναι δικό του κόμμα. Κόμμα της κοινωνίας και του πολίτη.

Πως θα γίνει αυτό:

Ο τρόπος που αρθρώνει το κόμμα το ίδιο το εσωτερικό του σφραγίζει και τις δυνατότητες πολιτισμικές και πολιτικές που διαθέτει στην κοινωνία. Ένα κόμμα μηχανισμών (βασικά πελατειακών) δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κοινωνικά αιτήματα, δεν μπορεί να συγκρουσθεί με τον εαυτό του χτυπώντας το πελατειακές λογικές. Δεν μπορεί να αποδέχεται την αυτονομία της κοινωνίας των πολιτών, δεν μπορεί να προωθεί γνήσια δημοκρατικές διαδικασίες, δεν μπορεί να υποστηρίζει την ουσιαστική συμμετοχή του ελεύθερα σκεπτόμενου πολίτη (θέλει το 'άβουλο' μέλος μιας χρήσης και μόνο). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μηχανισμοί αναπαράγονται με κίνδυνο το μελλοντικό ΠΑΣΟΚ να λύνει προβλήματα των μηχανισμών + στελεχών, αλλά όχι της κοινωνίας, να αναδεικνύονται, ανάλογα, στελέχη «ειδικευμένα» στις εσωκομματικές ίντριγκες, διαμάχες, καριέρα, όχι όμως στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Θα τολμούσα να πω ότι η βασική κρίση που περνά το ΠΑΣΟΚ είναι η κρίση των 'μηχανισμών' του που αναπτύχθηκαν εσωτερικά με τις διαπλοκές τους σε διάφορα κέντρα εξουσίας. Το Συνέδριο ή θα επιβεβαιώσει πανηγυρικά την επικράτηση της λογικής των 'μηχανισμών' αυτών καταδικάζοντας το κίνημά μας σε μια αργή διαλυτική διαδικασία ή θα αποτελέσει την αφετηρία απελευθέρωσης του κινήματος από τον δεσποτισμό τους φέρνοντας την πολιτική στο προσκήνιο και εξασφαλίζοντας την συνοχή του ΠΑΣΟΚ.

Προτάσεις:

Προτείνω τον ριζικό εκδημοκρατισμό του ΠΑΣΟΚ. Προτείνω την εκλογή των καθοδηγητικών οργάνων, από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Κόμματος μέχρι τα γραφεία των τοπικών οργανώσεων να εκλέγεται από την ίδια την βάση με καθολική ψηφοφορία των μελών μας, αλλά και των ουσιαστικών φίλων μας. Σε αυτή την πρόταση υπάρχουν πολλές δυνατές παραλλαγές. Με τις παρακάτω προτάσεις τονίζω τις δυνατότητες ριζικού δημοκρατικού εκσυγχρονισμού του κόμματος.

Συγκεκριμένα: Εκλογή Οργάνων και Υποψηφίων

- Ο Πρόεδρος θα εκλέγεται από καθολική ψηφοφορία των μελών του ΠΑΣΟΚ

- Ο Γραμματέας του Κινήματος θα εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από τα μέλη του Κινήματος (το ελάχιστο απευθείας από το Συνέδριο)
- Τα μέλη του ΕΓ θα εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία (χωρίς ποσοστά σταυροδοσίας) με καθολική ψηφοφορία από τα μέλη του Κινήματος. Ποσόστωση γυναικών - 50%.
- Στο ΕΓ θα συμμετέχει δικαιοματικά ο Πρόεδρος της Βουλής (εάν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ – αν όχι ο Αντιπρόεδρος), ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή Γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.
- Τα μέλη της ΚΕ θα εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία από τα μέλη με δύο καταλόγους: ένας περιφερειακός (το εξωτερικό θα έχει περιφέρειες για τον απόδημο ελληνισμό) και ένας εθνικός. Ποσόστωση γυναικών – 50%.
- Ο ορισμός των υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές να γίνεται μέσω προκριματικών εκλογών. Δικαίωμα ψήφου δεν θα έχουν μόνο τα μέλη αλλά και ο κάθε πολίτης που έχει εκλογικό βιβλιário της περιοχής (θα επιτρέπεται η επιστολική ψήφος). Οι βουλευτές της προηγούμενης περιόδου δικαιοματικά παραμένουν υποψήφιοι.
- Οι υποψήφιοι για τις Ευρωεκλογές να εκλέγονται με προκριματικές εκλογές . Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι κρατούν εκλογικό βιβλιário. Ποσόστωση γυναικών – 50%.
- Υποψήφιοι για δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές θα ορίζονται μέσω προκριματικών εκλογών. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλοι όσοι κρατούν εκλογικό βιβλιário της περιοχής. (επιστολική ψήφος επιτρέπεται).
- Γραμματέας της ΝΕ θα εκλέγεται μαζί με τα μέλη της ΝΕ από καθολική ψηφοφορία των μελών. Ο πρώτος στους σταυρούς προτίμησης θα ορίζεται αυτοδίκαια Γραμματέας της ΝΕ.
- Η Συντονιστική Επιτροπή της Δημοτικής Οργάνωσης εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία. Γραμματέας της αυτοδίκαια ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης.
- Οι ημερομηνίες των προκριματικών εκλογών θα ορίζονται τουλάχιστον ένα εξάμηνο προ της διεξαγωγής τους (εξαιρέση οι πρόωρες εθνικές εκλογές). ¹

Μέλη του Κινήματος

Η ιδιότητα του μέλους είναι δικαίωμα του έλληνα πολίτη. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί το κίνημα να αρνηθεί την ιδιότητα του μέλους σε πολίτη της χώρας. Επίσης χρειάζεται να προβλεφθεί η δυνατότητα

απόκτησης της ιδιότητας του μέλους κάθε Ευρωπαίου πολίτη καθώς και των μεταναστών που ζουν νόμιμα με άδεια εργασίας για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα.

Ενας πολίτης μπορεί να κάνει αίτηση εγγραφής σε τοπικό, νομαρχιακό ή κεντρικό επίπεδο. Κάρτα μέλους θα εκδίδεται από τα Κεντρικά Γραφεία ή νομαρχιακά γραφεία. Στα τρία αυτά επίπεδα θα κρατούνται αντίστοιχα μητρώα της περιοχής ευθύνης τους.

Το κάθε μέλος – όλα τα μέλη - θα εντάσσονται στην δημοτική οργάνωση της περιοχής τους.

Καταργούνται οι οργανώσεις χώρου δουλειάς. Εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία από όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που τυχαίνει και να εργάζονται στο χώρο δουλειάς μια συντονιστική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για τον χώρο αυτό. Δεν αποτελούν ανεξάρτητη οργάνωση αφού τα μέλη όλα εντάσσονται στη Δημοτική Οργάνωση.

Πολιτική και Πολιτιστική Δράση του Σοσιαλιστικού Κινήματος

Ο ρόλος του σοσιαλιστικού κόμματος είναι να αρθρώνει τις ανάγκες της κοινωνίας σε πολιτική να διαμεσολαβεί ανάμεσα στον πολίτη – κοινωνία και τους θεσμούς. Όχι, όμως, για να λύσει ατομικά-προσωπικά προβλήματα (πελατειακές σχέσεις, καριέρα κοκ) αλλά για να λύσει μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και να παρέμβει εκεί όπου αγορά και καθημερινές σχέσεις δημιουργούν αντί να λύνουν οικονομικά και κοινωνικά, αλλά και άλλα προβλήματα. Δυστυχώς σήμερα οι κομματικές οργανώσεις είτε διαμεσολαβούν για άνομα συμφέροντα και ικανοποίηση ατομικών αναγκών κάποιων φίλων και στελεχών, είτε καλούνται απλά να διεκπεραιώνουν τις κρατικές-κυβερνητικές αποφάσεις και εκείνες των κομματικών (καθοδηγητικών) οργάνων. Το αποτέλεσμα είναι να αποβιώνουν οι οργανώσεις, το κόμμα να ξεκόβεται από την κοινωνία και να επικρατούν οι σχέσεις ωφελισμού και όχι οι ανάγκες της κοινωνίας που θέλουμε να εκφράσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να ξαναϊδεολογικοποιήσουμε τις οργανώσεις. Να τις κάνουμε συμμετοχο στο κομματικό γίγνεσθαι και στους προσανατολισμούς του κόμματος και ικανές να αποφασίζουν μόνες τους για τα θέματα του περίγυρού της, τις εκλογές στον χώρο της, τον τρόπο συγκρότησης και δράσης των χώρων επιρροής της. Αυτό αφορά και την εκλογή στελεχών της ΤΑ και μαζικών χώρων-οργανώσεων (σύλλογοι, ενώσεις, συνδικάτα κοκ).

Πιο συγκεκριμένα:

Τα γραφεία των τοπικών οργανώσεων μετατρέπονται σε Κέντρα Πολιτικής και Εκπαιδευτικής Δράσης. Εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των μελών της περιοχής ένα συντονιστικό όργανο διαχείρισης του κάθε γραφείου. Συνεργάζεται με την Δημοτική

συντονιστική επιτροπή στην αξιοποίηση των χώρων. Οι χώροι αυτοί θα αξιοποιούνται – πέραν των συναντήσεων των μελών της περιοχής – για δραστηριότητες θεματικού χαρακτήρα, εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών, μελών και φίλων του κινήματος. Στόχος είναι να αποτελέσουν εστία προβληματισμού και επιμόρφωσης για τον ευρύτερο περίγυρο στην περιοχή.ⁱⁱ Στους χώρους αυτούς θα στεγάζονται και άλλες παράλληλες δραστηριότητες των μελών ή και κοινωνικών κινημάτων της περιοχής.

Θεματικές δραστηριότητες (ή **Θεματικοί Κύκλοι**) μπορούν να γίνουν όποιες και όσες θέλουν. Σε χώρο δουλειάς, με θέμα την οικολογία, με θέμα την εξωτερική πολιτική, κλπ. Δεν αποτελούν όμως ξεχωριστή οργάνωση. Θεματική δραστηριότητα μπορούν να ξεκινήσουν μέλη και μη μέλη φίλοι του κινήματος. Δικαίωμα συμμετοχής στον θεματικό κύκλο μπορεί να έχει το κάθε μέλος και φίλος. Η δραστηριότητα αυτή θα έχει τον αυτόνομό της χαρακτήρα και προσβλέπει περισσότερο στον πολιτικό προβληματισμό, διάλογο, ενημέρωση και επιμόρφωση ή και πιλοτική δράση σε συγκεκριμένο τομέα. Δικαιωματικά θα έχουν δυνατότητα να αξιοποιούν τους χώρους των τοπικών γραφείων με την υποστήριξη της Δημοτικής Συντονιστικής Επιτροπής και της Συντονιστικής Επιτροπής των Τοπικών Γραφείων. (δηλ των Κέντρων Πολιτικής και Εκπαιδευτικής Δράσης).

Σε κεντρικό επίπεδο το ΙΣΤΑΜΕ υποστηρίζει τις τοπικές μορφωτικές δραστηριότητες με εκδόσεις και διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. Παράλληλα συνεργάζεται με τις δημοτικές οργανώσεις για την δημιουργία τοπικών δικτύων με τους τοπικούς μη-κυβερνητικούς φορείς, ιδρύματα, πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους για την επέκταση της λαϊκής μόρφωσης με στόχο την περαιτέρω ενεργή δραστηριοποίηση του πολίτη και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Το δίκτυο αυτό θα λειτουργεί με την μορφή *Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών*.

Σε Κεντρικό επίπεδο εκλέγεται από το Συνέδριο **Επιτροπή Μορφωτικών Δράσεων** που θα συντονίζει τις δραστηριότητες αυτές σε εθνικό επίπεδο.

Θεματικά Συνέδρια:

Το ξέκομμα από την κοινωνία και την εσωστρέφεια θα το πληρώσει το κόμμα, η προοδευτική παράταξη και κατά προέκταση η χώρα. Καλύτερα να παλεύουμε με συνέπεια για την υλοποίηση μιας γραμμής έστω και με λάθη και αδυναμίες, παρά να παραλύουμε συνεχώς γύρω από το σωστό και το λάθος. Μια λύση θα ήταν ο προγραμματισμός και η πραγματοποίηση θεματικών συνεδρίων. Το κόμμα πρέπει επιτέλους να υπερβεί τα γενικόλογα συνέδρια που τάχα γίνονται για να ορίσουν την γραμμή πλευση μας, αλλά ουσιαστικά δεν δεσμεύουν κανέναν και για τίποτα. Χρειάζεται να προγραμματίζουμε τουλάχιστον κάθε χρόνο και

ένα ειδικό συνέδριο, όπου οι οργανώσεις (πολιτικά) και οι ειδικοί (τεκμηρίωση), και οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις (κοινωνία) μέσα από εναλλακτικές προτάσεις θα καταλήγουν σε μια ουσιαστική δέσμευση για το ποια είναι η πολιτική μας στο συγκεκριμένο θέμα, ποιες οι εναλλακτικές, πως θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Η πολιτική θέλει γνώση και τόλμη, συνδυασμένες με δημοκρατία και την γνώση της τεχνικής του πραγματοποιείν. Με τη διαδικασία που προτείνω θα γίνει πιθανότερη η πραγματοποίηση των στόχων μας, οι οποίοι και θα είναι εγκριμένοι δημοκρατικά και με γνώση.

Πιο συγκεκριμένα - ο κάθε Τομέας της ΚΕ επιφορτίζεται με την διεξαγωγή Θεματικού Συνεδρίου που θα **αποφασίζει** για τις βασικές πολιτικές του κινήματος στον τομέα αυτόν. Τα θεματικά συνέδρια θα καλούν και όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και ιδιαίτερα όσα έχουν συμμετάσχει σε παράλληλη θεματική δραστηριότητα στην περιοχή τους. Θα καλούν και όλους τους μη-κυβερνητικούς φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο του τομέα (πχ. φιλανθρωπικοί φορείς πρόνοιας για τον τομέα κοινωνικής πρόνοιας). Θα είναι υποχρεωμένοι να δημιουργούν αντίστοιχη ιστοσελίδα στο Ιντερνέτ για την ελεύθερη κατάθεση όλων των απόψεων. Στις διαδικασίες θα ακούγονται οι απόψεις των μη-κυβερνητικών φορέων για να λαμβάνονται οι αποφάσεις του Συνεδρίου.

Δημοψηφίσματα των Μελών:

Η διέγερση της δημοκρατίας απαιτεί και την αξιοποίηση νέων τρόπων λήψης αποφάσεων. Χρειάζεται να καθιερωθούν δημοψηφίσματα. Αποφάσεις για μεγάλα εθνικά θέματα, αποφάσεις για σημαντικές κοινωνικές αλλαγές, καταστατικές αλλαγές, κλπ. μπορούν να παίρνονται με δημοψηφίσματα με συμμετοχή όλων των μελών (και σε πολλές περιπτώσεις με συμμετοχή μη-μελών) ενώ ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για ενδεικτικές γνώμες της λαϊκής βάσης πρέπει επίσης να καθιερωθούν.

Η Διεθνής παρουσία του ΠΑΣΟΚ

Στην σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι φανερό ότι ο ρόλος του εθνικού κράτους και των εθνικών θεσμών περιορίζεται, ή πιο σωστά τροποποιούνται. Χρειάζεται κατά συνέπεια να αναπτύξουμε δημοκρατικές μορφές υπερεθνικής κομματικής δράσης. Κάτι τέτοιο απαιτεί την ενεργό παρουσία μας στην σοσιαλιστική διεθνή και στο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα. Όμως, αυτή η παρουσία μας θα πρέπει να περνά μέσα από τα κομματικά πλαίσια και διαδικασίες κομματικής δημοκρατίας και να επιτρέπει την συμμετοχή όλων και περισσότερων μελών και φίλων στην διαμόρφωση της πολιτικής μας παρουσίας στο εξωτερικό. Δεν θα πρέπει να ξεκόψουμε την διεθνή και ευρωπαϊκή μας πολιτική από το κίνημα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να το δεσμεύουμε με

τρόπο που θα απωθεί τα μέλη μας και που θα μας μετατρέψει σε «κομματικές Βρυξέλλες».ⁱⁱⁱ

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

Ένα σοσιαλιστικό κόμμα όπως εμείς θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να βρει τρόπους να πραγματοποιεί πολιτική με τον πιο δημοκρατικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες (ιδιαίτερα το διαδίκτυο - ιντερνέτ) για την καλύτερη ενημέρωση των μελών και φίλων μας, για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο γίνεσθαι. Τέτοιες μορφές είναι η διεξαγωγή διαλόγου και δημοψηφισμάτων μέσω αυτών των μέσων, η δημιουργία θεματικών οργανώσεων στο διαδίκτυο, ο εξοπλισμός των οργανώσεων με αυτά τα μέσα.

Κίνημα της Κοινωνίας

Τα κόμματα δεν είναι μόνο φορείς πολιτικής με τη στενή έννοια, αλλά πριν απ' όλα είναι θεσμοί της κοινωνίας. Κατά συνέπεια και φορείς ηθικής και πολιτισμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα κόμματα της αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει φορέας ηθικής ανάπλασης και πολιτισμικής αναγέννησης της κοινωνίας. Μέσα απ' αυτή την δράση θα καταπολεμήσει την διαφθορά που διαπερνά όλους τους θεσμούς της κοινωνίας (κομματικούς και κρατικούς), θα επιδιώξει να επαναφέρει κανόνες στην καθημερινή ζωή του τόπου, δημοκρατικούς κανόνες. Χωρίς μια τέτοια αναγέννηση, δεν πρόκειται να υπάρξει ένα δημιουργικό αύριο για το ΠΑΣΟΚ και τον τόπο. Επιτέλους ας προτάξουμε των προσωπικών συμφερόντων, εκείνα του κινήματος. Επιτέλους ας προτάξουμε των στενών κομματικών συμφερόντων εκείνα του τόπου. Ας προτάξουμε στα κακώς εννοούμενα τοπικά συμφέροντα τα μεγάλα πανανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία πάντα πάλεψαν και παλεύουν οι σοσιαλιστές.

ⁱ Θα μπορούσε να προβλεφθεί ένα ελάχιστο ποσοστό υποψηφίων των ως άνω κατηγοριών να ορίζεται από τον Πρόεδρο του Κινήματος

ⁱⁱ Η συντονιστικές επιτροπές έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν όλα τα μέλη με τακτικά δελτία, προσούρες, ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, κλπ για τις μορφωτικές και θεματικές δραστηριότητες που διεξάγονται στην κάθε περιοχή.

ⁱⁱⁱ Τα 7 μέλη του Bureau και τα μέλη της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ για το Συνέδριο του ΕΣΚ να εκλέγονται από το Συνέδριο.

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών

Βασ. Σοφίας 1,
106 71 Αθήνα
Τηλ.(01) 3394255-6
Fax.(01) 3394195

e-mail: gap@mfa.gr,
gpapandreou@parliament.gr
Web site: <http://www.mfa.gr/gpap>