

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ

Η οικονομική μας πολιτική στοχεύει στην ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική συνοχή είναι στοιχείο δύναμης της κοινωνίας μας. Δημιουργώντας όλο και περισσότερες ευκαιρίες για όλους, περιορίζοντας τις ανισότητες εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν την ένταξή μας σε μια ανταγωνιστική παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Κοινωνική πολιτική, όμως, με ανακατανομή και μόνο του εθνικού προϊόντος δεν γίνεται. **Η κοινωνική πολιτική προϋποθέτει αύξηση του εθνικού προϊόντος.** Διαφορετικά, αντιμετωπίζουμε φραστικά μόνο τη μιζέρια.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι και η ανάπτυξη που βασίζεται σε χαμηλές αμοιβές και στην ελλιπή κοινωνική προστασία κουβαλάει το σπόρο της αυτοκαταστροφής της. Οδηγείται σε αυτοκαταστροφή.

Εμείς, ως προοδευτική Κυβέρνηση, πιστεύουμε στην αμφίδρομη σχέση, τη συνέργια, μεταξύ οικονομικής

ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Κύριο μέλημά μας είναι να δημιουργήσουμε με τις πολιτικές μας έναν **ενάρετο κύκλο**: Περισσότερη ανάπτυξη, που θα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, που με τη σειρά της θα σημαίνει ακόμα περισσότερη ανάπτυξη, κ.ο.κ. Διαφορετικά, παραμονεύει πάντα ο κίνδυνος της οικονομίας των ανισοτήτων και των μειωμένων προσδοκιών, της οικονομίας της ύφεσης και του μειωμένου βιοτικού επιπέδου.

Για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά τις υστερήσεις σε πολλούς τομείς. Είναι ανάγκη να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις νέες συνθήκες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της οικονομίας της γνώσης. Είναι ανάγκη να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε όλα τα επίπεδα και σ' όλους τους τομείς, ακόμα και σ' αυτούς που κατέχουμε τα πρωτεία, όπως η εμπορική ναυτιλία.

Αρωγός της αναπτυξιακής μας πορείας είναι το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Στο Γ' ΚΠΣ υπάρχουν συγκεκριμένοι ποσοτικοποιημένοι στόχοι, τόσο αναφορικά με τη συνεισφορά των έργων στην απασχόληση, όσο και

με τη συνολική συνεισφορά τους στον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης.

Και αυτό γιατί **δεν αντιμετωπίζουμε τους ευρωπαϊκούς διαρθρωτικούς πόρους με στενά ταμειακή αντίληψη.** Το ενδιαφέρον μας δεν εξαντλείται στην επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών απορρόφησης για τις εισροές αυτές. Δεν είμαστε από αυτούς που αντιμετωπίζουν τους πόρους αυτούς σαν μια παροδική μεταφορά εισοδημάτων. Δεν είμαστε από αυτούς που πιστεύουν πως η ανάπτυξη μπορεί να μπει σε αυτόματο πιλότο, και ο αυτόματος αυτός πιλότος να είναι οι εισροές πόρων από την Ε.Ε. με το ΚΠΣ.

Τα Διαρθρωτικά Προγράμματα Ενισχύσεων, όπως το ΚΠΣ αποτελούν μακρόπνοα προγράμματα μεταρρύθμισης. Αποβλέπουν στην αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό των δομών του μικρο-οικονομικού κυρίως, αλλά και του μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι περιοχές σε υστέρηση να κάνουν το άλμα προς τα εμπρός, να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, να αυξήσουν την ευημερία τους. Να υπάρχει αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη.

Η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των πόρων του Γ' ΚΠΣ έρχεται μέσα από την εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας σε βιώσιμα έργα και δράσεις, με συγκεκριμένους, ορατούς και επιτεύξιμους στόχους και μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών διαχείρισης.

Δεν μας αρκούν λοιπόν οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης του 4% αν και αυτοί, όπως είπα πριν, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. **Θέλουμε να έχουμε υψηλούς ρυθμούς και μετά το τέλος των εισροών του Γ' ΚΠΣ.** Και αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν έχουμε φτιάξει τις αναγκαίες υποδομές στο φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Σ' αυτή την κατεύθυνση διοχετεύουμε τους πόρους μας και την προσπάθειά μας.

Όσον αφορά την κοινωνική μας πολιτική, αυτή είναι συνεπής με την αναπτυξιακή μας πολιτική.

Η κοινωνική πολιτική μας ενισχύεται ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Με τους πόρους που εξοικονομούμε από τη μείωση του δημόσιου χρέους ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τα προγράμματα

κοινωνικής προστασίας, της ασθένειας, της αναπηρίας, της ανεργίας, της οικογενειακής φροντίδας, της στέγασης, του κοινωνικού αποκλεισμού, των συντάξεων, κ.ο.κ. Για παράδειγμα, η σύνταξη του ΟΓΑ και το ΕΚΑΣ θα αυξηθούν κατά 5.000 δραχμές το μήνα από την 1/1/2002, και τα επόμενα χρόνια θα έχουν επιπλέον αυξήσεις ανάλογου μεγέθους.

Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2004, οι δαπάνες για κοινωνική προστασία προβλέπεται να αυξηθούν τόσο σε ονομαστικούς όρους όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, έτσι ώστε να συγκλίνουμε με τον μέσο κοινοτικό όρο.

Σ' αυτό το σημείο θέλω να σταθώ και να επισημάνω ότι κοινωνική πολιτική δεν ασκεί μόνο το κράτος, αλλά και ιδιωτικοί φορείς. Η κοινωνία των πολιτών δεν δημιουργείται μόνο με κρατικές παρεμβάσεις. Πρέπει οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν περισσότερο στην κοινωνική ευθύνη τους για την ποιότητα ζωής των στελεχών τους, την αύξηση της απασχόλησης, το σεβασμό του περιβάλλοντος, την τοπική ανάπτυξη.

Γι' αυτό και θεωρούμε οικονομικά και κοινωνικά ενδεδειγμένο οι επιχειρήσεις να δημοσιεύουν εκτός από

τον ισολογισμό τους και τον απολογισμό τους και έναν ξεχωριστό **Κοινωνικό Απολογισμό**, στον οποίο παρουσιάζουν τις δράσεις και ενέργειες του έτους πάνω σε θέματα προσωπικού, απασχόλησης, τοπικών κοινωνικών παρεμβάσεων, κλπ.

Κυρίες και κύριοι,

Η πολιτική μας για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή είναι μια πολιτική που δεν επιδρά μόνο στο σημερινό, αλλά και στο μελλοντικό βιοτικό μας επίπεδο. Η σημερινή πολιτική μας θεμελιώνει το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η πολιτική μας κληροδοτεί τις επόμενες γενιές με φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, επιδρά στο φυσικό περιβάλλον τους, τους δίνει τη μαγιά με την οποία θα εργαστούν και θα δημιουργήσουν. Τους κληροδοτεί επίσης κανόνες, θεσμούς και κοινωνικά συμβόλαια.