

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2001

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ε. έχει ιστορική σημασία. Γιατί ιστορική σημασία έχει το συνέδριό μας του Οκτωβρίου και αυτή η Κ.Ε. είναι εκείνη που θα καθορίσει την ποιότητα των εργασιών του. Το συνέδριό μας δεν απευθύνεται μόνο στις εκατοντάδες χιλιάδες οργανωμένα μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δεν απευθύνεται μόνο στα εκατομμύρια των πολιτών που δίνουν δύναμη με την ψήφο τους στο έργο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Το συνέδριό μας απευθύνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα συνέδριο για το μέλλον και την προοπτική αυτού του τόπου.

Το συνέδριό μας έχει σκοπό να συνασπίσει ακόμα πιο αποφασιστικά την ελληνική κοινωνία στους στόχους που ένα ενιαίο και ξεκάθαρο στις επιδιώξεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει, ιεραρχεί, αποφασίζει και εφαρμόζει στην πράξη.

Το συνέδριο δε γίνεται και δεν μπορεί να είναι μια εσωστρεφής διαδικασία. Δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα σε κομματικά στεγανά.

Η δύναμη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1974 είναι η ταύτισή του με τα μεγάλα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, με την έκφραση

ιστορικά και δυναμικά μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης που άλλαξε και αλλάζει την Ελλάδα. Μια Ελλάδα που κανείς πια δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.

Η Κεντρική Επιτροπή σήμερα με τις αποφάσεις της πρέπει να αναδείξει το συνέδριο ως την μαρτυρία μιας μεγάλης πολιτικής αντεπίθεσης απέναντι στις δυνάμεις της συντήρησης, απέναντι στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, απέναντι στις δυνάμεις που θέλουν να μετατρέψουν την δική τους υστέρηση σε υστέρηση του τόπου, τη φοβία τους σε αδράνεια και τις αδυναμίες τους σε γενική στασιμότητα.

Το συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι μια πολιτική διαδικασία στην οποία πρέπει να γίνουν πιο καθαροί οι δεσμοί μας με τα μεγάλα κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα που δίνουν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. όλα αυτά τα χρόνια τη σταθερή πολιτική πρωτοπορία στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι ένα συνέδριο, στο οποίο σκέψη μας είναι ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας εργαζόμενος, ο μισθωτός του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο δημιουργικός επιχειρηματίας, η νέα γενιά της Ελλάδας. Όλοι όσοι διψούν για μια κοινωνία με μεγάλους ορίζοντες, με δυναμικές προοπτικές, με κοινωνική αλληλεγγύη και θεσμούς

συμμετοχής στο κοινωνικό και πολιτικό γίνεσθαι. Στο συνέδριό μας πρέπει να εκφρασθεί κάθε πρωτοπόρο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στην παραγωγή, στα νέα κοινωνικά κινήματα, στο χώρο της διανοήσης και στο χώρο του πολιτισμού. Οι δυνάμεις της αλλαγής. Οι δυνάμεις του εκσυγχρονισμού.

Ποτέ δεν κάναμε το λάθος να κλειστούμε σε κομματικά τείχη, ούτε θα το κάνουμε και τώρα. Δεν επιδιώκουμε βατές ισορροπίες στελεχών ούτε πορείες προφυλαγμένες από το πολιτικό κόστος. Απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας το συνέδριο πρέπει να γίνει πράξη πολιτικής έμπνευσης και πολιτικής συμμετοχής. Το συνέδριό μας πρέπει να έχει ξεκάθαρα ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά και καθαρές πολιτικές αποφάσεις που θα εμπεδώνουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον κεντρικό του ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας. Θα του δίνουν δύναμη και αποφασιστικότητα να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα. Θα του δίνουν νέα δυναμική.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το κόμμα που συναρθρώνει στις γραμμές του τη δυναμική μιας μεγάλης παράταξης. Μιας παράταξης που έρχεται από μακριά, για να πάει πολύ μακριά.

Έχουμε απέναντί μας μια Δεξιά που με αλληπάλληλες λεκτικές μεταμφιέσεις θέλει να συγκαλύψει το ρόλο της, την ιστορία της, τις σημερινές επιδιώξεις της, την απουσία θέσεων, αρχών και προτάσεων. Και υπάρχει μια Αριστερά καθηλωμένη στο χθες, σε μια άρνηση απόλυτη της σημερινής πραγματικότητας.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο κέντρο της πολιτική σκηνής είναι η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών και δημοκρατικών αγώνων. Η παράταξη που απαντά και οφείλει να απαντά στο σημερινό καθολικό αίτημα για ταχύρυθμη ανάπτυξη και πρόοδο στα πλαίσια ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, ενός κράτους δικαίου, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Στο καθολικό αίτημα για εκσυγχρονισμό, μια πιο ισχυρή Ελλάδα, μία πιο ισχυρή κοινωνία.

Είναι ταυτόχρονα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το Κίνημα που ταυτίστηκε με την εθνική ανεξαρτησία και την εθνική υπερηφάνεια. Είμαστε εμείς που είπαμε και κάναμε πράξη ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, αλλά είμαστε και εμείς που είπαμε και κάναμε πράξη ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες αξίζουμε πιο πολλά και πιο ψηλά. Ανοίξαμε τον τόπο στη νέα παγκόσμια κοινωνία. Αρνηθήκαμε την απομόνωση και

την αλαζονική αυταρέσκεια εκείνων που αρκούνται με το παρελθόν.

Εμείς σπάσαμε το φράγμα του γεωπολιτικού περιορισμού μας στο άκρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εμείς φέραμε την Ελλάδα ισότιμα με το σπαθί μας στην καρδιά της ενωμένης Ευρώπης. Εμείς κατοχυρώσαμε με τις διεθνείς συνεργασίες και την παρουσία μας την ενίσχυση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εμείς πετύχαμε να είναι σήμερα η Ελλάδα μια όαση ειρήνης, μια χώρα με πρωτοβουλίες σταθερότητας στα ταραγμένα Βαλκάνια. Εμείς είμαστε η πολιτική παράταξη και η κυβέρνηση που έχει δρομολογήσει μια λύση του Κυπριακού αξιοποιώντας την νέα διεθνή θέση και τις νέες δυνατότητες που δημιουργήσαμε για τη χώρα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως κομμάτι της κοινωνίας είναι ικανό να διορθώνει τα λάθη του. Είμαστε εδώ για να επανεξετάσουμε κατευθύνσεις, να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά μας, να αποκρυσταλλώσουμε τις πολιτικές μας επιλογές. Οδηγός μας το συμφέρον του ελληνικού λαού κι η σχέση μας με την κοινωνία.

Με βάση αυτή τη σχέση με την κοινωνία θα σηματοδοτήσουμε στο συνέδριό μας μια νέα πολιτική περίοδο με πρωταγωνιστή τις πρωτοπόρες δυνάμεις του τόπου και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Μια πολιτική περίοδο αγώνα απέναντι στις δυνάμεις της συντήρησης, τα οικονομικά και συντεχνιακά συμφέροντα, τις κατεστημένες κοινωνικές ομάδες, που θέλουν να δεσμεύσουν, να ποδηγετήσουν και να υποτάξουν την πολιτική στα μέτρα τους.

Ποιά είναι σήμερα η μεγάλη και ιστορική πρόκληση για την Ελλάδα και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.;

Αυτήν τη δεκαετία η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει καταλυτικά στις προκλήσεις της νέας εποχής με μια νέα κοινωνική και πολιτική ημερήσια διάταξη. Η πρόκληση είναι σήμερα να υπάρξει η ευρύτερη πολιτική συμμετοχή σε ένα δυναμικό πρόγραμμα και σχέδιο που διαμορφώνει το πρόσωπο της Ελλάδας του 21^{ου} αιώνα.

Έχουμε μπροστά μας μια τριπλή πρόκληση. Τρεις μεγάλους **καθαρούς στόχους** για την Ελλάδα και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πρώτος στόχος είναι η ολοκλήρωση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία, την Υγεία, την

Κοινωνική Ασφάλιση. Η θεμελίωση ενός σταθερού, σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Θέλουμε ένα «νέο κοινωνικό κράτος» που προστατεύει αποτελεσματικά τους αδύνατους.

Κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να νοιώθει ότι υπάρχει ένα πλήρες δίκτυο κοινωνικής προστασίας, μια ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών που έχουν ανάγκη στα θεμελιώδη αγαθά του κοινωνικού κράτους. Κι ακόμα περισσότερο πρέπει αυτό να το αισθάνονται πιο συγκεκριμένα οι ασθενέστεροι. Οι εκτός των τειχών πολίτες, αυτούς για τους οποίους πρέπει να αφιερώνουμε εντατικά τις δυνάμεις μας. Ποτέ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν θα θεωρήσει ότι ολοκλήρωσε το έργο του αν δεν εξασφαλίσει την πλήρη απασχόληση, αν δεν ανοίγει διαρκώς ευκαιρίες συμμετοχής σε αυτούς που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Ένα σύγχρονο κράτος δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός κοινωνικού κράτους. Προσφέρει σε όλους τους πολίτες δικαιώματα, ευκαιρίες και εφόδια για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της σύγχρονης ζωής και να πετύχουν στους στόχους τους. Αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία παρέχοντας τις δυνατότητες για μια ανάπτυξη της συλλογικής και

ατομικής αυτενέργειας μέσα σε ένα περιβάλλον σταθερών κοινωνικών θεσμών.

Η κοινωνία του 21^{ου} αιώνα είναι η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή ο χώρος της κυριαρχίας δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το σύγχρονο κράτος παρέχει τις υποδομές κι επιπλέον παρέχει τις δυνατότητες της ολόπλευρης ανάπτυξης του πολίτη και των συλλογικών εκφράσεων της κοινωνίας. Το κράτος- αφέντης ανήκει στην ιστορία του 20^{ου} αιώνα. **Ο πολίτης- κυρίαρχος είναι το έμβλημα του 21^{ου} αιώνα.**

Το κράτος δίνει τα μέσα για την πραγμάτωση των στόχων του πολίτη. Η δραστηριοποίηση του κράτους στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και ενδυνάμωσης του εργαζόμενου πολίτη είναι η κεντρική αποστολή κάθε σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Είναι κύριο συστατικό στοιχείο της πραγματικής σύγκλισης που θέλουμε να επιτύχουμε με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ο στόχος του εκσυγχρονισμού είναι να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τις υποδομές, ώστε οι Έλληνες πολίτες να είναι απαλλαγμένοι από την ανάγκη κάποιος να επεμβαίνει για χάρη τους. Να μπορούν, από τη στιγμή που θα ψάξουν για δουλειά, περίθαλψη, συμπαράσταση

στην αντιξοότητα, να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν δρόμους ανοιχτούς σε όλους.

Για να κερδίσουμε το μέλλον πρέπει να απελευθερώσουμε τις δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας με πολιτικές πρωτοβουλίες που «ακουμπούν» την καθημερινότητα του εργαζόμενου πολίτη και προωθούν την οικοδόμηση της «Ισχυρής Κοινωνίας». Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εδώ για να δίνει έκφραση σε καθολικά αιτήματα του ελληνικού λαού. Η απελευθέρωση των δυνατοτήτων της κοινωνίας είναι σήμερα καθολικό αίτημα του ελληνικού λαού και είμαστε εδώ για να δώσουμε νέες εύστοχες και ισχυρές απαντήσεις.

Το «Νέο Κοινωνικό Κράτος» είναι ο πρώτος στόχος της πολιτικής μας και ο πρώτος στόχος του συνεδρίου μας.

Δεύτερος στόχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η ολόπλευρη ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας.

Είναι φανερό ότι πιθανόν σε όλη την ερχόμενη δεκαετία θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι τα Βαλκάνια θα παρουσιάζουν συχνές εστίες έντασης και θα αποτελούν ένα σημείο διαρκούς ρευστότητας και τριβών. Η Ελλάδα πρέπει να αυξάνει διαρκώς την ισχύ της, ώστε να

διασφαλίζει τα συμφέροντά της και να μπορεί να δρα σταθεροποιητικά στην περιοχή.

Έχουμε επιτύχει με το Ελσίνκι να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο σχέσεων με την Τουρκία που αν η γείτων χώρα αποφασίσει να σταθεροποιήσει την ευρωπαϊκή της επιλογή δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις των δύο κρατών. Ωστόσο, η Ελλάδα πρέπει ταυτόχρονα με την σταθερή πολιτική ειρήνης και συνεργασίας, ταυτόχρονα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας των αποφάσεων του Ελσίνκι να διατηρεί μια σταθερή δύναμη αποτροπής έτσι, ώστε να προασπίζει αποτελεσματικά με τα δικά της μέσα τα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα που είναι αδιαπραγμάτευτα.

Η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας απαιτεί ένα πολύπλευρο και ισορροπημένο σύστημα διεθνών σχέσεων, το οποίο έχουμε επιτύχει και πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Έχουμε μια δραστήρια διεθνή διπλωματική δραστηριότητα, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας και υπάρχει παντού έντονη ελληνική παρουσία σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο ακρογωνιαίος λίθος των επιλογών που διασφαλίζουν τα συμφέροντα της χώρας είναι η αξιοποίηση της συμμετοχής μας στην Ε.Ε.

Ήδη πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό: Είμαστε στη ζώνη του Ευρώ, μετέχουμε στις χώρες του σκληρού πυρήνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτό θα επικυρώσει το Ευρώ από την 1^η Ιανουαρίου 2002. Συγχρόνως βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας ιστορικής διαπραγμάτευσης για το μέλλον της Ευρώπης. Για το ποια Ευρώπη θέλουμε. Για τη θέση μας, τις νέες δυνατότητές μας, τις προοπτικές μιας ισχυρής Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Με νέες κοινές πολιτικές, με νέους στόχους. Για να ολοκληρώσουμε μια Ευρώπη της ασφάλειας, της συνοχής, της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Τρίτος στόχος στην αρχή του 21^{ου} αιώνα είναι η σφυρηλάτηση μιας νέας εθνικής αυτοπεποίθησης μιας κοινωνίας που ξέρει να πετυχαίνει.

Πρέπει να δούμε καθαρά το σύνολο της εικόνας, το ουσιαστικό περιεχόμενο των στρατηγικών επιλογών μας. Η μακροοικονομική μας πολιτική εξυπηρετεί την εκπλήρωση στόχων στρατηγικών και καθοριστικών για την ιστορική προοπτική της Ελλάδας. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι πολύ καλά: Δεν μειώνουμε το δημόσιο χρέος, δεν ελαφρύνουμε τα συσσωρευμένα βάρη δεκαετιών μόνο και μόνο γιατί το επιτάσσει η συμμετοχή μας στην Ε.Ε. Δεν κατευθύνουμε κονδύλια τρισεκατομμυρίων δραχμών στη

μείωση του δημοσίου χρέους γιατί έτσι επιβάλλει το σύμφωνο σταθερότητας. Μειώνουμε το δημόσιο χρέος γιατί θέλουμε τα κεφάλαια του μόχθου των Ελλήνων να οδηγούνται σε έναν όλο και μεγαλύτερο βαθμό στη χρηματοδότηση επενδύσεων που δημιουργούν απασχόληση και ευημερία, ασφάλεια και προοπτική. Ακολουθούμε σταθερή και υπεύθυνη οικονομική πολιτική γιατί η ανατροπή της οδηγεί στην ανίσχυρη Ελλάδα και δεν επιτρέπεται σε κανέναν μας να διακυβεύει το μέλλον, την προοπτική και την ασφάλεια της χώρας.

Εκτός όμως από τη στρατηγική επιλογή της ισχυροποίησης της οικονομίας, υπάρχει και η ανάγκη για δραστηριοποίηση σήμερα σε όλους τους τομείς. Εκτός από την οικονομία που αφορά στην προοπτική της ισχυρής Ελλάδας, υπάρχει και η οικονομία που αφορά στην καθημερινή πραγματικότητα της σκληρά εργαζόμενης οικογένειας. Ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ο αγρότης, ο συνταξιούχος πρέπει να γίνουν οι αποδέκτες των ευεργετικών συνεπειών της πολιτικής που ακολουθήσαμε και των νέων και μεγάλων επενδύσεων που διανοίγουν νέες προοπτικές εισοδηματικής ανόδου και ευημερίας.

Η συνεπής και πειθαρχημένη οικονομική πολιτική των τελευταίων χρόνων μας έδωσε μια μεγάλη δυνατότητα: Να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε τη δέσμευση τεραστίων κονδυλίων που θα χρηματοδοτήσουν και θα ολοκληρώσουν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια την οικοδόμηση της «Ισχυρής Κοινωνίας». Η ολοκλήρωση όλων εκείνων των διαδικασιών που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την πλήρη και αποδοτική αξιοποίηση και του τελευταίου από τα 17,5 τρισεκατομμύρια Ευρώ **συμπίπτει με την αφετηρία μιας επανάστασης στις κατασκευές, στις νέες τεχνολογίες, στους ανθρώπινους πόρους, στην παροχή υπηρεσιών, στο εμπόριο και στη βιομηχανία.** Εγκαινιάζουν μια νέα εποχή ανάπτυξης για την Ελλάδα. Η Ανάπτυξη δεν είναι απλώς ένας αριθμός αλλά αφορά την πρόοδο της εργαζόμενης ελληνικής οικογένειας. Αφορά το επίπεδο ζωής του μέσου εργαζόμενου πολίτη. Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης τον Απρίλιο του 2000 είχα τονίσει πως η Ελλάδα του 2004 δεν θα μοιάζει σε τίποτα με την Ελλάδα του 1994 και σήμερα το επαναλαμβάνω με την ίδια και μεγαλύτερη σιγουριά και βεβαιότητα.

Προχωρούμε σε πολιτικές που ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και την καινοτομία στην παραγωγή, στην πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Εδώ χρειάζονται

οι συνδυασμένες πολιτικές της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων του Γ΄ Κ.Π.Σ. σε συνδυασμό με ένα κίνημα Παιδείας και Πολιτισμού. Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. Να σφυρηλατήσουμε συγχρόνως την εθνική ταυτότητα Παιδείας και Πολιτισμού που αποτελεί την δική μας συμβολή στην πολυπολιτισμική Ευρώπη. Μία ταυτότητα που μας δίνει την ικανότητα να ανοιχτούμε στον κόσμο, και να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητά μας.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 δεν έχουν μόνο αναπτυξιακή δυναμική και εξαιρετικά θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στην διεθνή προβολή της χώρας, αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις καθώς μετατρέπουν την Ελλάδα σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Την πρώτη του Γενάρη 2002 θα γίνει μια αλλαγή στη χώρα μας, τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της οποίας δεν είμαστε σε θέση να συλλάβουμε σε όλη τους την έκταση. Θα έχουμε ένα νέο νόμισμα. Το ίδιο νόμισμα με έντεκα άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία της οικονομίας μας θα επηρεασθεί βαθύτατα, θετικά. Αλλά και η αντίληψή μας για όσα συμβαίνουν γύρω μας, οι δυνατότητές μας επίσης βαθύτατα και θετικά. Αυτό που θα φαίνεται ως μια απλή ανταλλαγή νομισμάτων

θα είναι ένα νέο ξεκίνημα. Θα ανοίξει ένας διαφορετικός κόσμος με μας συμμετόχους. Όλα θα είναι συγκρίσιμα, όλα τα στοιχεία πιο κατανοητά. Η αλήθεια για το ποιοί είμαστε ποιοί είναι οι άλλοι, που υστερούμε, τί πρέπει να κάνουμε πιο διαφανής. Θα ανοίξει μια νέα σελίδα.

Είμαι λοιπόν και πρέπει να είμαστε όλοι πιο αισιόδοξοι από ποτέ. Αλλά αναγνωρίζω και αφουγκράζομαι, και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατανοεί και ξέρει πολύ καλά την αγωνία της κοινωνίας, την καθολικότητα του αιτήματος **για ένα νέο ξεκίνημα, για να ανοίξει πιο γρήγορα η νέα σελίδα.** Γι' αυτό θα τονίσω και θα υπογραμμίσω το εξής: Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι κάτω από την κοινή πίστη ότι κανένα πρόβλημα και κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο, πως έχουμε **καθαρούς στόχους** και πως οι στόχοι αυτοί είναι επιτεύξιμοι, πως οι δυνατότητές μας να παρεμβαίνουμε και να αλλάζουμε τη ζωή μας, να αλλάζουμε την κοινωνία, υπάρχουν ακέραιες και τις αξιοποιούμε - τις πολλαπλασιάζουμε με τις επιλογές και την αφιέρωσή μας και τις κινητοποιούμε με την εργασία και τη δράση μας. Αρκεί να μη συγχέουμε τους στόχους μας με προσωπικές πορείες, τις πολιτικές με τακτικές ανέλιξης και βλέπουμε τη δράση μας κάτω από το πρίσμα της προσωπικής φιλοδοξίας και μόνο.

Οι στόχοι μας είναι **ΚΑΘΑΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ** που συνδέονται άρρηκτα με τις μεγάλες κοινωνικές δυνάμεις του μόχθου και της εργασίας, της τόλμης και της ελπίδας που συναντώνται στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σε αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις στηρίζεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σε αυτές απευθύνομαι προσωπικά.

Απευθύνομαι στους αγρότες και λέω πως έχετε ένα νέο πολύ καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσετε στην ανάπτυξη της οικονομίας στην εποχή μετά την είσοδο στην ΟΝΕ. Με επενδύσεις σε νέες καλλιέργειες και νέες μεθόδους παραγωγής και με την αρωγή του κράτους η αγροτική οικονομία πρόκειται να αυξήσει τη δημιουργική και παραγωγική της εμβέλεια και δράση.

Απευθύνομαι στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και ζητώ τη συστράτευση για την υλοποίηση των νέων στρατηγικών στόχων της υψηλότερης παραγωγικότητας, της ευέλικτης και ταχύτερης διοίκησης, της προσωπικής επιτυχίας και κυρίως μιας οικονομικής πορείας που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευημερία και περισσότερες δυνατότητες.

Απευθύνομαι στον επιχειρηματικό κόσμο και ζητώ μια νέα τολμηρή δραστηριοποίηση που θα αναμορφώσει την

παραγωγική δομή, θα εκσυγχρονίσει την ελληνική παραγωγή, θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες και το ταλέντο που υπάρχει διάχυτο στη χώρα και θα ενισχύσει το ρόλο μας στη ζώνη του Ευρώ.

Απευθύνομαι στους συνταξιούχους και δεσμεύομαι πως αν η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί αναγκαιότητα, η προάσπιση του βιοτικού σας επιπέδου αποτελεί προτεραιότητα. Μας ενώνουν και θα μας ενώνουν δεσμοί εμπιστοσύνης.

Απευθύνομαι σε όλους τους πολίτες, που αισθάνθηκαν και αισθάνονται το ασφαλιστικό ως μεγάλη και αρνητική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και οι πολίτες μέσα από ένα ευρύτατο διάλογο, μαζί θα βρούμε και θα δώσουμε κοινά αποδεκτή και ταυτόχρονα ουσιαστικά αποτελεσματική λύση. Μια λύση, που εγγυάται την προοπτική, μια λύση που δεν υπονομεύει το μέλλον. Μια λύση που δεν θα είναι «αναγκαίο κακό», αλλά προσφορά στον πολίτη. Μπορούμε, ξέρουμε το δρόμο και θα τα καταφέρουμε.

Απευθύνομαι στους νέους και νέες με στόχους, με πίστη, με οράματα και ελπίδες και ζητώ την συστράτευσή σας, την πρωτοβουλία και την συμβολή σας. Να πάρετε τη ζωή σας

στα χέρια σας, με περισσότερες δυνατότητες, ευκαιρίες και ικανότητες. Να εδραιώσετε ένα κλίμα ασφάλειας, δημοκρατίας, προόδου, ανάπτυξης και εθνικής υπερηφάνειας, όχι μόνο για τα χρόνια, αλλά για τις δεκαετίες που έρχονται.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Το πέρασμα από το όραμα στη δράση, η ίδια η δράση για την επίτευξη των οραμάτων και των **καθαρών στόχων** για μια πιο ανεπτυγμένη Ελλάδα είναι μια υπόθεση βαθύτατα πολιτική. Εκφράζει μια συλλογική και ισχυρή θέληση η οποία όμως δεν μπορεί να προωθηθεί και να εκπληρωθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή και την κινητοποίηση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.

Στόχος του συνεδρίου, στόχος της πολιτικής μας είναι η ολόπλευρη κοινωνική και πολιτική κινητοποίηση του ελληνικού λαού γύρω από τους μεγάλους στόχους της Ελλάδας. Στόχος της πολιτικής μας είναι η αυθεντική ισχυροποίηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της παράταξης μέσα από άμεσους δεσμούς συμμετοχής των κοινωνικών δυνάμεων στην κομματική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Στροφή στην κοινωνία, στροφή στην πολιτική, στροφή στο

Αύριο είναι η κατεύθυνση του συνεδρίου μας, η πολιτική στρατηγική για την Ελλάδα του 21^{ου} αιώνα.

Η πορεία προς το συνέδριο πρέπει να σηματοδοτήσει την ανανέωση της σχέσης μας με την πολιτική. Πρέπει οι στόχοι του συνεδρίου να γίνουν κτήμα των προοδευτικών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας. Εκείνων που εργάζονται και προσφέρουν σε όλους τους τομείς δράσης. Πρώτοι εκείνοι γνωρίζουν τις ατέλειες και τα προβλήματα της καθημερινής πραγματικότητας και υποστηρίζουν το καθολικό αίτημα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών.

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Υγεία, την Παιδεία, την Κοινωνική Πρόνοια, την Διοίκηση δεν μπορεί παρά να γίνουν με συμμάχους τους εργαζόμενους και την κοινωνία – και γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμιά αναστολή, κανένας φόβος, κανένας υπολογισμός του δήθεν «πολιτικού κόστους». Πολιτικό κόστος υπάρχει όταν η πολιτική σιωπά συμβιβαζόμενη με τα κατεστημένα συμφέροντα. Όταν σιωπά φοβούμενη τις οργανωμένες μειοψηφίες ξεχνώντας τα συμφέροντα και τη φωνή των πολλών εργαζομένων που έχουν ως αναφορά την προσφορά τους στην κοινωνία και θέλουν η προσφορά τους να έχει αντίκρισμα και να μη χάνεται στους δαιδάλους συντεχνιακών ρυθμίσεων. Πολιτικό κόστος υπάρχει όταν

ακούμε τις φωνές λίγων και αγνοούμε τις απαιτήσεις των πολλών. Οι πολλοί εργαζόμενοι, η εκτεταμένη πλειοψηφία είναι οι σύμμαχοί μας στις αλλαγές. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι παντού με τους πολλούς και όχι με τους λίγους. Η Ελλάδα θέλει όλοι ανεξαιρέτα να προχωρούμε και δεν επιτρέπει τη στασιμότητα για χάρη των ολίγων όσο ισχυροί κι αν είναι αυτοί. Είμαστε σε ανοιχτή ρήξη με τις δυνάμεις της συντήρησης, με τη νοοτροπία του βολέματος κάποιων εις βάρος του συνόλου. Σε αυτόν μας τον αγώνα έχουμε και θα έχουμε μαζί μας τις μεγάλες πλειοψηφίες των ενεργών εργαζομένων. Των υπεύθυνων και προοδευτικών στις νοοτροπίες και στους στόχους πολιτών που πρωτοστατούν στο αίτημα για αλλαγή, προσαρμογή, εκσυγχρονισμό.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Βρισκόμαστε μπροστά σε μία μεγάλη ευθύνη. Οι πολιτικοί απέναντι στους πολίτες και ο κάθε πολίτης απέναντι στην κοινωνία. Όλοι μαζί, απέναντι στο μέλλον της Ελλάδας. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρόκληση να υλοποιήσουμε αλλαγές. Μπορεί όλες οι αλλαγές να μοιάζουν διαφορετικές μεταξύ τους, ενώνονται όμως σε κάτι ενιαίο: **Όλες οι αλλαγές μαζί πραγματοποιούν τον εκσυγχρονισμό.** Συνθέτουν την Ελλάδα του

εκσυγχρονισμού, την σύγχρονη Ελλάδα. Η ευθύνη μας είναι να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση. Στην πρόκληση της Ισχυρής Κοινωνίας μέσα στην ΟΝΕ.

Σε αυτή την πρόκληση απαντάμε με την πολιτική μας:

Διασφαλίζουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα και επιταχύνουμε την ανάπτυξη, την πρόοδο, τη διάχυση της ευημερίας στην κοινωνία. Προωθούμε μεταρρυθμίσεις και έργα που αλλάζουν το πρόσωπο και τις δυνατότητες της Ελλάδας. Κατακτούμε την κοινωνική σύγκλιση, ενεργοποιούμε ένα νέο κοινωνικό κράτος. Επιδιώκουμε έτσι τη σύγκλιση σε όλα τα επίπεδα ζωής και δράσης της κοινωνίας μας.

Είναι οι τρεις πτυχές μιας ενιαίας πολιτικής.

Μιας νέας εθνικής στρατηγικής που συμπυκνώνει και προωθεί την ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει με συνέπεια ο ελληνικός λαός και η οποία έχει όλες τις δυνατότητες και τα εχέγγυα επιτυχίας.

Αυτές είναι οι πολιτικές μας θέσεις για το μέλλον της Ελλάδας και των Ελλήνων τις οποίες θα επεξεργαστούμε στο συνέδριο.

Συμφωνήσαμε να πάμε σε συνέδριο γιατί κανένας μας δεν αποδέχεται την απαισιοδοξία και την συνθηκολόγηση με τις δυσκολίες, μία φθίνουσα πορεία, μία μοιρολατρική αντιμετώπιση αντιξοοτήτων. Εμείς έχουμε δείξει, ότι η δύναμή μας είναι να παλεύουμε και να κυριαρχούμε τις δυσκολίες.

Αν οι συνθήκες είναι δυσμενείς εμείς είμαστε αυτοί που θα τις ανατρέψουμε.

Κι όταν λέω «εμείς», εννοώ «όλοι εμείς» κι αυτό δεν πρέπει να παρερμηνεύεται από κανέναν.

Με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συντάσσονται, όπως σε κάθε κόμμα, και πρόσωπα που τους ενδιαφέρει η νομή της εξουσίας. Αλλά αυτά δεν χαρακτηρίζουν το κίνημά μας. Το κόμμα μας είναι κόμμα αγώνα. Δεν είναι κόμμα συσχετισμών, είναι Κίνημα ρήξεων και πρωτοπορίας. Δεν είναι κόμμα διαχείρισης, είναι παράταξη συνεχούς αλλαγής, διαρκούς εκσυγχρονισμού. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι για να συμβιβάζεται, αλλά για να ανατρέπεται. Για μας η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός. Είμαστε στην κυβέρνηση για να υπηρετούμε τον ελληνικό λαό, τα συμφέροντά του, τις προοπτικές του. Και στο συνέδριό μας του Οκτωβρίου - ένα συνέδριο συσπείρωσης, ενότητας και νίκης- θα

δώσουμε μια ακόμα πιο αποφασιστική κατεύθυνση στην προγραμματική μας συνοχή, στην πολιτική μας δυναμική.

Πάμε προς ένα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ που μέσα από τη συμφωνία και ισχυροποίηση των πολιτικών μας, θα στρατεύσει ΟΛΕΣ μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση του προγράμματός μας προς όφελος του λαού και του τόπου. Το ζητούμενο είναι η στράτευση όλων για την επιτυχή ανταπόκριση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην πορεία και την προοπτική της χώρας και την εξασφάλιση της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της.

Επιστρέφουμε στην πολιτική μας βάση, για να ζητήσουμε την συστράτευση στο έργο της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού της χώρας. Στο έργο της δημιουργίας της ευημερίας του ελληνικού λαού. Δίνουμε τέρμα στις προσωπικές πολιτικές, τους άγονους διχασμούς και τις αντιπαραθέσεις. Δημιουργούμε τους όρους μιας Νικηφόρας πορείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Οι σημερινοί Έλληνες ζούμε σε μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα. Έχουμε μία ιστορική αποστολή:

Έχουμε χρέος να προεκτείνουμε στο μέλλον την επιτυχία της ΟΝΕ και να την αξιοποιήσουμε ως αυτό που είναι: Ως ένα ισχυρό και απαραίτητο μέσο για να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες μας. Ως ένα μέσο για να ολοκληρώσουμε τον εκσυγχρονισμό. Να οικοδομήσουμε την Ισχυρή Κοινωνία. Να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και νέους ορίζοντες για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να προσφέρουμε στους πολίτες συνθήκες που προάγουν την εργασία και ενισχύουν την δυνατότητα του καθένα να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον.

Με όραμα.

Με Δράση.

Με ανοιχτούς ορίζοντες.

Με νέες πολιτικές.

Με νέες δυνάμεις.

Με καθαρούς στόχους.

Σας ευχαριστώ.