

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Tsiropano

Η ενότητα του ΠΑΣΟΚ είναι ο κορυφαίος γνώμονας που πρέπει να διέπει τη συμπεριφορά, να οδηγεί τη σκέψη και να σφραγίζει τις πράξεις όλων. Η επίγνωση αυτού του χρέους είναι ευθύνη όλων μας. Οποιοσδήποτε αποτολμήσει με πράξεις και συμπεριφορές να υπονομεύσει την ενότητα του ΠΑΣΟΚ θα συναντήσει την καθολική και κατηγορηματική απόρριψη του ελληνικού λαού και των πολιτών της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης.

Το να επικαλείται κανείς την ενότητα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακούγεται επίσης ωραίο και συγκινητικό. Το κρίσιμο όμως θέμα είναι πως διασφαλίζεις την ενότητα στην πράξη. Το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε και θα συνεχίσει να έχει στελέχη με διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές απόψεις. Εάν πράγματι θέλει κανείς να διασφαλίσει την ενότητα του ΠΑΣΟΚ, τότε πρέπει να σεβαστεί τις διαφορετικές αυτές απόψεις που συγκροτούν το ΠΑΣΟΚ. Το να σέβεσαι το κόμμα σημαίνει το να σέβεσαι τις απόψεις που συνθέτουν το κόμμα. Την περίοδο 1996-2004 που ήμουν πρωθυπουργός συμμετείχαν στην κυβέρνηση άτομα που είχαν διαφοροποιημένη άποψη από τη δική μου ή και που είχαν

εκφράσει την αντίθεσή τους στο πρόσωπό μου.
Βρεθήκαμε ποτέ στην κατάσταση που είμαστε σήμερα;
Στελέχη να κατηγορούν στελέχη και το ΠΑΣΟΚ να είναι
τελείως αποξενωμένο από την κοινωνία; Όποιοι μιλούν
για ενότητα πρέπει να καταλάβουν, ότι η ενότητα δεν
διασφαλίζεται ούτε με διαχωριστικές γραμμές ούτε με την
κατασκευή αθώων και ενόχων. Όποιοι κάνουν πολιτική
τους διαχωριστικές γραμμές είναι σαφές, ότι όχι μόνο
δεν προωθούν την ενότητα αλλά δεν ενδιαφέρονται και να
την εφαρμόσουν στην πράξη.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Η δημιουργική οκταετία 1996-2004 ήταν περίοδος ενός
ευρύτερου και ολόπλευρου εκσυγχρονισμού της χώρας. Η
Ελλάδα του 2004 δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα του
1996 στην οικονομική ανάπτυξη, στις δαπάνες για
κοινωνική προστασία, στα έργα υποδομών, στη δημόσια
ασφάλεια, στο διεθνές κύρος της χώρας. Σε αυτή την
περίοδο όλα τα ~~υπηρόβαθρα~~ πολιτικά στελέχη του
ΠΑΣΟΚ συνέβαλαν αποφασιστικά στην επίτευξη αυτού
του στόχου. Όπως και τα μέλη του στήριξαν ενεργά την
προσπάθεια. Η οκταετία 1996-2004 αντιπροσωπεύει για
το ΠΑΣΟΚ ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο.

Εάν, όμως, αντίθετα, τα αποτελέσματα της ~~σημερινής~~
~~διαδικασίας~~ ^{τους} οδηγήσουν στην περαιτέρω συρρίκνωση,
~~αποδυναμώση~~ και αποξένωση του ΠΑΣΟΚ από την
~~τιμή με αρνοωντική διαμόχεια~~ κοινωνία, τότε θα υπάρχει ιστορική ευθύνη για την
πολιτική απαξίωση ενός κόμματος που άλλαξε ριζικά τα
δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Ως συνιδρυτής του
ΠΑΣΟΚ και έχοντας ζήσει την ιστορική εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ
από το 1974 έως σήμερα, αισθάνομαι το ηθικό χρέος
απέναντι στο κόμμα και στην κοινωνία, να καλέσω τα
στελέχη που βάζουν το κόμμα πάνω από τα πρόσωπα να
~~να~~ διασφαλίσουν με την στάση τους την ενότητα και το
μέλλον του ΠΑΣΟΚ.

Ιστορικά, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες η εκλογική ήττα του κυβερνώντος κόμματος δεν ισοδυναμεί με εντολή καθολικής ανατροπής των κεκτημένων, των κατακτήσεων και των επιτευγμάτων της διακυβέρνησης.

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες του ΠΑΣΟΚ το 1989 και το 1990 δεν σήμαιναν την απόρριψη των επιτευγμάτων της περιόδου 1981-1989 όπως ήταν η αλλαγή της Ελλάδας σε μια πιο δημοκρατική και πιο δίκαιη κοινωνία, σε μια Ελλάδα αποδεσμευμένη από τις εξαρτήσεις του ξένου παράγοντα.

Έτσι και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά ότι η ήττα του 2004 ισοδυναμεί με απόρριψη της ένταξης στην ΟΝΕ, της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε., των μεγάλων έργων, του ΕΚΑΣ, της ασφάλισης των αγροτών, της Βοήθειας στο Σπίτι, των ΚΕΠ και όλων των επιτευγμάτων που εξασφάλισαν πρωτόγνωρους ρυθμούς ανάπτυξης και κοινωνικές δαπάνες αναλογικά αντίστοιχες εκείνων των ανεπτυγμένων χωρών.

Πίσω από όσα επιτύχαμε υπήρχε μία συγκεκριμένη πολιτική πρόταση. Ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας και της κοινωνίας, ο εκσυγχρονισμός της χώρας. Μια πολιτική πρόταση για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Να αναδείξουμε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή μας. Οι αρχές,

οι αξίες, τα ιδανικά και οι στόχοι μιας σύγχρονης ελληνικής Κεντροαριστεράς, ενός σύγχρονου δημοκρατικού και πατριωτικού σοσιαλιστικού Κινήματος με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό καθοδήγησαν, σηματοδότησαν και σφράγισαν την πολιτική μας. Είναι πολιτικό λάθος να συγχέεται ο εκσυγχρονισμός και τα σημαντικά επιτεύγματά του με αστοχίες και λάθη, που έγιναν κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για την προώθησή του. Το επιχείρημα ότι η ήττα του 2004 σηματοδοτούσε την απόρριψη του εκσυγχρονισμού είναι απλοϊκό, λανθασμένο και συμβάλλει καθοριστικά στην απώλεια πολιτικού προσανατολισμού και στην εγκαθίδρυση και παγίωση μιας προβληματικής σχέσης του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία. Γιατί ακόμη και σήμερα τα προβλήματα έχουν τις ίδιες αιτίες και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας είναι μία αναγκαία και διαρκής και διεργασία.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Στις εκλογές κρίνεται πρωτίστως το μέλλον, η πρόταση για το μέλλον. Το ερώτημα, πως φτάσαμε εδώ, συναρτάται με το πρακτέο, το σχέδιο, το αύριο. Ένα πολιτικό κόμμα στραμμένο στο παρελθόν διατρέχει τον κίνδυνο να ξεχάσει την κύρια αποστολή του τη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα τόσο της Κοινωνικής Αριστεράς όσο και της Πολιτισμικής Αριστεράς. Της Κοινωνικής Αριστεράς γιατί έχει ως στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα των ευκαιριών και την αναδιανομή του εισοδήματος. Της Πολιτισμικής Αριστεράς γιατί επιδιώκει κάθε άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα ελεύθερης ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Η γενική αυτή αναφορά στις αξίες μας δεν αρκεί. Η αριστερά που θέλει να είναι αριστερά έχει υποχρέωση να είναι συγκεκριμένη, πρακτική, να αλλάζει τις κοινωνικές συνθήκες και όχι απλώς να εκφράζει αντιρρήσεις ως θεατής των εξελίξεων. Δεν είμαστε μόνο κριτές αλλά μοχλός εξελίξεων.

Ένας τέτοιος ρόλος απαιτεί συνεχή ανάλυση και διαμόρφωση σχεδίων και στόχων, διερεύνηση των δρόμων της κοινωνικής μεταβολής ώστε να γίνει πράξη. Να έχουμε γνώμη πως θα αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει. Να ξέρουμε να επηρεάσουμε την κατανομή των ωφελειών της ανάπτυξης για να είναι σε όφελος των πολλών και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της. Να γνωρίζουμε πως θα επιδιώξουμε αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη συνεχή αύξηση της απασχόλησης. Να διαμορφώσουμε τους δρόμους για μια

οικονομία της γνώσης με υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων για όλους. Να έχουμε τη δυνατότητα να κατανείμουμε με ορθολογικό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους σε σχέση με τους στόχους και όχι να ξοδεύουμε με μόνο κριτήριο, αν ικανοποιούμε πελατειακά δίκτυα. Να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες με καλύτερα σχολεία, νοσοκομεία, καλύτερη κοινωνική περίθαλψη. Οι θέσεις μας να υπόκεινται σε συνεχή εξέταση και προσαρμογή, οφείλουν να δίνουν απαντήσεις στο σήμερα. Δεν ακολουθούμε δόγματα ή μοναδικές αλήθειες. Διαμορφώνουμε τις απόψεις μας με βάση τις αξίες μας σε μια πορεία αναζήτησης, κριτικής επανεξέτασης και δημιουργικής σύνθεσης.

Η παραδοσιακή Αριστερά έχει καλλιεργήσει την αντίληψη μιας πολιτικής την οποία ενδιαφέρουν οι στόχοι και όχι τα μέσα. Μια τέτοια αντίληψη δεν συμβιβάζεται με την πολιτισμική αριστερά, που μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες θέλει να καταστήσει τον πολίτη πιο ικανό να διαχειρίζεται τις τύχες του. Εμείς υποστηρίζουμε γι' αυτό τη διαφάνεια στην πολιτική, τη σαφήνεια των θέσεων, τη σταθερή πορεία, την ανάγκη συμμετοχής και εμπιστοσύνης εκείνων στους οποίους απευθυνόμαστε. Εμείς θεωρούμε ότι δεν συμβιβάζονται με μια αριστερή πολιτική αντίληψη αρχηγισμοί, εγωκεντρισμοί, αλαζονείς,

η έλλειψη συλλογικότητας, οι κλειστοί κύκλοι εξουσίας, οι επτικοινωνιακές τακτικές που επιδιώκουν να δημιουργήσουν μονοδιάστατους οπαδούς και όχι σκεπτόμενους πολίτες. Καλό είναι να αναλογιστούμε τις μέρες αυτές αυτά τα θέματα όταν θα προσδιορίσουμε τη θέση μας για το μέλλον του Κινήματος.]

Η άποψη εκείνων που υποστηρίζουν, ότι όλα πρόκειται να διορθωθούν αν εγκαταλείψουμε τη δημοκρατική σοσιαλιστική πολιτική μου δημιουργεί μια απορία. Ποιο είναι το πρότυπο που μας εισηγούνται; Έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν μια πραγματικότητα που κάλυπτε τις απαιτήσεις μας και πρέπει τώρα να επανέλθουμε σ' αυτήν; Έχουν ένα ασφαλές σχέδιο για έναν άλλο δρόμο που εγγυάται περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική. Εμένα δεν μου είναι γνωστό. Αντίθετα έχω γνωρίσει πειραματισμούς που κόστισαν στους εργαζόμενους και τη χώρα! Αλήθεια θα ήθελα να μάθω την κατεύθυνση που μας εισηγούνται.

Εγώ πιστεύω, ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ότι από το 1974 και μετά ακολουθήσαμε δρόμους που άλλαξαν δραστικά την Ελλάδα και δημιούργησαν το πλαίσιο ενός κοινωνικού κράτους, για το οποίο βέβαια πρέπει να δουλέψουμε πολύ αν θέλουμε να το

ολοκληρώσουμε και να το μετατρέψουμε σε μόνιμη κατάκτηση. Σε όσους αμφιβάλουν θέλω να αναφέρω ότι μια μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου του 2006 για τις κοινωνικές ανισότητες επιβεβαιώνει παρ' όλα όσα πολλοί ισχυρίζονται, ότι ο δείκτης κοινωνικής ευημερίας αυξήθηκε από το 1994 στο 2004 θεαματικά. Το ποσοστό των απόλυτα φτωχών μειώθηκε από το 1994 στο 2004 και η απόστασή τους από τη γραμμή φτώχειας μειώθηκε ~~από~~ επίσης στο ίδιο διάστημα. Δηλαδή ~~απλά~~ η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μείωσε αποδεδειγμένα τις ανισότητες.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Στο τέλος του 2003 ήταν αισθητή η κόπωση από την εντεκάχρονη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πρωτόγνωρη σε διάρκεια. Επιπρόσθετα η εικόνα των ιδίων πάντα προσώπων ως εκπροσώπων της εξουσίας επέτεινε την αίσθηση μιας αναγκαίας αλλαγής. Είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι μια νέα ηγεσία θα πολλαπλασίαζε τις πιθανότητες να κερδίσει πάλι το ΠΑΣΟΚ. Η αλλαγή ηγεσίας έγινε σε ένα κλίμα πρωτοφανούς συμπαράστασης, δημιούργησε την εντύπωση αλλαγής του κλίματος. Η μεταβολή δεν πέτυχε όμως το στόχο της. Το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε τις εκλογές το 2004.

Στο εκλογικό αποτέλεσμα έχω αναφερθεί διεξοδικά στο βιβλίο μου για την περίοδο 1996-2004. Ανέφερα εκεί μεταξύ άλλων ότι αν και μετά την ένταξη στην ΟΝΕ η κυβέρνηση εξασφάλισε μεγαλύτερα εισοδήματα στους εργαζόμενους και μείωσε τις ανισότητες, αν και βελτίωσε κατά πολύ τις κοινωνικές υπηρεσίες οι διογκωμένες προσδοκίες των δεν ικανοποιήθηκαν. Η σκέψη πολλών ψηφοφόρων ήταν ότι, αφού κατακτήθηκαν με το ΠΑΣΟΚ όσα κατακτήθηκαν, να δοκιμάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ήσως θα έδινε περισσότερα, όπως υποσχόταν. Στο εκλογικό αποτέλεσμα πέρα από την κόπωση που ήδη ανέφερα, συνέβαλε η υποτονική παρουσία του κόμματος και ιδίως σε τοπικό επίπεδο η αρνητική εικόνα πολλών στελεχών του. Το 68,7% των πολιτών χαρακτήριζε το ΠΑΣΟΚ το 2004 ως ένα κουρασμένο κόμμα.

Η αναμονή μιας εκλογικής νίκης το 2007 ήταν ισχυρή και δικαιολογημένη. Η νεοδημοκρατική διακυβέρνηση αποδείχτηκε ανεπαρκής σε βαθμό που ξένισε και τους ίδιους του οπαδούς της. Συσσώρευσε τόσα λάθη ώστε το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να προβάλει εύλογα τη διαπίστωση, ότι ήταν η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Παρ' όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν πέτυχε την ανατροπή της κυβέρνησης, αλλά ηττήθηκε πέφτοντας σε πρωτόγνωρα χαμηλά ποσοστά.

Η ήττα το 2007 ήταν οδυνηρή διότι ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν είχε υποστεί φθορά ενώ βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης το φαινόμενο της φθοράς στην αντιπολίτευση χαρακτήρισε μόνο τη Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα όταν έχασε 1,2% μεταξύ 1993 και 1996. Το ΠΑΣΟΚ έχασε ποσοστό διπλάσιο μεταξύ 2004 και 2007. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα με το χαμηλότερο εκλογικό ποσοστό των τελευταίων 30 ετών. Ακόμη τον Απρίλιο του 1990 το ΠΑΣΟΚ όταν ηττήθηκε για τρίτη συνεχή φορά ήταν ισχυρότερο κατά 0,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2007. Τα στοιχεία αυτά γεννούν ανησυχία για το μέλλον της παράταξης.

Μία ερμηνεία του αποτελέσματος, που δόθηκε ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ πληρώνει αναδρομικά «τα λάθη της οκταετίας 1996-2004». Όμως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είχε από το Μάρτη του 2004 μέχρι τις εκλογές τρεισήμισι χρόνια να αναδείξει τη φυσιογνωμία που ήθελε, να επιλέξει τα στελέχη που έκρινε κατάλληλα. Το έκανε σε ένα κλίμα ομοφωνίας που ήταν σπάνιο για το ΠΑΣΟΚ. Το να ανατρέχουμε για τις συνέπειες της ήττας αποκλειστικά στο απώτερο παρελθόν και όχι στα τρεισήμισι χρόνια που διαμόρφωσαν την εκλογική συγκυρία σημαίνει ότι

παραβλέπουμε μια απλή αλήθεια. Οι ψηφοφόροι του 2007 έκριναν με κριτήριο το παρόν, αν αυτό που έβλεπαν γεννούσε εμπιστοσύνη για το μέλλον, αν μπορούσε να τους εξασφαλίσει αυτό που επιδίωκαν.

Εμπιστοσύνη γεννά η πολιτική που επισημαίνει τα καίρια προβλήματα, δίνει αξιόπιστες απαντήσεις, έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει αποτελεσματικότητα, μεταδίδει πίστη και θάρρος. Η εμπιστοσύνη συνδέεται με την πολιτική ηγεμονία. Αντίθετα η αποστασιοποίηση των κομμάτων από τα προβλήματα αποστασιοποιεί και τους πολίτες από τα κόμματα. Οι πολυσυλλεκτικές τακτικές που προκρίνουν την ασάφεια, μεταθέτουν λύσεις στο απώτερο μέλλον, προσπαθούν να ικανοποιήσουν αντικρουόμενες επιδιώξεις δεν μεταδίδουν πειθώ και δεν γεννούν εμπιστοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ τα τρεισήμισι χρόνια της αντιπολίτευσης δεν καθόρισε την πολιτική ατζέντα. Απαντούσε στα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να αναδείξει τη δικιά του άποψη. Το πρόγραμμά του, παρ' όλο που αποτελούσε αξιόλογη δουλειά στην σωστή κατεύθυνση ήταν πάντα δευτερεύον επιχείρημα. Καλούσε τους ψηφοφόρους να καταψηφίσουν την άλλη πολιτική αλλά δεν πέτυχε να συνειδητοποιήσουν τη δικιά του πολιτική να αποδεχθούν την ικανότητά του και να είναι πεπεισμένοι για την αποτελεσματικότητά του. Ένα

Δευτερ-
χερε να απ-
τομηθει
ωριμαι π-
γερονια -

κρίσιμο ποσοστό την ημέρα των εκλογών απάντησε: Δεν μας πείθετε, ότι είσθε ικανοί να κάνετε αυτά που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη ο τόπος. Ήταν 2,5% περισσότεροι από το 2004.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα της κεντροαριστεράς οφείλει να επαναπροσδιορίζεται μέσα από αυθεντικές δημοκρατικές διαδικασίες. Να επιβεβαιώνεται και να ανανεώνεται, να συνθέτει απόψεις να δημιουργεί δυναμική που συσπειρώνει. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείθει ότι

Ja μπορεί να εκφράζει και να υπηρετεί με σύνεση, αποτελεσματικότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα το συλλογικό όραμα της ευρύτερης προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης για μια Ισχυρή Ελλάδα, για μια οικονομία με ανάπτυξη, για μια κοινωνία με συνοχή, ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Ότι μπορεί να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση της χώρας για να πραγματοποιηθούν οι συνεχώς αναγκαίες κοινωνικές μεταβολές.

Σημαντικά εργασίας και ωρίων να μείνουμε υδηνα εργατικοί και υγρη με τον πρωταρχικό σεμαντικό προσανατολισμό.
Θέλω τέλος να υπογραμμίσω, ότι ~~κανείς~~ πρέπει να διαχωρίζεται συγκυρία από το μακροπρόθεσμο. Τα αποτελέσματα της σημερινής διαδικασίας θα κριθούν

μακροπρόθεσμα από την ιστορία. Στόχος όλης αυτής της
διαδικασίας σήμερα είναι να ενδυναμωθεί το ΠΑΣΟΚ.

Θέλω να θυμίω σ' αυτούς ως κωνσαούσουν οι 21 ΙΟ 1996 την ημέρα
κωνσαούσουσαν ώστε με μουντζουσαν. Κέρδισα ευτοπεία με επιστολή.
αναφερόει. Ο Γιάος μεν έχει εμωιστόσουν οι ευαλωτοί
ώστε ακούσι ουτέ εωιτρέως να μηδουν.

α. Η ανοργάνωτη περιφέρεια του ρυθμού αυτού είναι ουσιώδης και σημαντική για την ανάπτυξη της Ελλάδας.

κρατική πλειονότητα,
u.π. ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας είχαν τονιστεί σωρτά, οτι η γνώση
της Συμφωνίας διατίθεται στους οικισμούς. Τας ωραίαρχων να τους
αφεύτε τα μάνδους το καθόπινον του

Η καταγγείλα για την θέση εργάζοντος μου σε ουνομωσίες αποτελεί ανο-
μόνη αρρώστησης ψυχικής. Από την πασίγνωστη ρουτίνα της εργασίας
και την διάθεση της στην οικογένεια της ΕΛΛΑΣ. Λυγάρια για
τον εργαζόμενο.

Οι ωρίμων μου αγώνες και η Δικτια μου αγωνίσθηκαν αγροίστρα
του ΤΑΡΟΚ είχαν ωάρα αγροτεραιότητα ευα ευαρμένο και
δυνατό ΤΑΡΟΚ μου οραματίζοντας πάντα την παραγωγή
και την αγροτική στην πόλη με την αποδοτικότητα
της αγροτικής γεωργίας

Τα ορα ουνιέσπουσαν και ουμβαινούσαν επίσης δέν σιρμούν
ενα δημοκρατικό αόντα. Έχει εγκωμήσεων να ανωμά.
Αριστερές οδούς με τία Δερζουν να επιβάλλουν την αναίψευτη τους.
Αγγειώ, τα ορα τοχυρίστε πάντα την κατοχύρωση των δημο-
κρατικών διανομών είναι πούρια πορία.

Anisodus eximia (Poir.)

Η αγροτική οικονομία στην περιοχή της Αχαΐας είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της επιβατικής βιομηχανίας. Οι αγροτικές παραγωγές περιλαμβάνουν κυρίως την παραγωγή φρούτων, λαχανικών, καρπών, καθώς και την παραγωγή αγεράπειρων και αγεράπειρων. Η παραγωγή αγεράπειρων είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με την παραγωγή να φτάνει τα 100.000 τόνους τον χρόνο.

Η Ν.Α. αφούσε πολλές φορές στην πόλη της Αθήνας για να πάρει την πληρωμή της δαπάνης. Τον Ιούνιο
της περιόδου 1996-2004 έγινε μεταβολή στην πόλη της Αθήνας σε απρόσιτη πόλη. Έχει γίνει
το ίδιο στην πόλη της Αθήνας σε απρόσιτη πόλη στην περίοδο 1996-2004. Στην πόλη της Αθήνας
ουνέβαινε πολλές φορές στην πόλη της Αθήνας για να πάρει την πληρωμή της δαπάνης.

Δεν Σίχοραι ωφελείται του τόπου ωφελείται. Εάντου σημειώσεις
και εγενήθησαν. Οι γεννωνταίς ποιητές της αρχής ήταν ωφελείται
εγενήθησαν.

Πήρα την απόφαση να μην προσέλθω σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο, καθώς έχει γίνει σαφές, ότι υπάρχει σχεδιασμένη στρατηγική για την πρόκληση προσωπικής αντιπαράθεσης. Στο ΠΑΣΟΚ σήμερα το πρόβλημα δεν είναι οι προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Στην πολιτική κανείς πρέπει να διαχωρίζει τη συγκυρία από το μακροπρόθεσμο. Τα αποτελέσματα της σημερινής διαδικασίας δε θα κριθούν σήμερα αλλά θα κριθούν μακροπρόθεσμα από την ιστορία. Στόχος όλης αυτής της διαδικασίας είναι να ενδυναμωθεί το ΠΑΣΟΚ. Εάν, όμως, αντίθετα, τα αποτελέσματα της σημερινής διαδικασίας οδηγήσουν στην περαιτέρω συρρίκνωση, αποδυνάμωση και αποξένωση του ΠΑΣΟΚ από την κοινωνία, τότε υπάρχει ιστορική ευθύνη για την πολιτική απαξίωση ενός κόμματος που άλλαξε ριζικά τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Ως συνιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και έχοντας ζήσει την ιστορική εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ από το 1974 έως σήμερα, αισθάνομαι το ηθικό χρέος απέναντι στο κόμμα, να καλέσω τα στελέχη που βάζουν το κόμμα πάνω από τα πρόσωπα να διασφαλίσουν με τη στάση τους την ενότητα και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ.