

Ερχεται οριστική και τελεσίδικη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Αs ξεκινήσουμε την αρθρογραφία στον «Τύπο της Κυριακής» με κάποιες αισιόδοξες σκέψεις και με ακόμη πιο αισιόδοξες προοπτικές για την από δω πλευρά. Καθώς μάλιστα συγκαλείται σε λίγες μέρες το 5ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και καθώς ο αρχηγός της Κ. Καραμανλής κλείνει την 21η Μαρτίου τέσσερα χρόνια από την εκλογή του ως προέδρου του κόμματος.

Χρόνος δεν συμπληρώθηκε από τις (ας τις πούμε) εκλογές της 9ης Απριλίου αλλά οι απλοί Έλληνες πολίτες διαισθάνονται ότι η οριστική και τελεσίδικη αλλαγή του πολιτικού σκηνικού δεν είναι μακριά, θα συντελεστεί πολύ πριν λήξει η τετραετία του καθεστώτος Σημίτη και η 17ετία του ΠΑΣΟΚ. Και ότι οι Ολυμπιακοί του 2004 θα γίνουν κάτω από μια δυναμική, σφριγηλή και αδιάφθορη κυβέρνηση υπό τον Κ. Καραμανλή. Ο οποίος δείχνει ότι θα

είναι ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος του παιχνιδιού σ' αυτό το 5ο Συνέδριο του κόμματός του. Στο διάστημα αυτό, από το 4ο ως το 5ο Συνέδριό της, η ΝΔ δεν κέρδισε μεν τις εκλογές της 9ης Απριλίου (παρά 70.000 ψήφους) ανέβασε όμως το ποσοστό της στο 43% ενώ σήμερα οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το ΠΑΣΟΚ να υπολείπεται της

ΝΔ κατά 4 μονάδες, σε μια αμείλικτη διαδικασία μεταστροφής του εκλογικού σώματος από την οποία άλλωστε θα ωφεληθεί ιδιαίτερα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος που το κόμμα του (το Κίνημα Ελευθέρων Πολιτών) θα λειτουργήσει τρόπον τινά ως... συναινετικός σταθμός διερχομένων, περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ προς την από δω πλευρά παρά από τη ΝΔ προς την από κει...

Οι απογοητευμένοι δηλαδή από το καθεστώς Σημίτη (συνταξιούχοι, χαμένοι του Χρηματιστηρίου, θύματα των κακοποιών, αδικημένοι της φορολογικής αρπάγης, κάτοχοι ακινή-



Από τον Χρήστο Πασαλάρη

νεργαζόμενος (πριν ή μετά τις εκλογές) με το κόμμα που τον εγέννησε. Είτε ως νούμερο ένα στο ανώτατο αξίωμα της Πολιτείας, δηλαδή στην Προεδρία της Δημοκρατίας το 2005, όταν με το καλό μας αποχαιρετήσει ο κ. Στεφανόπουλος.

Με δήμαρχο της Αθήνας «κοινής αποδοχής» – όπως θα ήταν η Γιάννα Αγγελοπούλου – με πρωθυπουργό τον μεθοδικώς εκπαιδευμένο Κ. Καραμανλή, με αρχηγό της Εκκλησίας τον Χριστόδουλο και με... «4ο άσο» τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ως πρόεδρο η «Ελλάδα του 2004» θα ανοίξει διάπλατα τα φτερά της σε μια χρυσή

πορεία. Άνετα θα μετασταθμεύσουν στο Κίνημα Ελευθέρων Πολιτών πριν περάσουν στη ΝΔ, ενώ ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος άνετα θα στεγάσει πολιτικά τους μετακινούμενους ψηφοφόρους αλλά και τους πρωτάρηδες της ψήφου έως ότου ο ίδιος σκεφθεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του είτε ως νούμερο δύο στην εκτελεστική εξουσία, συ-

εποχή. Αρκεί να τεθούν από τώρα οι στόχοι και να εργαστούν οι πάντες με σκληρή και ανελέητη αποφασιστικότητα για την επίτευξή τους...

Διότι, όπως άλλοτε η Νέα Δημοκρατία με τα λάθη και τις ηγετικές φαγώμαρες της έκανε το παν για να παραμείνει το ΠΑΣΟΚ σκαρφαλωμένο στην πλάτη της δόλιας πατρίδας, έτσι και τώρα το ΠΑΣΟΚ κάνει ό,τι μπορεί για ν' αλλάξει το πολιτικό σκηνικό υπέρ της ΝΔ.

Η εσωτερική αποσύνθεσή του, ο εμφύλιος σπαραγμός των καπεταναίων του, η ύπουλη υπονόμηση του Σημίτη από τους ίδιους που τον έστησαν στην αρχηγία, αλλά και η παγερή συμπεριφορά της ξενοκρατίας απέναντι του καθεστώτος Σημίτη (με μόνη εξαίρεση τον Γεωργάκη Παπανδρέου που όμως τον «καίει» η ίδια η μάνα του με τις επιστολές που έβγαλε στο φως η Λιάνα Κανέλλη) είναι συμπτώματα αρρώστιας που ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ θεραπεία...

Το ΠΑΣΟΚ γράφει τον επίλογό του. Είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο. Η φιλελεύθερη παράταξη ας ετοιμάζεται από τώρα ν' αναλάβει τις ιστορικές ευθύνες της...

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Τα σενάρια εν όψει δημοτικών εκλογών σε Ρηγίλλης – Χ. Τρικούπη και οι δηλώσεις Αβραμόπουλου

Διακομματικό φλερτ με Γιάννα