

Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της 22-11-06

Εισήγηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Γενικού Εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Συντονιστή Οικονομίας κ. Πέτρου Ευθυμίου για τον Προϋπολογισμό του 2007

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Προϋπολογισμός που καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε είναι, κατά την παραδοχή του κ. Αλογοσκούφη, ο τελευταίος Προϋπολογισμός της σημερινής Κυβέρνησης. Γι' αυτό άλλωστε το λόγο είναι ένας απολογιστικός Προϋπολογισμός που έχει ως στόχο να ωραιοποιήσει την κατάσταση της Οικονομίας, να εμφανίσει πρόοδο εκεί που υπάρχει οπισθοδρόμηση να εμφανίσει αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία, εκεί που όλα τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο.

Είναι ένας εικονικός Προϋπολογισμός, που αποδεικνύει την αποτυχία της Οικονομικής Πολιτικής της Κυβέρνησης. Τα στοιχεία που αναφέρονται σ' αυτόν δείχνουν ότι η Οικονομία χάνει συνεχώς έδαφος και τα δημόσια οικονομικά χειροτερεύουν από χρόνο σε χρόνο. Μιλώ για τα πραγματικά στοιχεία και όχι γι' αυτά που καταγράφονται μαγειρεμένα τόσο στον φετινό όσο και στους προηγούμενους Προϋπολογισμούς της Κυβέρνησης. Στοιχεία που άλλωστε αλλάζουν διαρκώς, ανάλογα με το τι συμφέρει την Κυβέρνηση.

Ωστόσο, ακόμα και με αυτά τα στοιχεία, η αποτυχία της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα της Οικονομίας είναι προφανής.

Σημειώνω ότι θα χρησιμοποιήσω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο από τους Προϋπολογισμούς που έχει υποβάλει στην Εθνική Αντιπροσωπεία ο σημερινός Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτό είναι συνειδητή επιλογή, όχι γιατί πιστεύω ότι αυτά είναι ειλικρινή, αλλά γιατί δεν θέλω να εμπλακώ ξανά σε μια ατέρμονα συζήτηση για την αξιοπιστία των «δικών μας» ή των «δικών σας» στοιχείων. Ας πάρουμε λοιπόν τα δικά σας στοιχεία και ας σταθμίσουμε την αξιοπιστία τους. Ας εξετάσουμε τις συνέπειές τους. Ας μετρήσουμε την αποτελεσματικότητά σας.

Κυρίες και Κύριοι,

Το δυστύχημα για τον κ. Υπουργό είναι ότι ο Προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα δεν είναι ο πρώτος που καταθέτει. Είναι ο τρίτος που συντάσσει και καταθέτει στη Βουλή και ο τρίτος που εκτελεί. Έχουμε λοιπόν δεδομένα από το παρελθόν για να μετρήσουμε την αξιοπιστία του.

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2006 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Συνεπώς η τελική διαμόρφωση των μεγεθών που εμφανίζονται στην εισηγητική έκθεση για το έτος αυτό στηρίζεται στις εκτιμήσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές, κάνει τις προβλέψεις του και για τον Προϋπολογισμό του 2007.

Επειδή οι εκτιμήσεις μας για τις πραγματοποιήσεις του 2006 διαφέρουν σημαντικά από εκείνες του κ. Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και επειδή δεν επιθυμούμε να εμπλακούμε σε μια αδιέξοδη συζήτηση για το ποιος κάνει τις πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις, αναζητήσαμε έναν αντικειμενικό τρόπο για να κρίνουμε την αξιοπιστία των εγγραφών σας. Όπως γνωρίζετε, διαθέτουμε ήδη προϋπολογιστικά και απολογιστικά, πραγματικά δηλαδή στοιχεία, για το προηγούμενο οικονομικό έτος, το έτος 2005.

Καταρτίσαμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι ένα πίνακα που περιλαμβάνει σε μία στήλη τις προβλέψεις του πρώτου Προϋπολογισμού που συνέταξε ο κ. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών για το έτος 2005 και άλλη μία με τις πραγματοποιήσεις για το ίδιο έτος, δηλαδή με τα οριστικά πραγματικά -στοιχεία του έτους αυτού. Από τη σύγκριση των δύο στηλών προκύπτουν εντυπωσιακές πράγματι διαπιστώσεις. Συγκεκριμένα:

- Το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού από € 3.867 εκατ. που προέβλεπε ο Προϋπολογισμός, διαμορφώθηκε τελικά στα € 6.479 εκατ.. Σημειώθηκε δηλαδή, υπέρβαση € 2.612 εκατ. ή η υπέρβαση ήταν σε ποσοστό 67,5% πάνω από την πρόβλεψη του Προϋπολογισμού. Η υπέρβαση στο έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος σε υστέρηση των φορολογικών εσόδων, παρά την αύξηση των συντελεστών του κοινωνικά άδικου ΦΠΑ. Και του επίσης κοινωνικά άδικου ΕΦΚ στα ποτά και στα φθηνά τσιγάρα τον Απρίλιο του ίδιου έτους.
- Το έλλειμμα του ΠΔΕ από € 4.650 εκατ που προέβλεπε ο Προϋπολογισμός, διαμορφώθηκε τελικά σε € 4.838 εκατ., Σημείωσε δηλαδή υπέρβαση κατά € 188 εκατ.. Η σημειούμενη υπέρβαση είναι κατ' αρχήν μικρή. Όμως, υποκρύπτει δραματική υστέρηση στα προβλεπόμενα από την Ε.Ε. έσοδα, κατά € 714 εκατ. και σημαντική περικοπή των προβλεπόμενων δημόσιων επενδύσεων κατά €526 εκατ..
- Το έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης, από € 8.517 εκατ. που προέβλεπε ο Προϋπολογισμός, διαμορφώνεται στα € 11.318 εκατ.. Παρατηρείται, δηλαδή, υπέρβαση κατά € 2.801 εκατ. ή σε ποσοστό ήταν 33% μεγαλύτερο από την πρόβλεψη του Προϋπολογισμού.
- Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης από € 5.007 εκατ. που προέβλεπε ο Προϋπολογισμός, διαμορφώθηκε τελικά στα € 9.495 εκατ.. Ήταν δηλαδή € 4.488 εκατ. μεγαλύτερο από την πρόβλεψη του Προϋπολογισμού, σχεδόν διπλάσιο (90% μεγαλύτερο για την ακρίβεια).

Αυτές ήταν οι αποκλίσεις στα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού του προηγούμενου δημοσιονομικού έτους, ενός Προϋπολογισμού που καταρτίστηκε και εκτελέστηκε από τον κ. Υπουργό Οικονομίας και

Οικονομικών. Υπενθυμίζω στο Σώμα ότι όταν ο κ. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κατέθετε τον Προϋπολογισμό αυτό στη βουλή των Ελλήνων τον είχε χαρακτηρίσει ως «τον πρώτο αξιόπιστο Προϋπολογισμό».

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Αναφέρθηκα σε αδρές γραμμές και με αδιαμφισβήτητα στοιχεία στην πλήρη αποτυχία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2005. Ενός Προϋπολογισμού που αναθεωρήθηκε έξι φορές και ίσως ορισμένα μεγέθη του να αναθεωρηθούν και πάλι.

Ωστόσο αυτή η σαφής και αδιάφευκτη εικόνα της κινούμενης άμμου του «πρώτου αξιόπιστου Προϋπολογισμού της χώρας», όπως είχε χαρακτηρίσει τον Προϋπολογισμό του 2005 ο κ. Καραμανλής βοηθά να κατανοήσει κάθε Έλληνας πολίτης το πραγματικό έδαφος των επιλογών και των στόχων της Νέας Δημοκρατίας, κάτω από αυτή την κινούμενη άμμο.

Οι εκλογές του 2004 βρήκαν την Ελλάδα σε μια σπάνια στη σύγχρονη ιστορία της θετική συγκυρία. Η χώρα μετά την περιπέτεια του 1990-1993, σταδιακά από το 1994 ως το 2004 έθεσε και πέτυχε σημαντικούς στόχους.

Στην Οικονομία η Ελλάδα πέτυχε με το σπαθί της την ένταξή της στην ΟΝΕ, έτσι ώστε η Ελλάδα να ενταχθεί στον σκληρό πυρήνα των χωρών της Ένωσης. Ο συνδυασμός αυτής της νέας ενισχυμένης θέσης της Ελλάδας με μια τολμηρή και πολύπλευρη εξωτερική πολιτική, έφερε επιτυχίες όπως το Ελσίνκι και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ίδια περίοδο ό, τι δεν πέτυχε ο κ. Μητσοτάκης στο Τόκιο το 1990, το πέτυχε η Ελλάδα για το 2004. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν το ορόσημο της αναγνώρισης της νέας θέσης της χώρας, αλλά και η ευκαιρία για ένα νέο αναπτυξιακό άλμα.

Ταυτόχρονα, οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν σταθερά πάνω από το 4,4% ενώ η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που και στην πορεία ένταξης στην ΟΝΕ και μετά, όχι μόνον δεν μείωνε, αλλά αύξανε σταθερά τις κοινωνικές δαπάνες, έτσι ώστε, το 2004, να είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, ως προς το ύψος των κοινωνικών δαπανών.

Απέναντι σε αυτό το τοπίο, η Νέα Δημοκρατία άσκησε μια διπλή αντιπολιτευτική στρατηγική: αφενός αμφισβητούσε και υπονόμει κάθε επιτυχία του ΠΑΣΟΚ, λες και αυτές οι επιτυχίες ήταν ενός κόμματος και όχι της κοινής μας πατρίδας.

Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Καραμανλής προσωπικά την τετραετία 2000-2004 έταξαν τα πάντα στους πάντες. Οι συμβασιούχοι θα μονιμοποιούνταν από τις 7 Μαρτίου του 2004. Οι αγρότες άκουγαν την υπόσχεση «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά». Οι εκπαιδευτικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες θα έπαιρναν άμεσα όλα τα επιδόματα που δεν ικανοποιούσε το «κακό» ΠΑΣΟΚ. Στην Παιδεία το 5% θα δινόταν «άμεσα» και όχι σε μια τετραετία που δεσμευόταν το ΠΑΣΟΚ αν εκλεγόταν στην κυβέρνηση. Ο κ. Καραμανλής διαβεβαίωνε ότι είχε εντοπίσει σπατάλη 10 δις ευρώ που θα χρηματοδοτούσε τις παροχές.

Και ξαφνικά στις 7 Μαρτίου 2004, η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση. Και είχε αμέσως δύο μεγάλα θέματα να λύσει: πρώτον, πώς θα αποφύγει τις επιπτώσεις από την προφανή αδυναμία να ικανοποιήσει όσα έταξε, όσα υποσχέθηκε, όσα «δεσμεύτηκε», προσωπικά, κατά την βαρύγδουπη διατύπωση, ο κ. Καραμανλής.

Δεύτερον η Νέα Δημοκρατία είχε ενδυθεί προεκλογικά τον βελούδινο μανδύα του κόμματος του μεσαίου χώρου, του κόμματος με λαϊκές και κοινωνικές ευαισθησίες. Όμως, κάτω από τον βελούδινο μανδύα υπήρχε σταθερά η παγερή πρόθεση και η σιδερένια απόφαση της μεγάλης ανατροπής, της παλινόρθωσης του 1990-1993, της κυριαρχίας της αγοράς πάνω στην κοινωνία.

Όσα είχαν κερδηθεί από την κοινωνία, όσα είχαν κερδίσει οι εργαζόμενοι Έλληνες, ο ιστός κοινωνικής ασφάλειας και κοινωνικών δικαιωμάτων, οι μηχανισμοί του κράτους πρόνοιας έπρεπε να διαλυθούν, να συντριβούν. Η κοινωνία έπρεπε να υποταγεί στην αγορά. Η εργασία να μείνει απροστάτευτη απέναντι στο κεφάλαιο. Ο λαός να υποταγεί στο κράτος. Και το κράτος να υποταγεί στο κόμμα.

Αυτός ο διπλός στόχος, αυτή η οικονομική και πολιτική τερατογένεση, είχε ως μόχλο, ως εμβρυουλκό, το εφεύρημα της «απογραφής». Ένα εύρημα- έγκλημα, απέναντι στα συμφέροντα της χώρας. Απέναντι στον κόπο και στον μόχθο του ελληνικού λαού. Απέναντι στη δίψα του λαού μας για πρόοδο και προκοπή. Η απογραφή θέρισε και θερίζει τα πάντα και τους πάντες. Και πριν απ' όλα εκείνους τους πολίτες που πίστεψαν τις υποσχέσεις, τα ταξίματα, τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Η απογραφή είναι η κυνικότερη πράξη οικονομικής πολιτικής. Και ως πολιτική επιλογή κάνει να χωριά κάθε συμβουλή ενός Μακιαβέλλι στον αδίστακτο ηγεμόνα.

Ο κ. Καραμανλής και ο κ. Αλογοσκούφης, όπως με τον επιστημονικότερο τρόπο αποκάλυψε προσφάτως, ο κ. Αλμουνιά, προκάλεσαν οι ίδιοι την απογραφή και επέλεξαν να θέσουν τη χώρα υπό επιτήρηση.

Έτσι η απογραφή επέτρεψε:

- Πρώτον, να αθετηθούν όλες οι προεκλογικές υποσχέσεις.
- Δεύτερον, να συγκαλυφτεί η συνειδητή αθέτηση των προεκλογικών δεσμεύσεων με τη μετάθεση της ευθύνης στο κακό ΠΑΣΟΚ και στα χρέη και στα ελλείμματα που υποτίθεται ότι άφησε.
- Τρίτον,- και πιο σημαντικό:- Η απογραφή χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα, ως πολιορκητικός κριός στην επίθεση της νεοφιλελεύθερης ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του κοινωνικού κράτους και των κατακτήσεων της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού.

Το παραμύθι των μεταρρυθμίσεων ήλθε να μετονομάσει και να συγκαλύψει τις ρυθμίσεις υπέρ των λίγων και ισχυρών και τις απορρυθμίσεις δικαιωμάτων των πολλών και ασθενέστερων.

Και το ακόμα βαρύτερο και απεχθέστερο είναι ο ψυχρός υπολογισμός όλης αυτής της δημοσιονομικής περιπέτειας. Στη μέση του παιχνιδιού, ο κ. Αλογοσκούφης κρατούσε όλο αυτό το διάστημα όλα τα νήματα.

Αφού μπήκαμε στην επιτήρηση με τεχνητό τρόπο, όταν έκρινε η κυβέρνηση ότι ο πολιτικός χρόνος απαιτεί δεύτερο παραμύθι, για κάποιο δεύτερο κύμα μεταρρυθμίσεων και υποσχέσεων, μαγειρεύει με τον ίδιο τρόπο τα στοιχεία, εμφανίζεται να μειώνει το έλλειμμα, και για να δέσει το χειρισμό, τραβά τώρα και τον τελευταίο λαγό από το καπέλο:

Ο κ. Κοντοπουράκης, διάσημος παγκοσμίως ως εισηγητής του Kontopiracian theorem, εκτινάσσει το ΑΕΠ κατά 25,7 %.

Η Ελλάδα γίνεται, εν μια νυκτί, πλουσιότερη κατά 25% αλλά οι Έλληνες γίνονται ταυτόχρονα φτωχότεροι. Γιατί ο κ. Αλογοσκούφης και ο κ. Δούκας σ' αυτή εδώ την αίθουσα διαβεβαιώνουν ότι η αναθεώρηση του ΑΕΠ φυσικά δεν φορολογείται και δεν εισφέρει ούτε ένα ευρώ στο Προϋπολογισμό.

Σ' αυτή την τριετία λοιπόν της απογραφής, η Νέα Δημοκρατία πέτυχε τα ακριβώς αντίθετα απ' ό, τι είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό:

- Πριν απ' όλα πραγματοποίησε την πιο μεγάλη σε έκταση και βάθος, την πιο βίαιη σε τρόπο αναδιανομή εισοδήματος από τους πολλούς και ασθενέστερους στους λίγους και ισχυρούς.
- Έβαλε ταυτόχρονα τις βάσεις για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, βαφτίζοντας την εκποίηση μεταρρύθμιση. Αν κάποτε για την πώληση ενός μετοχικού πακέτου 7% της

«Εθνικής» η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ πουλά τα «ασημικά του σπιτιού» τώρα ο κ. Αλογοσκούφης πουλά το ίδιο το σπίτι του ελληνικού λαού.

- Ταυτόχρονα, ο ρυθμός μεγέθυνσης της Οικονομίας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στον εξαναγκαστικό υπερδανεισμό των ελληνικών νοικοκυριών.

Γιατί πια η μεγάλη πλειοψηφία των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρομεσαίων, ζουν το λεγόμενο «μήνα των είκοσι ημερών». Με λίγα λόγια, το οικογενειακό εισόδημα δεν αρκεί καν για την κάλυψη των αναγκών του μήνα. Όστε ο δανεισμός να γίνεται ανάγκη καταναλωτική ανάγκη επιβίωσης.

Και είναι φανερό, και δεν το κρύβει η κυβέρνηση, ότι αυτή η πολιτική δεν είναι συγκυριακή. Η απογραφή ήταν το μέσο, ήταν το τέχνασμα, το πρόσχημα και το άλλοθι ήταν το όχημα της πραγματικής, σταθερής και πάγιας πολιτικής ατζέντας, της Νέας Δημοκρατίας που οι επόμενοι στόχοι της είναι ορατοί, και από αυτόν τον προϋπολογισμό:

- Ακόμη μεγαλύτερη αφαίμαξη των ασθενέστερων.
- Ακόμη περισσότερα προνόμια στους ισχυρούς.
- Ακόμη μεγαλύτερη εκποίηση δημόσιων επιχειρήσεων και δημόσιας περιουσίας.
- Ταυτόχρονη αλλαγή του παραγωγικού χάρτη της χώρας με τον αφελληνισμό των επιχειρήσεων και την κυριαρχία ξένων ομίλων και equity funds.

Αυτό είναι το τελικό νόημα της διαβεβαίωσης του κ. Αλογοσκούφη ότι για την ολοκλήρωση των πολιτικών του θα χρειαστεί να διατηρηθεί αυτή η συνταγή ως το 2012.

Για να ατενίζει τότε τη χώρα από τα «ωραία μέσα ερείπια», καθώς λέει και ο Οδυσσέας Ελύτης .

Αλλά για όλα αυτά πιστεύω και πιστεύουμε στο ΠΑΣΟΚ, ότι μιλάμε σήμερα εδώ πράγματι για τον τελευταίο Προϋπολογισμό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο ελληνικός λαός θέλει πολύ περισσότερα και πολύ ουσιαστικότερα για το μέλλον του, απ' αυτό που υπόσχεται και επιφυλάσσει η Νέα Δημοκρατία στους προϋπολογισμούς και στους υπολογισμούς της.

Κυρίες και Κύριοι,

Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να οδηγήσουν το έλλειμμα του 2004 στο εκπληκτικό ύψος του 7,8% του ΑΕΠ αποδεικνύονται από τα στοιχεία που θα σας παραθέσω στη συνέχεια.

Στοιχείο πρώτο: οι λεγόμενες εθνικολογιστικές προσαρμογές.

Πρόκειται για ένα κονδύλι που αυξάνει και μειώνεται ανάλογα με τις ορέξεις της Κυβέρνησης. Όσο εμφανίζεται μειωμένο τόσο αυξάνεται το έλλειμμα και αντίστροφα.

- Στην εισηγητική έκθεση του 2005 (σελ. 48) οι εθνικολογιστικές προσαρμογές του 2004 εκτιμώνται κατ' αρχάς σε +€ 826 εκατ.. Στη συνέχεια η έκθεση του 2006 τις κατεβάζει στα - € 372 εκατ. και αυτή του 2007 στα - € 306 εκατ.. Αυτές οι αλλαγές συμβάλλουν στην αύξηση του ελλείμματος του 2004 κατά 0, 7% του ΑΕΠ.

Όπως βλέπετε το ποσό που περιγράφεται ως εθνικολογιστικές προσαρμογές επιδρά αρνητικά στο έλλειμμα του 2004. Για να δούμε όμως τι έγινε με τα αντίστοιχα κονδύλια του 2005, του 2006 και του 2007. Εμφανίστηκαν κατά περίεργο τρόπο να αυξάνουν εντυπωσιακά. Το 2005 φθάνει τα € 1219 εκατ., το 2006 τα € 1194 εκατ και το 2007 φθάνει τα € 1680 εκατ. Με τον τρόπο αυτό τα ελλείμματα των ετών 2005-2007 εμφανίζονται μειωμένα κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ.

Στοιχείο δεύτερο: Πλεόνασμα ΟΚΑ-ΟΤΑ-ΛΝΠΔΔ

Το κονδύλι αυτό έχει την ίδια περιπέτεια με τις λεγόμενες εθνικολογιστικές προσαρμογές. Από € 5.836 εκατ. που εμφανιζόταν στην έκθεση του 2006 κατέληξε τελικά στα € 3.765 εκατ. στην έκθεση του 2007.

Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εμφανισθεί αυξημένο το έλλειμμα του 2004 κατά 1,23% του ΑΕΠ.

Στοιχείο τρίτο: Εξοπλιστικά προγράμματα.

Η αλλαγή στη μέθοδο καταγραφής των δαπανών για τα εξοπλιστικά προγράμματα επιβάρυναν το έλλειμμα του 2004 με ποσό που μόνο εσείς γνωρίζετε και πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό πόσο είναι. Η αλλαγή αυτή έγινε αποκλειστικά με κακόβουλη και αυθαίρετη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και αποδοκιμάστηκε ευθέως από τη Eurostat, η οποία σας ανακάλεσε στην τάξη και ζήτησε να επανέλθετε στον τρόπο καταγραφής που ακολουθούν όλες οι χώρες και ακολουθούσε και η χώρα μας.

Και στο σημείο αυτό ερωτώ τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών γιατί δεν προσαρμόστηκαν ακόμη τα εθνικολογιστικά στοιχεία με βάση τις οδηγίες της Eurostat;

Στοιχείο τέταρτο: Ολυμπιακές δαπάνες.

Η χρήση του 2004 επιβαρύνεται με Ολυμπιακές δαπάνες ύψους € 2.414 εκατ. ή 1,43% του ΑΕΠ. Η επιβάρυνση αυτή ήταν η τελευταία και είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Οι επόμενες χρήσεις δεν επιβαρύνονται με τέτοιες δαπάνες.

Στοιχείο πέμπτο: Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού

Το 2004 τα έσοδα του τακτικού Προϋπολογισμού κατέρρευσαν λόγω της αποδιοργάνωσης του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Αν τα έσοδα εξακολουθούσαν να έχουν την φυσιολογική τους πορεία το έλλειμμα του 2004 θα ήταν μικρότερο κατά 0,64% του ΑΕΠ.

Στοιχείο έκτο: Πρωτογενείς δαπάνες Τακτικός Προϋπολογισμός

Το ίδιο έτος το 2004 οι δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισμού αυξήθηκαν με τον πρωτοφανή ρυθμό του 15% σε σχέση με το 2003, αν οι δαπάνες του έτους αυτού είχαν εξελιχθεί όπως τα προηγούμενα έτη το έλλειμμα θα εμφανιζόταν μειωμένο κατά 0,93% του ΑΕΠ.

Από τα στοιχεία που παρέθεσα προκύπτει σαφώς ότι το έλλειμμα του 2004 διογκώθηκε τεχνητά από την Κυβέρνηση και εξακολουθεί να διογκώνεται μόνο και μόνο για να αποκρύψει τις δικές της αδυναμίες και να πλήξει τον πολιτικό της αντίπαλο με το μόνο όπλο που διαθέτει: Την απαξίωση μέσω της συκοφαντίας.

Μετατρέψατε την δημοσιονομική χρήση του 2004 σε χωματερή της δικής σας σπατάλης, ανεπάρκειας και κακόβουλου πολιτικού σχεδιασμού. Σκάψατε όμως βαθιά και όπως συμβαίνει πάντα πέσατε στο λάκκο που οι ίδιοι ανοίξατε.

Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι,

Αν διαβάσετε προσεκτικά την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2007 θα διαπιστώσετε το εξής καταπληκτικό.

Τα τακτικά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραμένουν αμετάβλητα μεταξύ 2004 και 2006. Το ίδιο και οι δαπάνες.

Το γεγονός αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι η μείωση του ελλείματος δεν οφείλεται ούτε σε αύξηση των εσόδων ούτε σε μείωση των δαπανών. Αλλά αν δεν οφείλεται σε αυτούς τους λόγους πως προέκυψε;

Η απάντηση είναι απλή: Δε μειώθηκε το έλλειμμα! Τόσο ήταν πάντα, περίπου! Απλώς η Κυβέρνηση της Ν.Δ. για τους λόγους που ανέφερα, το κατασκεύασε ώστε, να φαίνεται πολύ μεγαλύτερο απ' ό,τι ήταν!

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2006

Σύμφωνα, με την Εισηγητική Έκθεση του κ. Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης θα μειωθεί φέτος στο 2,6% του ΑΕΠ, θα επιτευχθεί, δηλαδή, στο ακέραιο ο στόχος του Προϋπολογισμού.

κ. Υπουργέ, έχουμε πολλούς λόγους να διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σας θυμίζω κ. κ. συνάδελφοι ότι πέρυσι κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2006, λίγες μόλις ημέρες πριν τη λήξη του οικονομικού έτους ο κ. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μας έλεγε ότι το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 4,3 % του ΑΕΠ το 2005. Τώρα μαθαίνουμε ότι τελικά το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 5,2% του ΑΕΠ. Μια σχεδόν εκατοστιαία μονάδα του ΑΕΠ πάνω από την εκτίμησή του. Γιατί, λοιπόν, να δεχθούμε ότι η φετινή του εκτίμηση θα είναι καλύτερη; Αμφιβάλλουμε. Και θα δείξουμε στη συνέχεια γιατί διατηρούμε επιφυλάξεις.

Τακτικός Προϋπολογισμός

Όπως εκτιμά ο Υπουργός Οικονομίας τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2006 θα είναι μειωμένα έναντι της αρχικής πρόβλεψης κατά € 150 εκατ και θα διαμορφωθούν σε € 46.400 εκατ..

Δυστυχώς η εικόνα των δημοσίων εσόδων που επιχειρείται να παρουσιαστεί στην εισηγητική έκθεση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατ' αρχάς είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μέρος των φορολογικών εσόδων οφείλεται στους νέους φόρους που επιβλήθηκαν το 2005 και το 2006. Επίσης ένα μεγάλο μέρος των εσόδων οφείλεται στην λήψη έκτακτων μέτρων εισπρακτικού χαρακτήρα, όπως οι χαριστικές ρυθμίσεις παλαιών φορολογικών υποθέσεων και η αύξηση της προκαταβολής και της παρακράτησης στους φόρους εισοδήματος.

Παράλληλα, η εξέλιξη των δημοσίων εσόδων, όπως καταγράφεται στον Προϋπολογισμό είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι τα έσοδα έχουν στηριχθεί σε λογιστικές αλχημείες και απαράδεκτες δημοσιονομικές πρακτικές όπως:

- Στην μείωση των αποθεματικών και του μετοχικού κεφαλαίου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που θέτει σε κίνδυνο την σταθερότητα και την κεφαλαιακή τους επάρκεια.
- Στην μεταφορά εσόδων από προηγούμενες χρήσεις, καταστρατηγώντας παγιωμένες και καθιερωμένες δημοσιονομικές πρακτικές.
- Στην καταγραφή εικονικών εσόδων χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες εισπράξεις.
- Στην επιβολή εικονικών φόρων και προστίμων σε δημόσιες επιχειρήσεις με αυθαίρετο τρόπο για να ενισχυθούν κρυφά τα φορολογικά έσοδα.
- Στην μεταφορά και καταγραφή των εισπράξεων από την πώληση μετοχών στα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού αντί του λογαριασμού των αποκρτικοποιήσεων.

Πέραν αυτών υπερεκτιμά τα έσοδα του 2006 όταν προβλέπει ότι στο τέλος του έτους θα έχουν αυξηθεί κατά 9,9% έναντι του 2005. Τα στοιχεία του εννεαμήνου δείχνουν ρυθμό αύξησης γύρω στο 9%. Για να επιτευχθεί ο στόχος των συνολικών εσόδων που αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση τα έσοδα του τελευταίου τριμήνου πρέπει να ανέλθουν σε € 13,2 δις., και να αυξηθούν με ρυθμό 12,1% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσουν να αυξάνουν τα έσοδα με τον ρυθμό του πρώτου εννεαμήνου (9%). Σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξει πρόσθετη υστέρηση των εσόδων της τάξης των € 350 εκατ..

Επίσης, στα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού του 2006 έχουν περιληφθεί € 770 εκατ. ως έκτακτα έσοδα από την προκαταβολή προμερίσματος και τη μείωση αποθεματικών και μετοχικού κεφαλαίου δημοσίων επιχειρήσεων. Τα έσοδα αυτά αφορούν στην μείωση των αποθεματικών και του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα έσοδα όμως αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος του τρέχοντος έτους, ούτε να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη πρόβλεψη των εσόδων του επόμενου έτους. Υπενθυμίζω ότι το ίδιο ακριβώς είχε γίνει σε ανάλογη περίπτωση το 2003 όταν η Eurostat απέρριψε έσοδα € 300 εκατ..

Ειδικά για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η πολιτική της Κυβέρνησης είναι ληστρική. Μέσα σε δύο χρόνια τα αποθεματικά του μειώνονται κατά €775 εκατ. όταν η συνήθης εισφορά του στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν υπερβαίνει τα € 130 εκατ.

Για τον ίδιο λόγο η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην επιβολή εικονικών φόρων χαρτοσήμου και προστίμων στην Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ) συνολικού ύψους € 500 εκατ., από τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί €280 εκατ. ως φόροι παρελθόντων ετών.

Και μία ακόμη παρατήρηση για τα έσοδα, αφού ο αρμόδιος ειδικός εισηγητής της παράταξής μας θα σχολιάσει διεξοδικά το θέμα. Στη σελ.121 της εισηγητικής έκθεσης αναφέρεται ότι φέτος τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ήταν 1,74 δις. Ευρώ. Στη σελίδα 107 βλέπουμε ότι μόνον 1,315 δις ευρώ πήγαν για μείωση του δημοσίου χρέους. Τα υπόλοιπα τι έγιναν; Εγώ δεν μπόρεσα να τα εντοπίσω πουθενά. Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε την Επιτροπή κ. Υπουργέ; Πού βρίσκεται και πού έχει εγγραφεί η διαφορά;

Ένα πρόσθετο στοιχείο αμφισβήτησης είναι οι επιστροφές φόρων οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες κατά € 254 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου χρόνου. Το εύλογο ερώτημα είναι πως δικαιολογείται η μείωση των επιστροφών φόρων, οι οποίες αφορούν κυρίως επιστροφές ΦΠΑ, όταν η Κυβέρνηση ισχυρίζεται παράλληλα ότι οι εξαγωγές αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι επιστροφές

φόρων στο εννιάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου εμφανίζουν μείωση κατά 5,8% έναντι προβλεπόμενης μείωσης κατά 13,9%. Αν συνεχισθεί ο ίδιος ρυθμός και στους υπόλοιπους μήνες οι επιστροφές θα παρουσιάσουν υπέρβαση κατά € 205 εκατ.. Το ίδιο θα συμβεί και τον επόμενο χρόνο. Η πρόβλεψη της εισηγητικής έκθεσης για καθήλωση των επιστρεφόμενων φόρων στα € 2,2 εκατ. είναι παντελώς αστήριχτη και εξωπραγματική.

Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις που προηγήθηκαν μπορεί να υποστηριχθεί ότι το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης που έχει αποκρυβεί μέσω των εσόδων φθάνει τα € 2,5 δις. και αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ. Συνεπώς μόνο από το λόγο αυτό το έλλειμμα φθάνει το 3,9% του ΑΕΠ και όχι το 2,6% που εκτιμά η Κυβέρνηση.

Οι προβλέψεις για τα έσοδα του 2007

Για να ισχύσουν οι εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού του 2007 πρέπει να εκπληρωθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) η εκτίμηση των εσόδων για το 2006 να επαληθευτεί χωρίς σημαντικές αποκλίσεις
- β) η επίδραση των νέων φορολογικών μέτρων να αντισταθμιστεί επαρκώς από μέτρα αύξησης της έμμεσης φορολογίας.
- γ) ο εισπρακτικός μηχανισμός να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά στον τομέα της πάταξης της φοροδιαφυγής.

Κατά τη γνώμη μου καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν πρόκειται να εκπληρωθεί.

Όπως ανέφερα παραπάνω η υστέρηση των φορολογικών εσόδων θα φτάσει τουλάχιστον τα € 500 εκατ. γεγονός που θα απαιτήσει ρυθμό αύξησης των εσόδων του 2007 της τάξης του 8% για να επιτευχθεί ο στόχος του Προϋπολογισμού.

Σχετικά με τις προβλέψεις για τα έσοδα του 2007 από άμεσους φόρους προκύπτουν αβίαστα, οι ακόλουθες επισημάνσεις:

- Τα έσοδα από την φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων είναι υπερεκτιμημένα. Όπως και το 2006 έτσι και το 2007 τα έσοδα από αυτή τη φορολογία θα είναι μειωμένα. Η Κυβέρνηση στηρίζει τις ελπίδες της για μικρή, έστω, αύξηση των εσόδων, από αυτή την κατηγορία υπακούοντας στην εμμονή της ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών θα παροτρύνει τις επιχειρήσεις να δηλώσουν μεγαλύτερα κέρδη. Το 2006 οι προσδοκίες της διαψεύστηκαν αφού το 55% περίπου των επιχειρήσεων δήλωσαν ζημιές. Έτσι η φορολογική βάση όχι μόνο δεν αυξήθηκε αλλά αντίθετα περιορίστηκε σημαντικά. Η ίδια ακριβώς εικόνα θα διαμορφωθεί και για τα έσοδα του 2007.

- Ένα άλλο κονδύλι που αμφισβητείται έντονα είναι η πρόβλεψη για αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών κατά 8,9% όταν η εκτίμηση για το 2006 είναι ότι οι εισπράξεις από τους φόρους αυτούς θα εμφανίσουν μείωση κατά 20,7%.
- Ας έλθουμε τώρα στους έμμεσους φόρους. Η Κυβέρνηση εκτιμά ότι τα έσοδα του ΦΠΑ θα αυξηθούν με ρυθμό 10% και στηρίζει αυτή την πρόβλεψη στη σχετικά καλή πορεία των εσόδων του ΦΠΑ κατά το 2006 όπου η αύξηση υπολογίζεται σε 12,2%. Η εκτίμηση όμως αυτή δεν είναι ορθή. Και αυτό διότι ένα σημαντικό μέρος της αύξησης των εσόδων του 2006 οφείλεται στην αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ η επίδραση της οποίας στον ρυθμό αύξησης των εσόδων έχει εξαντληθεί. Το μέρος της αύξησης των εσόδων του ΦΠΑ που οφείλεται στην αύξηση των συντελεστών του φόρου αυτού φθάνει στις 4,2 ποσοστιαίες μονάδες τουλάχιστον. Συνεπώς, υπό φυσιολογικές συνθήκες ο ρυθμός αύξησης από τον ΦΠΑ δεν θα περάσει το 8%.
- Ιδιαίτερα αισιόδοξη είναι και η πρόβλεψη των μη φορολογικών εσόδων κατά 8,8%. Οι εκτιμήσεις για την εισπράξη μερισμάτων από την ΑΤΕ ύψους €102 εκατ. την ΔΕΗ ύψους €71 εκατ. τον ΟΤΕ ύψους € 87 εκατ. και από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο €39 εκατ. είναι τουλάχιστον υπερβολικές. Άλλωστε οι εκτιμήσεις αυτές δεν συμβιβάζονται με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την πώληση ορισμένων εξ αυτών των επιχειρήσεων, όπως ο ΟΤΕ και το Τ.Τ.
- Είναι προφανές ότι τα έσοδα που προβλέπονται στην εισηγητική έκθεση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Στηρίζονται σε αδικαιολόγητα αισιόδοξες υποθέσεις, προκειμένου να ωραιοποιηθεί μια άκρως δυσάρεστη κατάσταση.

Ας δούμε τώρα την κατανομή των φορολογικών βαρών

Ήδη, φέτος, τα έσοδα από την άμεση φορολογία αντιπροσωπεύουν το 41,4% των συνολικών φορολογικών εσόδων από 43,6 % που ήταν πέρυσι.

Έχουμε δηλαδή επί των ημερών σας μια σημαντική ανατροπή. Καταγραφή αυξημένων ελλειμμάτων και δημόσιου χρέους, και ταυτόχρονα επίρριψη του βάρους της αποπληρωμής τους όχι στους έχοντες και κατέχοντες αλλά στους ασθενέστερους οικονομικά.

Με την πολιτική σας καταδικάζετε σε μόνιμη φτώχεια την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και υπόσχεσθε μεγαλύτερα κέρδη και φορολογικό παράδεισο στους πλουσιότερους. Αν η χαμηλή φορολογία του πλούτου ήταν βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, κ. συνάδελφοι, οι πιο αναπτυγμένες χώρες θα ήταν ο Παναμάς και η Λιβερία και όχι η Σουηδία και η Φιλανδία.

Οι αλλαγές που προτείνετε στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οδηγούν σε αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών. Όσοι έχουν μηνιαίο εισόδημα μέχρι περίπου € 900 το μήνα ούτε πληρώναν ούτε θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Αντίθετα θα πληρώνουν περισσότερους έμμεσους φόρους. Όσοι έχουν μηνιαίο εισόδημα από € 900

έως περίπου € 2000 θα πληρώνουν και περισσότερο φόρο εισοδήματος και περισσότερους έμμεσους φόρους.

Η πολιτική σας έχει ένα μόνιμο στόχο. Να καταστήσει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους.

Η κατανομή των φορολογικών βαρών γίνεται συνεχώς δυσμενέστερη και επαχθέστερη για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι μισθωτοί και οι μικροί επαγγελματίες είναι αυτοί που πληρώνουν το σύνολο σχεδόν των φόρων. Αυτοί πληρώνουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, του ΦΠΑ και των άλλων έμμεσων φόρων. Αυτούς έχετε επιλέξει για φορολογική αφαίμαξη και όλα τα μέτρα που ψηφίζονται αυτούς επιβαρύνουν. Η αλλαγή στην φορολογική κλίμακα, η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, η αύξηση του φόρου στα φθηνά τσιγάρα επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τα πιο αδύναμα εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας μας. Αντίθετα όλες οι ελαφρύνσεις αφορούν στην πραγματικότητα τους λίγους και οικονομικά ισχυρότερους.

Η πολιτική σας είναι ο ορισμός της ταξικής πολιτικής.

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού 2006

Σχετικά με τις δαπάνες του Προϋπολογισμού το πρώτο καταλυτικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ εξοικονόμησης. Όλοι οι κωδικοί του Προϋπολογισμού στο σκέλος των δαπανών είναι αυξημένοι. Περιμένουμε από τον κ. Υπουργό να μας εξηγήσει που υπάρχει μείωση των δαπανών του Προϋπολογισμού, που υπάρχει μείωση της σπατάλης που καταγγέλατε ως Αντιπολίτευση;

Διατρέχοντας τον Προϋπολογισμό διαπιστώνει κανείς την απαράδεκτη ταξική λογική που χαρακτηρίζει τις προτεραιότητες της σημερινής Κυβέρνησης. Αύξηση των δαπανών για την Αστυνομία και μείωση των δαπανών για την Παιδεία και την Υγεία. Μείωση των φόρων για τις μεγάλες επιχειρήσεις και αντιστάθμιση των απωλειών από τους αγρότες και τους μικρούς επαγγελματίες. Αυτό ως γενική παρατήρηση, καθώς θα αναφερθεί εκτεταμένα η ειδική εισηγήτρια στην κοινωνική σας αντίληψη όπως την απεικονίζει ο Προϋπολογισμός.

Όσον αφορά στα επιμέρους στοιχεία του Προϋπολογισμού έχω να υπογραμμίσω τα εξής:

Για το 2006 ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμά ότι οι πρωτογενείς δαπάνες θα παρουσιάσουν υπέρβαση κατά € 293 εκατ. Σημειώνεται ότι λίγες μέρες νωρίτερα ο ίδιος Υπουργός εκτιμούσε ότι η υπέρβαση θα έφθανε τα €193 εκατ. Εκτιμάται βάσιμα ότι οι δαπάνες

αυτές θα είναι πολύ μεγαλύτερες, αφού αρκετές κατηγορίες δαπανών είναι υποεκτιμημένες. Αναφέρομαι στις επιχορηγήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων τα χρέη των Νοσοκομείων, τις δαπάνες για τόκους κ.α.

Επισημαίνουμε απλώς ότι δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη και εγγραφή για τα χρέη των Νοσοκομείων που σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας ανέρχονταν στα 1,5 δις ευρώ από 1-1-05 ως τον Μάρτιο του 2006.

Το σημαντικότερο και πιο χαρακτηριστικό όμως είναι το θαύμα της μείωσης των δαπανών για τόκους. Έτσι οι δαπάνες για τόκους εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το 2005 κατά 244 εκατ. ευρώ, σε μια περίοδο που το δημόσιο χρέος αυξάνεται και τα επιτόκια είναι υψηλότερα. Νομίζω ότι ο κ. Υπουργός οφείλει μια εξήγηση για το θέμα αυτό.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2007

Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται να αυξηθούν κατά €2.727 εκατ. και να διαμορφωθούν στα € 43.610 το 2007.

Παρά τη σχετικά μεγάλη αύξηση των πρωτογενών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι δαπάνες για την Παιδεία μένουν στο 3,5% του ΑΕΠ, μακράν των προεκλογικών υποσχέσεων για 5% του ΑΕΠ.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις δαπάνες για την Υγεία οι οποίες μειώνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ αφού ο ρυθμός αύξησής τους υπολείπεται σημαντικά του ρυθμού αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ (5,7% έναντι 7,1%).

Οι δαπάνες που προβλέπονται για τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπολείπονται κατά €2,4 δις των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων του κράτους. Επίσης, δεν έχουν και φέτος εγγραφεί πιστώσεις για το ΤΑΠ-ΟΤΕ και το ΟΑΠ-ΔΕΗ. Οι υποχρεώσεις αυτές εκτιμώνται σε €1,2 δις.

Οι προβλεπόμενες πιστώσεις για μισθούς και συντάξεις συνεπάγονται αυξήσεις κατά 3,5% και 4% αντίστοιχα. Οι ονομαστικές αυτές αυξήσεις είναι εξαιρετικά μικρές για να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τον πληθωρισμό, την αύξηση της έμμεσης φορολογίας και τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων.

Η κυβέρνηση προωθεί την λογιστική αύξηση του ΑΕΠ και ανάλογα με το ύψος που θα εγκρίνει η Eurostat, η χώρα θα κληθεί να συνεισφέρει περισσότερο στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και μάλιστα θα πληρώσει αναδρομικά. Υπολογίζεται ότι θα πληρώσουμε λόγω του ευρήματος ότι γίναμε στα χαρτιά πλουσιότεροι,

6 δις ευρώ στην Ένωση. Για την υποχρέωση αυτή, όμως, δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον Προϋπολογισμό.

Οι τόκοι του Δημοσίου Χρέους προβλέπεται να διαμορφωθούν στα €9750 εκατ., €24 εκατ. λιγότερο και από το 2005 όταν το Δημόσιο Χρέος ήταν μικρότερο κατά €19 δις περίπου. Πώς εξηγείται αυτό κ. Υπουργέ; Να αυξάνεται το χρέος κατά €19 δις, να αυξάνονται τα επιτόκια και η δαπάνη για τόκους να μειώνεται.

Τέλος, το μαγικό κονδύλι των εθνικολογιστικών προσαρμογών προβλέπεται να αυξηθεί κατά €486 εκατ. και να διαμορφωθεί στα €1680 εκατ.. Προφανώς τόση αύξηση χρειαζόσαστε για να βγάλετε έλλειμμα 2,4% του ΑΕΠ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Για τρίτη συνεχή χρονιά οι δημόσιες επενδύσεις παραμένουν στάσιμες στο 4,2% του ΑΕΠ, σε επίπεδο χαμηλότερο και από εκείνο του έτους 1997. Αυτό γίνεται σε ένα έτος με πολύ αυξημένες απαιτήσεις σε πιστώσεις για υλοποίηση του Γ' ΚΠΣ. Και μη ξεχνάμε ότι την 1-1-07 ξεκινάει και η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μας, τη διετία 2007-2008 πρέπει να δαπανηθούν ποσά της τάξης των € 20 δις για να μην έχουμε απώλεια Κοινοτικών Πόρων.

Είναι πρόδηλο ότι ακόμη και αν δεν υπάρξουν καθόλου δαπάνες για το ΕΣΠΑ το 2007 και όλες οι εγγραφείσες πιστώσεις διατεθούν για έργα του Γ' ΚΠΣ, θα απαιτηθούν άλλα €13 δις το επόμενο έτος για να μην έχουμε απώλεια Κοινοτικών Πόρων από το Γ' ΚΠΣ. Αυτό με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι πρακτικά αδύνατο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Περιορίστηκα σήμερα μόνο στην αξιολόγηση της πολιτικής της Κυβέρνησης όσον αφορά τις επιπτώσεις της στα Δημόσια Οικονομικά. Και απέδειξα νομίζω ότι η πολιτική αυτή ήταν οδυνηρή για τον τόπο. Οι επιπτώσεις της όμως δεν περιορίζονται μόνο στα δημόσια οικονομικά αλλά διαχέονται σε όλο το φάσμα της Οικονομίας.

Τρία χρόνια μετά την ανάληψη της Κυβέρνησης από την Ν.Δ. η Οικονομία της χώρας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από το παρελθόν.

- Τα ελλείμματα είναι μεγαλύτερα και το χρέος υψηλότερο από ο,τι υποστηρίζετε στις εκθέσεις σας.
- Η ανάπτυξη της οικονομίας έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με την τετραετία 2000-2003 (4,4% κατά μέσο όρο έναντι 3,7% τα δύο τελευταία χρόνια)
- Οι επενδύσεις τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές φθίνουν, υπονομεύοντας το μέλλον της Οικονομίας. Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, το ισοζύγιο άμεσων επενδύσεων (από και προς το εξωτερικό) είναι αρνητικό για τη χώρα.
- Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας φθίνει. Κάθε χρόνο η χώρα κατρακυλά στον πίνακα κατάταξης των χωρών με βάση την ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας.
- Τα στοιχεία του Προϋπολογισμού που καταθέσατε δείχνουν ότι η πολιτική σας συνιστά και επιφέρει βίαιη αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου υπέρ των εχόντων και κατεχόντων. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, και οι αυτοαπασχολούμενοι, βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται, οι μικροί επιχειρηματίες το χρόνο εργασίας τους να αυξάνεται και τις επιχειρήσεις τους να φυτοζωούν όταν δεν κλείνουν.
- Το πρόβλημα της ανεργίας αξιοποιείται από την Κυβέρνηση για να υπενθυμίσει σε όσους έχουν την τύχη να έχουν μια θέση εργασίας, ότι δεν πρέπει να την θεωρούν δεδομένη. Η ανασφάλεια στην εργασία είναι νέα κοινωνική απειλή που έντεχνα καλλιεργεί η Κυβέρνηση.
- Το δημόσιο γίνεται όλο και πιο αντιπαραγωγικό κοστίζει όλο και περισσότερο στους πολίτες. Η κομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης μας φέρνει δεκαετίες πίσω και είναι μία από τις βασικές αιτίες της αναποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης.
- Η αδιαφάνεια σε όλο το φάσμα των συναλλαγών του δημοσίου με τον πολίτη μεγαλώνει, και ο κομματισμός αποτελεί θερμοκήπιο διαφθοράς και αδιαφάνειας.
- Μέσα σε τρία χρόνια κατορθώσατε κάτι πραγματικά δύσκολο. Μειώσατε το παραγωγικό κεφάλαιο της οικονομίας και στηρίξατε την ανάπτυξη στο δανεισμό των νοικοκυριών. Η ανάπτυξη που υποστηρίζετε ότι πετύχατε στηρίχθηκε κυρίως στην θεαματική αύξηση του δανεισμού των νοικοκυριών. Έτσι έχουμε ταυτόχρονα κράτος με υψηλά χρέη και πολίτες υπερχρεωμένους. Ο συνδυασμός αυτός είναι θανατηφόρος για την οικονομία και αποτελεί παγίδα φτώχειας για την συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας.

- Το 2006 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έφθασε το 11% του ΑΕΠ και αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για την Ελλάδα. Το χειρότερο όμως είναι ότι το έλλειμμα αυτό δεν προέρχεται από επενδύσεις αλλά οφείλεται στην αύξηση της κατανάλωσης.
- Η απασχόληση φαίνεται να αυξήθηκε το 2005 και το 2006 με ρυθμό 1,3% ετησίως δηλαδή ρυθμό μικρότερο από το μέσο όρο του παρελθόντος που ήταν 1,5% ετησίως. Παρόλα αυτά επιμένετε ότι η ανεργία μειώνεται.
- Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια ουσιώδης κατανομή στην γεωγραφική μεταβολή της απασχόλησης. Όλα τα στοιχεία δείχνουν την εγκατάλειψη της περιφέρειας από την Κυβέρνηση. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η όποια αύξηση της απασχόλησης σημειώθηκε μόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα νησιά του Αιγαίου. Αντίθετα μειώθηκε δραματικά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία και Πελοπόννησος πλήρωσαν ακριβά την πολιτική σας χάνοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.
- Ο πληθωρισμός αυξήθηκε και παραμένει σε επίπεδα άνω του 3% διαβρώνοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και την διεθνή ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο απολογισμός του 2006 και ο Προϋπολογισμός του 2007 συνιστούν απόδειξη της αποτυχίας της Κυβέρνησης στον τομέα της Οικονομίας. Όλοι οι δείκτες της Οικονομίας έχουν επιδεινωθεί. Αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει.

Η Κυβέρνηση απεδείχθη κατώτερη των περιστάσεων. Κάθε μέρα που περνάει συσσωρεύει νέα προβλήματα στον τόπο.

Γι' αυτό θα καταψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό, αποδοκιμάζοντας την εφαρμοζόμενη πολιτική, με την βεβαιότητα ότι με την πράξη μας αυτή εκφράζουμε το σύνολο του ελληνικού λαού, ο οποίος πληρώνει σκληρά τις συνέπειες των αδιέξοδων πολιτικών σας.

Είναι πράγματι ο τελευταίος Προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η δίψα της κοινωνίας για πρόοδο, η θέληση του ελληνικού λαού για μια δίκαιη κοινωνία, μια κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης δεν θα επιτρέψει την συνέχιση αυτής της πολιτικής.

Πέτρος Ευθυμίου

Βουλευτής Β' Αθήνας,

