

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βρικόλακες



ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ν' ανάψει ένα κεράκι για τα πρώτα γενέθλια του Μνημονίου. Καθώς όμως μπήκαμε στον Απρίλιο, είναι ευκαιρία για ορισμένες αποτιμήσεις.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ πολιτική των τελευταίων δώδεκα μηνών τα θυσίασε όλα προκειμένου να πιάσουμε τους στόχους στα δημοσιονομικά. Τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα και τους συνταξιούχους, που έφαγαν στο κεφάλι τις περικοπές. Την πραγματική οικονομία, που έκανε βουτιά στο κενό. Τον ιδιωτικό τομέα, όπου έχουμε λουκέτα και απολύσεις. Αυτό ήταν το τίμημα για να πιάσουμε τα νούμερα – μόνο που δεν τα πιάσαμε.

ΤΟ 2010 μάς κυνηγούσε το 2009, όπου το έλλειμμα ξεκίνησε μονοψήφιο και τελικά ξεπέρασε το 15%. Νομίζαμε ότι το 2011 θα τα είχαμε αφήσει πίσω όλα αυτά. Ωστόσο, μας κυνηγάει πάλι το 2010 καθώς το έλλειμμα αποδεικνύεται και πάλι διψήφιο. Ακόμη χειρότερα: η υστέρηση στα έσοδα – κοντά 1 δισ. ευρώ – το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς δημιουργεί ερωτηματικά, με το καλημέρα σας, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011.

ΤΑ ΘΥΣΙΑΣΑΜΕ όλα για τα νούμερα λοιπόν, αλλά τα νούμερα δεν βγήκαν. Αυτό σημαίνει πρόσθετα μέτρα 4 δισ. ευρώ. Θετικό αποτέλεσμα όλα αυτά δεν θα έχουν – σε μια φάση που η κυβέρνηση πήγαινε να ξαναζεστάνει το κλίμα, προβλέποντας ένα καλύτερο καλοκαίρι στον τουρισμό. Στην πραγματικότητα, μια βόλτα στην αγορά αρκεί για να αντιληφθεί κανείς διά γυμνού οφθαλμού το φρενάρισμα της ελληνικής οικονομίας. Με μια λέξη, όλα αυτά λέγονται ύφεση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ σταματά. Η πολιτική ποτέ. Η φετινή άνοιξη είναι η στιγμή του Αντώνη Σαμαρά. Πέρσι την άνοιξη, φρέσκος αρχηγός της Ν.Δ., ο Αντώνης έπαιξε μια ζαριά. Ψήφισε «όχι» στο Μνημόνιο, κόντρα στις πιέσεις του ξένου παράγοντα, του επιχειρηματικού κατεστημένου κι ενός μέρους της παράταξής του. Η Ντόρα Μπακογιάννη έπαιξε ανάποδα, ψηφίζοντας «ναι» στο Μνημόνιο και βγαίνοντας από τη Ν.Δ. Φέτος την άνοιξη, ο Σαμαράς πήγε μια βόλτα στην αγορά της Νέας Ιωνίας. Μόνος, χωρίς βουλευτές.

ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ πάει να γίνει π' ταφόπλακα της αγοράς, το ζητούμενο είναι τα πολιτικά ανακλαστικά της κοινωνίας. Θα τιμωρήσει το ΠΑΣΟΚ στρεφόμενη ξανά στη Ν.Δ.; Ή θα κλείσει τα αυτιά της σε ό,τι λέγεται για την οικονομία; Θα λειτουργήσει πολιτικά με το σχήμα της εναλλαγής – όπως έγινε στις εκλογές του 2009; Ή θα υποκύψει σε φυγόκεντρες τάσεις προτιμώντας τη λογική της διαμαρτυρίας, άρα, θα πριμοδοτήσει τα μικρότερα κόμματα;

ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ δείχνουν την ψαλίδα ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. να μικραίνει. Συγχρόνως όμως συρρικνώνεται ο δικομματισμός. Στην πραγματικότητα, ο εχθρός του Αντώνη δεν είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ο Κώστας Καραμανλής. Αν η κοινωνία κρατήσει την πλάτη γυρισμένη στη Ν.Δ., είναι γιατί η πενταετία 2004-2009 βρικόλακισε πολιτικά και στοιχειώνει τη συντηρητική παράταξη.



mhtro@dolnet.gr

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Δύο Γάλλοι



ΤΟΥ J.K. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ (σε βίντεο) με πολύ ενδιαφέρον την ομιλία του Ντομινίκ Στρος-Καν στο Πανεπιστήμιο Georges Washington. Επί της ουσίας δεν θα είχα τίποτα να σχολιάσω, αν δεν προέκυπτε μια βασική απορία: αυτός ο άνθρωπος που λέει τέτοια πράγματα είναι σοσιαλιστής και σκοπεύει να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία στο όνομα της Αριστεράς;

ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΑ τα λέει ένας σοσιαλιστής, τότε οι δεξιοί τι πρέπει να ζητούν; Την επαναφορά της δουλείας;

ΟΜΟΛΟΓΩ ότι πάντοτε με εντυπωσίαζαν οι (εναπομείναντες) υποστηρικτές της θεωρίας πως η οικονομία είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας και ότι η ανταγωνιστικότητα είναι ζήτημα κόστους εργασίας. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι πλέον ακμάζουσες οικονομίες του πλανήτη θα έπρεπε σήμερα να είναι η Μπουρκίνα Φάσο και το Μπανγκλαντές. Αλλά δεν είναι – και συνεπώς, κάτι άλλο ισχύει...

ΕΥΤΥΧΩΣ, όλο και λιγότεροι υποστηρίζουν τέτοιες αναχρονιστικές και αναπόδεικτες ανοησίες, ακόμη και στον χώρο των συντηρητικών. Δυστυχώς, εμάς μας έλαχε ο Ντομινίκ – και χωρίς να τον ψηφίσουμε! Ο οποίος έβαλε την Ελλάδα σε μια διαδικασία «εσωτερικής υποτίμησης» και τώρα ετοιμάζεται να την κοπανήσει από το ΔΝΤ για να κάνει τη φιγούρα του στη Γαλλία.

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ της Αριστεράς, φυσικά!

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ επίσης με πολύ ενδιαφέρον τις αποκαλύψεις του γάλλου δημοσιογράφου Marc Roche, συγγραφέα του βιβλίου «Η Τράπεζα. Πώς η Goldman Sachs κυβερνά τον κόσμο», ο οποίος βρέθηκε στη χώρα μας (αν κατάλαβα καλά...) για να παρουσιάσει την ελληνική μετάφραση του δημοσημειώματός του.

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ακόμη και στην κρατική τηλεόραση, ο έγκυρος γάλλος συνάδελφος αποκάλυψε πως η Τράπεζα προσήγγισε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία της ζήτησε «να τη βοηθήσει να βρει τεχνάσματα για να μπει στη ζώνη του ευρώ». Η Τράπεζα ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης και δημιούργησε ένα τραπεζικό προϊόν swap για να της επιτρέψει να κρύψει δημόσιο χρέος. «Νόμιμο αλλά όχι ηθικό», είναι η ετυμολογία του συγγραφέα.

ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ λόγο η ελληνική κυβέρνηση έκανε το 2001 μια συμφωνία με την Goldman Sachs προκειμένου να μπει στη ζώνη του ευρώ, στην οποία είχε μπει ήδη από την άνοιξη του 2000 με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 1999 (!), αυτό δεν μας το εξηγεί ο έγκυρος συνάδελφος.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ η απάντηση περιλαμβάνεται στις προηγούμενες οικονομικές μελέτες που έχει δημοσιεύσει ο ίδιος, όπως «Ελισάβετ Β': η τελευταία βασίλισσα», «Ένα ζευγάρι για τρεις: οι σχέσεις του Πρίγκιπα Κάρολου με τη Λαίδη Ντι και την Καμίλα Μπούλς», «Λαίδη Ντι, ένας προαναγγελθείς θάνατος». Μάλλον το μυστικό κρύβεται κάπου στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

jprenteris@dolnet.gr

“ Δυστυχώς, εμάς μας έλαχε ο Ντομινίκ - και χωρίς να τον ψηφίσουμε! Ο οποίος έβαλε την Ελλάδα σε μια διαδικασία «εσωτερικής υποτίμησης» και τώρα ετοιμάζεται να την κοπανήσει από το ΔΝΤ για να κάνει τη φιγούρα του στη Γαλλία ”



Αποταμιευτικός Λογαριασμός «Μπορώ»

Στην αποταμίευση, ξεκίνα μ' αυτά που μπορείς!

Αποταμίευσε από 20 έως 500 ευρώ το μήνα, εύκολα, μέσω πάγιας εντολής, και επιβράβευσε τον εαυτό σου με επιτόκιο **4%***

*Το επιτόκιο 4% είναι μικτό ετησιοποιημένο και ισχύει εφόσον δεν παραλειφθεί καμία καταβολή και δεν πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία αναλήψεις ετησίως. Σε αντίθετη περίπτωση, ισχύει επιτόκιο 1%.

18218 www.piraeusbank.gr



Η Τράπεζα με τη δική σου έννοια