



Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

3/10/2011

«Όταν οι ισχυροί δουν πως δεν αντέχουν να αντιταχθούν στο λαό, σωρεύουνε κύρος σε έναν δικό τους και με τις ευλογίες του λαού τον κάνουν Ηγέτη, ώστε κάτω από τη σκιά του να κάνουν τις δουλειές τους».

Νικολό Μακιαβέλι,
Ο Ηγεμόνας

«Οι νομικοί κανόνες για την έξοδό μας από την ευρωζώνη έχουν καθοριστεί». Το ξεκαθάρισε με βαρυσήμαντο άρθρο του – παρέμβαση ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης.

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου για τη σφαγή μέσω εφεδρείας

δηλώνει παρών και διαθέσιμος.

Διαθέσιμος στους ισχυρούς, άλλωστε, υπήρξε πάντα ο κ. καθηγητής. Είναι το απόλυτο δημιούργημά τους. Και καθώς δείχνουν οι εξελίξεις, δεν ξεχρώσε ακόμα γι' αυτό. Αυτό δηλώνει με το άρθρο του. Υποταγμένος στο κατεστημένο και αρωγός στα σχέδιά του. Αυτός ήταν, αυτός είναι ο κ. Σημίτης.

Είναι ολοφάνερο πως οι εντολές του πρώην πρωθυπουργού, εξαγνίζοντάς τον μέσα στην κολυμβήθρα της κρίσης, του επιφυλάσσουν ρόλο για την επόμενη μέρα.

Είναι ταυτόχρονα όμως τραγικό γι' αυτόν το λαό. Ο πολιτικός που φέρει τεράστιο μερίδιο ευθύνης για την κατάντια της χώρας, ο πολιτικός που επί των ημερών του τη μετέτρεψε σε εκκολαπήτριο σκανδάλων, να εμφανίζεται κήνσορας και τιμητής.

Το σκάνδαλο της Siemens, το σκάνδαλο των υποβρυχίων, το Βατοπέδι, η κραιπάλη των Ολυμπιακών, το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, που ταλανίζουν ακόμα τη χώρα και για τα οποία ουδείς έχει λογοδοτήσει, επί των ημερών του ξεκίνησαν.

Είναι τραγικό γι' αυτόν το λαό. Ο πολιτικός, ο στενός περίγυρος του οποίου βρέθηκε εμπλεκόμενος σε υποθέσεις που ζημίωσαν το Δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ, να αγωνιά τώρα για τη διάσωση της χώρας.

Ο πρωθυπουργός των Ιμίων και του «ευχαριστώ τους Αμερικανούς», ο πρωθυπουργός που εκλιπαρούσε για την επιστροφή των Μαρμάρων επειδή «έχουμε εκλογές», ο πρωθυπουργός της δημιουργικής λογιστικής και του κοινωνικού αυτοματισμού, ο πρωθυπουργός της ελαστικής εργασίας και της ισχυρής Ελλάδας με τα γυάλινα πόδια, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου!

Δεν θα περίμενε κανείς από τον αμετροεπή εκουγχρονιστή να αρθρώσει έστω και μία λέξη για τους λόγους που φτάσαμε ως εδώ. Δεν θα περίμενε κανείς να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Το πολιτικό ανάστημα του ανδρός, μικρό.

Να συντάσσεται, όμως, προθυμότερος όλων, με τη συμμαχία των προθύμων που απεργάζονται «έκτακτα σχέδια» διάσωσης της χώρας ερήμην του λαού, αποτελεί ύβριν.

Πώς το λέει ο Μακιαβέλι στην αρχή; «...ώστε κάτω από τη σκιά του να κάνουν τις δουλειές τους». Μόνο που οι καιροί άλλαξαν, κ. Σημίτη...

papathan@enet.gr

Ο πάντα διαθέσιμος κ. Σημίτης

ή απολύσεων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, την ώρα που μια ανίκανη κυβέρνηση προσπαθούσε να καταρτίσει προϋπολογισμό, ρουφώντας και την τελευταία ικμάδα από έναν σκληρά ήδη δοκιμαζόμενο λαό, ο πρώην πρωθυπουργός κραιναινε από τα περίπτερα το μαχαίρι...

Ο καταλληλότερος ήταν σαφέστατος: «Όσες χώρες δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, θα ενταχθούν σε μια διαδικασία ελεγχόμενης χρεοκοπίας. Το αργότερο το 2014 θα κριθεί το μέλλον της Ελλάδας στην ευρωζώνη».

Για να καταλήξει: «Χρειάζονται έκτακτες διαδικασίες και έκτακτη προσπάθεια».

Αποπομπή – χρεοκοπία – έκτακτες διαδικασίες, το τρίπτυχο πάνω στο οποίο στηρίζεται το άρθρο του πρώην πρωθυπουργού. Τα μηνύματα ξεκάθαρα και με τριπλό αποδέκτη. Προς την κυβέρνηση, πάρτε κι άλλα μέτρα· προς το λαό, σκύψτε κι άλλο το κεφάλι· προς το πολιτικό φάσμα γενικότερα, πάμε για έκτακτες διαδικασίες.

Ο εκουγχρονιστής πιέζει λοιπόν για έκτακτες διαδικασίες κι αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Ευθυγραμμισμένος πλήρως με εκείνο το πολιτικοοικονομικό κατεστημένο, που μήνες τώρα καταστρώνει σχέδια για «κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας», για πολιτικούς σχηματισμούς εκτάκτου ανάγκης,