

## ΠΡΟΣ ΝΕΟΠΤΩΧΟΥΣ

## Το ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει συνεχώς την Τουρκία

**Δ**εν ξέρω αν η κυβέρνηση θεωρεί, τώρα που η προσοχή των Ελλήνων είναι στραμμένη στην εναντίον τους επιδρομή του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι **κατάλληλη ευκαιρία για να προχωρήσει σε νέες υποχωρήσεις έναντι της Τουρκίας**, από αυτές που μας έχει συνηθίσει το κόμμα των Ελλήνων σοσιαλιστών!

Αυτό όμως «μυρίζομαι» από τη χλιαρή τουρκική διάψευση όσων είπε σε συνέντευξή του ο Τούρκος αντιπρόεδρος, ο οποίος -υπενθυμίζω- μεταφέροντας σε συνέντευξή του το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας του κ. Ερντογάν με τον κ. Παπανδρέου, για τις έρευνες που κάνει η Κύπρος στην ΑΟΖ της, αποκάλυψε ότι ο δικός μας είπε στον Ερντογάν να αποφευχθεί η ένταση: ακόμη ότι -αυτή είναι η επίμαχη φράση- «εφόσον η ελληνοκυπριακή πλευρά κάνει έρευνες εντός της ΑΟΖ της, μπορεί να κάνει το ίδιο και η Αγκυρα».

Το ελληνικό διάβημα, βεβαίως ήταν μια φυσιολογική αντίδραση, για να μην εκτεθεί ο πρωθυπουργός ανεπανόρθωτα, καθώς όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ως κυβέρνηση διαμόρφωσε πλαίσιο σχέσεων με την Τουρκία υπέρ της γείτονος, στα όρια της εθνικής μειοδοσίας. Υπενθυμίζω:

• Κατά τη δεύτερη κυβερνητική θητεία του Ανδρέα Παπανδρέου είχαμε την αποδοχή της αποχής μας από έρευνες για πετρέλαιο, ακόμη και σε περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου που δεν αμφισβητούσε η Τουρκία.

**Οι διαρκείς υποχωρήσεις συνέβαλαν σε αποθράσυνση των γειτόνων**

Επί κυβερνήσεων Σημίτη είχαμε:

• την αποδοχή των γκρίζων ζωνών όσον αφορά τις βραχονησίδες στο Αιγαίο,

• την αποφυγή εγκατάστασης των πυραυλικών συστημάτων S-300 στην Κύπρο,

• την αναγνώριση, ως αποτέλεσμα της συνάντησης της Μαδρίτης, της ύπαρξης «ζωτικών συμφερόντων» της Τουρκίας στο Αιγαίο,

• την αναγνώριση από την Ελλάδα, με βάση τη Συμφωνία του Ελσίνκι, του τουρκικού δικαιώματος να αποτελέσουν όλες οι διεκδικήσεις της γείτονος, επισήμως, αντικείμενο διμερών διαφορών. Και όχι μόνο οι διαφορές περί την υφαλοκρηπίδα! Διότι διά της Συμφωνίας του Ελσίνκι παροτρύνονται οι υποψήφιοι προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες (στην προκειμένη η Τουρκία) να επιλύσουν τις εκκρεμότητες συνοριακές διαφορές τους και τα συναφή θέματα με διάλογο και, αν αποτύχουν, να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο.

Αυτές οι υποχωρήσεις, αντί να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συνεννόησης, συνέβαλαν σε αποθράσυνση της Τουρκίας, η οποία:

**Πρώτον**, επιμένει σε διάλογο με την Ελλάδα, επί των θεμάτων που ουδέποτε ήταν αντικείμενα διαλόγου.

**Δεύτερον**, δεν αίρει την πολεμική απειλή του casus belli, στην περίπτωση που η Ελλάδα προχωρούσε στην επέκταση των χωρικών υδάτων της.

**Τρίτον**, συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, με βάση τη συμφωνία της Μαδρίτης.

ΑΚΑΚΙΟΣ



▲ Κώστας Σημίτης και Τζορτζ Μπους υπό το βλέμμα του Γιώργου Παπανδρέου σε παλιότερη συνάντηση

# ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΠΑΛΙ Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ;

Ανδρέα

**Ο**τι και να λέμε, το ΠΑΣΟΚ κατείχε πάντα την τέχνη της προπαγάνδας. Είχε έναν τρόπο μοναδικό να κάνει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Από την εποχή της ίδρυσής του και εντεύθεν αυτό ήταν διαχρονικά το ισχυρό χαρτί του. Μπορούσε να λείει το μεγαλύτερο ψέμα και οι πολίτες να το καταπίνουν ως χάπι. Τα συνθήματά του όσο πιο πλαστά ήταν τόσο μεγαλύτερη απήχηση είχαν. Ο «σπουδαγμένος» στις ΗΠΑ αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου το κατείχε το άθλημα, γι' αυτό δεν είναι σύμπτωση ότι είπε τα μεγαλύτερα ψέματα και ακόμη και σήμερα υπάρχουν Έλληνες που πιστεύουν τα παραμύθια του.

Για να γίνει βέβαια αυτό, **ξοδεύτηκε χρήμα με την ουρά, αλλά κυρίως χρειάστηκε η δολοφονία -στην κυριολεξία- εκδοτών που ανήκαν στην Κεντροδεξιά** (Τζωρτζης Αθανασιάδης και Νίκος Μομφεράτος) για να πάνε να εκπέμπουν το μήνυμα της παράταξης ισχυροί πομποί. Αποτέλεσμα, το επικοινωνιακό περιβάλλον για τη Νέα Δημοκρατία (με τις όποιες ευθύνες είχαν πολλοί παράγοντες της παράταξης που στήριζαν ενοχικά περισσότερο τα μη φίλια από τα φίλια ΜΜΕ) να γίνεται ολοένα πιο δυσμενές.

**Τ**α media δεν δυσκολεύτηκαν να «αγκαλιάσουν» στη συνέχεια τον Κώστα Σημίτη, όταν έγινε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Για τον Ανδρέα είχαν χτίσει τον μύθο του «ηγέτη της Αλλαγής», για τον Κώστα Σημίτη δημιούργησαν τον

Από τον **ΝΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ**



**Όταν οι άνθρωποι του λεπλατούσαν τη χώρα και στήνονταν ιστορίες με μίζες, ο «καταλληλότερος» έβαζε το κεφάλι στην άμμο σαν τη στρουθοκάμηλο**

μύθο του «καταλληλότερου», του ορθολογιστή πολιτικού με το περιβόητο μπλοκάκι του.

Ο «καταλληλότερος», λοιπόν, αφού κατάφερε να γλιτώσει για τα έργα και τις ημέρες των κυβερνήσεων του τα «γουνάκια», τώρα, με πε-

ρισσό θράσος, βγαίνει και μιλά για το σύνδρομο της στρουθοκαμήλου και απειλεί με τον μπαμπούλα της εξόδου από το ευρώ. Το μόνο στο οποίο θα συμφωνήσω με τον «καταλληλότερο» είναι η διάγνωση του περί συνδρόμου της στρουθοκαμήλου. Και αυτό για έναν και μόνο λόγο: Διότι από αυτό το σύνδρομο έπασχε ο ίδιος. **Όταν το σύστημά του, οι κοντινοί του άνθρωποι λεπλατούσαν τη χώρα, όταν στήνονταν ιστορίες με μίζες και... άλλα κόλλα, εκείνος έβαζε το κεφάλι στην άμμο για να μη βλέπει.**

**Ο**ταν γινόταν το άγριο παιχνίδι με την τότε Σοφοκλέους και κάποιои έβγαζαν δισ., όταν οι πολλοί (όχι άμοιροι ευθυνών) καταστράφηκαν από τον τζόγο του Χρηματιστηρίου, εκείνος μιλούσε για ισχυρή οικονομία. **Όταν με τα swaps έκανε παιχνίδι για να μπούμε στην ΟΝΕ και την επομένη του ευρώ οι τιμές εκτινάχτηκαν χωρίς καμία πρόβλεψη για συγκράτησή τους, εκείνος έκανε τη στρουθοκάμηλο και πήγαινε με τα πλαστικά σακουλάκια στον τότε πρόεδρο της Αμερικής Τζορτζ Μπους μοιράζοντας το «ισχυρό ευρώ» και μπλουζάκια του Αθήνα 2004 (άλλο πάρτι της εποχής Σημίτη), καμαρώνοντας με τη στήριξη των... καταλληλότερων των ΜΜΕ.**

Τώρα ο κ. Σημίτης βγήκε πάλι στον αφρό, όπως και οι ιδέες των διαπλεκόμενων περί συμβουλίου του «στέμματος» για να σωθεί ο διάδοχός του, με... πैसेς για συγκυβέρνηση. **Κατάρα στον λαδέμπορα, που έλεγε τότε και η μακαρίτισσα η Μαλβίνα**

**ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ**  
Μανώλης Κοππάκης

**ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ**  
Νίκος Ελευθερόγλου

**ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ**  
Αλέξανδρος Τάρκας

**ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ**  
Μενέλαος Τσιπόπουλος

**ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**  
Φώτης Κόλλιας

**ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ**  
Γιώργος Στράτος