

Όλο το παρασκήνιο για τις κρυφές επιδιώξεις του πρώην πρωθυπουργού - Οι ψίθυροι για εκδίκηση και κακές σχέσεις με τον Γ. Παπανδρέου

Αλήθειες και μύθοι για το πού το πάει ο Σημίτης

Ισχυρούς κλυδωνισμούς συνεχίζει να προκαλεί στο Μέγαρο Μαξίμου η επανεμφάνιση του Κώστα Σημίτη στην πολιτική ζωή της χώρας και η θέση του υπέρ της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, που είναι διαμετρικά αντίθετη με αυτή του Γιώργου Παπανδρέου.

Βουλευτές και στελέχη υπογραμμίζουν πως ναι μεν ο κ. Σημίτης ως πρώην πρωθυπουργός πρέπει να έχει λόγο, σημειώνουν όμως ότι οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και καθιστούν όλη τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Στο ερώτημα «πού το πάει ο κ. Σημίτης;» ουδείς είναι σε θέση να δώσει σαφή απάντηση, με αποτέλεσμα να οργιάζουν στο παρασκήνιο οι φήμες και τα σενάρια για τις πραγματικές του προθέσεις σε μια τόσο εύθραυστη συγκυρία για τη χώρα.

Τρία είναι τα βασικά σενάρια που διακινούνται για τον ρόλο του τέως πρωθυπουργού:

1. Επιστρέφει ως πρωταγωνιστής: Τα χαμηλά ποσοστά που δίνουν σε ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. οι δημοσκοπήσεις καθιστούν σαφές ότι ακόμη και πρόωρες εκλογές να γίνουν, δεν θα προκύψει αυτοδυναμία και ο τόπος θα οδηγηθεί σε συγκυβέρνηση. Με βάση το σενάριο που κυκλοφορεί, ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να επιστρέψει ως πρωταγωνιστής, αφού έχει ως βασικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι επί των ημερών του η χώρα πέτυχε το μεγάλο στοίχημα της ΟΝΕ. Βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν με νόημα ότι ο κ. Σημίτης με τα δύο τελευταία άρθρα του δήλωσε «παρών» και αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει εάν κληθεί από τα πολιτικά κόμματα να ηγηθεί της προσπάθειας για τη σωτηρία της χώρας.

2. Παίρνει την εκδίκησή του: Όσοι ξέρουν τις ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν σε όλους τους τόνους ότι οι σχέσεις του με τον Γιώργο Παπανδρέου δεν ήταν ποτέ καλές. Σημειώνουν μάλιστα ότι αναγκάστηκε να του δώσει το «δακτυλίδι» της διαδοχής λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, γιατί ήθελε να μείνει στην ιστορία ως ο μόνος πρωθυπουργός που δεν γνώρισε ποτέ την ήττα. Κοινό μυστικό είναι επίσης ότι ποτέ δεν ξέχασε τη διαγραφή του από την Κ.Ο., αλλά και το ότι δεν μπήκε στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική αναμέτρηση του 2009. Στο παρασκήνιο ψιθυρίζεται ότι διαπιστώνει πως ο κ. Παπανδρέου δεν μπορεί να τα καταφέρει και είναι αποφασισμένος από εδώ και στο εξής να μιλάει και να δείχνει τον δρόμο που πρέπει να

Του
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΟΥΠΗ
christoskioupis@yahoo.gr

πορευτεί η χώρα.

3. Εκφράζει την αγωνία του για τον τόπο: Είναι ίσως η πιο απλοϊκή εκδοχή, αφού έχει ως επίκεντρό της ότι το «κεφάλαιο» Σημίτης έκλεισε για τη χώρα. Οι θιασώτες αυτής της άποψης υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός το μόνο που κάνει είναι να εκφράζει την αγωνία του για το μέλλον της χώρας και η αρθρογραφία του έχει συμβουλευτικό και μόνο χαρακτήρα.

Άδειασμα

Οι ψίθυροι που ακούγονται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα έχουν φέρει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η άποψη ότι υπάρχει ένας ιδιότυπος διχασμός στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ο Γιώργος Πεταλιωτής φρόντισε να εκφράσει και δημοσίως χθες την οργή του Μαξίμου για τον τέως πρωθυπουργό, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι «η αναδιάρθρωση θα είναι επιβλαβής για τη χώρα».

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια υπεύθυνη θέση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και διέψευσε ότι υπάρχουν παρασκηνιακές συζητήσεις για αναδιάρθρωση, σημειώνοντας ότι «δεν είναι στις σκέψεις μας, δεν μας αφορά».

Σε ερώτηση εάν οι απόψεις του κ. Σημίτη είναι κακοπροαίρετες, αρκέστηκε να πει ότι κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί κάτι τέτοιο, αφού υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση που έχει μια διαφορετική άποψη.

Αυτοκράτορας

Τα πυρά κατά του πρώην πρωθυπουργού συνεχίστηκαν και από άλλα στελέχη που απηχούν τις απόψεις του Γιώργου Παπανδρέου και ο πλέον επικριτικός ήταν ο Σπύρος Βούγιας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ τον παρομοίασε με Ρωμαίο αυτοκράτορα.

«Όσοι παρατηρούν απ' έξω, νομίζοντας πως είναι στην κερκίδα και βλέπουν τους χριστιανούς να αγωνίζονται με τα λιοντάρια και μάλιστα κάνουν και υποδείξεις τέτοιου τύπου, πιστεύοντας πως δεν είναι μέρος του προβλήματος και πως δεν θα καταρρεύσει ολόκληρο το οικονομικό εάν χάσουμε τη μάχη αυτή και δεν περάσουμε από τις συμπληγάδες,

νομίζω ότι κάνουν λάθος και δεν βοηθούν», είπε ο υφυπουργός.

Σημείωσε επίσης πως η τοποθέτηση του κ. Σημίτη δεν βοήθησε γιατί δημιουργεί ανασφάλεια και ανησυχία και στις αγορές και στον κόσμο και υπονοεί πως «δεν θα τα καταφέρουμε, κάτι που δεν βοηθά κάποιον που αγωνίζεται μέσα σε μια πολύ δύσκολη αρένα, όπως πολλές φορές έχει αναφερθεί, για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα».

Αποπροσανατολισμός

Αποπροσανατολιστική χαρακτήρισε τη συζήτηση για αναδιάρθρωση ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, λέγοντας ότι δίνεται η εντύπωση ότι τα σπρεντ θα παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και η χώρα δεν θα μπορέσει να σωθεί και να βγει από το αδιέξοδο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης πάντως απέφυγε να καυτηριάσει τις θέσεις του κ. Σημίτη λέγοντας πως είναι ένας έμπειρος πολιτικός, έχει τους λόγους του που τις διατυπώνει δημόσια, αλλά έσπευσε να χαρακτηρίσει προσωπικές τις απόψεις του.

Εκ των υστέρων

Λάβρος κατά του Κώστα Σημίτη ήταν ο υφυπουργός Μανώλης Όθωνας, ο οποίος τόνισε ότι όλες οι κυβερνήσεις πριν από το 2010 ευθύνονται για το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. «Και αν εκτός από το να τα λέμε καλά εκ των υστέρων, τα είχαμε κάνει και καλύτερα εκ των προτέρων, δεν θα χρειαζόμαστε σήμερα ούτε μνημόνια ούτε μηχανισμούς στήριξης ούτε δημόσιες συμβουλές», είπε ο κ. Όθωνας.

Στήριξη

Πάντως, ο Έκτωρ Νασιώκας στήριξε τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας πως πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις και να συνοπλογίζονται από αυτούς που έχουν την ευθύνη, δηλαδή την κυβέρνηση.

«Μία πρόταση είναι καμία πρόταση, ένας δρόμος είναι κανένας δρόμος. Το να τίθεται από αυτούς που νιώθουν ότι έχουν την υποχρέωση για ένα θέμα, καθώς το κάνουν», σημείωσε.

