



Πολιτικό περιοδικό-Ηλεκτρονική έκδοση

ΘΕΛΕΤΕ ΤΗΝ «Μ» ΣΕ ΧΑΡΤΙ;
Ανοίξτε και εκτύπώστε!

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ
ΕΦΥΛΛΙΣΤΕ; Κάντε κλικ
ΕΔΩ

Πατήστε εδώ για επιλογές από τον ημερήσιο τύπο

Τετάρτη 20/04/2011

Αρχική Σελίδα | Διάλογος | Εκσυγχρονιστής | Συνδέσεις | Επικοινωνία

Τεύχος 41, Μάρτιος 2011

Η Μ προτείνει:

Διαβάστε & σχολιάστε
άρθρα από τον
ημερήσιο τύπο

Editorial



(Ελληνική) κοινωνία: ώρα
μηδέν !

Η συζήτηση για την οικονομική
κρίση κυριαρχεί παντού. Λογικό.

Όταν οι χιλιάδες απολύσεις
φέρνουν τους εργαζόμενους σε
πλήρες αδιέξοδο, όταν μειώνονται
τα εισοδήματα με δραματικό
τρόπο, όταν μαγαζιά κι
επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, τι
άλλο μπορείς να κάνεις;

Μια παραζαλισμένη κοινωνία,
αιφνιδισμένη και απροετοίμαστη
αντιμετωπίζει κατάμουτρα την
αδυσνήρη πραγματικότητα.

Χαμένοι μέσα στην καταιγίδα των
ηλεκτρονικών παραθύρων, στις
χρεωκοπίες, τις αναδιρθρώσεις,
τις επιμηκύνσεις και τα
"κουρέματα", οι πολίτες ψάχνουν
να βρουν τι έφταιξε και -κυρίως-
τί και πότε μπορεί να γίνει.

Προφανώς, η κρίση δεν είναι μόνο
οικονομική. Ακουμπάει κάθε
μορφή κοινωνικής και πολιτικής
δραστηριότητας, την ίδια την
κοινωνία, την συνοχή και την
αλληλεγγύη της.

Συνέχεια

Για το περιοδικό

Περιοδικό Μεταρρύθμιση

Κατηγορίες

Αρχείο Κειμένων

Αρθρογράφοι

Παλαιότερα Τεύχη

ΚΥΚΛΟΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΠΟΛΙΣ»

Ένα λιοντάρι που το λέγανε Βούγια

Νίκος Μπίστης,

**- ΡΕ ΣΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ... Ο ΒΟΥΓΙΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ
ΠΟΥ ΕΓΛΕΙΦΕ ΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ...
- ΝΑΙ!.. ΚΙ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΝ ΚΑΣΚΟΛ...
- ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΣΑ ΓΡΑΒΑΤΑ...
- ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ!.. ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΗΤΥΝΟΤΑΝ ΚΑΖΟΥΑΛ!**



ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ουδείς δικαιούται να απαιτήσει από τον Σπύρο Βούγια να συμφωνήσει με τον Κώστα Σημίτη επειδή ο τελευταίος κάποτε τον έκανε υφυπουργό. Όλοι, όμως, οφείλουμε να του θυμίσουμε ότι το ύψος είναι ο άνθρωπος και ότι ο τρόπος με τον οποίον έκφρασε την διαφωνία του τον χαρακτηρίζει. Φοβάμαι, μάλιστα, ότι θα τον καταδιώκει από εδώ και εμπρός.

Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με την άποψη του Σημίτη για την αναδιάρθρωση του χρέους ουδείς όμως μπορεί να αμφισβητήσει το αίσθημα ευθύνης του πρώην πρωθυπουργού, την διορατικότητα του (πρόβλεψη το 2008 ότι θα καταλήξουμε στο ΔΝΤ) και το πολιτικό του θάρρος να πορεύεται μόνος του όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν(διαφορετική θέση από την κρατούσα για την ΕΟΚ πριν το 1981, παραιτήσεις από τις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου το 1987 και το 1995). Όλα αυτά τα συνυπολόγισαν ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο Γιώργος Πεταλωτής και κράτησαν χαμηλούς τόνους εστιάζοντας στο ότι η συζήτηση περί αναδιάρθρωσης δεν βοηθάει.

Ο Βούγιας, αντιθέτως, βγήκε στα κεραμίδια. Παραμοιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό με θεατή στο Κολοσσαίο « που βλέπει τους χριστιανούς να αγωνίζονται να αγωνίζονται και κάνει μάλιστα υποδείξεις, πιστεύοντας ότι δεν είναι μέρος του προβλήματος», ο Σπύρος Βούγιας αναδεικνύει- το λιγότερο- μια αβάσταχτη ελαφρότητα και μια αναιδή προθυμία.

Σχόλια: 0

Πρόσθεσε σχόλιο

Πρόσθεσε σχόλιο

Μη χρησιμοποιείς κεφαλαία γράμματα στον τίτλο αλλά και γενικά - εκτός βέβαια από το πρώτο γράμμα, ή, κατά περίπτωση, για επικεφαλίδες μέσα στο κείμενο. Άφησε μια κενή σειρά μεταξύ των παραγράφων.

Παρακαλώ συμπλήρωσε όλα τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο. Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων: 6,000

Όνομα: *

Επίθετο: *

e-mail: * Δεν φαίνεται στην ιστοσελίδα

Τίτλος: *

Κείμενο: εισαχθέντες χαρακτήρες με μέγιστο 6,000 *

Εν Πλω

Άρθρα

Σύγχυση

Δια- λογος

Περί ανάπτυξης ο αντιλογος
Ερωτηματικά
Οι δυνάμεις του ορθολογισμού
Μίκης και Βασίλειος
Περί ανάπτυξης ο λόγος
Ας επικεντρωθούν στα ουσιαστικά
Ανοιχτή κιονοστίβαδο
Οι καιροί ου μενετοί.
Κρίσιμες διαφορές
Χαλούμι και συκοφαντία
Το μέτωπο Καμίνη
Για μια ιστορία πραγματικό διδακτική
Ζήσε Ιούνη μου
Και πάλι το δίδυμο δίλημμα
Ώρες υπευθυνότητας
Ήδη αύριο
Δημοσκοπήσεις
Οι αυτόχειρες του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών
Στρατολόγοι του ρατσισμού
Γδάρτης
Για την απεργία πείνας
Η 25η Μαρτίου αργεί πολύ...
Πυκνά σύνεφα
Πριν είναι αργά

Ένα λιοντάρι που το λέγανε Βούγια
Και πάλι περί ανομίας
Περί πολιτικής κατάθλιψης
Απορίες που ζητούν πειστική απάντηση
Σύντροφοι, κάντε κάτι
Οι δυνάμεις της ευθύνης
Ανασχηματισμός;
Το άγος της Λιβύης
Αίρα «ελληνικό»
Ανασχηματισμός παντού
Η βουή των επερχόμενων γεγονότων
Αλλαγή κλίματος αμέσως
Κρατισμός;
Προς μια διαφορετική ευρωπαϊκή
ηγεσία (ίσως!)
Εκπαίδευση ή αξιοποίηση;

Editorial

(Ελληνική) κοινωνία: ώρα μηδέν !

FORUM

Από τον τύπο στην ουσία
Πολιτικό σύστημα και κράτος δικαίου
Από το κίνημα «Δεν πληρώνω» στο
κίνημα «Δεν ελπίζω»
Τα όρια
Για την πειρατεία στον 9,84 Πολιτική
δράση, διαμαρτυρία και ανομία