

Μαξίμου  
Λόγος Προέωξ.

## ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

22/11/05

Το Μάρτη του 2004 όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας η Ελλάδα:

- Απολάμβανε το σεβασμό της διεθνούς κοινότητας. Διέθετε υψηλό κύρος και συμμετείχε στον κεντρικό πυρήνα της Ε.Ε.
- Αναγνωριζόταν ως χώρα - πρότυπο στην ευρύτερη περιοχή της.
- Είχε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 4,7 % το 2003
- Είχε στη διάθεσή της ένα τεράστιο αναπτυξιακό απόθεμα από το Γ' Κ.Π.Σ. Συνολικά πάνω από 25 δις. € (8,5 τρις δρχ.) ήταν διαθέσιμα για αξιοποίηση την τετραετία 2004 – 2008
- Ήταν έτοιμη να πραγματοποιήσει με επιτυχία τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
- Εφάρμοζε νέες μεθόδους οργάνωσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η Ν.Δ. αντί να προχωρήσει μπροστά και να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες επέλεξε να κοιτάξει πίσω και να «αλλάξει το παρελθόν». Αντί να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων, τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή που θα μπορούσε να έχει μία χώρα, κατασκεύασε την «απογραφή» με την οποία διέλυσε τα δημόσια οικονομικά, επιτέθηκε στην επιχειρηματικότητα αλλά και την Ε.Ε. με τον «βασικό μέτοχο», ανέστειλε την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου και διέλυσε τον κατασκευαστικό κλάδο με την απραξία της στον τομέα των μεγάλων έργων. Είναι ενδεικτικό ότι οι νέοι άνεργοι από τον κλάδο των κατασκευών ανέρχονται σε 60.000 από τους οποίους οι 10.000 είναι μηχανικοί. Έτσι βύθισε την πραγματική οικονομία επιχειρώντας να μεταθέσει τις ευθύνες για την καταστροφική της πολιτική, στο ΠΑΣΟΚ.

### **Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ. καταρρέει.**

Καταρρέει, διότι η Νέα Δημοκρατία αποδείχτηκε **ανίκανη, ανειλικρινής, υποκριτική και αναξιόπιστη απέναντι στους πολίτες που βιώνουν το ζοφερό κλίμα της οικονομίας, στην καθημερινότητά τους.**

**Καταρρέει, διότι η στρατηγική της στηρίχτηκε στην ψευδαίσθηση ότι η διαχείριση των οικονομικών δεν είναι τίποτε παραπάνω από τη κατασκευοφάντηση του έργου**

της προηγούμενης κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την αδιαφάνεια για τα τρέχοντα καυτά θέματα.

Ήρθαν στην εξουσία με γαλαντόμες υποσχέσεις, τις οποίες ξέχασαν στην πορεία και σήμερα επαγγέλλονται «μεταρρυθμίσεις», που δεν είναι τίποτε άλλο από τη διευθέτηση συμφερόντων των μεγάλων, σε βάρος των μικρομεσαίων και των εργαζομένων, χωρίς σχέδιο και χωρίς αναπτυξιακή προοπτική.

Ας υπενθυμίσουμε ορισμένα τρανταχτά παραδείγματα των υποσχέσεων της ΝΔ που πολύ γρήγορα αναιρέθηκαν.

- Υποσχόταν, ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα επιταχύνονταν, με τον μέσο όρο της τετραετίας τουλάχιστον 5%. Αντί αυτού, σήμερα μειώνει την πρόβλεψη της για ρυθμό ανάπτυξης 3,9% για το 2005, στο 3,6% ενώ σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17/11/05) ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι χαμηλότερος τα επόμενα δύο χρόνια.
- Υποσχόταν, ότι ο πληθωρισμός το 2005 θα έπεφτε στο 3%. Αντί αυτού, σήμερα ο πληθωρισμός προσεγγίζει το 4%, τα νοικοκυριά στενάζουν κάτω από τον ζυγό της ακρίβειας, η ανασφάλεια εντείνεται ενώ η αγορά δρα ανεξέλεγκτη και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας πολλαπλασιάζονται.
- Υποσχόταν «στροφή στην περιφέρεια» και σήμερα όλο το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής το επωμίζεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που έχει μειωθεί πάνω από 30% τον τελευταίο χρόνο (απολογιστικά συγκριτικά στοιχεία 9μηνου 2005). Αποτέλεσμα είναι να έχουν ουσιαστικά σταματήσει τα έργα στην περιφέρεια.
- Υποσχόταν «σύγκλιση μισθών και συντάξεων στο μέσο όρο της ΕΕ στα επόμενα 8 χρόνια». Αντί γι αυτό όμως, αναμένεται για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια μείωση των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων και απόκλιση των ελληνικών εισοδημάτων από τα ευρωπαϊκά.
- Υποσχόταν, ότι οι συντάξεις του ΟΓΑ θα διαμορφώνονταν στα 320 ευρώ από τα 200 που ήταν το 2004. Δηλαδή μέση αύξηση 33 ευρώ το χρόνο. Η φετινή αύξηση ήταν μόλις 12 ευρώ, ενώ η αύξηση για το 2006 αναφέρεται ότι θα είναι περίπου στο ίδιο ποσό. Η απόκλιση της διείσδυσης θα είναι τουλάχιστον 45%.
- Υποσχόταν ότι το ΕΚΑΣ θα διαμορφώνονταν στα 230 ευρώ, από 140 ευρώ το 2004. Η αύξηση του 2005 ήταν από 2 έως 8,5 ευρώ και για το 2006 προβλέπεται το πολύ να φτάσει τα 10 ευρώ για το ανώτερο κλιμάκιο. Η

απόκλιση της διειτίας θα είναι της τάξης του 60% έναντι των υποσχέσεων.

Είκοσι μήνες από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. η εικόνα είναι απογοητευτική :

• η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης – παρά το γεγονός ότι παραμένει υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε.- επιβραδύνεται.
• η αύξηση των επενδύσεων είναι οριακή.
• η ακρίβεια εξανεμίζει τις περιορισμένες αυξήσεις που δόθηκαν και γίνεται όλο και πιο έντονη από τις μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα, τις μεταφορές, τη στέγαση κλπ
• η ανεργία μειώνεται με αλχημείες.
• επικρατούν συνθήκες ασφυξίας στην αγορά, με τις ακάλυπτες επιταγές να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα.
• το 2005 ανακηρύσσεται ως «έτος ανταγωνιστικότητας» και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας μειώνεται κατά 9 μονάδες, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
• οι προσδοκίες των επιχειρηματιών, αλλά και των νοικοκυριών για τις μελλοντικές προοπτικές βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
• ο δημόσιος τομέας διευρύνεται με σωρεία επιτροπών και φορέων και στελεχώνεται με αναξιοκρατικά κριτήρια.
• τίθεται θέμα αξιοπιστίας της χώρας, αφού τα στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης για το 2004, αφού αναθεωρήθηκαν 6 φορές, αποτελούν ακόμα αντικείμενο έρευνας και διαπραγμάτευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.

- η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης που θα παραταθεί και στα επόμενα χρόνια

#### Οι πολιτικές επιλογές της ΝΔ και οι συνέπειες της

- ο Η ΝΔ, δέσμια της μικροπολιτικής της νοοτροπίας και της ανάγκης της να επιβεβαιώσει τις κατηγορίες που για χρόνια διατύπωνε ως αντιπολίτευση, προχώρησε στη ψευδεπίγραφη «δημοσιονομική απογραφή» στην οποία κυρίως οφείλεται η σημερινή κατάσταση της χώρας και η επιτήρηση της οικονομίας μας από την ΕΕ.

Η «απογραφή» - αντίθετα με όσα ισχυριζόταν η ΝΔ – δεν αποκάλυψε κρυφές δαπάνες, πλαστά έσοδα ή κρυφά ελλείμματα. Οι διαφορές των νέων οικονομικών στοιχείων από τα παλιά οφείλονται σε λογιστικές αλχημείες της κυβέρνησης (όπως η ανακατανομή εισπράξεων ΦΠΑ ή κοινοτικών εισροών) και κατά κύριο λόγο στη μονομερή και αυθαίρετη αλλαγή του τρόπου καταγραφής των αμυντικών δαπανών.

- ο Οι πρώτοι νόμοι που ψήφισε η Ν.Δ αφορούσαν στην υπαγωγή των υποθέσεων φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος με χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως επίσης και την αμνήστευση των υποθέσεων μαύρου και βρώμικου χρήματος με την αδιαφανή διαδικασία του «επαναπατρισμού κεφαλαίων». Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αποδιοργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών, που έγινε στο πνεύμα της «επανάδρυσης του κράτους» δημιούργησαν ένα κλίμα χαλαρότητας με αποτέλεσμα την αύξηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και τη κατάρρευση των εσόδων.
- ο Οι φορολογικές ρυθμίσεις που προώθησε η ΝΔ είναι εργαλεία αναδιανομής του εθνικού πλούτου υπέρ των οικονομικά ισχυρών και ανακατανομής των φορολογικών βαρών σε βάρος των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων για τα έτη 2005, 2006 και 2007 συνιστά προκλητική μεταχείριση υπέρ των πλουσίων (το κόστος της ρύθμισης αυτής εκτιμάται σε 1 δις ευρώ το χρόνο), ενώ έχει σαφώς αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα με την ταυτόχρονη κατάργηση του αφορολογήτου αποθεματικού. Την ίδια στιγμή, η μείωση της φορολογίας για τα φυσικά πρόσωπα παραπέμπεται σε ευχολόγια για το μέλλον. Παράλληλα, η ΝΔ προχώρησε το Μάρτιο στην αύξηση της φορολογίας στα ποτά και στα τσιγάρα χαμηλής τιμής και στην αύξηση του ΦΠΑ κατά 1 μονάδα με προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στα μικρά και μεσαία εισοδήματα.
- ο Οι Δημόσιες Επενδύσεις θυσιάζονται στο βωμό της μείωσης των ελλειμμάτων και ταυτόχρονα χάνονται κοινοτικοί πόροι που δεσμεύτηκαν για τη χώρα μας για τη περίοδο 2000-2008. Τα έργα εγκαταλείπονται και οι κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας αντιλαμβάνονται καθημερινά ότι η επιτυχημένη προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
- ο Οι διαρθρωτικές αλλαγές που επαγγέλλεται και προωθεί η ΝΔ δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που το χρησιμοποιεί για να συγκαλύψει την παταγώδη αποτυχία της στην οικονομική πολιτική καθώς



και τα τεράστια σφάλματα που εξέθεσαν τη χώρα, όπως η «δημοσιονομική απογραφή» και ο «βασικός μέτοχος».

Η Ελλάδα προφανώς χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές, που θα βελτιώνουν τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, θα ενισχύουν το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των αγορών, θα αναβαθμίζουν το επίπεδο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης, θα προωθούν την επιχειρηματικότητα, θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι όποιες μεταρρυθμιστικές τομές πρέπει να γίνονται με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα, τη προσφορά καλλίτερων αγαθών και υπηρεσιών αλλά και την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων.

Έναντι αυτών, η Νέα Δημοκρατία βαφτίζει «μεταρρυθμίσεις» σημειακές παρεμβάσεις –όπως το ασφαλιστικό τραπεζών, η εθελούσια έξοδος στον ΟΤΕ, το ωράριο των καταστημάτων, τη ρύθμιση για τις υπερωρίες και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας – που είτε φορτώνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με πρόσθετα βάρη, είτε επιβαρύνουν τους πολίτες και αποδιρθρώνουν τις εργασιακές σχέσεις καταργώντας δικαιώματα και αποσαθρώνοντας τον κοινωνικό ιστό.

**Η κυβέρνηση αρέσκεται στο να αποκαλεί «μεταρρυθμίσεις» ένα πρόχειρα κατασκευασμένο συνοθύλευμα μέτρων και μια σκληρή πολιτική αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος των ασθενέστερων.**

Είναι φανερό πως η ΝΔ θεωρεί ότι το κόστος εργασίας, ευθύνεται για την σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η σκληρή δεξιά αντίληψη, την καθοδηγεί σε «λύσεις» που μειώνουν τα εισοδήματα των εργαζομένων και διευρύνουν την ψαλίδα μεταξύ των ευνοημένων στρωμάτων της κοινωνίας και των ασθενέστερων.

- ο **Στον τομέα της αγροτικής οικονομίας** η κατάσταση είναι ίσως χειρότερη από οποιονδήποτε άλλο τομέα. Οι αγρότες μας βιώνουν τη λεηλασία του εισοδήματός τους από τους ασύδοτους πλέον εμπόρους και μεταποιητές. Η πτώση των τιμών σε όλα τα αγροτικά προϊόντα την τελευταία διετία 2004-2005 είναι πρωτοφανής ενώ οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ θυμούνται τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει «ψίχουλα» την αύξηση των 30 ευρώ που έδωσε το ΠΑΣΟΚ και περιμένουν ακόμα τις αυξήσεις που τόσο εύκολα υποσχόταν προεκλογικά. Η κυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τις εξελίξεις και δείχνει απολύτως ανίκανη να διαχειριστεί τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ. Οι εκατοντάδες χιλιάδες ενστάσεις των αγροτών για τα δικαιώματά τους από τις κοινοτικές ενισχύσεις προμηνύουν δυσμενείς εξελίξεις στο εισόδημά τους. Οι

αγρότες ξεκίνησαν τις καλλιέργειες της νέας περιόδου χωρίς να γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν σχετικά μ' αυτές. Την ίδια στιγμή έχουν ν' αντιμετωπίσουν το ολοένα αυξανόμενο κόστος παραγωγής μέσα από τη ραγδαία αύξηση των τιμών σε όλους τους συντελεστές (σπόροι, λιπάσματα, φάρμακα, καύσιμα). Ηχούν ακόμη στ' αυτιά τους οι υποσχέσεις του αντιπολιτευόμενου τότε κ. Καραμανλή για τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσα από επιδοτήσεις, αλλά και τη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 18% στο 8%. **Ο ΦΠΑ βέβαια αυξήθηκε στο 19% !** Οι πρωτοφανείς χειρισμοί της «νέας διακυβέρνησης» στην υπόθεση «της γαλοπούλας των Οινουσσών» οδήγησε σε δραματική κατάσταση έναν εξαιρετικά δυναμικό κλάδο, αυτόν της πτηνοτροφίας. Η περίφημη ρύθμιση των «πανωτοκίων» κατέληξε σε φιάσκο αφού από τους 120.000 υποτίθεται αγρότες που θα ευνοούνταν, είναι ζήτημα αν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση 30.000 και κυρίως αυτοί που ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν για τα δάνεια που έλαβαν. Όσοι κατά καιρούς προσπάθησαν ν' ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αυτοί δεν έτυχαν υπαγωγής.

**Ταυτόχρονα και αυτό είναι το χειρότερο, η Κυβέρνηση απουσιάζει παντελώς από την προετοιμασία της νέας εποχής για τον αγροτικό τομέα.**

## ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παταγώδης είναι η αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Αναθεώρησε τις προβλέψεις της για το έλλειμμα του 2004 έξη φορές μέσα σε εννέα μήνες (2,95% τον Μάρτιο 2004, 3,2 % λίγο αργότερα, 3,6% τον Ιούνιο 2004,, 5,3 τον Σεπτέμβριο 2004, 6,1% τον Ιανουάριο 2005) και τώρα στο 6,6 % (χωρίς και αυτό να είναι οριστικό ) επιχειρώντας να χρεώσει το ΠΑΣΟΚ με την εξέλιξη αυτή της δικής της κυβερνητικής θητείας.

**Το τελικό ύψος του ελλείμματος του 2004 δεν είναι ακόμη γνωστό, αφού η κυβέρνηση που «αποκατέστησε την αξιοπιστία της χώρας» στα κοινοτικά όργανα, ακόμη δεν έχει καταφέρει να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ορθότητα των στοιχείων που έχει δώσει.**

Έτσι σήμερα, βρισκόμαστε στα πρόθυρα της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2006 χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε το έλλειμμα του 2004. **Πρόκειται για**

πρωτοφανές δείγμα αναξιοπιστίας και αδιαφάνειας στα δημοσιονομικά χρονικά της χώρας.

### ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ ΤΟ 2005

Η εκτέλεση του «πρώτου αξιόπιστου προϋπολογισμού»-του προϋπολογισμού του 2005 - την αποκλειστική ευθύνη κατάρτισης και υλοποίησης του οποίου έχει η ΝΔ αποτελεί μνημείο αδιαφάνειας, αναξιοπιστίας και ανικανότητας.

Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά της χώρας οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στα κοινοτικά όργανα μέσω του Προγράμματος Σταθερότητας, διαφέρουν ριζικά απ' τις δεσμεύσεις απέναντι στη Βουλή των Ελλήνων, όπως αυτές προκύπτουν από τον Προϋπολογισμό του 2005. Έναν Προϋπολογισμό, που όταν ψηφίστηκε στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2004 προέβλεπε μείωση του ελλείμματος στο 2,8%.

**Δύο μήνες αργότερα η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για τελείως διαφορετικούς δημοσιονομικούς στόχους απέναντι στα όργανα της Ε.Ε., ανεβάζοντας μεταξύ άλλων το στόχο του ελλείμματος στο 3,6%, χωρίς ποτέ να ενημερώσει επίσημα τη Βουλή, γεγονός που αποτελεί άνευ προηγουμένου Συνταγματική Εκτροπή.**

Αυτή η κίνηση από μόνη της προσδιορίζει το βαθμό της ασυνέπειας, της αναξιοπιστίας και της αδιαφάνειας, που χαρακτηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση. **Μιας κυβέρνησης που προκειμένου να κατακτήσει την εξουσία είχε σηκώσει τη σημαία της συνέπειας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας.**

Οι εξελίξεις δικαίωσαν τη κριτική που έγινε από το ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2005. Όχι μόνο γιατί ο Προϋπολογισμός αυτός ήταν «κενό γράμμα» κι έμεινε μόνο στα χαρτιά αλλά και γιατί οι προβλέψεις για την επιβολή φορολογικών μέτρων –όπως η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ και η αύξηση των ειδικών φόρων στα ποτά και τα φτηνά τσιγάρα- τις οποίες ο Γ. Αλογοσκούφης απέρριπτε μετά βδελυγμίας το Δεκέμβρη του 2005 δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν λίγους μήνες αργότερα.

Σήμερα η Κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη από την πολιτική της την οποία μάλιστα η ίδια, δια στόματος Υπουργού Οικονομίας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, χαρακτηρίζει ως αποτελεσματική.

**Πανηγυρίζει γιατί το έλλειμμα που πέρσι τέτοια εποχή ισχυριζόταν ότι θα πέσει στο 2,8%, διαμορφώνεται τώρα στο 4,3%. Φυσικά αποκρύπτει το γεγονός ότι**

αυτή της η «επιτυχία» δεν έχει σχέση με τη πολιτική που άσκησε αλλά κυρίως οφείλεται στις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες για έργα και προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, στη μεταφορά τόκων στα επόμενα χρόνια στις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες για τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές και στη σημαντική μείωση των δημοσίων επενδύσεων. Αυτά είναι τα διαρθρωτικά μέτρα του κ. Καραμανλή και του κ. Αλογοσκούφη!!!

Η ΝΔ επιχειρεί να αποσιωπήσει ακόμα και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της οικονομικής της πολιτικής και με την πρόβλεψή της ότι το έλλειμμα ούτε το 2006 αλλά ούτε και το 2007 δεν θα πέσει κάτω από το 3%, ουσιαστικά προεξοφλεί την παράταση της επιτήρησης της Ελληνικής οικονομίας και μετά το 2006 αλλά και τα νέα μέτρα λιτότητας που είναι προ των πυλών.

Παρά όμως την παραπληροφόρηση, η ανικανότητα της κυβέρνησης καθρεφτίζεται στις δικές της ανακοινώσεις για την εξέλιξη του προϋπολογισμού αλλά και στις εκτιμήσεις της για τη τελική διαμόρφωση των μεγεθών του 2005.

Τα απολογιστικά στοιχεία για τη διαχείριση του 2005, αποτελούν ανοιχτή ομολογία της κυβέρνησης ότι ο «πρώτος ειλικρινής, αξιόπιστος και διαφανής» προϋπολογισμός απέτυχε παταγωδώς. Επιπλέον, αποτελεί μαρτυρία προσφυγής σε μεθόδους «δημιουργικής λογιστικής», τις οποίες η Ν.Δ. καταδίκασε με εισαγγελικό ύφος όταν ήταν αντιπολίτευση.

Το έλλειμμα του 2005 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 4,3% έναντι πρόβλεψης 2,8% στο Προϋπολογισμό του 05 (Δεκ. 2004) και 3,6% στο Πρόγραμμα Σταθερότητας (Μάρτιος 2005)

Στο σκέλος των εσόδων καταγράφεται πλήρης κατάρρευση. Τα τακτικά έσοδα του 2005 εμφανίζουν υστέρηση ύψους 2140 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός 46.310 δισ. Ευρώ, απολογισμός 44.710 εκατ. Ευρώ) παρά τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα που ελήφθησαν τον Μάρτιο - αύξηση ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης - με στόχο επιπλέον έσοδα για το 2005, περίπου 800 εκ. Ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό της ανικανότητας και της πλήρους αποτυχίας της κυβέρνησης, ότι οι εισπράξεις του ΦΠΑ (εκτός καυσίμων και καπνού) προβλέπονται μειωμένες κατά 1,2% σε σχέση με το 2004.

Οι πολίτες πληρώνουν, η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί, αλλά η δημόσια διοίκηση δεν εισπράττει γιατί η Ν.Δ. διέλυσε τους μηχανισμούς εισπράξης με την προώθηση των ημετέρων ενώ η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο οργιάζουν.



**Οι πρωτογενείς δαπάνες**, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για το σύνολο του έτους, **αυξάνονται περισσότερο από τις προϋπολογισθείσες**: 5,9% έναντι 4,9% που είχαν προϋπολογισθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες προβλεπόταν ότι θα είχαν οριακή μείωση σε σχέση με το 2004, τελικά αυξάνονται κατά 6,7%. Και το ερώτημα παραμένει: τι απέγινε ο περιορισμός της σπατάλης που είχε υποσχεθεί ο κ. Καραμανλής για 10 δισ. Ευρώ; Υπάρχουν επίσης, **ενδείξεις για τεχνητή συγκράτηση δαπανών εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ**, που αφορούν: επιχορηγήσεις στο ΝΑΤ, την τριμερή χρηματοδότηση των ταμείων, μεταφορές μαθητών, καταβολή δεδουλευμένων σε αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές, ΟΓΑ, δαπάνες για ΕΚΑΣ, συμβατικές υποχρεώσεις για έργα που έχουν αποπερατωθεί κλπ.

Στον προϋπολογισμό του 2005 ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπονταν 3,9%, ενώ τώρα εκτιμάται στο 3,6%. Η ατμομηχανή της οικονομίας θα ήταν οι επενδύσεις, παρά το γεγονός ότι προβλέπονταν μείωση των δημοσίων επενδύσεων κατά 15,4%, σε σχέση με το 2004. Η πρόγνωση ήταν ότι ο αναπτυξιακός νόμος και τα διάφορα νεοφιλελεύθερα μέτρα, θα τόνωναν τις ιδιωτικές επενδύσεις σε βαθμό που οι **συνολικές επενδύσεις θα αυξάνονταν με 4,1%**. Στις προβλέψεις του προσχεδίου, οι **συνολικές επενδύσεις αυξάνονται μόλις 1%** (από 5,7% το 2004). Χωρίς δε τον πανικό που δημιουργήθηκε στις κατασκευές, λόγω της επικείμενης εισαγωγής ΦΠΑ, οι επενδύσεις θα ήταν ακόμη χαμηλότερες. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ύπαρξη του αρνητικού επενδυτικού κλίματος που εντόπιζαν οι διάφορες έρευνες.

**Η περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων είναι μεγαλύτερη (-19,1%) από την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό (-16,1%)**, σε σχέση με το 2004. Όμως κι αυτή η πρόβλεψη ακόμα πιθανότατα δεν θα επαληθευτεί αφού μέχρι το τέλος Οκτώβρη είχε επιτευχθεί μόλις το 60% του αναθεωρημένου στόχου. Τα απολογιστικά στοιχεία για το 2005, διαψεύδουν τη ΝΔ και τον αρχηγό της που ψευδώς αναφέρονται συνεχώς σε επιτάχυνση της απορρόφησης του Γ'ΚΠΣ. Οι δαπάνες για το ΚΠΣ στο δεκάμηνο σημείωσαν πτώση 600 εκατ. ευρώ (-20%) σε σχέση με το δεκάμηνο του 2004 ενώ στους 10 από τους 12 μήνες απορροφήθηκε μόλις λίγο πάνω από το 50% της ετήσιας πίστωσης.

Στις εκτιμήσεις των μεγεθών του 2005 καταγράφονται εμφανή σημεία **λογιστικής αληθείας**. Η δαπάνη τόκων εμφανίζεται μειωμένη κατά 70 εκατ. Ευρώ ενώ είναι επιβεβαιωμένο ότι μέσω swaps έγινε μεταφορά τόκων που προσεγγίζουν τα 800

εκατ. ευρώ για μετά το 2008. Είναι προφανές ότι επιχειρείται να δοθεί η εντύπωση ότι η δαπάνη τόκων κινείται εντός των προβλέψεων, ενώ στην πραγματικότητα είναι τεχνητά διογκωμένη και προφανώς συγκαλύπτει κάποια άλλα ελλείμματα, ύψους περίπου 800 εκ. Ευρώ.

### Ο Προϋπολογισμός του 2006

Ο Προϋπολογισμός του 2006 είναι στον αέρα παρά τις τρεις ως τώρα αλλαγές που υποχρεώθηκε να κάνει η Κυβέρνηση. Το γράψε-σβήσε του προϋπολογισμού συνεχίζεται μαζί με το διασυρμό της χώρας.

Χρειάστηκαν λιγότερο από 24 ώρες για να απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Προσχέδιο του προϋπολογισμού και παρά τους λεονταρισμούς του, ο κ. Αλογοσκούφης αναγκάστηκε σε στροφή 360 μοιρών για να καταλήξει να καταθέσει ένα Προϋπολογισμό με αστερίσκο, υποσημειώσεις και πολύ αβεβαιότητα.

**Και πάλι όμως ο προϋπολογισμός, όπως έχει σχεδιαστεί, ούτε μπορεί να υλοποιηθεί, ούτε δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, ούτε απαντά στα αιτήματα της κοινωνίας.**

Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί στηρίζεται σε παρακινδυνευμένες υποθέσεις. Υπονομεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, οδηγεί σε μείωση της ανάπτυξης, σε αύξηση της ανεργίας. Επιβαρύνει ιδιαίτερα τα χαμηλά και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες μεταφέροντας εισόδημα απ' τους πολλούς στους λίγους.

Περιλαμβάνει προσωρινά μέτρα ύψους 1,1 δις ευρώ (από έκτακτες μερισματικές αποδόσεις, εκχώρηση δικαιωμάτων του δημοσίου και εκκαθάριση εσόδων της ΕΕΤΤ) που είναι πολύ αμφίβολο αν θα γίνουν δεκτά από την Κομισιόν η οποία επιμένει ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει μόνο με μόνιμα μέτρα. Στη περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει τα προσωρινά μέτρα, η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει επιπρόσθετα μέτρα αύξησης των εσόδων και μείωσης των δαπανών. Παράλληλα στηρίζεται σε προβλέψεις για τη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που είναι υπέρμετρα αισιόδοξες προκειμένου να δικαιολογηθούν οι εκτιμήσεις που γίνονται για τις αυξήσεις των εσόδων από ΦΠΑ και τη μείωση των επιστροφών φόρων που είναι αναγκαίες για να «κλείσει» ο Προϋπολογισμός.

Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3,8%, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη πρόσφατη έκθεσή της εκτιμά την αύξηση στο 3,4%.

Η δημόσια κατανάλωση εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα συγκρατημένη ενώ παράλληλα, η ιδιωτική κατανάλωση εμφανίζεται ότι θα αυξηθεί όσο και φέτος, παρά τη μείωση των πραγματικών εισοδημάτων, τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, τις ήδη μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις των νοικοκυριών και την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων.

**Οι επενδύσεις προβλέπεται ότι θα αυξηθούν πάνω από πέντε φορές, σε σχέση με το 2005 (5,4% το 2006 από 1% το 2005), χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη και αξιόπιστη αιτιολόγηση. Υπενθυμίζεται ότι και για το 2005 η κυβέρνηση προέβλεπε ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 4,1%, αλλά τώρα αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της στο 1% ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρ. Επιτροπής οι επενδύσεις το 2006 θα αυξηθούν με ρυθμό 4,2%.**

Στο σκέλος των δαπανών η συγκράτηση επιχειρείται κυρίως μέσα από την εισοδηματική πολιτική και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

**Η εισοδηματική πολιτική που προβλέπεται, οδηγεί, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, σε μείωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων και συνταξιούχων.** Οι αυξήσεις στη καλλίτερη περίπτωση θα κινούνται στο ύψος του πληθωρισμού και επιπρόσθετα δεν υπάρχει ούτε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ούτε αύξηση του αφορολόγητου ενώ μειώνονται οι αποδοχές από υπερωρίες κλπ.

**Το ΕΚΑΣ αυξάνεται από 2 ως 10 Ευρώ (όταν δέσμευση ήταν να φτάσει τα 230 στο τέλος της τετραετίας) ενώ οι συντάξεις του ΟΓΑ εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 12 ευρώ (δέσμευση 320 Ευρώ στο τέλος της τετραετίας).**

Η υπόσχεση του Κ. Καραμανλή για «σύγκλιση μισθών και συντάξεων στο μέσο όρο της Ε.Ε. στα επόμενα 8 χρόνια» (προεκλογικά και στις προγραμματικές δηλώσεις), συνεχώς απομακρύνεται...

Στο σκέλος των δαπανών, οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεων που έχει η κυβέρνηση απέναντι στο ασφαλιστικό σύστημα, υπολείπονται σημαντικά από αυτές που καταγράφονται στο Προϋπολογισμό (μόνο για τη θεσμοθετημένη επιχορήγηση 1% του ΑΕΠ για το ΙΚΑ, λείπουν 234 εκατ. ευρώ).

**Περικόπτονται οι δαπάνες για ασφάλιση και περίθαλψη.** Το 2005, η αύξηση ήταν 8,9% και το 2006 8,2%. **Αν δεν ληφθούν υπόψη οι έκτακτες δαπάνες όπως το ΛΑΦΚΑ, τότε οι δαπάνες είναι ακόμη πιο μειωμένες.**

Οι τόκοι μειώνονται μόνο κατά το ποσό που οφείλεται στη μείωση των επιτοκίων , κατά τις πρόσφατες εκδόσεις, δηλαδή κατά 130 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα όμως με πρόσφατα δημοσιεύματα, **έχουν ήδη γίνει ρυθμίσεις τόκων ύψους 900 εκατ. Ευρώ για το 2006 και 800 εκατ. Ευρώ για το 2007.** Όπως και στα μεγέθη του 2005, η σκοπιμότητα της τεχνητής διόγκωσης της δαπάνης για τόκους υποκρύπτει την πρόθεση να συγκαλυφθούν κάποιες άλλες υπερβάσεις στο έλλειμμα.

Οι προβλεπόμενες αυξήσεις των πιστώσεων στο Τακτικό Προϋπολογισμό για τους ευαίσθητους τομείς **παιδείας, υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης** είναι μικρότερες από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ. Ιδιαίτερα τα κονδύλια για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2006 παραμένουν στο 3,1%, παρά την προεκλογική υπόσχεση του κ. Καραμανλή για αύξηση στο 5%. Μάλλον, λοιπόν, πρόκειται για μία ακόμη ανεκπλήρωτη υπόσχεση της Ν.Δ.

Η αύξηση στις επιχορηγήσεις στους συγκοινωνιακούς φορείς είναι πολύ μικρότερη από αυτή που ήταν πέρυσι (3,3% έναντι 4,9% για το 2005), γεγονός που έμμεσα σημαίνει **αύξηση στα κόμιστρα, στα εισιτήρια των συγκοινωνιών.**

Το Π.Δ.Ε. αναμένεται να αυξηθεί κατά 9,1%, αλλά παραμένει στο 4,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 χρόνων. **Η «επενδυτική λιτότητα» συνεχίζεται και το 2006 με εκ νέου μείωση κατά 250 εκατ. Ευρώ του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. Η πρόβλεψη για τις δαπάνες του συγχρηματοδοτούμενου Π.Δ.Ε. (6100 εκατ. Ευρώ, 18,4 % αύξηση) είναι και πάλι ανεπαρκής** γιατί υπολείπεται σημαντικά των δαπανών που απαιτούνται για να αποφευχθεί μαζική απώλεια πόρων στο ΚΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη τη στασιμότητα που παρατηρείται τους τελευταίους 18 μήνες. Τουλάχιστον 24 δις ευρώ πρέπει να εγγραφούν αθροιστικά στη τριετία 2006- 20082/3 για να απορροφηθεί το σύνολο των πόρων του Γ ΚΠΣ. Στη πράξη ο Προυπολογισμός του 2006 ισοδυναμεί με ομολογία απώλειας κοινοτικών πόρων που χάνονται στο βωμό του δημοσιονομικού αδιεξόδου στο οποίο η ΝΔ οδήγησε τη χώρα.



Στο σκέλος των εσόδων ο προϋπολογισμός του 2006 προβλέπει επιπλέον φορολογικά έσοδα 3,5 δισ. Ευρώ περίπου (αύξηση 7.9% το 2006 έναντι 5% το 2005), τα οποία θα επωμιστούν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίοι, αφού :

- Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων το 2006 αυξάνεται κατά 9,2% ή 743 εκ. Ευρώ, όταν η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων μόλις κατά 3,9% ή 182 εκ. Ευρώ.
- Οι έμμεσοι φόροι το 2006 αυξάνονται κατά 8,4% (από 2,1% το 2005), όταν οι άμεσοι φόροι αυξάνονται κατά 6,3% (από 8,8% το 2005).

Έτσι, η ήδη στρεβλή σχέση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων χειροτερεύει, πλήττοντας κυρίως το βιοτικό επίπεδο των λαϊκών στρωμάτων, των χαμηλόμισθων και των συνταξιούχων.

**Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αποδεικνύει την κοινωνική της αναληψία και αντισταθμίζει τις απώλειες των εσόδων από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων με αύξηση των φορολογικών βαρών για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους.**

Όπως και πέρσι έτσι και τώρα η Κυβέρνηση, παρά τις διαψεύσεις των Υπουργών της, γνωρίζει πολύ καλά ότι και αυτός ο Προϋπολογισμός της δεν πρόκειται να υλοποιηθεί και προετοιμάζει έκτακτα μέτρα που θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες και θα είναι σε βάρος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων.

Η χώρα χρειάζεται έναν προϋπολογισμό ειλικρινή , αναπτυξιακό και κοινωνικά δίκαιο. Απαιτείται ανατροπή της αλλοτρώσας πολιτικής της κυβέρνησης, που χαρίζει ένα δισ. ευρώ κάθε χρόνο στους επιχειρηματίες με τη μείωση της φορολογίας, προτείνει μείωση του πραγματικού εισοδήματος για τους εργαζόμενους, για πρώτη φορά μετά από 12 έτη, παγώνει τις επενδύσεις στο επίπεδο πριν το 1997 και μειώνει την ανεργία με αλχημείες. Χρειάζεται μία άλλη πολιτική που αξιοποιεί τα χρήματα του Γ' ΚΠΣ, επιταχύνει τον ρυθμό ανάπτυξης, μειώνει τις εισοδηματικές ανισότητες και δίνει προτεραιότητα στους τομείς της Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Μία πολιτική που εμπνέει και κινητοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας.

## «Υπάρχει άλλος δρόμος»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου με την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβριο, περιέγραψε το νέο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η επένδυση στον άνθρωπο είναι η κοινή συνισταμένη όλων των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για μια ισχυρή οικονομία, ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, με ένα σύγχρονο πολιτικό και διοικητικό σύστημα.

Τα χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής προσδιορίζονται από εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο Κράτος, στα δημόσια οικονομικά, στη δημόσια παιδεία και κυρίως στο φορολογικό σύστημα της χώρας.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με ριζική αποκέντρωση των εξουσιών και ταυτόχρονη ενίσχυση της αυτοδιοίκησης με τους αναγκαίους πόρους. Επιβάλλεται η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η αντιμετώπιση του πολυδαίδαλου των αρμοδιοτήτων που γίνονται πηγή διαφθοράς. Είναι απαραίτητη η σύνδεση της παιδείας με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας μέσα από ένα γνήσια αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και η ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας για να προχωρήσει η χώρα μπροστά.

Ο προσανατολισμός προς νέες αναπτυξιακές δυνατότητες με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας είναι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία νέου πλούτου ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες αναδιανομής του εθνικού εισοδήματος. Στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο τα παραδοσιακά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στη ναυτιλία, στα τρόφιμα, συνδυάζονται με τα νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αναπτύξουμε.

Δίνουμε νέα αξία σε αυτούς τους τομείς. Με την ανάπτυξη της υπαίθρου, τον προσανατολισμό των νέων κυρίως αγροτών σε καλλιέργειες που δίνουν εισόδημα ανεξάρτητα από επιδοτήσεις (ποιοτική γεωργία, ενεργειακά φυτά κλπ.), με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

Η επιχειρηματικότητα υποστηρίζεται μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους, με αξιόπιστες δομές και μηχανισμούς στήριξης για τις επιχειρήσεις. Με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που ενθαρρύνουν τη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων σε αναδυόμενους τομείς και προωθούν την τοπική ανάπτυξη. Και με στροφή σε ένα νέο φορολογικό σύστημα και σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του τραπεζικού συστήματος.

Στην καρδιά της νέας πρότασης για την επιχειρηματικότητα είναι η εξωστρέφεια της οικονομίας και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, και ταυτόχρονα, η ανάδειξη της Ελλάδος σε περιφερειακό διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο.

Δεν αποτελεί αναπτυξιακή προοπτική για μας, η επένδυση στη φτηνή εργασία, η επένδυση στη φτώχεια, η επένδυση στην εξαθλίωση του εργαζομένου.

Αναπτυξιακή προοπτική για μας, είναι αυτή που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, αξιοποιεί τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα της χώρας μας και δίνει διέξοδο στην περιφέρεια.

Κύρια θέση μας είναι ότι, δεν μπορεί να υπάρχουν προνόμια για τους λίγους, αλλά δικαιώματα για όλους. Εργασία για όλους και βασική προστασία γι' αυτούς που δεν μπορούν. Η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, αποτελούν για μας θεμελιώδη ζητήματα. Η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας θα γίνει με νέα εργαλεία, που διασφαλίζουν την ευελιξία, αλλά συγχρόνως και την ασφάλεια, τόσο στη δουλειά όσο και στο εισόδημα. Θα δώσουμε βάρος στις ομάδες που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, με στοχευμένες πολιτικές με έμφαση στην ανάγκη διαφύλαξης και στήριξης των κατώτερων συντάξεων.

Η οικονομική σταθερότητα, είναι για το ΠΑΣΟΚ θεμέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η μείωση του υψηλού χρέους και η διατήρηση χαμηλών ελλειμμάτων, απαιτεί συγκεκριμένους στόχους και επιλογές αλλά και την ενεργοποίηση νέων αναβαθμισμένων μηχανισμών δημοσιονομικού προγραμματισμού και ελέγχων και μια ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία. Η μελλοντική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα αποτυπώσει σε ένα πολυετή προϋπολογισμό τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Για την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, την προώθηση της απασχόλησης, καθώς και για την εξοικονόμηση σημαντικών ποσών από την άμυνα, τις δημόσιες δαπάνες, τις επιδοτήσεις χωρίς κοινωνικό αποτέλεσμα.

Η Ελλάδα έχει κυρίως ανάγκη από μία φορολογική μεταρρύθμιση – τομή η οποία θα στοχεύει στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Ένα νέο φορολογικό σύστημα όπου όλοι οι πολίτες θα θεωρούνται ειλικρινείς. Με ριζικές αλλαγές για απλοποίηση και διαφάνεια. Με βαθμιαία αλλαγή στη σχέση αμέσων και εμμέσων φόρων και μείωση του βάρους που φέρουν τα εισοδήματα από εργασία σε σχέση με τα εισοδήματα που προέρχονται από το κεφάλαιο. Με δραστική μείωση της φορολόγησης των μη διανεμομένων κερδών των επιχειρήσεων για επενδύσεις αλλά και φορολόγηση των διανεμομένων κερδών ως εισόδημα με τους συντελεστές φορολογίας φυσικών προσώπων. Με διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μείωση της

φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Με πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση των φορολογικών εργασιών και ελέγχους σε στατιστικά δείγματα όπως στον υπόλοιπο σύγχρονο κόσμο.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### Προϋπολογισμός 2006 – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο νέος προϋπολογισμός είναι ένα αρκετά διαφωτιστικό κείμενο. Όχι τόσο γιατί προδιαγράφει με πειστικό τρόπο την πορεία της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών για το επόμενο έτος, αλλά γιατί παρέχει επαρκή στοιχεία που να πείσουν και τον πιο καλοπροαίρετο ότι πρόκειται για έναν μη πραγματοποιήσιμο προϋπολογισμό, που πιθανόν να φέρει την οικονομία και τη χώρα σε ακόμα δυσκολότερη θέση.

Προξενεί επίσης κατάπληξη η άνεση με την οποία η κυβέρνηση αλλάζει τα στοιχεία σε τόσο σύντομο διάστημα, απ' την κατάθεση του προσχεδίου πριν ενάμισι μήνα μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι παλινδρομεί, προχωρά χωρίς σχέδιο και δεν έχει αποφασίσει ποια πορεία θα ακολουθήσει. Ας αρχίσουμε με την πραγματική οικονομία.

Ο παρακάτω πίνακας αντιπαραβάλλει τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για την πορεία του 2005 πριν ένα χρόνο, δηλαδή στον προϋπολογισμό του 2005 και σήμερα.

Πρόκειται για δύο διαφορετικούς κόσμους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης δεν φαίνεται να αποκλίνει σημαντικά, από 3,9% που προβλέπονταν στο 3,6%. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η σύνθεση των στοιχείων.

	2005		2006	
	Προβλέψεις Νοέμβριος 04	Εκτιμήσεις Νοέμβριος 05	Προϋπολογ. (Οκτ. 05)	Ευρ. Ένωση Νοέμβριος 05
Ιδιωτική κατανάλωση	3,5	3,2	3,2	3,0
Δημόσια κατανάλωση	1,5	2,7	1,2	1,3
Επενδύσεις	4,1	1,0	5,4	4,2
Εξαγωγές	6,2	5,0	6,8	6,7
Εισαγωγές	4,1	0,7	4,9	3,4
<b>ΑΕΠ</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>
Ποσοστό ανεργίας	10,5	10,4	9,8	10,0

Στο αρχικό σενάριο για το 2005, ατμομηχανή της οικονομίας θα ήταν οι επενδύσεις, παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός προέβλεπε μείωση των δημοσίων επενδύσεων κατά 16,1%. Το νεοφιλελεύθερο ιδεολόγημα στηρίζονταν στην πεποίθηση ότι οι φοροαπαλλαγές και ο νέος αναπτυξιακός νόμος ήταν ικανά να τονώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον σε βαθμό που οι συνολικές επενδύσεις θα αυξάνονταν κατά 4,1%. Σήμερα βλέπουμε ότι οι επενδύσεις κατέρρευσαν και υπήρξε επιβράδυνση στο 1%. Χωρίς δε τον πανικό που δημιουργήθηκε στον κλάδο των κατασκευών λόγω της επικείμενης εισαγωγής ΦΠΑ και τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών, η επιβράδυνση θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Προφανώς η ατμομηχανή ξέμεινε από ατμό.

Σήμερα η κυβέρνηση προβλέπει νέα ανάκαμψη στις επενδύσεις στο 5,4%, χωρίς πάλι να μπορεί να αιτιολογήσει αυτή την αισιοδοξία. Βέβαια, το ΠΔΕ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9,1%, αλλά αυτό αποτελεί το πιο αισιόδοξο σενάριο γιατί, όπως είδαμε και εφέτος, το ΠΔΕ λειτουργεί σαν αμορτισέρ στον προϋπολογισμό και μειώνεται για να καλύπτονται άλλα επί μέρους ελλείμματα. Ακόμη όμως και αν αποδεχτούμε το 9,1% σαν αξιόπιστη πρόβλεψη, για να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος απαιτείται οι ιδιωτικές επενδύσεις να αυξηθούν κατά 4,5%. Σε ποιους κλάδους όμως παρατηρείται τέτοια επεκτατική τάση;

Αν εξαιρέσουμε τη ναυτιλία, ο μόνος κλάδος που βρίσκεται σε έξαρση είναι οι κατασκευές. Αυτή όμως είναι προσωρινή και μη διατηρήσιμη και σε καμία περίπτωση δεν αρκεί να αντισταθμίσει το αρνητικό κλίμα στη βιομηχανία, όπου ο δείκτης παραγωγής ήταν αρνητικός το εννιάμηνο, τον αγροτικό τομέα, που βρίσκεται υπό διαρκή πίεση, το εμπόριο ή τις άλλες υπηρεσίες. Η πρόβλεψη για τις επενδύσεις δεν φαίνεται να είναι τίποτε παραπάνω από μια φρούδα ελπίδα.

Αντίθετα, η ατμομηχανή ήταν μάλλον η δημόσια κατανάλωση, που αυξήθηκε με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό απ' ό,τι προβλέπονταν. Αυτό βέβαια συνδέεται και με την αποτυχία στα ελλείμματα και το χρέος. Παρά όμως αυτή την αποτυχία, η κυβέρνηση έθεσε εκ νέου ένα φιλόδοξο στόχο, χωρίς να εξηγεί γιατί θα τον πετύχει αυτή τη φορά.

Ένα ιδιαίτερο σχόλιο αξίζουν βέβαια και οι πολυδιαφημισμένες επιδόσεις στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου. Αν εξαιρέσουμε τις αγοραπωλησίες πλοίων και το εμπόριο καυσίμων, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΚΕΠΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2005, οι εξαγωγές **μειώθηκαν** κατά 4,2% και οι εισαγωγές κατά 3,6%. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και, επί πλέον, η εγχώρια ζήτηση αρχίζει να εξασθενεί. Οι προβλέψεις όμως της κυβέρνησης για το 2006 δείχνουν ότι αγνοεί ή ότι παραβλέπει εσκεμμένα αυτή την πραγματικότητα.

Τέλος, παρά την αξιοσημείωτη επιβράδυνση που σημείωσε η ιδιωτική κατανάλωση, από 4,4% το 2004 στο 3,2% το 2005, η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο ίδιος ρυθμός θα διατηρηθεί και του χρόνου, παραβλέποντας όλες τις ενδείξεις ότι τα νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα, με κλιμακούμενες δυσκολίες να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και μ' ένα σημαντικά αυξημένο κόστος θέρμανσης και μετακίνησης λόγω των τιμών του πετρελαίου. Αντίθετα, οι άκριτες συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες οδηγούν την κυβέρνηση στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια συντήρησης της ιδιωτικής κατανάλωσης μέσω δανεισμού.

Συμπερασματικά, μια σειρά δεδομένων αλλά και η ίδια η πορεία της οικονομίας κατά το τρέχον έτος οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σενάριο της ανάπτυξης γίνεται όλο

και πιο ριψοκίνδυνο, ευάλωτο και ανατρέψιμο. Και όπως είναι φυσικό, όλες αυτές οι αβεβαιότητες μετακυλίνουν στα κρίσιμα μεγέθη του προϋπολογισμού.

### **Προϋπολογισμός 2005**

Η κυβέρνηση καυχείται ότι μείωσε το έλλειμμα κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες, από το 6,6% το 2004 στο 4,3% το 2005. Ας δούμε εν συντομία πως επιτεύχθηκε αυτό το «θαύμα».

Πρώτον, έχουμε τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες των Ολυμπιακών έργων στο ΠΔΕ που αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση δαπανών 1% του ΑΕΠ. Επίσης μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες για τη προετοιμασία των Ο.Α. 0,07% του ΑΕΠ και για τη διενέργεια των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών ύψους 0,2%.

Πέραν αυτών, προέκυψαν έσοδα τα οποία δεν είχαν προϋπολογιστεί: το φορολογικό πακέτο του Μαρτίου που θα απέδιδε 850 εκατ. Ευρώ ή 0,5%. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση έκανε μεταφορά τόκων ύψους 800 εκατ. Ευρώ, τα οποία όμως δεν εμφανίζονται πουθενά και για τα οποία δεν γίνεται καμία νύξη στο κείμενο. Πρόκειται για επιπλέον 0,45 μονάδες, οι οποίες προφανώς συγκαλύπτουν κάποια άλλα ελλείμματα.

Όλα τα παραπάνω αθροίζονται συνολικά σε μείωση του ελλείματος ίση με 2,2 μονάδες του ΑΕΠ. Το υπόλοιπο 0,1% οφείλεται στην «αποτελεσματική και στοχευμένη» πολιτική της κυβέρνησης !!!

### **Προϋπολογισμός 2006**

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, το έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω κατά 1,7 μονάδες, στο 2,6%. Βέβαια, η Ε.Ε. που είναι ενήμερη για τα στοιχεία του προϋπολογισμού αμφισβητεί ευθέως αυτή την πρόβλεψη και υπολογίζει ότι θα είναι 3,8%.

Μόλις ένα μήνα πριν, στο προσχέδιο, η κυβέρνηση ήλπιζε στην αποδοχή εσόδων από τιτλοποιήσεις ύψους 2.000 εκατ. Ευρώ ή 1,1% επί του ΑΕΠ, με τη βοήθεια των οποίων το έλλειμμα θα έπεφτε στο 2,8%. Μετά όμως την απόσυρση της τιτλοποίησης, το έλλειμμα μειώνεται ακόμη περισσότερο, στο 2,6%. Ας δούμε πως επιτυγχάνεται αυτή η προσαρμογή και αν είναι αξιόπιστη.

1. Στο προσχέδιο η κυβέρνηση προέβλεπε επιστροφές φόρων 2.800 εκατ. Ευρώ. Στην εισηγητική έκθεση, το ποσό μειώθηκε στα 2.200 εκατ. Ευρώ. Προκύπτει επομένως μια ανεξήγητη αύξηση των καθαρών εσόδων ύψους 600 εκατ. Ευρώ (0,3%).
2. Η τιτλοποίηση του προσχεδίου αντικαταστάθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα της με νέα, μη τακτικά, έσοδα ύψους 1.100 Ευρώ. ή 0,6% επί του ΑΕΠ. Αυτά προέρχονται από έκτακτες μερισματικές αποδόσεις (550 εκατ. €), εκχώρηση



δικαιωμάτων του δημοσίου (440 εκατ. €), και εκκαθάριση εσόδων από ΕΕΤΤ (110 εκατ. €). Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των εσόδων είναι ότι δεν έχουν μόνιμη επίδραση στη μείωση του ελλείμματος. Άρα δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μέτρων που είναι αποδεκτά από την Ε.Ε. για τη δημοσιονομική βελτίωση και είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται στους υπολογισμούς της Επιτροπής της περασμένης εβδομάδος. Πέραν αυτού, αντίστοιχες μερισματικές αποδόσεις από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είχαν εξαιρεθεί από τα έσοδα του 2002, μετά από παρέμβαση της Ε.Ε.

3. Τα τακτικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% σε σχέση με το 2005, ενώ η πρόβλεψη του προσχεδίου ήταν 7%. Έχουμε λοιπόν μια άλλη ανεξήγητη αύξηση των εσόδων κατά 402 εκατ. € ή 0,2% επί του ΑΕΠ.
4. Στο σκέλος των δαπανών έχουμε περικοπή του ΠΔΕ κατά 300 εκατ. € σε σχέση με το προσχέδιο και μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 100 εκατ. Ευρώ. Μαζί αντιστοιχούν στο 0,2%.

Είναι λοιπόν σαφές ότι το 1,1% της τιτλοποίησης αντικαταστάθηκε ισόποσα είτε με ανεξήγητες (σε σχέση με το προσχέδιο) αυξήσεις εσόδων είτε με εξ ίσου έωλα από λογιστικής άποψης έσοδα και μόνο οι περικοπές δαπανών (0,2%) είναι αποδεκτές ως μέτρα μόνιμου χαρακτήρα (αν βέβαια πραγματοποιηθούν).

#### **Τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού 2006**

Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό με έντονα αντιλαϊκά χαρακτηριστικά στον οποίο οι κύριες πηγές νέων εσόδων είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων και οι έμμεσοι φόροι. Συγκεκριμένα:

1. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η εισοδηματική πολιτική για το 2006, οι αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις θα κινηθούν στη καλλίτερη περίπτωση στο ύψος του πληθωρισμού γεγονός που σε συνδυασμό με τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας οδηγεί σε μειώσεις των πραγματικών εισοδημάτων
2. Τα έσοδα από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αυξάνονται κατά 9,3% ή κατά 743 εκατ. ευρώ όταν η φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων αυξάνεται μόλις 3,9% ή 182 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω μετατόπιση του φορολογικού βάρους στις πλάτες των εργαζομένων.
3. Οι έμμεσοι φόροι αυξάνονται κατά 8,8% ή κατά 2060 εκατ. ευρώ (από 2,1% το 2005) όταν οι άμεσοι φόροι αυξάνονται κατά 6,3% ή 1125 εκατ. ευρώ (έναντι 8,8% το 2005) γεγονός που επιτείνει την υπάρχουσα φορολογική ανισομέρεια εις βάρος των κατώτερων εισοδημάτων, των χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων.

4. Τα έσοδα από ΦΠΑ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 9,2% έναντι μόλις 1% το 2005, παρά την αύξηση των συντελεστών κατά μία μονάδα. Αυτό βέβαια εγείρει ερωτηματικά και ως προς την αξιοπιστία της πρόβλεψης, εκτός αν πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξήσει πάλι τους συντελεστές υπό το πρόσχημα της πίεσης από την Ε.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η θεαματική επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ αποτελεί ανοιχτή ομολογία για επέκταση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου κατά το 2005.
5. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 13,7%, έναντι μόλις 1,8% το 2005. Επειδή ο φόρος δεν είναι αναλογικός στην τιμή, αυτό μπορεί να εξηγηθεί είτε ως μείωση του λαθρεμπορίου είτε ως πρόθεση αύξησής του. Το πιο πιθανό είναι το τελευταίο, υπό το πρόσχημα της σταδιακής προσαρμογής στις οδηγίες της Ε.Ε.
6. Οι επιχορηγήσεις στους συγκοινωνιακούς φορείς αυξάνονται μόνο κατά 3,3% σε σχέση με το 2005, ιδιαίτερα σε μια χρονιά που η τιμή του πετρελαίου αυξάνει το λειτουργικό κόστος του κλάδου. Επειδή η αύξηση της επιχορήγησης δεν αρκεί να καλύψει ούτε την προβλεπόμενη αύξηση των αποδοχών του προσωπικού, το στοιχείο προδιαγράφει αισθητή αύξηση των εισιτηρίων.
7. Οι δαπάνες για υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη αυξάνονται μόνο κατά 4,8%, πολύ λιγότερο από την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ.

#### **Προϋπολογισμός και προεκλογικές δεσμεύσεις**

1. Στο τέλος του 2006, δηλαδή στο κλείσιμο τριετίας της κυβερνητικής θητείας, οι δαπάνες για την παιδεία φτάνουν στο 3,1% επί του ΑΕΠ. Η προεκλογική δέσμευση ήταν 5% σε βάθος 4-ετίας.
2. Οι ρυθμοί ανάπτυξης σημειώνουν επιβράδυνση και υπολείπονται κατά πολύ του 5% που αποτελούσε προεκλογική «δέσμευση» της Ν.Δ.
3. Ο πληθωρισμός θα έπεφτε κάτω από το 3% από το 2005. Παραμένει σταθερά πάνω από το 3% και το 2006, κάνοντας τα νοικοκυριά να στενάζουν κάτω από τον ζυγό της ακρίβειας.
4. Οι συντάξεις του ΟΓΑ στο τέλος της τετραετίας θα διαμορφώνονταν στα 320 Ευρώ, από τα 200 που ήταν το 2004. Δηλαδή μέση ετήσια αύξηση 30 Ευρώ. Όμως, η αύξηση του 2005 ήταν μόλις 12 Ευρώ, ενώ για το 2006 φαίνεται να μην ξεπερνά τα 15 Ευρώ. Η απόκλιση της διετίας θα είναι 45%.
5. Το ΕΚΑΣ θα διαμορφώνονταν στα 230 ευρώ από τα 140 του 2004. Δηλαδή μέση ετήσια αύξηση 27,5 Ευρώ. Η αύξηση του 2005 ήταν μόλις 8 ευρώ και για το 2006 προβλέπεται να είναι το πολύ άλλα 10 ευρώ. Η απόκλιση της διετίας θα είναι της τάξης του 60%.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006**  
**ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Ο Προϋπολογισμός που κατέθεσε η Κυβέρνηση καταδεικνύει, τόσο για το τρέχον έτος, όσο και για το 2006, τον αντι-αναπτυξιακό χαρακτήρα της πολιτικής που ακολουθεί η ΝΔ.

Η ΝΔ και προσωπικά ο κ. Καραμανλής είχαν δεσμευτεί προεκλογικά για «την επίτευξη υψηλού ρυθμού ανάπτυξης που να υπερβαίνει το 5%», ενώ το Πρόγραμμα της ΝΔ υποσχόταν «ενίσχυση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων σε βάρος των καταναλωτικών δαπανών». Οι Προϋπολογισμοί της ΝΔ έχουν πλήρως ακυρώσει τις δεσμεύσεις αυτές με πρώτο θύμα την ανάπτυξη της ελληνικής Περιφέρειας.

Ειδικότερα:

- Η περικοπή του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το 2005 αποδεικνύεται ακόμη μεγαλύτερη από αυτήν που ψηφίστηκε με τον Προϋπολογισμό του 2005: το ύψος του ΠΔΕ για το 2005 διαμορφώνεται σε 7,7 δις € έναντι 8,05 δις € που αναφέρονται στον ψηφισθέντα Προϋπολογισμό και 9,5 δις € το 2004 (-19% σε σχέση με πέρυσι).

	ΠΔΕ 2004-2006 (σε εκατ. €)			
	2004	2005 (Εκτιμήσεις)	Μεταβολ ή 2005/2004	2006
<b>Συγχρηματοδοτούμενο</b>	4.883	5.150	+5%	6.100
<b>Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ</b>	4.639	2.550	-45%	2.300
<i>Μη Ολυμπιακά έργα</i>	2.615	2.220		
<i>Ολυμπιακά έργα</i>	2.024	330		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.522</b>	<b>7.700</b>	<b>-19%</b>	<b>8.400</b>

- Για τις εκτός ΚΠΣ δράσεις, η περικοπή είναι ακόμη μεγαλύτερη (-45%) και δεν αφορά μόνο τις Ολυμπιακές δαπάνες όπως ισχυριζόταν η Κυβέρνηση: περικόπτονται κατά 400 εκατ. € και οι λοιπές δαπάνες σε σχέση με το 2004.
- Ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά επαληθευτούν, το 2005 είναι έτος πραγματικής καθήλωσης της περιφερειακής ανάπτυξης καθώς το ΠΔΕ έχει συρρικνωθεί στο 4,3% του ΑΕΠ που είναι το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας εννεαετίας (1997-2005), χαμηλότερα ακόμη και σε σχέση με το 1997 (4,9% του ΑΕΠ).
- Όμως, το πιθανότερο είναι πως ούτε αυτές οι προβλέψεις θα τηρηθούν δεδομένου ότι η εκτέλεση του ΠΔΕ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου φανερώνει πρωτοφανή υστέρηση: μόλις το 60% του αναθεωρημένου στόχου έχει επιτευχθεί στους 10 από τους 12 μήνες του έτους.



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΔΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ως % ετήσιου στόχου			
	2003	2004	2005
Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ	72%	67%	52%
Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ	83%	76%	78%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>77%</b>	<b>72%</b>	<b>61%</b>

- Η μείωση στο δεκάμηνο σε σχέση με πέρυσι ανέρχεται σε περίπου 2,2 δις € και υπερβαίνει ήδη κατά πολύ τον ετήσιο αναθεωρημένο στόχο της μείωσης κατά 1,8 δις €.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΔΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (σε εκατ. €)			
	2003	2004	2005
Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ	3.230	3.291	2.662
Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ	3.286	3.526	2.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.516</b>	<b>6.817</b>	<b>4.662</b>

- Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι **οι δαπάνες για το ΚΠΣ στο δεκάμηνο σημείωσαν πτώση** κατά περίπου 600 εκατ. € (-20%), αντί της επιτάχυνσης του ΚΠΣ την οποία ψευδώς ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι έχει πετύχει. Οι δαπάνες στο δεκάμηνο είναι σε χαμηλότερο επίπεδο απ' ότι το 2003, ενώ στους 10 από 12 μήνες απορροφήθηκε μόλις το 50% της ετήσιας πίστωσης.
- Με τον νέο Προϋπολογισμό, **η λιτότητα στις Δημόσιες επενδύσεις συνεχίζεται και το 2006** με εκ νέου μείωση κατά 250 εκατ. € του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ. Το ΠΔΕ καθιλώνεται και πάλι στο 4,3% του ΑΕΠ.
- **Η πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση του ΚΠΣ (6,1 δις €) είναι ανεπαρκής** δεδομένου ότι το ποσό αυτό υπολείπεται σημαντικά αυτού που πρέπει να δαπανηθεί για την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων. Τουλάχιστον 24 δις € πρέπει να εγγραφούν αθροιστικά τα έτη 2006-2007-2008 στο ΠΔΕ για να απορροφηθούν οι πόροι του Γ' ΚΠΣ.
- Στην πράξη, **ο Προϋπολογισμός του 2006 ισοδυναμεί με ομολογία παραίτησης από την προσπάθεια αποφυγής απώλειας πόρων του Γ' ΚΠΣ.** Η Κυβέρνηση θυσιάζει τους πολύτιμους κοινοτικούς πόρους που με αγώνες εξασφάλισε η χώρα.
- Αυτό είναι το αποτέλεσμα των επιλογών της ΝΔ: αδιαφορία και έλλειψη συντονισμού του Γ' ΚΠΣ, πρωτοφανείς καθυστερήσεις, εκτεταμένες αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση, πειραματισμοί με τη νομοθεσία δημοσίων έργων, πάγωμα επενδυτικού νόμου για μεγάλο διάστημα. Στα αίτια αυτά **πρέπει πια να προστεθεί και η αδυναμία καταβολής της εθνικής συμμετοχής λόγω του δημοσιονομικού αδιεξόδου στο οποίο η ΝΔ οδήγησε τη χώρα.**



## Στοιχεία και Δείκτες

- Οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές προσέγγισαν το 1,3 δις Ευρώ στο διάστημα Ιαν-Σεπτέμβριος 2005 σημειώνοντας αύξηση 54,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2004.
- Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, εμφάνισε μείωση της τάξης του 1,6% τη περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2005 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό, με τον δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών να παρουσιάζει μείωση κατά 1,9%.
- Οι συνολικές επενδύσεις μετά από πολλά έτη συνεχούς αύξησης με ρυθμούς μεταξύ 5% και 10%, έχουν το 2005 για πρώτη φορά καταγράψει μείωση (1% μείωση το 1<sup>ο</sup> τρίμηνο, 4,5% το 2<sup>ο</sup> τρίμηνο, 1% το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο).
- Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, εξακολουθεί να παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τους μέσους όρους των προηγούμενων ετών: 88,6 τον Σεπτέμβριο του 2005 έναντι Μ.Ο 98,8 το 2002, 93,1 το 2003 και 102,5 το 2004.
- Στη Βιομηχανία, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών επίσης βρίσκεται είναι χαμηλότερος από τους μέσους όρους που διαμορφώθηκαν τα τρία προηγούμενα χρόνια: 97 το Σεπτέμβριο του 2005 έναντι 104,5 το 2002, 100,9 το 2003 και 102,6 το 2004 και το ίδιο επαναλαμβάνεται και στο τομέα των κατασκευών (69,3 το Σεπτέμβριο έναντι 131,6 το 2002, 132,7 το 2003 και 96,1 το 2004).
- Οι προσδοκίες των καταναλωτών τόσο για τη δική τους οικονομική κατάσταση όσο και για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας για τους προσεχείς μήνες είναι απαισιόδοξες με σημαντικές αποκλίσεις από τις τιμές στην Ευρωζώνη και την ΕΕ-25.

- **Πραγματικός Μέσος Μισθός (έτη 2004, 2005, 2006)**  
(Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2006)

***Η μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων επιβεβαιώνεται και από την ίδια την Κυβέρνηση της Ν.Δ. με τις προβλέψεις της***

2004:	3,3%
2005:	2,0%
2006:	1,7%

***αυτό σημαίνει ότι αντί για σύγκλιση έχουμε απόκλιση των ελληνικών εισοδημάτων με τα ευρωπαϊκά***

**όταν:**

- Κατά την περίοδο 1994 – 2003 οι **πραγματικοί μισθοί** αυξήθηκαν κατά **21%**,

(την περίοδο 1991 –1993 οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 7,5%)

(Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, “Η Ελλάδα συγκλίνει στην Ε.Ε., Σεπτ. 2003)

#### **Συντάξεις (Γενικά)**

- Την περίοδο 1991 – 1993 οι **συντάξεις** μειώθηκαν κατά **11%**, ενώ κατά την περίοδο 1994 – 2003 η μέση σύνταξη έχει σημειώσει αύξηση **27%**.

(Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, “Η Ελλάδα συγκλίνει στην Ε.Ε., Σεπτ. 2003)

#### **Συντάξεις ΟΓΑ**

2003: 170 ευρώ

2004: 200 ευρώ (αύξηση 30 ευρώ)  
2005: 212 ευρώ (αύξηση μόλις 12 ευρώ)  
2006: η αύξηση είναι περίπου 15 ευρώ.

....όταν η Ν.Δ. είχε υποσχεθεί ότι θα διαμορφωνόταν στα 320 ευρώ στο τέλος της τετραετίας (από 200 ευρώ το 2004).

Δηλαδή η Ν.Δ. υποσχέθηκε μέση αύξηση 33 ευρώ το χρόνο.

Στο τέλος του 2006 η σύνταξη Ο.Γ.Α. θα είναι 227 ευρώ. Άρα η Ν.Δ. θα πρέπει να δώσει αύξηση 93 ευρώ το 2007 και το 2008 για να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της.....

### **ΕΚΑΣ**

2003: 112 ευρώ  
2004: 140 ευρώ (αύξηση 28 ευρώ)  
2005: 149 ευρώ (αύξηση από 2,5 έως 9 ευρώ, ανάλογα με τη σύνταξη)  
2006: η αύξηση δεν θα ξεπεράσει τα 10 ευρώ.

....όταν η Ν.Δ. είχε υποσχεθεί ότι θα διαμορφωνόταν στα 230 ευρώ στο τέλος της τετραετίας από 140 ευρώ το 2004.

Στο τέλος του 2006, το Ε.Κ.Α.Σ. (αν πούμε ότι δίνει την ίδια αύξηση με το 2005) θα είναι 158 ευρώ. Άρα 72 ευρώ θα πρέπει να δώσει αύξηση το 2007 και το 2008 για να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της.

## ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

### **Απώλεια εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους το 2005**

- Σε μελέτη της το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ – ΓΣΕΕ) (Σεπτ. 2005) λέει ότι το 2005 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι **απώλεσαν εισοδήματα της τάξεως των 1,8 δις ευρώ.**
- **2%** είναι η απώλεια εισοδήματος λόγω πληθωρισμού

### **Όφελος για βιομηχάνους και κράτος**

Τα κέρδη από την απώλεια εισοδήματος των εργαζομένων πήγαν στις τσέπες των βιομηχάνων και του κράτους.

Συγκεκριμένα:

- **1 δις ευρώ** είναι τα κέρδη των εργοδοτών από: ελαστικό δωρο και μείωση κόστους υπερωριών.
- **800 εκ. ευρώ** είναι η επιβάρυνση των εργαζομένων – συνταξιούχων από την αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α.
- **800 εκ. ευρώ** είναι το όφελος των εργοδοτών από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων.



## Σύγκριση Τιμών Πετρελαίου – Βενζίνης σε Ελλάδα και Ε.Ε.

- Η ραγδαία άνοδος της τιμής του πετρελαίου πλήττει τα αδύναμα οικονομικά στρώματα: τον χαμηλόμισθο και χαμηλοσυνταξιούχο, τον άνεργο, τον αγρότη.
- Η τιμή του πετρελαίου προσεγγίζει τα 70 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα φτάσει φέτος τα 60 με 65 λεπτά το λίτρο από 45 λεπτά που ήταν πέρυσι: η δαπάνη των νοικοκυριών φέτος θα είναι αυξημένη κατά 38%.

- Μπορεί η αύξηση των τιμών του πετρελαίου να είναι διεθνές πρόβλημα, όμως η Κυβέρνηση της Ν.Δ. φέρει ευθύνες για την αισχροκέρδεια που επικρατεί στην αγορά:

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. μπροστά σε αυτήν την κατάσταση επιδεικνύει αδράνεια και αναποτελεσματικότητα.

Η Ν.Δ. είναι υπεύθυνη, γιατί άφησε ανεξέλεγκτη την κερδοσκοπία, αποδυνάμωσε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και δεν προχώρησε σε αποτελεσματικούς ελέγχους.

### Απόδειξη:

*Τους τελευταίους 8 μήνες (Σεπτέμβριος 2005) οι προ φόρων τιμές στα καύσιμα στην Ελλάδα αυξήθηκαν πολύ περισσότερο από ότι στα υπόλοιπα 25 κράτη – μέλη.*

Στο πετρέλαιο κίνησης από την 11<sup>η</sup> θέση είμαστε σήμερα στην 2<sup>η</sup> ακριβότερη.

Στην αμόλυβδη βενζίνη από την 8<sup>η</sup> θέση βρεθήκαμε στην 4<sup>η</sup> ακριβότερη

3 – 01 - 2005

	Χώρα	Λεπτά/Λίτρο
1	Μάλτα	42,55
2	Ιρλανδία	39,12
3	Ιταλία	37,11
4	Κύπρος	35,85
5	Λετονία	35,73
6	Αυστρία	33,86
7	Ολλανδία	33,76
8	Ελλάδα	33,40
	Ε.Ε. 25	31,68

12 – 09 – 2005

	Χώρα	Λεπτά/Λίτρο
1	Ολλανδία	60,00
2	Ελλάδα	58,55
3	Λουξεμβούργο	56,75
4	Φιλανδία	56,49
5	Τσεχία	56,23
6	Κύπρος	56,14
7	Αυστρία	55,73
8	Ιταλία	54,42
	Ε.Ε. 25	52,66

Πηγή: Δελτίο Τιμών Ε.Ε.

## Διεύρυνση Δημόσιου Τομέα και Σπατάλες της Κυβέρνησης της Ν.Δ.

(βλ. σχετική Ερώτηση Φίλιππου Πετσάλνικου, αρ. πρωτ. 2166/15.9.2005)

- Στο προεκλογικό της Πρόγραμμα η Ν.Δ. εμφανίζει ως πρωταρχική προτεραιότητα την επανίδρυση του κράτους.

Στη σελ. 18 αναφέρεται:

«...περιορισμός του αριθμού των Υπουργείων...»  
«...τετραετές πρόγραμμα κατάργησης και συγχώνευσης νομικών προσώπων και υπηρεσιών...»

- Ο σημερινός Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης της Ν.Δ. (20.3.2004) δήλωνε:

«...Πρέπει να υπάρξει περιορισμός της κρατικής σπατάλης, έτσι θα βρούμε τους πόρους για την κοινωνική πολιτική...»

- Η πράξη όμως άλλα αποδεικνύει: Τους πρώτους 18 μήνες της διακυβέρνησης της Ν.Δ. (μέχρι τον Σεπτ. 2005) ψηφίστηκαν 47 Νομοσχέδια από τη Ν.Δ. με τα οποία:

- Ιδρύθηκαν 220 νέες υπηρεσίες,
- Συγκροτήθηκαν 400 νέες επιτροπές και ομάδες εργασίας (αμειβόμενες),
- Συστήθηκαν 5.504 νέες θέσεις προσωπικού.

Η συνολική δαπάνη από αυτήν την αδικαιολόγητη μεγέθυνση του δημόσιου τομέα επιβαρύνει ετησίως τον προϋπολογισμό κατά ελάχιστον **101.013.111 ευρώ** και με εφάπαξ δαπάνη ύψους **22, 6 εκ. ευρώ**.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Ν.Δ. όχι μόνο επιδείνωσε τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αλλά τη διογκώνει συνεχώς δημιουργώντας ένα σπάταλο κράτος.

**Συγκεκριμένα:**

***Ιδρύθηκαν***

***Συγκροτήθηκαν***

***Συστήθηκαν***

2 νέα Ν.Π.Δ.Δ.	368 νέες Επιτροπές (αμειβόμενες)	268 νέες θέσεις Ειδικού προσωπικού
5 νέα Ν.Π.Ι.Δ.	32 νέες ομάδες Σχεδιασμού (αμειβόμενες)	120 νέες θέσεις Συμβούλων – Συνεργατών σε Υπουργεία και Διοικήσεις οργανισμών
4 νέες Εθνικές Αρχές		1.816 νέες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού
3 Νέες Γενικές Γραμματείες		3.330 νέες θέσεις ειδικής ζετούς σύμβασης
1 Νέα Ειδική Γραμματεία		
1 νέα Γενική Επιθεώρηση		
61 νέες Ειδικές Υπηρεσίες		
5 νέες Γενικές Διευθύνσεις		
61 νέες Διευθύνσεις		
73 νέα Τμήματα		
4 νέα Αυτοτελή Γραφεία		

- Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. αύξησε προκλητικά τις αποδοχές των Διοικητών των Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης και Κοινωνικής Στήριξης (για άτομα με Ειδικές Ανάγκες)
- Η αύξηση των αποδοχών τους φθάνει έως και 963%.



- Συγκεκριμένα, με τον **N. 3329/2005** καθορίζονται στο ύψος των **2.822,5 ευρώ** μηνιαίως οι αποδοχές κάθε διοικητή που διόρισε ο Υπουργός Υγείας σε 29 Κέντρα όλης της χώρας, τους οποίους και τοποθέτησε στη θέση των Προέδρων των Δ.Σ. των Κέντρων αυτών, οι αποδοχές των οποίων μέχρι τώρα ήταν από 293 έως 690 ευρώ το πολύ μηνιαίως.

Η συνολική ετήσια δαπάνη το 2005 για τους μισθούς των νέων Διοικητών είναι **1.111.135 ευρώ**,

όταν η ετήσια δαπάνη για τους Προέδρους το 2004 ήταν **174.300 ευρώ**, αύξηση δηλαδή **637,5%**.