



---

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ**

---

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ**

**ΧΑΡΤΗΡΙΚΟΥΠΗ 37  
10680 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. (210)3665414-5  
FAX: (210)3665420  
e-mail : [pressoffice@pasok.gr](mailto:pressoffice@pasok.gr)**

---

**Αθήνα, 8 Ιουνίου 2005**

**ΟΜΙΛΙΑ**

**ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ**

**ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ**

**ΜΕ ΘΕΜΑ:**

**«ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»**

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πολλά απ' τον κ. Καραμανλή σήμερα. Να υπόσχεται, όπως παλαιότερα, να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, όπως παλαιότερα, να δίνει μάχες μεγαλοπρεπείς, όπως παλαιότερα, με διακηρύξεις, να κάνει προεκλογικές εξαγγελίες, όπως παλαιότερα. Αλλά σας ρωτάω ευθέως, τον εμπιστεύεστε; Δεν τον εμπιστεύεται, πια, ο ελληνικός λαός.

Χαίρομαι για την ιδιαίτερη χαρά σας, που, όμως, όλο και περισσότερο δείχνει το μεγάλο χάσμα μεταξύ της παράταξής σας και των πραγματικών συμφερόντων του ελληνικού λαού. Το χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας, και της δικής σας ανέμελης κατάστασης.

Διότι η αλήθεια καθημερινά αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται απ' τις εκθέσεις των Διεθνών Οργανισμών. Αποκαλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκαλύπτεται απ' τα στελέχη της ίδιας σας της κυβέρνησης. Ανακαλύπτεται

καθημερινά απ' τον πολίτη, απ' τον εργαζόμενο λαό. Και ο εργαζόμενος λαός ψάχνει απεγνωσμένα να βρει διέξοδο στα καθημερινά οικονομικά του προβλήματα. Το συμπέρασμα, κύριε Καραμανλή, είναι ότι, η πραγματικότητα σας εξέθεσε, και μαζί κατέρρευσε η προπαγάνδα σας.

Φίλες και φίλοι, ποιος μπορεί να έχει εμπιστοσύνη, πια σ' αυτά που λέτε; Ήρθατε με το σύνθημα, ότι θα πείτε την αλήθεια, και μάλιστα, το είπατε και τώρα, όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Προπαγανδίσατε στον ελληνικό λαό τη δικιά σας ηθική αφοσίωση και διαφάνεια.

Μας κατηγορήσατε ότι, είχαμε πλασματικούς προϋπολογισμούς. Κύριοι συνάδελφοι, εγώ σας ζήτησα τον προϋπολογισμό του 2005 να μην τον ψηφίσετε, διότι ήταν πλασματικός. Δεν απηχούσε την πραγματικότητα και τον ρεαλισμό των πραγματικών στοιχείων και της οικονομίας. Σας είπα ότι, θα αναγκαστείτε να ξαναψηφίσετε τον προϋπολογισμό μέσα σε λίγους μήνες, νέο προϋπολογισμό. Και ήρθε σε τρεις μήνες νέος φορολογικός νόμος.

Επικαλέστηκα την κοινοβουλευτική σας ευαισθησία και ήθος. Δεν με πιστέψατε. Εμπιστευθήκατε τον αρχηγό σας. Εμπιστευθήκατε τον υπουργό Οικονομίας. Εμπιστευθήκατε την κυβέρνηση και την παράταξή σας. Σε τρεις μήνες, όμως, διαψευστήκατε. Σας έφερε ο κ. Αλογοσκούφης νέα φορολογικά μέτρα.

Τώρα, όμως, ακούμε ότι, δεν είναι ο προϋπολογισμός, απλώς, ανεδαιφικός, μη ρεαλιστικός και πλασματικός. Σήμερα, μαθαίνουμε απ' τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησής σας, ότι έφτιαξαν - η δικιά σας κυβέρνηση - εν γνώσει τους, προϋπολογισμό μαϊμού. Μας ομολογούν ότι είναι πλαστός. Ότι κάνανε ενσυνείδητη πλαστογραφία.

Αγαπητοί συνάδελφοι, καταλάβετε τι σας έκαναν; Σας εξαπάτησαν, και μαζί εξαπάτησαν και τους ψηφοφόρους σας. Και μαζί εξαπάτησαν και τον ελληνικό λαό. Θυμόσαστε πως χαρακτήρισε ο κ. Καραμανλής τον προϋπολογισμό αυτό; Ο πρώτος αξιόπιστος προϋπολογισμός της χώρας.

Με την ίδια αξιοπιστία, σήμερα, μας μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, έχει κάνει μια πρόοδο ο κ. Καραμανλής. Εκεί που έλεγε το «θα», τώρα υπάρχει ο ενεστώτας διάρκειας. Είναι μια πρόοδος. Σε λίγο να ακούσουμε, όμως, τον απολογισμό των έργων, γιατί εκεί είναι που ο ελληνικός λαός πονάει.

Μπορείτε να εμπιστευτείτε τα λόγια του υπουργού σας, του κ. Αλογοσκούφη; Μας είπαν, και μας είπατε, για τις συντάξεις προεκλογικά. Τι γίνονται οι συντάξεις; Τι γίνονται οι συμβασιούχοι; Μπορείτε να τον εμπιστευτείτε για την ανάπτυξη; Μας μιλήσατε για 5,5%, και τώρα, τα φορτώνετε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ;

Ο ίδιος δικός σας υπουργός Οικονομίας το 2003 λέει στη δική του έκθεση:

*«Είχαμε οικονομική δραστηριότητα ιδιαίτερα έντονη, ανάπτυξη που έφτασε το 4,7 υπερβαίνοντας τα μέσο όρο της ευρωζώνης. Η συμβολή της συνολικής εγχώριας ζήτησης στην άνοδο του ΑΕΠ ήταν 5,8 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών είχε αρνητική συμβολή 1,3 εκατοστιαίων μονάδων.*

*Η ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Συνέβαλαν περισσότερο από 6,2 στην αύξηση του ΑΕΠ. Υψηλές ήταν οι δημόσιες επενδύσεις. Συνδέονταν με εισροές απ' την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πόροι του Ταμείο Συνοχής και επιτάχυνσης προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων συνοδεύτηκε με ισχυρές ιδιωτικές επενδύσεις.*

*Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας ήταν μάλλον θετικές. Η συνολική απασχόληση το 2003 αυξήθηκε κατά 1,3, λόγω της αυξημένης ζήτησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες κλπ, κλπ».*

Αυτή είναι η δική σας έκθεση, για την περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται εγώ να απολογηθώ για οτιδήποτε άλλο. Εσείς έχετε βάλει τη σφραγίδα της επιτυχημένης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι η αύξηση φέτος; Προϋπολογίζεται 3,9%, ο ΟΟΣΑ μιλάει για 2,9%. Πώς να σας εμπιστευτούμε, όταν ο πρώτος νόμος τον οποίο εσείς φέρατε, ήταν ο νόμος για τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων, των λαθραίων και παράνομων κεφαλαίων του μαύρου χρήματος, που βεβαίως, και αυτός ο νόμος τίποτα δεν σας απέφερε.

Πώς να σας εμπιστευτούμε, όταν ο δεύτερος και πολυδιαφημισμένος νόμος, ήταν το φορολογικό, με μια μεγάλη καινοτομία; τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των διανεμόμενων κερδών. Δηλαδή, τι κάνατε; Το φορολογικό σύστημα ωθεί τον επιχειρηματία να βάλει τα κέρδη στην τσέπη του, αντί να τα επενδύσει στην

εταιρεία του. Αυτό είναι κ. Αλογοσκούφη και κ. Καραμανλή, η συνεισφορά σας στην αντιμετώπιση της ανεργίας;

Πώς να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός το οικονομικό επιτελείο, όταν η επόμενη μεγάλη επιτυχία είναι ο αναπτυξιακός νόμος; Τον έφερε με ένα χρόνο καθυστέρηση, στο μεταξύ, ο υπάρχων, τότε, νόμος, έμεινε ανενεργός. Αποτέλεσμα; Σήμερα, να εξετάζονται οι πρώτες αιτήσεις ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, δηλαδή, οι πρώτες επενδύσεις ν' αρχίσουν το νωρίτερο να κινούνται τον επόμενο χρόνο.

Για να μην αναφερθώ στο φιάσκο του «βασικού μετόχου», που διέσυρε τη χώρα μας, δημιούργησε μια γραφειοκρατία τεράστια, βεβαίως, εάν θα είχε εφαρμοστεί, και αμαύρωσε ο τρόπος με τον οποίο τον χειριστήκατε εσείς, και τον πολιτικό και τον επιχειρηματικό κόσμο, με αόριστες κατηγορίες και υπόνοιες.

Πώς να εμπιστευτεί κανείς μια κυβέρνηση που από την έλλειψη συντονισμού, από την έλλειψη ικανότητας και από την αδιαφορία σας, κατάφερε, όχι μόνο να μην απορροφά τα κοινοτικά κονδύλια, αλλά, για πρώτη φορά, να έρχονται να μας κόβουν με πρόστιμο πάνω από 500 εκ. ευρώ από το Γ' ΚΠΣ.

Ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, η ευθύνη βαρύνει εσάς. Το πρόβλημα ήταν γνωστό. Ούτε ήταν το πρώτο πρόβλημα, το οποίο είχαμε διαπραγματευτεί ως χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς με συστηματικές διαπραγματεύσεις, είχαμε διασφαλίσει και συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης - αναφέρεται στην επιστολή του κ. Μέντος - που θα επέτρεπε να ξεπεραστούν τα προβλήματα, χωρίς περικοπές και χωρίς πρόστιμα για τη χώρα μας.

Αυτά, βέβαια, ίσχυαν μέχρι τις εκλογές του 2004. Υπήρχε, όμως, στο σχέδιο, μια προθεσμία, ημερομηνία λήξης 30 Σεπτεμβρίου 2004. Τι έκανε η κυβέρνηση για να εφαρμόσει το σχέδιο που είχε συμφωνηθεί με την ελληνική κυβέρνηση; Τίποτα απολύτως. Ή μάλλον, να κάνω μια διόρθωση, συνέχισε να περιφέρεται, εδώ και στις Βρυξέλλες, και να κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση και τη χώρα, ως εάν να επεδίωκε να μας επιβληθεί το πρόστιμο.

Το Νοέμβριο του 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνοντας ότι, δεν έχει γίνει το παραμικρό από τη δική σας κυβέρνηση, απείλησε για πρώτη φορά με αναστολή πληρωμών. Αυτό το πρόγραμμα δράσης το οποίο όφειλε να έχει προχωρήσει η κυβέρνησή σας, ως τις 30 Σεπτεμβρίου, δεν έχει εφαρμοστεί ούτε καν μέχρι σήμερα, και έτσι, βεβαίως, ήρθε η χτεσινή οριζόντια διόρθωση και το πρόστιμο.

Αν αυτό ήταν αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης, ο Θεός να μας φυλάξει από τη διαπραγματευτική σας δεινότητα!

Χειροκροτήσατε εσείς, το ότι, χάσαμε 500 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να σας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός; Ξέρουμε, όμως, για τη διαπραγματευτική σας δεινότητα, το αποδείξατε στο Κυπριακό, στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, για το όνομα της FYROM, για την υπεράσπιση, δήθεν, του Συντάγματός μας με τον «βασικό μέτοχο». Το αποδείξατε με το αποτέλεσμα της αυστηρής επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η τρίτη απανταχούσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ σύντομα η λέξη «καρπαζοεισπράκτορες», θα είναι μια λογική λέξη για την κυβέρνησή σας.

Όλα προϊόντα της δικής σας σκληρής διαπραγμάτευσης. Διαπραγματεύσεις, που μας αφήνουν έκθετους, και μήπως, τελικά, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μήπως, και αυτοί, πολύ γρήγορα, σας έχουν πάρει χαμπάρι; Μήπως, έχουν καταλάβει τη δική σας προχειρότητα, διγλωσσία και ασυνέπεια;

Σας προειδοποίησα εγώ, και πολλοί συνάδελφοι, πολλάκις, για τα κονδύλια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στην ουσία κάνατε μια δεύτερη απογραφή, και ισχύει στην Ευρώπη ότι, όταν δυσφημείς την προηγούμενη κυβέρνηση, δυσφημείς τη χώρα σου, όταν προπαγανδίζεις ενάντια στην προηγούμενη κυβέρνηση, προπαγανδίζεις ενάντια στη χώρα σου. Αλλά η προπαγάνδα σας έχει καταρρεύσει, και η αλήθεια χτυπά αδυσώπητα τη δική σας πόρτα.

Πώς να σας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός όταν βλέπει την εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2005; Καταφεύγετε σε πρόσθετο δανεισμό. Μας μίλησε, σήμερα, σαν να ζει σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα άλλον πλανήτη ο κ. Καραμανλής, για το χρέος. Το δημόσιο χρέος το 2005 ανεβαίνει με ξέφρενους ρυθμούς, αγγίζοντας τα 204 δις ευρώ, δηλαδή, αύξηση περίπου 1,5 μονάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τα έσοδα, παρά την αύξηση που εσείς επιβάλλατε με το ΦΠΑ, παραμένουν μακριά από το στόχο, και πέρα από τη μικρή απόδοση, έχουν δημιουργήσει ένα σοκ στη ζήτηση, στην κίνηση που είναι πια ένας φαύλος κύκλος. Αυτή η πορεία θα συνεχιστεί και θα είναι ολοένα πιο αρνητική.

Πώς να σας εμπιστευτούν στην Περιφέρεια; Άκουσα πάλι για την ώρα της Περιφέρειας, 15 μήνες το ακούμε αυτό, οι αγρότες, οι Βορειοελλαδίτες, οι

Ηπειρώτες, οι Νησιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσιοι και οι γειτονιές της Αθήνας. Το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων το έχετε κόψει κατά 50%. Η στροφή στην Περιφέρεια έχει γίνει πια κακόγουστο αστείο.

Πώς να σας εμπιστευτούμε την πορεία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ακόμη και το νέο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που αναγκάστηκε να υποβάλλει η κυβέρνηση, το ενέκρινε, βεβαίως, το ECOFIN, αλλά με επισήμανση. Θα πάρετε κι άλλα μέτρα, δεν επαρκούν για να πέσει το έλλειμμα κάτω από το 3%. Τώρα ακούμε για τα νέα μέτρα. Μήπως είναι αυτά τα μέτρα που ανακοινώνετε; Ποια μέτρα;

Ακούμε για δημόσια έργα. Έχει καταρρεύσει το σύστημα των δημοσίων έργων. Χαρακτηριστικό είναι ότι, το 2003 δημοπρατήθηκαν 13 χιλιάδες μικρά και μεσαία έργα, ενώ το 2004, επί δικής σας κυβέρνησης, μόνο 3 χιλιάδες έργα. 65 χιλιάδες άνεργοι στον κατασκευαστικό τομέα σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Χρόνος εργασίας. Τον βαφτίζεται μεταρρύθμιση, αλλά είναι μια προσπάθεια απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ισχύει και σήμερα, αλλά απαιτείται συλλογική σύμβαση με Σωματεία και Ενώσεις προσώπων. Η επιβολή της, με μόνο το διευθυντικό δικαίωμα ή την ατομική συμφωνία, σε μια αγορά εργασίας που ουσιαστικά δεν ελέγχεται όπως θα πρέπει, αφαιρεί κάθε δυνατότητα διασφάλισης των συμφερόντων των εργαζομένων.

Εμπόριο και ωράριο καταστημάτων. Ποιος το ζητά; Δεν το ζητούν οι εμπορικοί Σύλλογοι, ή ο Σύνδεσμος των Super Markets. Ουσιαστικά, είναι απαίτηση πολυεθνικών, υπερκαταστημάτων για την επαρχία, διότι και στην Αθήνα, αυτά έχουν ρυθμιστεί σε βάρος χιλιάδων εργαζομένων και χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα βάλουν λουκέτο.

Επανάδρυση του κράτους. Μεγάλα λόγια περί αξιοκρατίας. Μιλήσατε για το σπάταλο κράτος. Εσείς έχετε δει ότι, έχετε δημιουργήσει νέα γενιά συμβασιούχων; Ξέρετε πόσους έχετε προσλάβει; 111.462 έκτακτοι προσλήφθηκαν στους τελευταίους 14 μήνες. Αυτά είναι τα «γαλάζια παιδιά» του κ. Χούπη και του κ. Παυλόπουλου. Ποιος μπορεί να σας εμπιστευθεί; Πού είναι η αξιοπιστία σας;

Μας μιλάτε τώρα για ανάπτυξη. Χάσατε τη μεγαλύτερη ιστορική ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ολυμπιακοί Αγώνας που μας έδωσαν τεχνογνωσία, ένα δυναμικό σημαντικό, και μία εμπειρία, η οποία θα μπορούσε με ενθουσιασμό να βοηθήσει και το δημόσιο και τον ιδιωτικό

τομέα σε πάρα πολλούς τομείς. Δυστυχώς, έχετε χάσει από τη δική σας εμπάθεια και μιζέρια, κι αυτό το κεφάλαιο.

Ποια είναι η αλήθεια για τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις; Τις προθέσεις σας τις αποκάλυψε ο κ. Ρεγκούζας. Έχετε πανικοβληθεί με την πορεία της οικονομίας. Τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι.

Η επίκληση των διαρθρωτικών αλλαγών, δεν είναι παρά μια επίκληση που προσπαθεί να καλύψει τη μεγάλη πια «μαύρη τρύπα», που εσείς δημιουργείτε με τη δική σας πολιτική. Είναι προσπάθεια εκποίησης της δημόσιας περιουσίας. Είναι, τελικά, εισπρακτική και μόνο λογική.

Η συμφωνία στον ΟΤΕ, το ασφαλιστικό των Τραπεζών, η με σπουδή ανακοίνωση μιας νέας γενιάς ιδιωτικοποιήσεων, η πώληση του ΟΠΑΠ, η Εμπορική, η προσπάθεια να περάσετε στον τζόγο για να βρείτε έσοδα, τα λιμάνια, όλα αυτά, έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Είναι, απλώς, εισπρακτικές πολιτικές.

Διαλύσατε, ουσιαστικά, τους εισπρακτικούς μηχανισμούς. Ακολούθησε η κατάρρευση των εσόδων. Μετά ακολούθησε η φορολογική επιδρομή, κοινωνικά άδικη απέναντι στον Έλληνα χαμηλόμισθο, χαμηλοσυνταξιούχο, το μέσο πολίτη, τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Και τα φορολογικά μέτρα, αναμένεται για το 2005, να αποδώσουν επιπλέον έσοδα περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Περίπου, δηλαδή, όσο είναι η μείωση των φόρων που εσείς κάνατε για τα μεγάλα εισοδήματα στα διανεμόμενα κέρδη.

Στις δαπάνες, αντί να έχουμε περιορισμό, έχουμε παύση πληρωμών. Αντί για περιορισμό έχουμε παύση πληρωμών. Τι σημαίνει αυτό; Δεν εξοφλεί το δημόσιο τις ανειλημμένες του υποχρεώσεις. Δεν πληρώνει την παιδεία. Δεν πληρώνει την υγεία. Δεν πληρώνει τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Δεν πληρώνει την Αυτοδιοίκηση. Δεν πληρώνει τους έκτακτους υπαλλήλους. Υποβαθμίζει τις βασικές υπηρεσίες που αποτελούν αρωγή για το μέσο και χαμηλόμισθο Έλληνα πολίτη.

Χτυπά η κυβέρνηση, με αυτή τη δική της λογική, τα πιο ευαίσθητα στρώματα της κοινωνίας, και χτυπά τομείς αναγκαίους για τη συνοχή, την ανάπτυξη, αλλά και την απασχόληση.

Εγώ να ξεκαθαρίσω τη θέση μας. Το ΠΑΣΟΚ δεν εγκρίνει τη συνέχιση της ζωής του αδιεξόδου στον ελληνικό δημόσιο τομέα, με τις περιπτώσιακές, σκανδαλωδώς προνομιακές ρυθμίσεις.

Το δημόσιο πρέπει να μικρύνει, πρέπει να γίνει αποτελεσματικό και στρατηγικό. Πρέπει να πάψει να βασανίζει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Οφείλει να γίνει υπηρέτης του πολίτη, και όχι δυνάστης του. Οφείλει να υπάρχουν λιγότεροι υπάλληλοι στην κεντρική διοίκηση, να γίνεται επιλογή αρίστων και γενναίες μισθολογικές απολαβές. και όχι όσων δεν έχουν αλλού μοίρα επαγγελματικής αποκατάστασης.

Κανείς δεν αμφισβητεί πως οι κρατικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα πρέπει να αναδιοργανωθούν. Ποιος, όμως, προώθησε σημαντικές τομές; Εμείς κάναμε μετοχοποίηση στον ΟΤΕ. Σταδιακά έφυγε από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο. Δώσαμε εξουσία στην Ανεξάρτητη Αρχή Τηλεπικοινωνιών, αυτήν την οποία εσείς θέλετε να μετατρέψετε σε κυβερνητικό όργανο.

Μειώσαμε το προσωπικό στον ΟΤΕ. Τον κάναμε κερδοφόρο. Δώσαμε άδεια για κινητή τηλεφωνία, κάτι που δεν είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Προωθήσαμε αποκρατικοποίηση στις Τράπεζες, για να γίνουν κόμβος για την ευρύτερη περιοχή, για τα Βαλκάνια, για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις απαιτήσαν θάρρος, γνώση και σχέδιο. Τίποτα απ' αυτά δεν έχετε κάνει και δεν προωθείτε εσείς. Οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις σας, είναι τουφεκιές στον αέρα.

Από πουθενά δεν προκύπτει, πως η γενναιόδωρη ρύθμιση για τον ΟΤΕ θα λύσει τα προβλήματα ανασυγκρότησής του. Αυτό το ομολογεί και ο ίδιος ο Διοικητής του. Λόγω αδυναμίας επιλογής αυτών που θα έπρεπε να αποχωρήσουν, λέει ότι, το πιθανότερο, είναι να φύγουν οι ικανότεροι, και θα βρουν αμέσως δουλειές σε ανταγωνιστικές εταιρείες του δημόσιου τομέα. Θα μείνουν στον ΟΤΕ οι λιγότερο αποτελεσματικοί.

Το δεύτερο, βέβαια, είναι το ζήτημα του κόστους της ρύθμισης. Είναι αδιανόητο ο μέσος φορολογούμενος, ο σκληρά εργαζόμενος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ο χαμηλοσυνταξιούχος, να επιβαρυνθούν, για να χρηματοδοτηθούν τα μπόνους και τα προνόμια των «ρετιρέ» των κρατικών επιχειρήσεων.



Άκουσα με ιδιαίτερο στόμφο τον κ. Καραμανλή να λέει ότι, θα χτυπήσετε τα συντεχνιακά συμφέροντα. Μα εσείς βοηθάτε, εσείς επενδύετε, εσείς εκμαυλίζετε τα συντεχνιακά συμφέροντα. Αυτή είναι η πολιτική σας. Καμία πολιτική υπέρ των ασθενέστερων τάξεων. Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι σκεφθήκατε μια τέτοια ρύθμιση.

Πράγματι, και οι κρατικές επιχειρήσεις και οι Τράπεζες πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Πρέπει να υπάρξουν νόμοι που να μην πνίγουν την ανάπτυξή τους. Το κόστος θα πρέπει να το αναλάβουν εξ ολοκλήρου οι επιχειρήσεις, οι Τράπεζες. Ας χρησιμοποιήσουν μέρος των εσόδων τους, ας προχωρήσουν σε δανεισμό, ας εκποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, ας προεξοφλήσουν μελλοντικές τους επικερδείς δραστηριότητες, ας αντιμετωπιστούν ως επιχειρήσεις με όλα τα σχετικά ρίσκα, στην πρόκληση των μεταρρυθμίσεων.

Πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εξηγήσει στον χαμηλόμισθο, που παίρνει 500 με 600 € το μήνα, και στο χαμηλοσυνταξιούχο, που προσπαθεί να τα βολέψει με μία σύνταξη 300 €, τις σκανδαλώδεις παροχές για την εθελούσια έξοδο στον ΟΤΕ;

Είναι δυνατόν, ο ελληνικός λαός να επιδοτήσει την τιμή της μετοχής μιας Τράπεζας, για να πουληθεί σε καλύτερη τιμή; Είναι δυνατόν, να επιδοτούνται μ' αυτόν τον τρόπο και να πλουτίζουν σε βάρος του ελληνικού λαού οι ιδιώτες μέτοχοι;

Τι μήνυμα δίνουμε στην κοινωνία, όταν βλέπει άτομα που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, να βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη με πλασματικά έτη;

Μιλάτε, λοιπόν, για αντιπαράθεση στα «ρετιρέ», αλλά τελικά, εσείς κάνετε ρήξεις, όχι με τα «ρετιρέ», αλλά με την ελληνική κοινωνία.

Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση παίρνει λεφτά από το δημόσιο για να πληρώσει αβαρίες και χρέη, υποχρεώσεις στον ΟΤΕ και στις τράπεζες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Αλλά σε ποια κατεύθυνση; Με ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη και την απασχόληση και όχι ένα τέτοιο συνονθύλευμα...

Δεύτερον, μεταρρύθμιση. Να ρωτήσουμε ποιος πληρώνει το κόστος. Και τρίτον, πιο σημαντικό, μεταρρύθμιση με συναίνεση, με κοινωνική

συμφωνία, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με το εργατικό κίνημα, μαζί με την κοινωνία. Και όλα αυτά απαιτούν εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει φίλες και φίλοι για εσάς.

Δεν θα μπω στις κατευθύνσεις της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος. Αλλά θα πω, πολύ απλά, ότι ολοένα και περισσότερο οι Έλληνες νιώθουν την απειλή της νέας φτώχειας. Παρακολουθούν ανήμποροι αυτές τις μέρες μια παράσταση.

Πρώτη παράσταση. Ο πρωθυπουργός λέει ότι είναι μεταρρυθμιστής. Εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής μετά από 15 μήνες διακυβέρνησης.

Η δεύτερη, όμως, είναι αποκάλυψη. Όσο εξελίσσεται αυτή η διαδικασία, αποκαλύπτονται οι πραγματικές πολιτικές, το πραγματικό πρόσωπο της ΝΔ. Αποκαλύπτεται το κλασικό πρόσωπο της ΝΔ, της δεξιάς που διαχρονικά έχουμε γνωρίσει στη χώρα μας, και διεθνώς. Τη συντήρηση, τον αυταρχισμό, την εξυπηρέτηση συμφερόντων, τη σύγκρουση, όχι με τα προβλήματα του τόπου, αλλά τη σύγκρουση με την ίδια την κοινωνία.

Η δήθεν ήπια προσαρμογή, τώρα πάει περίπατο. Κηρύσσεται πόλεμος, και ο πόλεμος δεν είναι για τα ρετιρέ, αλλά είναι για τα ισόγεια και τα υπόγεια, στα οποία στέλνετε το λογαριασμό.

Φίλες και φίλοι, σήμερα, έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη. Ο συνταξιούχος και ο μισθωτός στενάζουν. Ο αγρότης αισθάνεται εγκατάλειψη. Η ανεργία αυξάνεται στη γυναίκα και στο νέο. Οι πτωχεύσεις στην αγορά διπλασιάζονται. Ακρίβεια για κάθε νοικοκυριό. Πολλές οικογένειες δεν έχουν να πληρώσουν και το ηλεκτρικό. Αν ακούγεται υπερβολικό, να ξέρετε ότι, το 2005 έχουμε διπλασιασμό, σύμφωνα με τα στοιχεία, διακοπών ρεύματος σε σχέση με τις διακοπές του 2003.

Ανασφάλεια, αβεβαιότητα, οπισθοδρόμηση, είναι η προσφορά της ΝΔ και του κ. Καραμανλή στη σημερινή κοινωνία. Είναι η πολιτική του φόβου που καλλιεργείται, και μέσα απ' την πολιτική του φόβου προσπαθείτε να περάσετε αντιδραστικές πολιτικές.

Δεν θα σας αφήσουμε να περάσετε αντιδραστικές πολιτικές. Κατήφορο παίρνει η ΝΔ. Δεν θα αφήσουμε να πάρει τον κατήφορο η χώρα μας. Εμείς θα σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο.

Μας ζητήσατε συναίνεση. Εμείς την προσφέραμε απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή, εδώ, στις προγραμματικές δηλώσεις, να στηρίξουμε, να πάει η χώρα μπροστά. Να εντοπίσουμε από κοινού θέματα, όπως την εξωτερική πολιτική, τη δημόσια διοίκηση, την υγεία, την παιδεία.

Παιδεία. Συμμετείχαμε στη διαδικασία διαλόγου. Ποιος διάλογος; Μονόλογος ήταν. Δεν μας ενημερώνετε καν για τις αποφάσεις. Και ήρθε η αξιολόγηση. Εμείς ζητήσαμε την αξιολόγηση. Αλλά αξιολόγηση με συνέπειες. Εσείς κάνετε νόμο για την αξιολόγηση χωρίς συνέπειες. Φτιάζτε νόμο, που θα έχει συνέπειες και για το δημόσιο, για το κόστος που πρέπει να υπάρξει, για τα μέτρα τα οποία η αξιολόγηση θα αναδείξει, και συνέπειες, βεβαίως, και για τα Πανεπιστήμια όπου υπάρχουν ανάγκες. Δεν έχετε φτιάξει ουσιαστικό νομοσχέδιο για την αξιολόγηση.

Εμείς, σ' αυτή την προσφορά συναίνεσης, βρήκαμε ένα τείχος άρνησης και υποκρισίας. Καμία πρότασή μας δεν συζητήθηκε. Καμία πρότασή μας δεν ακούστηκε. Σε καμία περίπτωση δεν έδειξε να εννοεί αυτά τα μεγάλα λόγια περί συναίνεσης η ΝΔ. Δεν μας πείθετε ότι είσαστε ειλικρινείς. Αποδείξατε ότι, για σας, η συναίνεση αποτελεί μόνο ένα σωσίβιο για την κυβέρνησή σας, με συνέπεια, να συνεχίσετε εσείς, μια καταστροφική για τη χώρα πολιτική, σε βάρος του ελληνικού λαού και των συμφερόντων της χώρας.

Πολύ σύντομα, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ότι, το μεγάλο πρώτο βήμα για διαρθρωτικές αλλαγές στη χώρα, θα είναι να ξαναβρεθεί η ΝΔ στα θρανία της αντιπολίτευσης.

Κλείνω. Η ευθύνη για όλα όσα ανέφερα βαρύνει την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός Οικονομίας έχει βαρύτερη προσωπική πολιτική ευθύνη για τις εισηγήσεις, αλλά και τους χειρισμούς του.

Σας ενημερώνω, κυρία Πρόεδρε της Βουλής, ότι προχωρούμε σήμερα, στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά του αρμόδιου υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής. Με την πρόταση αυτή, η Βουλή θα έχει δυνατότητα να συζητήσει αναλυτικά, με τη

συμμετοχή όλων των βουλευτών, την οικονομική κατάσταση της χώρας, και το αδιέξοδο στο οποίο εσείς έχετε οδηγήσει την οικονομία.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.