

# Πού το πάει ο Σημίτης

Ποιοι και με ποια επιχειρήματα περιφέρουν το όνομα του πρώην πρωθυπουργού ως λύση κοινής αποδοχής σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Όσοι έχουν επαφή με στελέχη του ΔΝΤ, της ΕΚΤ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες έχουν καταλάβει ότι από τη στιγμή που θέσαμε ζήτημα πολιτικής διαπραγμάτευσης του μνημονίου, οι ισορροπίες για την Ελλάδα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Η κρίση εμπιστοσύνης στις σχέσεις κυβέρνησης - τρόικας έχει πάρει διαστάσεις παρά τις προσπάθειες που γίνονται να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι. Αλλωστε, όταν οι δανειστές ζήτησαν πριν από λίγες ημέρες από την κυβέρνηση να δεσμευτεί γραπτώς για τα νέα μέτρα που θα πάρει, φάνηκε ότι υποβόσκει κλίμα καχυποψίας με δυσκολία τηρούνται πλέον τα προσχήματα.

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Το χάσμα φάνηκε και σε πρόσφατη ενημέρωση για την κατάσταση στην Ελλάδα που έκανε ο επίτροπος Ολι Ρεν στους ευρωβουλευτές. Μιλώντας ξεχωριστά στις διάφορες πολιτικές πτέρυγες των ευρωβουλευτών, ο επίτροπος άφησε ανοιχτά να εννοηθεί ότι υπάρχουν προβλήματα συνεννόησης. Εξάλλου, ο λόγος που καθυστερεί να συνταχθεί η έκθεση της τρόικας για την έκτακτη δόση είναι ότι δεν βασίζονται σε αυτά που τους λέει η ελληνική πλευρά, αλλά περιμένουν τις εκθέσεις για κάθε θέμα που συντάσσουν οι περίπου 30 «χαμπλόβαθμοι» υπάλληλοι της τρόικας, οι οποίοι επισκέπτονται αυτές τις ημέρες τα υπουργεία, την Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ. Ποτέ δεν ήταν τόσο αρνητική η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Το ενδεχόμενο η χώρα να βρεθεί σε κατάσταση ομηρίας για την έκτακτη ή για την έβδομη δόση προβληματίζει σοβαρά πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους. Εφόσον οι δανειστές για οποιουδήποτε λόγου αρνηθούν τον Νοέμβριο ή κάποια άλλη στιγμή στο άμεσο μέλλον να καταβάλουν τη δόση, η χώρα θα βρεθεί προ αδιεξόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν διαπραγματεύσεις για να αποφευχθεί και η πολιτική κατάρρευση της χώρας, εξέλιξη που θα δημιουργούσε χάος.

Τα σενάρια θέλουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απευθύνει έκκληση για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, κίνηση που δεν θα έχει αποτέλεσμα, καθώς η Ν.Δ. δεν αναμένεται να συναινέσει, αλλά θα δώσει το έναυσμα για μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. Ως το πρόσωπο που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας τέτοιας κυβέρνησης φέρεται ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης, καθώς διαθέτει στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, το κύρος και τις απαραίτητες προσβάσεις.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας -κατά το σενάριο πάντοτε- θα στηριχτεί από την υπάρχουσα Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει την προσπάθεια, ενώ εμμέσως το ίδιο θα πράξει και η Ν.Δ. η οποία δεν θα στηρίξει, αλλά ούτε και θα καταψηφίσει. Το σχέδιο προβλέπει ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια θα γίνει υπό σαφείς προϋποθέσεις και όρους οι οποίοι να είναι γνωστοί και ξεκαθαρισμένοι εκ των προτέρων. Πλαδίη η κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα τερματίσει τη λήξη της με τη λύση της Βουλής για τις εκλογές του 2013 και θα υπάρξει δημόσια δέσμευση ότι ο πρόεδρος της κυβέρνησης δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές.

Φυσικά, πρόκειται για ένα σενάριο το οποίο διακινείται και προωθείται κυρίως από επιχειρηματικούς κύκλους και προϋποθέτει ότι η χώρα θα έχει φτάσει προ αδιεξόδου με την τρόικα. Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Σημίτης δεν επισημαίνεται να συναινεί σε έναν τέτοιο σχεδιασμό, αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι αντικαταστάτες, πρώτα με τεκνοκρατικό προφίλ.



ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας φέρεται ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης, καθώς διαθέτει στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, το κύρος και τις απαραίτητες προσβάσεις

## Συντροφικές παρενέργειες

Παρότι ο κ. Κώστας Σημίτης δεν άφησε συγκεκριμένες αιχμές για την κυβερνητική πολιτική, ολόκληρο το άρθρο του στην «Καθημερινή» αντιμετωπίστηκε ως μια αιχμηρή κριτική εναντίον της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης, αφού έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

Ήταν εμφανής η δυσφορία του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, εν μέσω μάλιστα πληροφοριών που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να έχει έτοιμο βιβλίο για την κρίση και τον τρόπο που τη διαχειρίζονται οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, και δη η ελληνική. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρξαν υπουργοί οι οποίοι, χωρίς να ερωτηθούν μάλιστα, μίλησαν με θερμά λόγια υπέρ της κίνησης του πρώην πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, η κυρία **Αννα Διαμαντοπούλου** και ο κ. **Ανδρέας Λοβέρδος** με διαφορετικό τρόπο πρότειναν να ακουστεί ο πρώην πρωθυπουργός, επιβαρύνοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις τους με το προεδρικό περιβάλλον.

Από την άλλη, οι πιστοί στον κ. Παπανδρέου το αντιμετώπισαν ως ένα αντιπολιτευτικό μανιφέστο, μια κριτική για την κριτική, η οποία δεν ωφέλησε παρά μόνο τον ίδιο τον γράφοντα. Συγκεκριμένα, υπήρξαν εισηγήσεις ακόμα και να βγει ανακοίνωση που θα απαντά στον κ. Σημίτη. Οι περισσότεροι συνομιλητές του πρωθυπουργού από την πρώτη στιγμή επιχειρούσαν να απαξιώσουν την κίνηση του κ. Σημίτη, ενώ άλλοι διερωτώνταν «πού το πάει». Επικράτησαν όμως οι πιο νηφάλιες σκέψεις και άφησαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. **Ηλία Μόσιαλο**

να απαντήσει όταν ήταν θέμα χρόνου να δεχτεί σχετική ερώτηση από κάποιο δημοσιογράφο. Το άρθρο τελικά του πρώην πρωθυπουργού υποβιβάστηκε και δημόσια στο επίπεδο των γενικόλογων σχολίων για την κυβερνητική πολιτική, όπως αυτά που συσσωρεύονται κατά δεκάδες καθημερινά στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Ο κ. Μόσιαλος επαναλάμβανε σε όποιον τον ρωτούσε ότι πρόκειται για «γενικότητες» την ώρα που είναι αδήριτη η ανάγκη για συγκεκριμένες προτάσεις.

Οι σχέσεις του κ. Παπανδρέου και του κ. Σημίτη χαρακτηρίζονται ανύπαρκτες. Σύμφωνα με συνεργάτες του πρωθυπουργού, έχουν να επικοινωνήσουν περισσότερο από έναν χρόνο. Η τελευταία κρίση στις σχέσεις τους ήταν όταν ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου σε συζήτηση με δημοσιογράφους είχε παραδεχτεί την ανάγκη να υπάρξει έρευνα για το swap της Goldman Sachs της περιόδου Σημίτη. Από την άλλη, ο πρώην πρωθυπουργός αισθάνεται πως ο διάδοχός του αντιμετώπισε το έργο του όχι ως κληρονομιά, αλλά ως περιττό φορτίο που έπρεπε να απαλλαγεί.

Ο κ. Σημίτης παρά την προσπάθεια που είχε καταβάλει να διαφέρει, όπως ήθελε, από τον κ. Κωνσταντίνο Μπιστοτάκη στις προβληματικές σχέσεις με τους διαδόχους του, δεν τα κατάφερε. Νομοτελειακά ή μη, επιβεβαίωσε και αυτός με τη σειρά του την αποστροφή του **Κάρλος Φουέντες**: «Πρέπει να διαθέτεις μεγαλύτερη φαντασία για να είσαι πρώην πρόεδρος παρά νυν, διότι μοιραία αφήνεις πίσω σου ένα δύσκολο πρόβλημα με ονοματεπώνυμο: το δικό σου».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Αρχείο 19  
61 01274