

ΤΟ ΘΕΜΑ

Υπερβαίνοντας τις αυταπάτες για το Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά

• Εάν δεν αηδήσουν οι συσχετισμοί, δεν αηδήζουν ούτε οι τουρκικές βλῆψεις



Του Α. ΛΥΚΑΥΓΗ

ΧΩΡΙΣ καμία διάθεση κασσάνδραλογίας και προπαντός πρόθεση αρνητικής προσεγγίσεως των σημερινών (παντελώς αγόνων) διαδικασιών στο Κυπριακό, θεωρούμε χωρίς κανέναν ενδοιασμό τουλάχιστον αφελείς τις προσδοκίες ότι μετεκλογικώς η Άγκυρα θα επιδείξει -όπως κάποιοι ελπίζουν- θετικότερο ενδεχομένως πνεύμα ώστε να διευκολύνει τη λύση του προβλήματος! Και εννοούμε φυσικά λύση αποδεκτή. Εκτός δηλαδή προδιαγραφών που η τουρκική πολιτική εξουσία έχει θέσει και ως προς τη μορφή και ως προς το περιεχόμενο του αναζητούμενου ιστορικού συμβιβασμού. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά ψευδαισθησιγόνες προσδοκίες για τα ελληνοτουρκικά, όπου κάποιοι αναμένουν ότι θα εκδηλωθούν ανάλογες τουρκικές διαφοροποιήσεις.

Και είναι τουλάχιστον αφελείς τέτοιες προσδοκίες -όπως εμμέσως διατυπώνονται και από επίσημα χείλη- όχι μόνο γιατί σε όλη τη μακρά διαδρομή αυτών των προβλημάτων επανειλημμένα διεψεύσθησαν, αλλά ειδικότερα σήμερα και υπό τις νυν συγκυρίες επειδή:

«Ούτε η Άγκυρα έχει λόγους περιστολής των στρατηγικών της στοχοθεσιών ούτε και οποιοσδήποτε άλλος δυνάμεις ασκούν υπολογισμό τουλάχιστον επιρροή προκειμένου η τουρκική αυτή στάση να διαφοροποιηθεί.

Κοντολογίς: Εφόσον κανένας και τίποτε δεν επενεργεί κατά τρόπο που να ασκείται πραγματική πίεση στην Τουρκία, η τελευταία μόνον από πολιτική μεγαλοψυχία θα ενέδιδε! Αναιρώντας έτσι τις ευαγάγητες βλῆψεις της σ' αυτήν τη γεωγραφία, με την έννοια: αφενός της εγκαταλείψεως των αδοκίμων γεωπολιτικών κερδών της στην Κύπρο και αφετέρου της αναδιπλώσεώς της στα αιγιατικά και σε όσα προάγει στη Θράκη.

Και βεβαίως η μεγαλοψυχία δεν υπάρχει ούτε ως ανεκτή ορολογία ούτε (προπαντός) ως πρακτική στην άσκηση της πολιτικής. Ποτέ και από κανέναν. Ούτε ποτέ πριν. Ούτε βεβαίως και νυν, όπου, με τη διαλεκτική του Θουκυδίδη, πλεονάζει μόνον η στρατηγική αδιστακτότης ως ουσιώδης δυναμική.

Όπως λοιπόν και αν προσεγγισθούν οι εξελίξεις και όπως και αν αδηλοποιηθούν τα σημερινά δεδομένα, εκείνο που πρωταρχικά διαπιστώνεται ως κύριος συντελεστής είναι η εκκωφαντική απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων προς επιθυμητές κατευθύνσεις. Κανένα κέντρο ισχύος (εκ Δυσμών ή εξ Ανατολών) απ' όσα μπορούν να επενεργήσουν με όρους πραγματικού πειθαναγκασμού δεν κινείται. Ούτε καν παρενοχλεί την Άγκυρα! Αντιθέτως πιέσεις κατευθύνονται

με ιδιαίτερη επιτηδειότητα προς την πλευρά μας, είτε για «τολμηρότερα βήματα» είτε -στην περίπτωση της Κύπρου- γι' αποδοχή νέων διαδικασιών, που απ' εαυτών (εφόσον γίνονται αποδεκτές) θα προσδιορίσουν δυνάμει και τον συμβιβασμό, και ως προς τα πλαίσια του και ως προς το περιεχόμενο εν πολλοίς της τελικής λύσεως.

Η Άγκυρα λοιπόν «το παίζει» εκ του ασφαλούς. Γιατί ένα νέο αδιέξοδο στο Κυπριακό, ενώ δεν θα ήταν ασφαλώς επιθυμητό, δεν θα την ενόχλουσε ιδιαίτερας εάν τελικά προέκυπτε. Παρόλο που θα ήθελε -τουλάχιστον σ' αυτήν τη φάση- να διευκολυνθεί με διευθέτηση του προβλήματος και για λόγους αναίρεσως μελλοντικών οχλήσεων και γιατί με ρυθμίσεις που θα εδράζονται στις συνομοσπονδιακές δομές που επιδιώκει διασφαλίζονται μεσοπρόθεσμα οι μείζονες στρατηγικοί της στόχοι.

Γι' αυτό και τεντώνει το σκοινί, επιμένοντας σε μαξιμαλιστικές θέσεις, ώστε:

- α) Να καταστήσει σε δευτερεύουσα στιγμή αναπόφευκτες τις παρεμβάσεις τρίτων (που μπορεί να περνούν μέσα από σύγκληση πενταμερούς) και συνακολούθως κάποιες μορφές επιδιαιτήσιας, την οποίαν η ελληνική πλευρά εκ προοιμίου απορρίπτει.

- β) Υπό το φως και με τις δυναμικές των διαπραγματευτικών κανόνων, να επιτύχει το μέγιστο, καθώς η μέση τομή μεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών μετακινείται ακόμη περισσότερο προς όφελός της.

Απαίτει δηλαδή το άπαν ώστε να διασφαλίσει τα πολλά. Να μην αυταπατώμεθα λοιπόν. Ούτε αφελώς να ανεδύμεθα να μας εμπαίζουν.

Ούτε και επιπολαιώς όμως να αυτοεμπαιζόμεθα. Κι ενώ αυτά μπορεί να είναι απογοητευτικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγήσουν σε παραίτησή μας από προσπάθειες για αποδοκίμως συμβιβασμούς και -κυρίως- από α ντιστάσεις που οι συνθήκες μάς επιβάλλουν.

Αντίθετα, πρέπει με όρους γενναίοφρονος πραγματισμού να επεξεργασθούμε στρατηγικότερη διαχείριση του πολιτικού μας προβλήματος, στο πλαίσιο της οποίας αφενός να χαράξουμε κάποιες «κόκκινες γραμμές», τις οποίες με τίποτα δεν θα διασκελλοσούμε, και αφετέρου να επεξεργασθούμε εναλλακτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση ορατών ενδεχομένων.

Με άξονα πάντοτε σε ό,τι αφορά την Κύπρο τη διασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού της στη φυσική του γεωγραφία και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά την αποτελεσματική αποσόβηση τετελεσμένων, που θα ακρωτηρίαζαν γεωπολιτικά την εθνική κυριαρχία...

ΤΟΝ... ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΟΥΛΑ



• Είπα μόνο το ένα τρίτο απ' όσα ξέρω, φέρεται να είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Η βόμβα που έριξε την Παρασκευή στη Βουλή, κατά τη συζήτηση των πορισμάτων της Εξεταστικής για το σκάνδαλο της Siemens, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης, ασφαλώς και δημιουργεί νέα δεδομένα. Και σίγουρα, αν το πολιτικό σύστημα δεν θέλει για άλλη μια φορά να φανεί ότι κουκουλώνει, επιβάλλεται μια νέα, ενδελεχής έρευνα για τον -πραγματικό- ρόλο και τις ευθύνες του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στο σκάνδαλο της Siemens.

Αποκάλυψη των επιστολών που αντάλλαξαν ο Κ. Σημίτης με τον τότε υπουργό Μεταφορών Χ. Καστανίδη έδειξε περτίρανα αυτό που όλοι υποπτεύονταν, αλλά δεν είχαν επαρκή στοιχεία προκειμένου να το τεκμηριώσουν:

• Ότι δηλαδή ο Κ. Σημίτης έκανε τότε, το 1996-1997, την επιλογή να μολοκάρει μια ξεκάθαρη διαδικασία διαφάνειας για τις δημόσιες προμήθειες, την οποία πρότεινε ο Χ. Καστανίδης και ήταν άλλωστε και προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, η οποία αν θεσμοθετούνταν θα έβαζε ανυπέρβλητα εμπόδια στην εξέλιξη του σκανδάλου της Siemens, ενός απ' τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά σκάνδαλα!

Προκύπτουν δηλαδή τεράστιες ευθύνες του πρώην πρωθυπουργού, ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν στη συνέχεια. Αν αυτό δεν γίνει, τότε ξεκάθαρα θα μπορεί να μιλά κάποιος για κουκούλωμα και συγκάλυψη! Πολύ δε περισσότερο όταν, σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, ο Χ. Καστανίδης δήλωσε σε στενό κύκλο συνεργατών του ότι «**είπα μόνο το ένα τρίτο απ' όσα ξέρω!**»!

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε συγκεκριμένα, και έδωσε και στη δημοσιότητα και τη σχετική **αλληλογραφία του με τον Κ. Σημίτη** απ' το φθινόπωρο του 1996 έως και τον Αύγουστο του 1997, οπότε και **παραίτηθηκε** απ' τη θέση του υπουργού Μεταφορών, ότι:

- Επέμενε ήδη απ' το φθινόπωρο του 1996 στη συγκρότηση ανεξάρτητης αρχής προμηθειών του Δημοσίου, που θα ήλεγχε όλες τις συμβάσεις και προμήθειες του δημοσίου τόμου. Κάτι που αποτελούσε και δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και του Κ. Σημίτη προσωπικά.
- Αυτό, όπως τονίζε από τότε ο Χ. Καστανίδης, θα συντελούσε στο να αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ **της πολιτικής και των επιχειρηματικών συμφερόντων**, δηλαδή θα αποτελούσε ένα κύπμα κατά της διαπλοκής.
- Ο Κ. Σημίτης στην αρχή είδε θετικά τη σχετική πρόταση. Ωστόσο στις αρχές του 1997, με επιστολή του προς τον Χ. Καστανίδη, την οποία κοινοποίησε και στον τότε υπουργό Εσωτερικών **Αλ. Παπαδόπουλο**, έδειξε να αλλάζει άποψη και να διατυπώνει αμφιβολίες για τη συγκρότηση αυτής της αρχής, με το αιτιολογικό ότι... θα έβαζε γραφειοκρατικά εμπόδια και θα οδηγούσε σε χρονοβόρες διαδικασίες!
- Στη συνέχεια και **απόντος του Χ. Καστανίδη** (βρισκόταν σε επίσκεψη στις ΗΠΑ) συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο και **απέρριψε την πρόταση για τη συγκρότηση αυτής της ανεξάρτητης αρχής**, με τη δικαιολογία ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ήταν επαρκές!
- Με νέα επιστολή του, μετά την επιστροφή του απ' την Αμερική, ο Χ. Καστανίδης επεσήμανε ότι αυτή η απόφαση ήταν σαφώς εσφαλμένη. Και πρότεινε τη συγκρότηση αυτής της αρχής έστω για να ελεγχεί μόνο τις προμήθειες και συμβάσεις του δικού του υπουργείου (Μεταφορών).
- Και αυτήν την πρόταση την αρνήθηκε ο τότε πρωθυπουργός.
- Εμμέσως (δηλαδή διά της σιωπής και... τις μη απάντητες) **απέρριψε** επίσης και την εναλλακτική πρόταση, δηλαδή **οι συμβάσεις του ΟΤΕ να κριθούν μέσω διεθνούς διαγωνισμού!**
- Στη συνέχεια και μέσω των ελεγχόμενων απ' την κυβέρνηση Σημίτη ΜΜΕ και δημοσιογράφων (δηλαδή της συντριπτικής τους πλειοψηφίας...) άρχισε



Αθήνα, 12 Μαρτίου 1997

Αγαππητέ κ. Πρόεδρε
Στην δεύτερη συνεδρίαση διατυπώθηκαν συνοπτικά οι παρακάτω θέσεις για το πόρισμα της ad hoc Επιτροπής:

- Ο Χάρης Καστανίδης επέμεινε στην ανεξάρτητη διοικητική αρχή εφ' όσον οι προμήθειες και τα έργα αφορούν συνολικά το δημοσιο τομέα, επιστημαίνοντας μάλιστα ότι θα διευκόλυε μια διαδικασία που θα ξεκινούσε από το επίπεδο Υπουργού - Υπουργικού Συμβουλίου, Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΣΕΠΕ.
 - Ο Γιώργος Ρωμάτος προβληματίστηκε όσον αφορά το ρόλο του ΣΕΠΕ, γνωμοδοτικό ή αποφασιστικό; Τόνισε μάλιστα ότι αν θέλωμε ένα όργανο που θα κάνει μια επικύρωση επί της ουσίας, τότε θα έκοιμε εμπλοκές και είναι επικίνδυνο.
 - Ο Χρήστος Βερελής υποστήριξε ότι οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές δημιουργούν προβλήματα (στελέχωση) και τάχθηκε με τις διαδικασίες της Βουλής (Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας).
 - Ο Γιάννης Ανθόπουλος τάχθηκε υπέρ του εξωτερικού ελέγχου, αν το ζητήσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
 - Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης υποστήριξε ότι η ρύθμιση πρέπει να γίνεται ad hoc - Ελεγκτικό Συνέδριο - Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
- Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπήρξε μια ξεκάθαρα ομόφωνη θέση.
Εκτιμώ ότι το πρόβλημα που έχει ανακύψει πρέπει να συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

μία εκστρατεία απαξίωσης του Χ. Καστανίδη, με διαρροές και δημοσιεύματα για καθυστέρησης στο έργο του υπουργείου του και άλλες απάσεις...

- Ο Καστανίδης, αντιληφθείς το παιχνίδι που παιζόταν, με νέα επιστολή του στον Κ. Σημίτη, στις 30 Αυγούστου 1997, **υπέβαλε την παραίτησή του.**
- Ο Κ. Σημίτης **διόρισε στη θέση του τον... κατάλληλο άνθρωπο, δηλαδή τον Τάσο Μαντέλη!**
- Ο Χ. Καστανίδης προέβη σ' αυτήν την πράξη, να δώσει δηλαδή στη δημοσιότητα τις επιστολές που είχε αποστείλει στον Κ. Σημίτη κατά το κρίσιμο διάστημα απ' το φθινόπωρο του 1996 μέχρι τον Αύγουστο του 1997, οπότε και οδηγήθηκε στην παραίτηση, μετά την επιστολή που απέστειλε ο Σημίτης στη Βουλή εν όψει της συζήτησης του πορισματος της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο της Siemens, με την οποία ο πρώην πρωθυπουργός υπερασπιζόταν τις συμβάσεις που είχαν υπογραφεί με τη Siemens επί πρωθυπουργίας του, ασκούσε κριτική στις τότε προτάσεις Καστανίδη, και άφηνε και έμμεσους υπαινιγμούς εναντίον του. Έτσι, έπειτα από 15 χρόνια, δεν ήρθαν στο φως μόνο οι τότε επιστολές που παραπέμπουν σε ένα δυσώδες και διαπλεκόμενο παρασκήνιο.

Ήρθαν στο φως κυρίως οι **ευθύνες Σημίτη στην εξέλιξη του μέγιστου σκανδάλου της Siemens.**

Έτσι ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τη διερεύνηση αυτών των ευθυνών του από Προανακριτική Επιτροπή, που θα είναι ένα νέο σκάνδαλο αν δεν συγκροτηθεί!

Έπειτα από 15 έτη...

«Θα ήταν διαφορετικό το μέλλον του τόπου και η θωράκιση της δημοκρατίας, αν τότε είχαμε αποδεχθεί μια διαφορετική λειτουργία στο καθεστώς των δημοσίων προμηθειών. Οι συνέπειες υπήρξαν σκληρές. Δεν μίλησα επί 15 χρόνια. Αισθάνομαι βαριά την ιστορική ευθύνη να ενεργήσω, ως οφείλω», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στη Βουλή ο Χ. Καστανίδης.

Ενώ η αντίδραση των άλλων κομμάτων και ειδικά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν... βραδυφλεγής. Η ΝΔ έδειξε να αιφνιδιαζέται απ' τις δραματικές εξελίξεις. Αρχικά, διά του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου Κ. Τζαβάρα ζήτησε να διακοπεί η συνεδρίαση προκειμένου να μελετηθεί το περιεχόμενο των επιστολών. Αλλά αυτήν την πρόταση την απέρριψε ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος!

Στη συνέχεια η ΝΔ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία:

- Τονίζει ότι έπειτα από 15 χρόνια ο Χ. Καστανίδης αποκάλυψε τις πραγματικές διαστάσεις της τότε παραίτησής του.
- Τον εγκάλει εμμέσως ότι δεν κατέθεσε αυτά τα στοιχεία στην Εξεταστική Επιτροπή εδώ και έναν χρόνο.

- Εκτιμά ότι με τον τρόπο του ο υπουργός Δικαιοσύνης ομολογεί ότι **εκείνες οι αποφάσεις του Κ. Σημίτη οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Siemens.**
- Υπογραμμίζει ότι επιβεβαιώνεται το πόρισμα της ΝΔ για τις ευθύνες του Σημίτη και των κυβερνήσεων του σχετικά με το σκάνδαλο της Siemens.

Και απειλητικά τηλεφωνήματα

Σημειώνεται ότι υπέρ της περαιτέρω διερεύνησης του σκανδάλου της Siemens τάχθηκαν κατά τη συζήτηση της Παρασκευής όλα τα κόμματα, διά των ομιλητών τους. Ενώ προκάλεσε αίσθηση η αποκάλυψη του βουλευτή της ΝΔ Γρ. Αποστολάκου, ότι «**πάνω από 5-6 βουλευτές μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής δέχονταν απειλητικά και υβριστικά τηλεφωνήματα!**»!

Ο Σημίτης ξεχνά και... ζητά και τα ρέστα!

Πάντως η προαναφερθείσα εξέλιξη ήταν απότοκος εν πολλοίς της επιστολής Σημίτη της περασμένης Τετάρτης, με την οποία ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε ότι αφενός ξεχνά εύκολα και αφετέρου ζητά και τα ρέστα. Μάλιστα εμμέσως ζητά να του... αποδοθούν εύσημα τόσο για την περίοδο της πρωθυπουργίας του, όσο και ειδικά για τους χειρισμούς του για το σκάνδαλο της Siemens!

Αυτό προκάλεσε πολύ. Και πολλούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και παλιοί του συνεργάτες επεσήμαιναν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε για άλλη μια φορά ότι:

- Παραμένει πάντα **μίζερος.**
- **Ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του.**
- **Μόνο για την υστεροφημία του νοιάζεται.**
- **Είναι και ακάριστος, αφού σε μια μακροσκελή επιστολή «λησμονεί» να κάνει έστω μία αναφορά σε κυβερνήσεις πριν από τις δικές του, αν και ήταν απ' το 1981 επιφανές μέλος τους.** Εκθειάζει δηλαδή τις... δικές του κυβερνήσεις, σαν να λέει «δοξάστε με», και αγνοεί άλλες κυβερνήσεις του κόμματός του! Επίσης δείχνει να λησμονεί, όταν εκθειάζει τα πεπραγμένα του, τα διάφορα σκάνδαλα που «φύτρωσαν» επί των ημερών του, με κυρίαρχο αυτό του χρηματιστηρίου...

Όταν μάλιστα ακόμα και συνεργάτες του, όπως για παράδειγμα ο Θ. Παγκάλος, ομολόγησαν ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης τετραετίας Σημίτη «**διαλίσαμε τη χώρα!**»! Αλλά και στις αντιδράσεις του γύρω από καταγγελίες και αποκάλυψεις για συνεργάτες του, επίσης «**ξεχνά!**» ότι ήταν πολύ καθυστηρημένος.

As πούμε, κράτησθηκαν οι αποκάλυψεις της «Καθημερινής», τότε, περί των φορολογικών «διευκολύνσεων» του Γ. Παναγιώτη προς το ζεύγος Νταλάρα, για να τον απομακρύνει. Ενώ τον **Τ. Μαντέλη** τον κράτησε κοντά του, δίπλα του. Τον τοποθέτησε μάλιστα, το 1997, στη θέση του παραϊπθένους Χ. Καστανίδη!

Έβαλε δηλαδή τον... κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, αφού ο Μαντέλης αποκαλύφθηκε, πολύ αργότερα βέβαια, ότι πήρε... χορηγία απ' τη Siemens, ενώ επί ημερών Μαντέλη στο υπουργείο Μεταφορών υπεγράφησαν κρίσιμες συμβάσεις μεταξύ ΟΤΕ και Siemens!

Η μήπως ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να πιστέψουμε, για να πάμε σε ένα άλλο μείζον θέμα, ότι δεν γνωρίζει πόσο... κόστιζαν οι -πολυτελείστες- εκλογικές αναμετρήσεις και με τι λεφτά γίνονταν; Ποιος δηλαδή... πλήρωσε το μάρμαρο;

Εκτός αν λειτουργεί στη λογική του «**εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι!**»;



Αθήνα, 30.8.1997

Αγαππητέ Πρόεδρε,
Αμέσως μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και σήμερα το πρωί όλος ο τύπος, σας εμφανίζει να ασκείτε κριτική για καθυστερήσεις στο κυβερνητικό έργο και μάλιστα κατά συγκεκριμένων υπουργών. Η «**αναπαράσταση**» και η **είδηση γίνεται με τον ίδιο, ομοιόμορφο τρόπο** ώστε να μη μου καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι συγκεκριμένα κέντρα με μεθοδευμένο τρόπο και προφανή επίδωξη επιχειρούν να δημιουργήσουν εντύπωση για το ποιο είναι οι υπαίτιοι ολιγωριών και δυσχεράνεσως της κυβερνητικής δράσης.

Η επιχείρηση αυτή, άλλωστε, άρχισε εδώ και λίγο καιρό με διαρροές πληροφοριών και επιλεγμένα δημοσιεύματα στον τύπο, πάντοτε από τους ίδιους κύκλους τους οποίους γνωρίζω καλά.

Κύριε πρόεδρε,
Γνωρίζετε ότι από χρόνια έχετε τη φιλία μου και την εκτίμησή μου. Στο όνομά της και σήμερα ακλόνητη παραμένει, επιτρέψτε μου να υπερασπισθώ, όπως και σε άλλες δυσμενέστερες στιγμές στο παρελθόν έπραξα, την επηρέεια και τις αρχές μου υποβάλλοντας σε σας την παραίτησή μου από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Με αγάπη
Χάρης Καστανίδης



Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 1997

Αγαππητέ Αλέκο,
Ο νομικός μου σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου μου παρέδωσε το προσχέδιο νόμου «**Ελεγχος της διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και έργων.**» Στο προσχέδιο έχει ενσωματώσει τις παρατηρήσεις που έγιναν από τα Υπουργεία, στο μέτρο που συμβιβάζονταν με τον επιδιωκόμενο στόχο.

Διαβάζοντας το προσχέδιο άρχισα να αμφιβάλλω αν ο δρόμος που ακολουθούμε είναι σωστός.

.....
Σε παρακαλώ αφού σου παραδώσει ο Κ. Παπαδημητρίου τα αναγκαία χαρτιά να συγκαλέσεις την Επιτροπή Θεσμών και να πάρεις τις τελικές αποφάσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο προτεινόμενος θεσμός είχε εξαγγελθεί και μάλιστα ως σωτήρια παρέμβαση.
Με φιλία
Κ. Σημίτης