

■ Σε μία εποχή όπου τα λαϊκά εισοδήματα πιέζονται από πληθωρισμό και απαξίωση του ευρώ, η λύση αναδύεται ως Αφροδίτη μέσα από μία θάλασσα δυσφορίας και απελπισίας. Τέλος το ευρώ! Ζητήστε από τον εργοδότη σας να σας πληρώνει με κουπόνια ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε τώρα για σιγουριά με εξασφαλισμένη απόδοση, που αντέχει ακόμα και στις συναλλαγματικές μετατροπές. Πώς ήταν παλιά τα ομόλογα ΕΤΒΑ; Κάτι τέτοιο. Έχεις λεφτά; Γύρισέ τα τώρα σε κουπόνια ΠΑΣΟΚ.

■ Μέχρι, βέβαια, να εμφανιστούν και κουπόνια άλλου χρώματος. Τότε σχηματικά η πολιτική ζωή θα πάρει τη διάσταση που της αξίζει, θα διαμορφωθεί η τελική εικόνα. Τα κουπόνια χρησιμοποιούνται όπως τα χαρτονομίσματα στη Μονόπολη, όπου ο παίκτης αγοράζει κουτάκια, χτίζει κατά βούληση και μόνο αν ατυχήσει, συναντά το τετράγωνο που λέει «Πήγαινε κατευθείαν στη φυλακή».

■ Φαντάσου τώρα να είσαι νεολαίος του Κινήματος και να βγαίνεις στο δρόμο για την οικονομική εξόρμηση. Θα σου απαντάει ο παππούς ότι εντάξει, θέλει να δώσει κάτι, αλλά σήμερα είναι κλειστή η τράπεζα στα νησιά Κέιμαν και δυσκολεύεται.

■ Το χειρότερο είναι άλλο. Να είσαι εργάτης σε φάμπρικα της

Siemens στη Γερμανία, να στέγνω-σες το λαρύγγι σε συγκεντρώσεις του ΠΑΚ και να έχεις σπάσει τον κουμπαρά σου για την οικονομική ενίσχυση του κόμματος...

■ Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα μεταφυσικά, γιατί αναπόφευκτα μας οδηγούν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, ευθεία όπως μπαίνουμε και λίγο αριστερά, στο σημείο όπου φέρεται ότι αναπαύεται ο Ανδρέας Παπανδρέου. (Η επιφύλαξη εκπορεύεται από τις αφίσες που έχουν κατακλύσει την Αθήνα και μας δείχνουν ότι για ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας απλώς λείπει, κάπου έχει πεταχτεί και επανακάμπει συντόμως.) Ο Γιώργος μπροστά στο μνήμα με τη Δήμητρα εκ δεξιών του. Και να ακούει ο μακαρίτης το «Σήκω, Ανδρέα, να τους δεις», το ξανασκέφτεται και αλλάζει πλευρό.

■ Ο Γιώργος με πολύ ωραίο μαύρο κοστούμι. Η Δήμητρα φοράει επίσης μαύρα με ένα τεράστιο κολιέ από άσπρες πέρλες. Ωραίες, μοντέρνες εμφανίσεις. Αν μη τι άλλο, τα (πάσης φύσεως) μνημόσυνα των πρώην προέδρων του ΠΑΣΟΚ είναι το trend των ημερών.

Extra Terrestrial
exter@e-tipos.com

Σχολιάστε: www.e-tipos.com/blogs



Θηριωδίες στο Σουδάν

Κατακόρυφα έχουν αυξηθεί οι σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος γυναικών στο Νταρφούρ του Σουδάν. Οι περισσότερες, μεταξύ των οποίων και πάρα πολλά ανήλικα κορίτσια, πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας την ώρα που έχουν βγει προς αναζήτηση καυσόξυλων, προκειμένου να μαγειρέψουν το μεσημεριανό. Οι βιασμοί στους καταυλισμούς της περιοχής είναι πλέον μια από τις κύριες έγνοιες του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, παρόλο που οι τοπικές κυβερνήσεις και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, η κατάσταση φαίνεται ότι επιδεινώνεται.

www.e-tipos.com/multimedia



Η ατάκα

Θέλουμε λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους"

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΕΣ



Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το λέει και το τραγούδι: «Και τότε ρίξαν τον κλήρο να δούνε ποιος - ποιος - ποιος θα φαγωθεί». Ο κλήρος έπεσε στον Θόδωρο Τσουκάτο. Ανήμερα των γενεθλίων του πήγαν να τον θυσιάσουν σαν την Ιφιγένεια. Με αυτοπεποίθηση αντέστρεψε τη θυσία: «Εγώ το κανόνισα, αλλά τα λεφτά πήγαν στο κόμμα».

Η εκδοχή του Τσουκάτου δείχνει πιθανότερη. Γιατί μια εταιρία να δώσει ένα εκατομμύριο μάρκα σε ένα πρόσωπο που δεν μετείχε στην κυβέρνηση; Δείχνει πιο λογικό ότι η πρόθεσή της ήταν να «ενισχύσει» το κόμμα.

Ιφιγένεια

Πολλοί βιάστηκαν να «δώσουν» τον Τσουκάτο, ακόμη κι ο Σημίτης - που για μια φορά ακόμη στάθηκε στο ύψος του. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε - έστω και τώρα; Η δήλωσή του ήταν του τύπου: «Μπα, γίνονταν τέτοια πράγματα;». Αυτό τουλάχιστον έγινε και ο Τσουκάτος ήταν αυτός που το διαχειρίστηκε και το λέει. Η άλλη εκδοχή έχει στο φόντο ότι στα κόμματα δεν ρέει μαύρο χρήμα.

Αν κι έχουν να μιλήσουν χρόνια, Σημίτης και Τσουκάτος βρίσκονται ξανά στην ίδια βάρκα. Η σχέση τους δεν έχει αλλάξει από τότε που ο «στρατηγός» τον έφτασε στην κορυφή του κόμματος με δράσεις του παρασκηνίου, αλλά

χημεία μεταξύ τους δεν υπήρχε. Ήταν ο αστός της Αναγνωστοπούλου και ο γιος του μπακάλη απ' το Λεωνίδιο.

Με συναίσθηση των πραγμάτων ο Τσουκάτος σηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου του. Όσοι στηρίζονταν πάνω του την εποχή της παντοδυναμίας του κρατούν τις λόγχες. Θα τον παρακολουθούν με αγωνία αύριο που θα πάει στον ανακριτή και θα ποντάρουν στη ρήση του Ευαγγελίου: «Άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δύναται σώσαι».

glakopoulos@e-tipos.com



23/6
23/6

