

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «ΧτΚ»

Η κοινωνία υιοθετεί τα μη κρατικά πανεπιστήμια

σελ. 12



Η ΧΩΡΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ



Του ΠΩΡΓΟΥ ΤΡΑΓΚΑ

Να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη

σελ. 64

Κυριακή 22 Ιουνίου 2008 • Αριθ. φύλλου 429 • Τιμή 2 €



Με τη βούλα 250.000 ανδρών η πιο σέξι της Αυστραλίας

σελ. 49

Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, πέφτεις στο περιβάλλον του

Ο βούρκος του Σημίτη



Έσπασε το απόστημα με τις μίζες της SIEMENS και τις διαδρομές προς τη Χαριλάου Τρικούπη



Τη μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν για το «περιβάλλον» του πρώην πρωθυπουργού οι αποκαλύψεις όσον αφορά στην υπόθεση της Siemens, μετά τις δηλώσεις του θόδωρου Τσουκάτου, που έβαλε «φωτιά» στην τότε Χαριλάου Τρικούπη, καθώς σπάει πλέον το απόστημα και φανερώνεται ο... βούρκος του Κώστα Σημίτη. Ταυτόχρονα, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να βγουν τα πάντα στο φως, σύμφωνα και με τη θέση που κρατεί και ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

σελ. 4-7



Προ των πυλών η νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση

σελ. 43

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ



Φορολογικά μέτρα υπέρ επαγγελματιών

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

σελ. 24



ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Κόκκινος συναγερμός για τις φωτιές

ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ

σελ. 11, 42

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ΧΩΡΑ

Καλοκαίρι 2008

2008

Στα μπαλκόνια του Ιονίου

σελ. 29-36

Διαγράφει ό,τι θυμίζει... Σημίτη

Ολοι στην πυρά! Ο Γιώργος Παπανδρέου μετά τη διαγραφή Σημίτη έδειξε ότι θα «τελειώσει» όλους εκείνους που πρωταγωνίστησαν επί κυβερνήσεων του πρώην πρωθυπουργού!

Του **ΣΠΥΡΟΥ ΝΑΝΝΟΥ**

Οι τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση SIEMENS δείχνουν πλέον καθαρά πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να απεγκλωβιστεί από το παρελθόν και όλους εκείνους που το θυμίζουν καθώς φέρεται έτοιμος να πάρει τα κεφάλια των μελών του εκσυγχρονιστικού μπλοκ! Και όχι μόνο.

Το πρώτο βήμα με τη διαγραφή Σημίτη έγινε. Και είναι πλέον ορατό σε όλους πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαγράφει ότι θυμίζει... τον πρώην πρωθυπουργό!

Ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκίνησε την προσπάθεια να απεγκλωβιστεί. Δείχνει καθαρά πως θέλει να «σβήσει» το αμαρτωλό παρελθόν, αυτό που δεν τον άφηνε να προβεί σε ενέργειες που θα δυνάμωναν το κόμμα. Ο Ασκός του Αιόλου άνοιξε. Και όπως λένε στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και θα βγουν στη σέντρα όλοι εκείνοι που τον υπονόμειαν. Ίσως τώρα γίνει πράξη το σύνθημα οπαδών του κόμματος: «Γιώργο, προχώρα, άλλαξέ τα όλα».

Είναι έτοιμος να διαγράψει τους χειρισμούς του πρώην πρωθυπουργού στα κρίσιμα εθνικά θέματα που ζημιώθηκαν ως χώρα, τα προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας, τα δημόσια οικονομικά, τις «μαύρες τρύπες», το τεράστιο έλλειμμα, την εφιαλτική διόγκωση του δημοσίου χρέους, το μεγάλο βρώμικο «κόλπο» της Σοφοκλέους, το ελεεινό παιχνίδι με την αφαίρεση του θρησκευματος από τις ταυτότητες, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που στήριξε και ευνόπηε σκανδαλωδώς, τους Ολυμπιακούς των 20 δισεκα-



Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει την υποστολή της ελληνικής σημαίας από τα Ίμια, το άθλιο φιάσκο με τον Οτσαλάν στην Κένυα και τη Συμφωνία της Μαδρίτης για... συνδιαχείριση στο Αιγαίο



Θόδωρος Τσουκάτος και Τάσος Μαντέλης είναι δύο από τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού που φέρονται εμπλεκόμενοι στην υπόθεση Siemens

Προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από το βεβαρημένο παρελθόν κάνει τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

τομμυρίων ευρώ και την ατέλειωτη στρατιά των δύο εκατομμυρίων νεόπτωχων

Ελλήνων που άφησε πίσω του. Όλα όσα έχουν συμβεί επί κυβερνήσεων του πρώην πρωθυπουργού, σιγά-σιγά έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η αρχή έγινε με την υπόθεση SIEMENS όπου άρχισαν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας συνεργάτες του Κώστα Σημίτη, όπως τα ονόματα του Θόδωρου Τσουκάτου και του Τάσου Μαντέλη. Θυμίζουμε πως ο

πρώτος ήταν ο «στρατηγός» και ο δεύτερος ήταν γραμματέας του Πολιτικού Συμβουλίου.

Δεν ξεχνάμε

Το έχει ξαναγράψει η «ΧτΚ». Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει τι ακριβώς έγιναν επί κυβερνήσεων Σημίτη. Θυμάται τι έγινε με την υποστολή της Ελληνικής Σημαίας από τα Ίμια και το δημόσιο «ευχαριστώ» του προς τις ΗΠΑ,

που άνοιξαν τον δρόμο για να διεκδικεί η Τουρκία «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο. Θυμάται το άθλιο φιάσκο με τον Οτσαλάν στην Κένυα και τον διασυρμό της Ελλάδος. Θυμάται τη Συμφωνία της Μαδρίτης για... συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Θυμάται την πλήρη αδράνειά του στις 120 αναγνωρίσεις των Σκοπίων από ισάριθμες χώρες με την ψευδεπίγραφη συνταγματική ονομασία

τους. Θυμάται τη βιομηχανία των παράνομων ελληνοποιήσεων και τον δεύτερο γύρο της Σοφοκλέους με τη χειραγώγηση του δείκτη με τις παρεμβάσεις της ΔΕΚΑ καθώς και τις άλλες μεθοδεύσεις που στόχο είχαν την νόθευση και την αλλοίωση του αποτελέσματος των εκλογών του 2000. Θυμάται πως πριν την ένταξη στην ΟΝΕ προχώρησε στην υποτίμηση της δραχ-

Δεν ξεχνάει τον «πόλεμο» από εκδοτικά συγκροτήματα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δείχνει πως δεν μπορεί να ξεχάσει τον πόλεμο που δέχτηκε από συγκεκριμένα εκδοτικά συγκροτήματα, τα ίδια που υποστήριζαν ανέκαθεν τον Κώστα Σημίτη, τα ίδια που και αυτές τις ημέρες έχουν βγει με σημαίες υπέρ του με αφορμή τη διαγραφή. Και φέρεται αποφασισμένος να μιλήσει για όλους και για όλα, με ονοματεπώνυμο! Απλώς πρέπει να θυμίσουμε ορισμένες φράσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για

αυτά τα συγκροτήματα για να δείτε τον πόλεμο που δεχόταν. Είχε πει τα εξής: «Δεν θα υποκύψουμε σε εξωθεσμικά κέντρα. Δεν θα συμβιβαστούμε μαζί τους. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και θα παραμείνει Κίνημα Λαού. Έκφραση του Λαού. Είμαι εδώ για να το εγγυηθώ. Από τις 12 του Νοέμβρη θα βαδίσουμε ξανά στον ιδρυτικό μας δρόμο. Θα είμαστε και πάλι το λαϊκό και κοινωνικό ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ, που θα υπερασπίζεται την αυτονομία του, από κάθε εξωθεσμικό κέντρο. Ε-

χθρός της αυτονομίας της πολιτικής, δεν είναι μόνο τα διαπλεκόμενα, αλλά και εκείνοι που τα υπηρετούν. Εμείς, θέλουμε και παλεύουμε για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπερασπιζόμαστε την ανεξαρτησία τους, απαιτούμε όμως και ο κάθε επιχειρηματίας ή το όποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, να σέβεται και τη δική μας αυτονομία. Όσοι μέχρι σήμερα προσπάθησαν να χειραγωγήσουν το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται ότι τώρα στρέφουν τις ελπίδες τους στη

διάλυσή του. Γι' αυτό και αναπαράγουν εικόνες που δεν είναι αντιπροσωπευτικές της πραγματικότητας, πληγώνουν όμως τους φίλους μας και απαξιώνουν την πολιτική σημασία του διακυβεύματος της 11ης Νοεμβρίου. Δεν θα τους κάνουμε το κατίρι. Θα τους στενοχωρήσουμε. Θα μείνουμε πιστοί στις αξίες και την ιστορική κληρονομιά του κινήματός μας. Θα τους δώσουμε τη νέα πνοή που χρειάζεται για να ξανακάνουμε νικηφόρα την πορεία μας».



μής, από την οποία φρόντισαν να επωφεληθούν οι «μυημένοι». Θυμάται τι ακριβώς έγινε τις ημέρες του Ωνασείου. Θυμάται τις... αποπομπές του από τον Ανδρέα Παπανδρέου! Θυμάται πως έδωσε το κόμμα στον Γιώργο Παπανδρέου παραμονές των εκλογών όταν είδε πως το ΠΑΣΟΚ ήταν 15 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Θυμάται την αντίδρασή του στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπου ζήτησε την αντικατάσταση του Γιώργου Παπανδρέου και τελικά επενέβη ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης για να σώσει τα προσχήματα... Όλα αυτά, ο ελληνικός λαός δεν τα ξεχνάει. Ειδικά, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σαφώς και τα θυμούνται πολύ καλά. Και οι περισσότεροι, ζητούν πλέον να έρθουν όλα στη φόρα! Ζητούν από τον Γιώργο Παπανδρέου να βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο και να «τελειώσει» όλους εκείνους που έβλα-

Ο Γ. Παπανδρέου είναι έτοιμος να διαγράψει τους χειρισμούς του πρώην πρωθυπουργού στα εθνικά θέματα

ψαν το Κίνημα με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορεί να ορθοποδήσει, όπως δείχνουν ξεκάθαρα και οι δημοσκοπήσεις. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα την Παρασκευή, κατά την επίσκεψή του Γιώργου Παπανδρέου στον Πειραιά, την... έδρα του πρώην πρωθυπουργού. Εκεί οι ψηφοφόροι του κόμματος ζήτησαν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προχωρήσει στην κάθαρση του κόμματος και να διώξει όλα τα λαμόγια, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, που έφεραν το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δυσμενή για τα σημερινά δεδομένα κατάσταση. Και μάλιστα, όπως είναι στο πλάι του και όλοι που θα αντισταθούν, θα βρεθούν απέναντί τους!

Το 2007 πωλήθηκαν 35.000 σήματα «παιδί στο αυτοκίνητο».

Γι' αυτό, μπαμπά μην τρέχεις!

Η ασφάλεια είναι σημαντική για όλους μας. Γι' αυτό, με τα προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργούμε υπεσύγχρονες υποδομές μεταφορών που μας οδηγούν σε λιγότερο χρόνο και με ασφάλεια στον προορισμό μας.

Γ' ΚΠΣ 2000 - 2006: Ένα πρόγραμμα ολοκληρώνεται με επιτυχία.
ΕΣΠΑ 2007 - 2013: Μία νέα εποχή ξεκινά.
 Αφορά ολόκληρη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες.
 Για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, για την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.

Ποιότητα Ζωής Για Όλους

Θα «τελειώσει» κι άγρια στελέχη

Ετοιμος να «κόψει» και άλλα κεφάλια είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν θέλει κάθε φορά που προσπαθεί να «στριμώνει» την κυβέρνηση κάποιοι προκαλούν εσωστρέφεια και γκρίνια.

Φέρεται εξάλλου αποφασισμένος για μια νέα μάχη με συγκεκριμένα εκδοτικά συγκροτήματα που βρήκαν αφορμή και μιλούν ξανά για γένεση ενός νέου πολιτικού φορέα ενώ καλούν εμμέσως πλην σαφώς τον Ευάγγελο Βενιζέλο να βγει στο προσκήνιο...

Από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν μια σειρά από παρεμβάσεις για τον Γιώργο Παπανδρέου με σκοπό φυσικά να υποστηρίξει την κίνησή του να διαγράψει τον Κώστα Σημίτη που συνεχώς τον προκαλούσε.

Να εξηγήσει και να καταλάβουν οι ψηφοφόροι του κόμματος πως δεν διάλεξε εκείνος να μπει το κόμμα σε νέα εσωστρέφεια αλλά ο ίδιος ο τέως πρωθυπουργός που παραδόξως, όποτε το Κίνημα έκανε σκληρή αντιπολίτευση, έβρισκε... αφορμές για να «αλλάξει την ατζέντα» προς όφελος της κυβέρνησης και εναντίον του κόμματος το οποίο υπηρέτησε και υπηρετεί, αν και τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει το δρόμο της απομόνωσης.

Συνεντεύξεις

Αμέσως και για να μην δημιουργηθούν... παρεξηγήσεις, ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε συνεντεύξεις προαναγγέλλοντας πως θα «τελειώσει» κι άλλα στελέχη.

Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων είπε τα εξής: «Πρέπει να τελειώσουν τα αστεία! Πρέπει να τελειώσουν οι αντιλήψεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ όπου μπορεί ο καθένας να σηκώνει μπαϊράκι». Και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους λόγους που τον ώθησαν να διαγράψει τον Κώστα Σημίτη: «Αυτό που με ενόχλησε ιδιαίτερα είναι ότι φύγαμε από την ατζέντα της καθημερινότητας και πήγαμε αλλού χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο.

Σέβομαι την άποψη του Κώστα Σημίτη, όμως θα μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο αντί να υπήρχε δημόσια σύγκρουση που όπως είπατε εσείς οι δημοσιογράφοι, ήταν η επικύρωση ενός πολέμου!.. Δεν ήμουν εγώ αυτός ο οποίος προκάλεσε τη σύγκρουση, αλλά ήμουν αναγκασμένος να απαντήσω».

Αναφέρθηκε σε όλους εκείνους που μιλούν για νέα κόμμα: «Δεν με αφορούν, δεν μας αφορούν. Το ΠΑΣΟΚ πήρε τις αποφάσεις του με τον πιο δημοκρατικό τρόπο στις 11 Νοεμβρίου και μετά με το Συνέδριό του. Προχωράμε μπροστά για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας».



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει να αντιμετωπίσει και τα εκδοτικά συγκροτήματα που θέλουν στο προσκήνιο τον Ευάγγ. Βενιζέλο

Στην ερώτηση εάν κάποιοι του ροκανίζουν τη θέση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν κατηγορηματικός: «Το θέμα δεν είναι προσωπικό και δεν είναι θέμα αμφισβήτησης ή όχι του Γιώργου Παπανδρέου. Εγώ εξελή-

«Εγώ δεν είμαι υπέρ των διαγραφών, αηλιά ούτε, όμως, και θα αφήσω να συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γ. Παπανδρέου

γην στις 11 Νοεμβρίου κι έχει τελειώσει το θέμα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Όμως αυτό το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί, είναι ένας κλεφτοπόλεμος, όπου ο καθένας θα σηκώνει τη σημαία του, όταν εμείς έχουμε σοβαρά προβλήματα - όταν λέω «εμείς», εννοώ όλη η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες. Και περιμένουν, και ελπίζουν στο ΠΑΣΟΚ, και θέλουν το ΠΑΣΟΚ, και θέλουν την εναλλακτική λύση, και αυτήν θα προσφέρουμε».

Διαγραφές

Για τις διαγραφές, όπως προαναφέρθηκε, άφησε ανοιχτό το... παράθυρο: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα και είμαι ο πρώτος που έχω παλέψει για την εμ-

βάθυνση της δημοκρατίας στο κόμμα μας. Με ανοιχτές διαδικασίες και ανοιχτές συζητήσεις.

Για μένα, αυτό είναι οξυγόνο, είναι η ανάγκη ενός προβληματισμού για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε καλύτερα τον Ελληνικό λαό, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα προβλήματα, να είμαστε σίγουροι ότι οι λύσεις τις οποίες προτείνουμε δεν είναι απλώς κάποιες θεωρητικές και ακαδημαϊκές ή φιλοσοφικές προσεγγίσεις, αλλά είναι προσεγγίσεις πρακτικές, ρεαλι-

στικές και αποτελεσματικές. Όμως, άλλο αυτό, άλλο μια κοινή αγωνία συζητήσεων μέσα στις διαδικασίες τις δημοκρατικές που έχουμε, και άλλο η προσωπική διαφοροποίηση, η οποία γίνεται δημόσια και γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος υποσκάπτει, υπονομεύει τη συνοχή και τη συνεχή πορεία του Κινήματός μας. Εγώ δεν είμαι υπέρ των διαγραφών, αλλά ούτε όμως και θα αφήσω να συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα».

Ευθύνες

Στη συνέχεια ανέφερε πως το 2004 ανέλαβε όχι το δακτυλίδι, αλλά βαριές ευθύνες: «Πρώτα απ' όλα, πολλοί μου το έχουν πει αυτό και πολλές φορές κι εγώ το έχω συζητήσει με φίλους και άλλους πολιτικούς για τις πράξεις μου και τις αποφάσεις μου τότε. Οι αποφάσεις μου τότε ήταν αποφάσεις να αναλάβω το ΠΑΣΟΚ ίσως στην πιο δύσκολη ιστορική του στιγμή. Στην πιο δύσκολη στιγμή, διότι δεν ήταν ούτε ένα νέο κόμμα που άρχισε με ενθουσιασμό και ρομαντισμούς, ούτε ήταν και σε μια κυβερνητική ουσιαστικά θέση, να αναλάβω πρωθυπουργός της χώρας, για να αποδείξω ποια είναι η δική μου πολιτική. Όμως ανέλαβα αυτές τις ευθύνες. Δεν ήταν ένα δακτυλίδι, ήταν βαριές ευθύνες.

Τις ανέλαβα και τις αναλαμβάνω, για να βοηθήσω, όχι το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός. Το ΠΑΣΟΚ για εμένα είναι ένα εργαλείο του Ελληνικού λαού, για να πάει μπροστά η χώρα, όπως ήταν και παλαιότερα, έτσι είναι και σήμερα, έτσι θα είναι και αύριο».

Αναφέρθηκε εξάλλου και για τα... βήματα που έχει κάνει ο Βενιζέλος τους τελευταίους μήνες: «Πρώτα

απ' όλα, την ενότητα την εγγυώνται οι δημοκρατικές μας διαδικασίες και εμείς έχουμε, ως κόμμα πιστεύω, τις πιο ανοιχτές.

Και βεβαίως την ενότητα εγγυώνται και τα εκλεγμένα όργανα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου, εγγυώμαι την ενότητα.

Πιστεύω ότι και η απόφαση την οποία συζητήσαμε με τον κ. Βενιζέλο, να μην προχωρήσει στη δημιουργία ενός Ομίλου και να ενταχθεί ομαλά μέσα στις λειτουργίες του Κινήματος, μετά από την εκλογική μας αυτή αναμέτρηση και με τον Κώστα Σκανδαλίδη, νομίζω ότι ήταν ακριβώς μια θετική στάση, η οποία δημιουργεί και αυτή τη δυναμική της συνεταγμένης μας πορείας όλων των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ» Τόνισε εξάλλου πως δεν τον ενδιαφέρει ποιος συναντάει ποιον, ερωτηθείς για τη συνάντηση που είχε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με στελέχη του κόμματος μετά την διαγραφή Σημίτη: «Δεν με ενδιαφέρει ποιος συναντάται με ποιον. Είναι δικαίωμα, ο οποιοσδήποτε να συναντάται με οποιονδήποτε.

Το αποτέλεσμα μετράει. Και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια συνεταγμένη πορεία του ΠΑΣΟΚ».