

όπως βολεύει η στιγμή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης αποτέλεσαν επανάληψη του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή όμως η επανάληψη δεν είναι επαρκής.

Οι προγραμματικές δηλώσεις πρέπει να προχωρούν πέραν από ένα προεκλογικό πρόγραμμα. Οφείλουν να περιέχουν ένα έστω και γενικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, να παρουσιάζουν την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τι κάνουμε πρώτο, τι κάνουμε δεύτερο, πότε το κάνουμε, να αναδεικνύουν έτσι την αλληλουχία των μέτρων. Όλα αυτά είναι αυτή τη φορά περισσότερο επίκαιρα από κάθε άλλη φορά, γιατί λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων τώρα θα γίνουν πολλές άμεσες δαπάνες, οι πόροι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους στόχους και οι άλλοι στόχοι θα πρέπει να επιδιωχθούν μετά. Το πότε και πως ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερα. Παραμένει όμως άγνωστο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Οι προγραμματικές δηλώσεις είναι ή οφείλουν να μετατρέπουν το πρόγραμμα εξαγγελιών των εκλογών σε ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης. Αυτό που παρουσιάστηκε δεν ικανοποιεί. Ήταν η συνηθισμένη απαρίθμηση του τι επιδιώκεται. Η επανάληψη του προεκλογικού προγράμματος δεν γεννά την βεβαιότητα ότι όλα αυτά που επιδιώκονται πρόκειται να γίνουν. Μάλλον ενισχύει την αμφιβολία ότι δεν πρόκειται να γίνουν.

Ορισμένες απορίες της προεκλογικής περιόδου εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι πάντα έντονες. Δεν ακούσαμε τίποτα στις προγραμματικές δηλώσεις για το ποιο είναι ο πόρος που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή του προγράμματος, που θα εξευρεθούν. Δεν ακούσαμε ο περιορισμός της κρατικής σπατάλης -οι λέξεις της Κυβέρνησης- τι ποσό θα φθάσει. Τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που επαγγέλονται η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά ισχύουν πάντα; Δεν ακούσαμε πως η οικονομία αυτή, πάνω από την οποία πλάνωνται αυτή τη στιγμή οι απειλητικές επιπτώσεις της καμένης γης -μόνιμο προεκλογικό μοτίβο της Νέας Δημοκρατίας- θα πετύχει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από το 5%.

(ΧΑ)

Δεν ακούσαμε πώς για πρώτη φορά παγκόσμια η Νέα Δημοκρατία θα συμβιβάσει καμένη γη με ρυθμό ανάπτυξης 5%. Δεν ακούσαμε πώς -και όλοι εσείς, κύριοι συνάδελφοι, το ξέρετε- ενώ η Νέα Δημοκρατία μάς διαβεβαίωνε εδώ και τέσσερα χρόνια ότι θα υπάρξει ύφεση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τώρα ξαφνικά διαπιστώνουμε και ακούμε ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα υπάρχει και περισσότερη ανάπτυξη. Δεν ακούσαμε και δεν καταλάβαμε πολλά άλλα, πώς συμβιβάζονται για παράδειγμα οι προεκλογικές εξαγγελίες για ίδρυση σαράντα περίπου νομικών προσώπων και υπηρεσιών με το πρόγραμμα κατάργησης των νομικών προσώπων και υπηρεσιών. Τι θα γίνει από τα δύο; Βέβαια, το τι θα γίνει θα το διαπιστώσουμε στο μέλλον. Φοβάμαι όμως ότι αυτά που θα διαπιστώσουμε θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ελέχθησαν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τρόπος παρουσίασης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας ακολούθησε την πρακτική της αντιπολιτευτικής και εκλογικής της επιχειρηματολογίας. Όλα τα κακά είναι φαινόμενα διαχείρισης και η Νέα Δημοκρατία θα κάνει μια πιο αποτελεσματική και πιο γρήγορη διαχείριση. Ένα όμως είναι απολύτως βέβαιο, το αν η κοινωνία σε ορισμένα σημεία δεν λειτουργεί σωστά αυτό δεν οφείλεται βέβαια μόνο στη διαχείριση. Οφείλεται κυρίως στις λύσεις των προβλημάτων που έχουν κατά καιρούς δοθεί, στους συμβιβασμούς, στις πολιτικές που επιβάλλουν τα οργανωμένα ή μη συμφέροντα ή διάφορες κοινωνικές ομάδες. Η πολιτική είναι αποτέλεσμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Οφείλεται αυτό που υπάρχει σε πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια τα οποία αγνοούν οι προγραμματικές δηλώσεις και θέλει να αποσιωπά η Νέα Δημοκρατία.

Παραδείγματος χάριν, η Νέα Δημοκρατία ήταν ιδιαίτερα σιωπηλή για θέματα που μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις. Γι' αυτό και η σιωπή της στα θέματα της παιδείας. Όπως αναφέρθηκε, το μόνο συγκεκριμένο μέτρο που ακούσαμε ήταν η δημιουργία πανεπιστημίου αστυνομικών υπαλλήλων, προφανώς, για να ακολουθήσουν και πανεπιστήμια εκκλησιαστικών σπουδών για τους ιερείς και στρατιωτικών σπουδών για τους αξιωματικούς και εν τέλει έτσι γελοιοποίηση του πανεπιστημιακού θεσμού.

Η σιωπή της Νέας Δημοκρατίας είναι ανησυχητική. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε να εισαγάγει μιας νέας μορφής αξιολόγηση των πανεπιστημίων μετά από μακρύ κοινωνικό διάλογο. Η Νέα Δημοκρατία είχε συνταχθεί με τις εκπροσωπήσεις των πανεπιστημιακών που δεν ήθελαν αξιολόγηση των πανεπιστημίων. Στήριξε τότε τη συντηρητική συμπεριφορά, γιατί μ' αυτόν τον τρόπο στήριζε την αναταραχή ενάντια στην κυβέρνηση. Η αξιολόγηση όμως είναι αναγκαία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν ακούσαμε στις προγραμματικές δηλώσεις οτιδήποτε σχετικά με την αξιολόγηση των πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν μπορεί να ξεπεράσει τις αντιδράσεις των συμμάχων του τότε, τις συνεχιακές νοοτροπίες, τη στάση πολλών μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας που δεν θέλουν να υπόκεινται σε κανενός είδους λογαριασμό. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά άλλα παραδείγματα, παραδείγματος χάριν για το ΕΣΥ, την ασφάλεια της μείωσης της φορολογίας των φυσικών προσώπων, ενώ οι προγραμματικές δηλώσεις είναι σαφέστερες σχετικά με τις επιχειρήσεις.

Οι προγραμματικές δηλώσεις -αυτό είναι το συμπέρασμα- αποφεύγουν να μας πληροφορήσουν για τις κοινωνικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης. Όμως, αυτές υπάρχουν. Τα μέτρα της Κυβέρνησης, άμα τα διαβάσουμε με το τι σκοπούν, προειδοποιούν ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι χρειάζεται ενίσχυση των εχόντων, χρειάζεται ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ότι κατεστημένα και συντηρητικά συμφέροντα στην παιδεία και αλλού δεν αποτελούν γι' αυτήν ιδιαίτερο πρόβλημα, ότι οι κύριες αιχμές της νέας πολιτικής, όπως η οικονομική πολιτική, το φορολογικό σύστημα, η κατ' αυτήν επανίδρυση του κράτους δεν αποβλέπουν κυρίως σε μια δικαιότερη κοινωνία, που αυτός πρέπει να είναι ο στόχος στην Ελλάδα.

(ΡΝ)

Από τις προγραμματικές δηλώσεις προκύπτει η εικόνα μιας κυβέρνησης που έχει μόνο πρόβλημα με τη διαχείριση και όχι με αυτό που αφορά την πολιτική, τις κοινωνικές δομές και λειτουργίες.

Εμείς αντίθετα πιστεύουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα όραμα διαφορετικής λειτουργίας της κοινωνίας και συνεχούς μεταρρύθμισης για να συνεχίσει την πορεία προόδου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κλείσω, μια κοινωνία πρέπει να αλλάξει συνεχώς για να αποφεύγει την καθυστέρηση.

Χρειάζεται να επιδιώξει συνεχώς την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι πηγαινουμε μπροστά, με σχέδιο, πρόγραμμα και σοβαρότητα για ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η κοινωνία το έχει καταλάβει και η κοινωνία γι' αυτό απαιτεί να μην ακούει εικόνες αλλά να βλέπει έργο. Δυστυχώς όπως φαίνεται από τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, η Κυβέρνηση ιδιαίτερη σημασία στην εικόνα. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, θα εργαστούμε αποφασιστικά όπως ανέφερε και ο κ. Παπανδρέου, ώστε να προσπίσουμε τις κατακτήσεις των προηγούμενων ετών, να πιέσουμε ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει το δρόμο της με συνέπεια, με σοβαρότητα, να συνεχίσει για την πρόοδο, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για περισσότερη δημοκρατία, για αλλαγή και μεταρρύθμιση, για μια δικαιότερη κοινωνία. Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ννα Μπενάκη - Φαρούδα): Ο Υπουργός Οικονομίας για μια σύντομη παρέμβαση, έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ (Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια πολύ σύντομη παρατήρηση σε αυτά που ακούσαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Σημίτη.

Μας είπε ότι δεν άκουσε το πού θα βρούμε τους πόρους για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, στις προγραμματικές δηλώσεις ανέφερε ρητά από πού θα

βρούμε τους πόρους. Και σήμερα στην ομιλία μου έδωσα και τα ποσά τα οποία προβλέπουμε να εξοικονομήσουμε και από την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και από την καταστολή της σπατάλης στο δημόσιο και από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Ο κ. Σημίτης δεν τα άκουσε, πιθανώς γιατί δεν ήταν εδώ ή γιατί δεν ήθελε να τα ακούσει. Θα τα επαναλάβω λοιπόν. Θα εξοικονομούμε χρόνο με το χρόνο σε ετήσια βάση από αυτές τις τρεις πηγές περίπου 1,3% έως 1,5% του ΑΕΠ. Στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε εξασφαλίσει πάνω από 4% έως 4,5% του ΑΕΠ. Σε σημερινούς όρους αυτό το ποσό, σε σημερινά ευρώ, κυμαίνεται μεταξύ 6,5 και 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτούς τους πόρους θα εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση του προγράμματός μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας για ανάπτυξη, για απασχόληση και για κοινωνική συνοχή.

Δεν ακούσατε, είπατε, κύριε Σημίτη. Αν δεν ακούσατε, ας ρωτάγατε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (□να Μπενάκη - Φαρούδα): Το λόγο εξήτησε η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για μια παρέμβαση.

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Από τους Βουλευτές των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης άκουσα πολλές φορές το ερώτημα ή και την ανοικτή αμφισβήτηση αν η Κυβέρνηση θα αποδειχθεί φερέγγυα και άξια να εφαρμόσει αυτά που θέτει στις προγραμματικές της δηλώσεις.

Εμείς βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Εμείς θα είμαστε πραγματικά πολύ ευτυχείς και ικανοποιημένοι, αν ο λαός, το λαϊκό κίνημα παρεμποδίσει την Κυβέρνηση να εφαρμόσει τις προγραμματικές της δηλώσεις.

(SX)

Διότι ο βασικός άξονας και τα περισσότερα συστατικά στοιχεία των προγραμματικών δηλώσεων είναι αντιλαϊκά. Μακάρι οι προγραμματικές δηλώσεις να μείνουν ανενεργές και ανεφάρμοστες. Μόνο έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί για το λαό.

Θα ήθελα να απευθυνθώ βεβαίως στην Κυβέρνηση και να ζητήσω από τον Πρωθυπουργό -δεν ξέρω αν θα το κάνει στην τελική του ομιλία- να πάρει συγκεκριμένη θέση και όχι αυτές τις γενικές και αφηρημένες δήθεν ανθρωπιστικές θέσεις που έχουμε ακούσει τόσα χρόνια, για το μεγάλο ζήτημα που περνάει σε μία νέα φάση και όξυνση, το Παλαιστινιακό.

Μετά τη δολοφονία του θρησκευτικού ηγέτη της Χαμάς, δολοφονία προσχεδιασμένη για να δημιουργήσει ένα νέο κύκλο έντασης και αίματος, η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να τοποθετηθεί μονόπλευρα υπέρ των Παλαιστινίων και του Παλαιστινιακού λαού. Πρέπει να μπει ένα τέρμα σε αυτές τις γνωστές τοποθετήσεις που έχουμε ακούσει χρόνια τώρα να εξισώνεται ο θύτης και το θύμα και να δίνονται αυτές οι υποκριτικές και άκρωσ επικίνδυνες συμβουλές ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές πρέπει να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης. Εδώ ή είσαι με τους Παλαιστινίους ή είσαι με το Ισραήλ και τους Αμερικανούς.

Πρέπει μάλιστα η ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες να πάρει καθαρή θέση όσο την αφορά πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση θέση με την πολιτική των ίσων αποστάσεων απέναντι στις δύο πλευρές είναι πολιτική σφαγιασμού κυριολεκτικά των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού που δοκιμάζεται καθημερινά και θα δοκιμαστεί στο άμεσο μέλλον ακόμα χειρότερα.

Δεύτερον, ζητούμε από τον Πρωθυπουργό να πάρει σαφή και καθαρή θέση για το ζήτημα αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ στη βάση των απαιτήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες έχουν εκδηλωθεί όχι μόνο τώρα αλλά και επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Δεν μας εφησυχάζει καθόλου η τοποθέτηση ότι ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα υπάρχει αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων για να μην προκαλέσουμε παραδείγματος χάριν τους τρομοκράτες. Όταν λέμε ότι δεν πρέπει να αποσταλεί στρατιωτικό σώμα, εννοούμε ότι δεν πρέπει και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζουμε ότι σκόπιμα η ελληνική Κυβέρνηση τοποθετείται αφηρημένα ότι δε θα σταλεί στρατιωτικό σώμα και παραλείπει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό με τη θέση "ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες".

Υπογραμμίζουμε ακόμα ότι υπάρχει δέσμευση και της προηγούμενης κυβέρνησης και στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και στην πρόσκληση του NATO να παίξουν ρόλο στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων πριν ακόμα συμβεί το μακελειό της 11ης του Μάρτη στην Ισπανία.

Θέλουμε να θέσουμε δύο ζητήματα τα οποία άπτονται και των προγραμματικών δηλώσεων και όλης της πορείας. Το ένα από αυτά μάλιστα έχει και άμεση σχέση με τη μόχη των Ευρωεκλογών που είναι μπροστά μας.

Υπογραμμίζω ότι εδώ οι κοινοβουλευτικές ομάδες, ας το πω έτσι, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έχουν θέσει αυτό το ζήτημα και στο παρελθόν. Είναι, όμως, εντελώς επίκαιρο τώρα που αν θέλετε συμπληρώνονται 44 χρόνια από τότε που άρχισε η πρώτη συζήτηση για τη χρησιμότητα ή όχι και τη σκοπιμότητα ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχουν κλείσει, αν δεν κάνω λάθος, 23 χρόνια από την επίσημη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιο είναι το ερώτημα: Τελικά υπάρχει αποτίμηση και καταγραφή του ισοζυγίου ανάμεσα στις κοινοτικές εισροές -γίνεται λόγος για πακτωλό, εν πάση περιπτώσει- με τη μορφή Κοινοτικών Προγραμμάτων Στήριξης ή με άλλους τρόπους, των εισροών εν πάση περιπτώσει κοινοτικών ποσών στην Ελλάδα και των αποτελεσμάτων;

(BM)

Ποιο είναι το ισοζύγιο χρηματικά ή και ουσιαστικά; Θετικό ή αρνητικό; Εμείς έχουμε απάντηση. Εδώ όμως χρειάζεται μια συνολική καταγραφή. Ούτε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ το έχουν κάνει -έκαναν πολιτικές καταγραφές που βεβαίως ήταν ανάλογες με τη θέση που είχε το ΠΑΣΟΚ για την πλήρη ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση- ούτε η Νέα Δημοκρατία προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο.

Θα φέρω ένα παράδειγμα: Έχουμε σημαντικές εισροές στην αγροτική οικονομία. Εδώ όμως πρέπει να συνυπολογιστεί ότι αυτές οι εισροές έχουν αρνητικά αποτελέσματα στη δυνατότητα να παράγουν στην Ελλάδα εκείνα τα αγροτικά προϊόντα που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα και που μπορεί να αποτελέσει και συγκριτικό πλεονέκτημα στις εξαγωγές. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα πάρα πολλά ποσά που μπήκαν στην αγροτική παραγωγή με το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο στον τομέα των αγροτικών προϊόντων, στον τομέα της διατροφής και των άλλων προϊόντων;

Να δοθεί, παραδείγματος χάρι, ένας απολογισμός. Δεύτερο, τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Μπήκαν χρήματα. Ποιοι τα πήραν;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ (Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Ανέλαβα με πλήρη συναίσθηση και των ευκαιριών και των δυσκολιών, αλλά ανέλαβα και με την πίστη ότι η ελληνική οικονομία και κοινωνία έχουν μεγάλες δυνατότητες. Πιστεύω ότι στη χώρα υπάρχουν μεγάλα αναπτυξιακά αποθέματα, πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την προώθηση μιας πιο ανταγωνιστικής και ισχυρής οικονομίας, ενός πιο αποτελεσματικού κράτους, μιας πιο δίκαιης οικονομίας.

Οι προγραμματικές δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, επιβεβαιώνουν ότι η Κυβέρνηση που αναδείχθηκε στις 7 Μαρτίου έχει και το σχέδιο και τη θέληση και τη στρατηγική για να πετύχει αυτούς τους στόχους.

Για να υλοποιηθούν βεβαίως αυτές οι δυνατότητες χρειάζεται μια νέα οικονομική πολιτική, μια πολιτική συνεπής και αξιόπιστη για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, που είναι οι τρεις μεγάλοι στόχοι της Κυβέρνησής μας.

Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής και εγώ αλλά και ολόκληρη η Κυβέρνηση, αν η κατάσταση της οικονομίας ήταν αυτή, που προσπάθησαν να παρουσιάσουν τις τελευταίες δύο ημέρες ο αρχηγός και τα στελέχη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αν είχαμε πράγματι μια ισχυρή οικονομία, αν δεν είχαμε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, αν δεν υπήρχαν τα μεγάλα προβλήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αν δεν υπήρχαν τα μεγάλα και κοινωνικά προβλήματα στην περιφέρεια της χώρας, αν δεν υπήρχαν οι μεγάλες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση δεν είναι αυτή που περιγράφουν ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τα στελέχη της Κυβέρνησης που απήλθαν.

□ Άλλωστε αν τα πράγματα ήταν έτσι όπως τα περιγράφουν δεν θα είχαν αποδοκιμασθεί τόσο έντονα στις εκλογές της 7ης Μαρτίου.

Η κατάσταση της οικονομίας, που αφήνουν ως παρακαταθήκη είναι ιδιαίτερα προβληματική. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής σε σχέση με το παρελθόν και μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που κληρονομούμε.

Τα προβλήματα στην οικονομία είναι και πολλά και μεγάλα. Χωρίς να μηδενίζουμε τίποτα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας δυστυχώς έχει το χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Πορτογαλία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος του 2002, όπου υπάρχουν οριστικά στοιχεία, το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας, που είναι ο καλύτερος δείκτης του βιοτικού επιπέδου, βρισκόταν στο 70,9% του μέσου όρου των δεκαπέντε. Συγκριτικά με τους δεκαπέντε η χώρα δεν έχει κάνει καμία σχεδόν πρόοδο από το 1980, όταν έγινε μέλος της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Και τότε στο 70% βρισκόμασταν. Ενώ άλλες χώρες εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία της ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια για να βελτιώσουν θεαματικά το βιοτικό τους επίπεδο, εμείς με ευθύνη του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης παραμείναμε ουραγοί.

(TR)

'Ακουσα τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να προσπαθεί να τεκμηριώσει τα περι ισχυρής οικονομίας αναφερόμενος στο ρυθμό μεγέθυνσης. Είναι γεγονός ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης συγκαλύπτει κάπως τα προβλήματα.

Ζήτησα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να μου κάνουν μια ρεαλιστική εκτίμηση για το πού βρίσκεται αυτός ο ρυθμός μεγέθυνσης. Για το 2003 η εκτίμηση είναι ότι ο ρυθμός ήταν 4,2%, όχι 5% όπως αναφέρει η Αντιπολίτευση και αντίστοιχη είναι η πρόβλεψη που γίνεται και για το 2004. Δυστυχώς όμως οι ρυθμοί αυτοί δεν οφείλονται ούτε στην εξωστρέφεια ούτε στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Για παράδειγμα οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν το 2003 μόνο κατά 1,6%, όταν οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,2%.

Οι ρυθμοί μεγέθυνσης σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με τον κατασκευαστικό τομέα. Σχετίζονται με την ολοκλήρωση ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, κάποιων μεγάλων έργων στο λεκανοπέδιο που είχαν καθυστερήσει επί πολλά χρόνια, κάποιων έργων που τα είχε σχεδιάσει αρχικά η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σχετίζονται με τα ίδια τα Ολυμπιακά Έργα που ολοκληρώνονται παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις και σχετίζονται και με την αύξηση της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης. Και οι τρεις αυτοί παράγοντες έχουν οδηγήσει σε μια επιτάχυνση στην οικοδομική δραστηριότητα και σε συνακόλουθη άνοδο του ΑΕΠ. Ωστόσο η άνοδος αυτή είναι στρεβλή και δεν διαχέεται στο σύνολο της οικονομίας. Υπάρχουν κλάδοι που υστερούν, μεγάλες κοινωνικές τάξεις που πλήττονται και οι περιφέρειες της χώρας παραμένουν καθυστερημένες. Επιπλέον δε και οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι προσωρινοί και δεν εγγυώνται τη συνέχιση της ανάπτυξης στο μέλλον καθώς μάλιστα οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν ημερομηνία λήξεως τη φετινή χρονιά. Για παράδειγμα η Ερευνητική Ένωση στις τελευταίες προβλέψεις που κάνει -και θα δημοσιοποιηθούν σε λίγες μέρες- για την ελληνική οικονομία, εκτιμά ότι εάν δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2005 θα μειωθεί από το 4,2% στο 3,3%.

Υπάρχει επιπλέον ένας παράγων, το Γ Κοινωνικό Πλαίσιο Στήριξης που ήδη έχει σημειώσει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις λόγω της απελθούσης κυβέρνησης και που λόγω των νέων κοινοτικών κανόνων δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορούμε να αναπληρώσουμε πλήρως αυτές τις καθυστερήσεις στο μέλλον διότι υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί.

Η μεγαλύτερη όμως απόδειξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αποτυχίας του μείγματος της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια είναι η κατάσταση στην ανεργία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η ανεργία το 2003 ήταν κατά μέσο όρο 9,5%. Ανάλογες είναι και οι εκτιμήσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώνω ότι παρά την ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μέσο ποσοστό ανεργίας των δεκαπέντε δεν έχει ξεπεράσει το 8%. Με 8% εκείνοι

σε ύφεση, με 9,5% εμείς σε υποτιθέμενη ανάπτυξη.

Η διατήρηση της ανεργίας στη χώρα μας στα επίπεδα του 10% για μια δεκαετία τώρα -γιατί για μια δεκαετία βρισκόμαστε στο 10%- έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και υποδηλώνουν το τεράστιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας το οποίο κληρονομούμε.

Εκτός από την ανεργία και το χαμηλό βιοτικό επίπεδο σε σχέση με τους εταίρους μας κληρονομούμε δύο ακόμη μεγάλα προβλήματα: Τις μεγάλες ανισότητες και την κακή κατάσταση των δημοσίων οικονομικών. Το ποσοστό των Ελλήνων που ζουν με εισόδημα κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας μετά τις κοινωνικές παροχές, είναι 20%. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά μέσο όρο στους δεκαπέντε το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15%. Το πρόβλημά μας είναι ότι το κοινωνικό κράτος δεν φέρνει αποτελέσματα. Μόνο το 2% των νοικοκυριών ξεφεύγει από το όριο της φτώχειας μετά τις κοινωνικές παροχές όταν κατά μέσο όρο στους δεκαπέντε το αντίστοιχο ποσοστό είναι τετραπλάσιο, είναι 8%.

(ST)

Οι πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελληνικές. Η Ήπειρος με κατά κεφαλήν εισόδημα ίσο με το 47% του μέσου όρου των "15" είναι η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυτική Ελλάδα με 51% του μέσου όρου των "15", η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη με 55% είναι από τις πιο φτωχές περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έρχομαι τώρα στο δημοσιονομικό πρόβλημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα οξύ. Είναι ίσως το μεγαλύτερο από τα προβλήματα που κληρονομούμε με την έννοια ότι η αντιμετώπισή του συνεπάγεται μεγάλους περιορισμούς για το σύνολο της οικονομικής μας πολιτικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία τρία χρόνια στα διαδοχικά αναθεωρημένα προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης αλλάζουν συνεχώς οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις για τα δημοσιονομικά μεγέθη. Το Δεκέμβριο του 2001 στο τότε πρόγραμμα προβλεπόταν αποκλιμάκωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο 90% του ΑΕΠ για το 2004. Σύμφωνα με το τελευταίο πρόγραμμα, η πρόβλεψη πήγε στο 98,5% -δηλαδή σχεδόν στο 100%- και οι τελευταίες εκτιμήσεις που έχουμε είναι πάνω από 100%.

Έχω ήδη ζητήσει από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκινήσουν τη δημοσιονομική απογραφή. Τα στοιχεία για το δημοσιονομικό χρέος και για τα ελλείμματα πρέπει να αποτυπωθούν με ακρίβεια, ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι πολιτικοί να γνωρίζουν πού βρισκόμαστε. Τα παιχνίδια με τους αριθμούς πρέπει να σταματήσουν. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης του Δεκεμβρίου του 2001 προέβλεπε πλεονάσματα στον Προϋπολογισμό. Το Δεκέμβριο του 2002 αυτά έγιναν ελλείμματα και τώρα έχουν επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο στις τελευταίες προβλέψεις που έχουν γίνει.

Θα ενημερώσω αναλυτικά τη Βουλή και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αποτελέσματα της απογραφής που έχουμε ξεκινήσει. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με την εικόνα που είχε φιλοτεχνηθεί. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2003 είναι περίπου διπλάσιο από την εκτίμηση του Προϋπολογισμού του περασμένου Δεκεμβρίου. Αγγίζει -αν δεν ξεπερνά- το 2,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αντί για 1,7% που ήταν η τελευταία εκτίμηση που είχε κάνει η απελευσθείσα Κυβέρνηση πριν από τις εκλογές. Αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα και για τον Προϋπολογισμό του 2004, ο οποίος ξεκινά τώρα από μία ιδιαίτερα δυσμενή βάση.

Θέλω να πω ευθύς εξαρχής ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα αντιμετωπιστεί. Θα αντιμετωπιστεί παρά τις μεγάλες δυσκολίες που συνεπάγεται η κατάσταση που κληρονομήσαμε. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας προκειμένου να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αποκλίσεις του Προϋπολογισμού του 2004 και να βάλουμε τις βάσεις για υγιείς, ελκρινείς και αξιόπιστους Προϋπολογισμούς από το 2005.

Η πολιτική που θα εφαρμόσουμε θα είναι αναπτυξιακή και κοινωνική. Κεντρικός μας στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη, μια ανάπτυξη για όλους, που να διαχέεται στην κοινωνία. Κεντρικός μας στόχος είναι η αύξηση της απασχόλησης, ώστε να μειωθεί η ανεργία, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας. Στόχος της πολιτικής μας είναι οι συναινετικές μεταρρυθμίσεις και όχι οι κοινωνικές συγκρούσεις. Με μετριοπάθεια, με κοινωνική συναίνεση, με κυβερνητική αποτελεσματικότητα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα εποχή για την οικονομία και για τη χώρα γενικότερα.

Οι κεντρικοί άξονες του οικονομικού μας προγράμματος για τα επόμενα χρόνια συνοψίζονται στα ακόλουθα: Πρώτον, επίτευξη υψηλού ρυθμού ανάπτυξης που να ξεπερνά το 5%. Δεύτερον, μείωση της ανεργίας κατά 2,5 με 3 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση της απασχόλησης από το 56,7% του συνολικού πληθυσμού που είναι σήμερα σε ποσοστό άνω του 60% μέχρι το τέλος της επόμενης τετραετίας.

ΚΑ

Τρίτος στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών με παράλληλη αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με ιδιωτική χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών υποδομής, με αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Και τέταρτος στόχος είναι η σύγκλιση των μισθών και των συντάξεων προς το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επόμενα 8 με 10 χρόνια.

Παράλληλα η πολιτική μας στοχεύει στο να υπάρχει για όλους τους πολίτες παροχή υψηλής ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και της εθνικής μας κληρονομιάς.

□μηση προτεραιότητα της πολιτικής μας θα είναι η ενίσχυση του δυναμισμού τομέων όπως ο κατασκευαστικός που συντηρούν την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, αλλά παράλληλα και το να δοθεί νέος

δυναμισμός σε τομείς όπου η Ελλάδα υστερεί παρά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Τομείς όπως ο αγροτικός, ο τουρισμός, μεγάλο μέρος της βιομηχανίας και του εμπορίου, η παραγωγή ενέργειας, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, είναι τομείς που μπορούν να δώσουν σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα μέσα από μια νέα πολιτική, μια πολιτική που θα προσελκύσει επενδύσεις και εγχώριες και ξένες και που θα δώσει νέα πνοή στην ελληνική περιφέρεια, μέσω μιας πολιτικής που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας και που πρέπει καθημερινά να αποδεικνύουμε -και θα το αποδεικνύουμε- ότι και τις στηρίζουμε και τις βοηθάμε να αναπτυχθούν. Κρίσιμος άξονας αυτής της νέας πολιτικής που θα εφαρμόσουμε είναι μια σταθερή και αξιόπιστη μακροοικονομική πολιτική. Και κεντρικά της στοιχεία είναι η διαφάνεια, η ουσιαστική εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματική και διαρκή μείωση του υψηλού δημόσιου χρέους. Η απογραφή όπως είπα ήδη έχει ξεκινήσει και θα αποκαταστήσει τη διαφάνεια στους λογαριασμούς του δημοσίου. Θα αποκαταστήσει την αλήθεια αναφορικά με τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τα χρέη, ώστε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί το δημόσιο χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα εξακολουθούν να απειλούν την οικονομία και απαιτείται μια πολιτική που θα αντιμετωπίσει την κυβερνητική σπατάλη, θα ανακόψει τον υψηλό ρυθμό αύξησης των τρεχουσών δαπανών του δημοσίου και θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο και λιγότερο σπάταλο κράτος.

Μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους από τον περιορισμό της κρατικής σπατάλης και αυτό για μας είναι προτεραιότητα.

Αναρωτήθηκε χθες ο Αρχηγός της Αξίωματικής Αντιπολίτευσης πού θα βρούμε τους πόρους για την πολιτική μας. Μόνο από τον περιορισμό της κρατικής σπατάλης εξοικονομούμε ετησίως πόρους που θα φθάνουν το 0,8% με 1% του ΑΕΠ. Μαζί με τους πόρους από την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής θα εξοικονομούμε ετησίως το ισόποσο του 1,3% με 1,5% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της τετραετίας σε ετήσια βάση θα έχει εξασφαλιστεί το ισόποσο του 4% με 4,5% του ΑΕΠ.

Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει 6,5 δισεκατομμύρια έως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σημερινά, που είναι οι πόροι με τους οποίους θα χρηματοδοτήσουμε τις πολιτικές μας.

Με αυτούς τους πόρους και με τους επιπλέον πόρους από την αναδιάρθρωση των κρατικών δαπανών θα κάνουμε την πολιτική μας πραγματικότητα.

Κεντρικό βέβαια στοιχείο της νέας πολιτικής που θα εφαρμόσουμε δεν μπορεί παρά να είναι ένα ριζικά διαφορετικό φορολογικό καθεστώς με κύρια χαρακτηριστικά την απλότητα, τη σταθερότητα, τη συνέπεια, τους χαμηλούς συντελεστές με τη φορολογία και κυρίως μια διαφορετική φιλοσοφία φορολογικών ελέγχων.

(PN)

Το φορολογικό σύστημα μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα και δικαιότερα. Συγκροτούμε ειδική επιτροπή για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Οι προτάσεις της επιτροπής θα τεθούν σε διάλογο και η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση της φορολογικής μεταρρύθμισης και του νέου αναπτυξιακού νόμου το φθινόπωρο. Οι δεσμεύσεις του προγράμματός μας θα τηρηθούν, δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν και με τη νέα διαρθρωτική πολιτική με στόχο να βελτιωθεί η μικροοικονομική ανταγωνιστικότητα της χώρας. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό παντού, σε όλες τις αγορές και στο τραπεζικό σύστημα, όπως χρειάζεται να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του χρηματιστηρίου. Ο εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ ισχυρών τραπεζικών ομίλων έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της οικονομίας. Στο χρηματιστήριο, όπως και σε άλλες αγορές οι ρυθμίσεις που θα επιβάλουμε θα είναι απλές και σταθερές. Και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις εποπτικές αρχές θα είναι έμπειρα και αξιόπιστα.

Ξέρουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μας συνοδεύουν και ελπίδες και αμφιβολίες. Στόχος μας είναι να δικαιώσουμε τις ελπίδες και να διαψεύσουμε τις αμφιβολίες. Γνωρίζουμε ότι η πολιτική είναι ομαδική υπόθεση. Η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής είναι υπόθεση ολόκληρης της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων. Είναι υπόθεση όλων μας παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές μας αφετηρίες. Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις σ'αυτή την Αίθουσα θα συμβάλουν στην προώθηση της υπόθεσης της οικονομίας με εποικοδομητική κριτική αλλά και με δημιουργικές προτάσεις. Εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και συνεργάσιμοι με όλους. Το να πετύχουμε εκεί που άλλοι απέτυχαν δεν είναι ούτε προσωπικό, ούτε απλώς κυβερνητικό στοίχημα. Είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

1% ΑΕΠ = 1,5 δις
Ευρώ
2003 περίπου