

Ο ελληνικός οικονομικός κύκλος



ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΣΙ

Σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή, σε πλήρη σύνθεση, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή, θα συζητήσει και εκτός απρόοπτου θα αποφασίσει την προαναγγελθείσα αυστηροποίηση της οικονομικής πολιτικής, η οποία κατά τα φαινόμενα θα ορίζεται από τη μεταφορά του ελέγχου των δημοσίων δαπανών στο υπουργείο Οικονομίας και από την επιβολή νέων φόρων στο κεφάλαιο και στην πολυπληθή ζώνη των επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών.

Η επιχειρούμενη στροφή αποδίδεται από την κυβέρνηση στη διεθνή οικονομική κρίση, στην επαπειλούμενη ύφεση και στις αρνητικές επιδράσεις που αυτή υποτίθεται ότι ασκεί στην ελληνική οικονομία.

Όμως τα προετοιμαζόμενα μέτρα, η περικοπή των δαπανών και η επιβολή των φόρων είναι ασύμβατα με πολιτικές διαχειρίσιμης της κρίσης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, σε περιόδους κάμψης του οικονομικού κύκλου, σε εποχές κατά τις οποίες εμφανίζονται

σημάδια ύφεσης, οι κυβερνήσεις δεν αφαιρούν δύναμη από τις μάχιμες και δημιουργικές δυνάμεις της οικονομίας.

Αντιθέτως, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να τις ενισχύσουν.

Συνήθως αυξάνουν τις επενδύσεις, τη ζήτηση των ασθενέστερων προσπαθούν να διατηρήσουν ενεργή και στη χειρότερη περίπτωση τηρούν στάση αναμονής, αποφεύγουν μέτρα και πολιτικές που θα επιτάχυναν τη βύθιση της οικονομίας.

Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να είναι αληθής η επίκληση της διεθνούς κρίσης. Τα επερχόμενα μέτρα και η σπουδή επιβολής τους δεν μπορεί παρά να απορρέουν από τη διαγραφόμενη δημοσιονομική κατάρρευση και την επαπειλούμενη από τις Βρυξέλλες επαναφορά του ταπεινωτικού καθεστώτος της επιτήρησης.

Προφανώς ο ελληνικός οικονομικός κύκλος έχει τις δικές του αναφορές, είναι ξεχωριστός και ίσως μοναδικός στην προηγμένη Ευρώπη.

Ορίζεται περισσότερο από τις εγχώριες συνθήκες παρά από τις διεθνείς. Κυριαρχείται από την αδυναμία ελέγχου των κρατικών δαπανών, από τη σπατάλη που, παρά τα αντιθέτως προπαγανδιζόμενα, θέριψε τα τελευταία χρόνια και βεβαίως από την επιδείνωση, σε πείσμα της μεταρρυθμιστικής ρητορείας, των διαρθρωτικών προβλημάτων της χώρας.

Το δυστύχημα είναι ότι ο ιδιαίτερα προβληματικός ελληνικός οικονομικός κύκλος συνέπεσε στην παρούσα συγκυρία με τη διεθνή κρίση, καθιστώντας το κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον εξαιρετικά δυσμενές και εν πολλοίς ατιθάσευτο.

Το πιθανότερο που θα συμβεί είναι ότι τα μέτρα που σήμερα αποφασίζει η Κυβερνητική Επιτροπή θα επιτείνουν την ατμόσφαιρα οικονομικής κάμψης και την κοινωνία θα εξαγριώσουν. Τα μέτρα αυτά καθεαυτά θα αυτοεξουδετερωθούν, η οικονομία θα «αδειάσει» και τα δημόσια ταμεία δεν θα γεμίσουν.

akarakousis@dolnet.gr