

ΚΥΡΙΑΚΗ με τον... πρωινό καφέ

Γράφει ο... ΚΑΦΕΤΖΗΣ

Ρήγας... «μπαστούνη»!

Θεόδωρος ο... Κοπρώνυμος!

Έπιασε... Τζάρι ο χαμηλός ΦΠΑ

ΘΑΥΜΑ! Θαύμα!... Την περασμένη Παρασκευή η Ντ. Μπακογιάννη έδωσε στη δημοσιότητα τα οικονομικά της Δημοκρατικής Συμμαχίας, όπου κατά μία... φοβερή σύμπτωση τα έσοδα είναι σχεδόν ίσια με τα έξοδα. Τα μεν έσοδα 146.896 ευρώ, τα έσοδα 150.000, να υπάρχουν δηλαδή και... κάτι φιλά στο ταμείο για τα καθημερινά έξοδα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λίστα με τα πρόσωπα που συνεισέφεραν οικονομικά για τις ανάγκες του νέου κόμματος, αφού σ' αυτά περιλαμβάνονται μόνον συγγενείς και πολύ στενοί φίλοι. Μεταξύ αυτών (εκτός από την Ντόρα) έδωσαν ο σύζυγός της Ισ. Κούβελος 12.000 ευρώ, η κόρη της Αλ. Μπακογιάννη 12.000 ευρώ, ο πρώην αντιδήμαρχος Αθηναίων Χρ. Ακριτίδης (6.000) κ.ά.

ΟΤΑΝ, πριν από μερικές εβδομάδες, ο Γ. Κωντογιάννης ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, αρνήθηκε να παραδώσει τη βουλευτική έδρα, διότι όπως υποστήριξε αυτή δεν ανήκει στη ΝΔ, αλλά στον... Κ. Καραμανλή και τον λαό της Ηλείας. Κι επειδή που να τρέχει στη Ραφήνα να την επιστρέψει, αποφάσισε να τη χαρίσει στη Ντ. Μπακογιάννη. Αντίστοιχα, ο Λ. Αυγενάκης, ο οποίος προσχώρησε στη Δημοκρατική Συμμαχία, ανέφερε ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στους πολίτες του Ηρακλείου που τον ψήφισαν. Τείνω να πιστέψω ότι οι εν λόγω βουλευτές έχουν μερδέμει τις εκλογές με το «X-factor» ή τον «Big Brother». Όπου οι τηλεθεατές με sms επιλέγουν ποιόν θέλουν να παραμείνει στο show. Διότι δεν θέλω να πιστέψω ότι η συγκεκριμένη... επιχειρηματολογία αποτελεί μια μικρή συμβολή στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται εσχάτως στη χώρα για την αναγέννηση της επιθεώρησης!

ΔΙΑΤΙ να το ΚΡΥΨΩΜΕΝ άλλωστε

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ... Η πρόθεση του Γ. Καμίνη για εξονυχιστικό έλεγχο των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής Κακλαμώνη «προσκούει», όπως πληροφορούμαι, στις... επιφυλάξεις αρκετών δημοτικών συμβούλων ανεξαρτητως παρατάξεων. Που -σπριμωτόν- ήταν και στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Πιθανολογώ ότι είναι που τους... άγγιξε το πνεύμα των εορτών και επιθυμούν να επικρατήσει κλίμα αγάπης και συναίνεσης στον πρώτο δήμο της χώρας. Για να μην προσκωρώσω στη φημολογία που αναπτύσσεται τις τελευταίες ημέρες στους διαδρόμους του δημοτικού, ότι οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι δεν επιθυμούν για προσωπικούς λόγους να... πέσει φως σε διάφορα υποθέσεις. Διότι, απλούστατα, είχαν κι εκείνοι μερίδιο στα «ρουσφέτια» της προηγούμενης τετραετίας. Και δεν ήταν λίγα...

ΔΕΝ ξέρω αν σας παρηγορεί, αλλά σας ενημερώνω ότι την πενταετία 2004-9 ανάλογα επιτυχημένη (με την ελληνική οικονομία) ήταν και η διαχείριση των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας. Από τον έλεγχο που -μετά... κόπων και βασάνων- γίνεται τους τελευταίους μήνες, προέκυψαν διάφορα ενδιαφέροντα ευρήματα. Όπως π.χ. ότι η Ρηγιλλης είχε «φορτωθεί» το κόστος λειτουργίας ενός μεγάλου αριθμού κινητών τηλεφώνων προσώπων που δεν είχαν καμία συμμετοχή στην καθημερινή λειτουργία του κόμματος. Σε ορισμένους άλλους μάλιστα πλήρωσε και τη βενζίνη για τα αυτοκίνητά τους. Ακόμη βρέθηκε ένας μεγάλος κατάλογος με πρόσωπα, στελέχη εικόζω, που αμείβονταν μέσω του Ινστιτούτου Δημοκρατίας. Και δεν ήταν η μοναδική λίστα... Ε, μ' αυτά και μ' αυτά τα ταμείον κατέληξε να είναι μείον...

Γιώργος - Ερντογάν κά «μαγειρεύουν» στο Αιγαίο. Τελικά, το... ψάρι βρωμάει απ' το κεφάλι!

Το ΖΙΖΑΝΙΟ

● ● ● Δεν εγκαταλείπει την πολιτική ο Καραμανλής. Παρών θα είναι στις εκλογές, όποτε γίνουν. Θα είναι, όμως μου είπε στενός συνεργάτης του, υποψήφιος. Εκλογές πάντως πρόωρες δεν βλέπει... Φοβάμαι ότι θα πέσει έξω... ● ● ● Αλλά μια και περί Καραμανλή ο λόγος. Τελικά ποιο ήταν το... παπαγαλάκι που είχε στο... κλουβί του όταν ήταν πρωθυπουργός και... κελαιοδούσε «απέναντι»; Το εντόπισε το περίφημο «Βαθύ λαρύγγι», που χαρά κι καλαμάρι κρατούσε... Έβα-

λε βέβαια και τη σάλτσα του, πρόσθεσε και τη δική του τη κολή ο ξάδελφος... Που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι έγινε ο Κώστας πρωθυπουργός, ενώ αυτός έπρεπε... Δεν τον έλεγαν όμως Καραμανλή... ● ● ● Συμμετοχών θσαν Μπουτάρης και Καμίνης. Αν και άθεοι κατά δήλωσή τους, πήγαν στην Εκκλησία για τη δοξολογία

του νέου έτους. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης όλο χαρές ήταν με τον Άνθιμο... ● ● ● Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη... Το παλιό αυτό τραγούδι μου θύμισες Γιώργο... Όλο βόλτες στο εξωτερικό είσαι... Σε βλέπω να παίρνεις σύνταξη πιλότου... ● ● ● Πόσοι Έλληνες κύριε πρωθυπουργέ, στους οποίους κόψατε τον μισθό, τη σύνταξη, το μεροκάματο, κουτσουρέψατε το δώρο, το επίδομα, έχασαν τη δουλειά τους, έκλεισαν το μαγαζί τους, είχαν την πρεμία, το κέφι, να χορεύουν ζειμπέκικο, όπως κάνατε εσείς; Καλά, όλον αυτό τον κόσημο, από τον οποίο ζητάτε

• Αληθεύει ότι κρατικοί λειτουργοί που κατέχουν ανώτατες θέσεις έχουν κόττερα; Είναι αλήθεια, κύριε Καπελέρη; Το ΣΔΟΕ έχει, όπως ακούω, και τα σχετικά αποδεικτικά;

μήνες τώρα θυσιές δεν τον σκεφτόκατε; Τι θα πουν βλέποντάς σας να τα σπάτε; ● ● ● Με φόντο το Καστελλόριζο ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό την αγχόννη, τη θηλιά του ΔΝΤ και των συνεταίρων μας... Με φόντο τη Σπινάλογκα ο Μιχάλης Καρχιμάκης προειδοποίησε τα λαμόγια τι τους περιμένει... Ας αρχίσει, λοιπόν, Μιχάλη, να μεταφέρει ο βαρκάρης στη Σπινάλογκα πρώτους αυτούς του χώρου σου... Εκείνους που είχε η Βάσος: ότι πολλοί δικοί μας επλούτισαν...

Παράλειψη του Σημίτη. Έπρεπε να πει ότι «ευχαριστούμε» (και) την Ευρώπη.

Ξέρετε πόσο κοστίζει στον δημόσιο κορβανά μια βόλτα κυβερνητικού στελέχους στην Αυστραλία, μαζί με τη διευθύντριά του; Μόλις... 17.185 ευρώ (με το αεροπλάνο της γραμμής, σε διακεκριμένη βέβαια θέση - μια και στο πρωθυπουργικό τζετ έχει κάνει... κατάληψη ο υπουργός Οικονομικών). Τζάμπα πράμα δηλαδή... Δεν ήξερα πάντως ότι ο υπουργός και ο υπηρουργός όταν βρίσκονται στο εξωτερικό παίρνουν και ημερησία αποζημίωση (εκτός έδρας δηλαδή...). Ο υπηρουργός πληρώνεται με 180 ευρώ την ημέρα(!), η κυρία διευθύντρια δικαιούται λιγότερα, κατά 30 ευρώ, δηλαδή 150 ευρώ. Με όλα τα έξοδα βεβαίως πληρωμένα...

Ποιος νομίζει ότι είναι;

ΠΟΙΟΣ εκπρόσωπος μικρού κόμματος απαιτεί η κάμερα της ΕΡΤ να πηγαίνει στο σπίτι του, ακόμη και στο εξοχικό, κάθε που αποφασίζει να κάνει δηλώσεις και να... ανατρέπει άρδην την πορεία των διεθνών εξελίξεων; Προ ημερών μάλιστα, το συνεργείο της κρατικής τηλεόρασης αναγκάστηκε να περιμένει δύο και πλέον ώρες έξω από το σπίτι του. Ο λόγος; Ο εν λόγω εκπρόσωπος... απολάμβανε το γεύμα του και δεν ήταν δυνατόν να διακόψει!

Τι... θυμήθηκε;

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή κάτι... χειρότερο; Ερωτηματικά προκάλεσε σύνομο σχόλιο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στην «Ελευθεροτυπία», με την υπογραφή της Μιάνιας Τεγοπούλου και υπό τον τίτλο «Κάτι μου θυμίζει»: «Κύριε πρωθυπουργέ, θυμάστε την υποτιθέμενη μη συμμετοχή σας στο σκάνδαλο Κοσκωτά»; Τι ακριβώς υπονοούσε η ιδιοκτήτρια της εφημερίδας, ποιο ακριβώς μήνυμα ήθελε να στείλει στον Γ. Παπανδρέου και με ποια αφορμή θυμήθηκε αυτήν τη στιγμή το σκάνδαλο Κοσκωτά; Εικασίες πολλές, αλλά συγκεκριμένη απάντηση καμιά. Γεγονός είναι πάντως ότι το σχόλιο προκάλεσε ανησυχίες πολλές και αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ υπουργών, αλλά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει και συνέχεια τις επόμενες ημέρες...



Παραλίγο... 2.500 δρχ.!

Εντάξει, οι τιμές επιβαρύνονται με 8% λόγω δώρου Χριστουγέννων. Αλλά και πάλι! Για έναν ελληνικό καφέ και για ένα καπουτσίνο, πολλά δεν είναι; ΥΓ.: Τουλάχιστον, στην περίπτωση αυτή «το δώρο» δεν κόπηκε!

ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΕΠΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΑΦΜ:099943457 ΔΟΥ:ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΛ.:210-8143415	
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΙ/ΓΕΝΝΩΝ 8% ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 16-12-10 ΜΕΧΡΙ 15-01-11	
ΤΡΑΠ. 0179 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ CAPPUCINO	2,70 11 4,32 11
ΝΟΜ. ΑΠΟΔ.	7,02

- Πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στην ιστορία της Βραζιλίας. Έτσι κι αν τον προηγούμενο τον λένε... Λούλα!
- Να συντονίσει ο... «βρωμόλογος» την προσπάθεια για το ευρωμόλογο, Γιώργο

✓ Να τρέξεις εκεί, στα ματωμένα χώματα, όπου εξόρισε ο Κεμάλ Ατατούρκ χιλιάδες Μικρασιάτες, όχι για να τιμήσεις, κύριε πρωθυπουργέ, τη γη την ποτισμένη με αίμα ελληνικό, αλλά για να παρσστείς στην ετήσια σύνοδο των τούρκων πρέσβων, όπου ήταν και ο Ερντογάν, ε, αυτό δεν το φανταζόταν ούτε ο πιο... διεστραμμένος ελληνικός νους, παιδί μου... Τι άλλο, Γιώργο μου, ήταν η παρουσία σου στο Ερζερούμ από εξαγνισμό, αθώωση της τουρκικής εκείνης θηριωδίας; Ποιος ο λόγος της συμμετοχής σου, Γιώργο μου; Ποιος άλλος από τον καλλωπισμό του διενθούς προφίλ του τούρκου πρωθυπουργού; Χωρίς μάλιστα το παραμικρό αντάλλαγμα, να πάρεις ένα χειροποιαστό βήμα υποχώρησης στις διεκδικήσεις τους, που αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία. Γιώργο, ανησυχώ, φοβάμαι ότι έρχονται τα χειρότερα μ' αυτήν την πολιτική σου, που δεν βλέπω να έχει την παραμικρή «κόκκινη γραμμή»...

Τα 'μαθες τα νέα πατέρα;

Τα Φράκτα στον Έβρο θέλει ο Παπούτσις. Πάει φαίνεται για... «καγκελάρης»!

✓ Τι κατηγορείς τον αντιπρόεδρό σου, Γιώργο μου, ότι έχει διεφθαρμένους τους πολίτες; Άδικο έχει; Τι περισσότερο είπες ο κακομοίρης ο Θόδωρος από αυτό που είπες πει στον Γιούνκερ και στον Μπαρόζο, τον Νοέμβριο του 2009, ότι κυβερνάς μια διεφθαρμένη χώρα; Ο πρώτος διάδρας εσύ δεν είσαι, παιδί μου; Τι πέσατε να τον φάτε τον Πάγκαλο; Την πολιτική σας εφαρμόζει ο άνθρωπος...

✓ ΜΕ... άδεια χέρια έφυγε από το Παρίσι ο Γ. Παπανδρέου, καθώς δεν κατάφερε να πείσει τη γαλλική πλευρά να άρει τις αντιρρήσεις της για την έκδοση του ευρωμολόγου. Ενδεικτικό του κλίματος είναι και το γεγονός ότι αυτήν τη φορά ο έλληνας πρωθυπουργός δεν... κατάφερε να δει τον Ν. Σαρκοζί, περιορίστηκε σε μια συνάντηση με τον γάλλο ομόλογο του Φρ. Φιγιόν, ο οποίος ούτως η άλλως δεν παίρνει αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, το... σημαντικό «Φόρουμ», όπως το

«Όταν στο δημόσιο βάζεις τον κοπρίτη...», είπε ο αντιπρόεδρος. Όταν όμως, ο κοπρίτης εκλέγεται βουλευτής και γίνεται, μάλιστα, υπουργός;

καρκτηρίζε η προπαγάνδα του Μαξίμου, στο οποίο μίλησε ήταν απλώς μια εκδήλωση που οργάνωσε ένα υπουργείο ανάλογο αυτού που έχει η Μπριμπιλιά εδώ και τίποτα περισσότερο. Επιλήψιμο για τον κ. Παπανδρέου θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση όχι μόνο πήραν μέρος και εκπρόσωποι εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας πολεμικών εξοπλισμών αλλά και έδωσαν τα πάντα για την προβολή τους. Προφανώς περιμένουν να τα πάρουν πολλαπλάσια.

✓ Είδες πατέρα, είμαι ο σημαντικότερος Έλληνας του 2010. Πρώτος, με 34,6%, με 9 μισάδες πίσω τον Μίκη και τρίτον και καταιδρωμένο τον φίλο σου τον Κάρολο, με 16,3%, δηλαδή το μισό από το ποσοστό αυτών που ψήφισαν εμένα. Τώρα να σου πω την αλήθεια, πατέρα, ψάχνω να βρω γιατί με ψήφισαν...

✓ ΣΤΙΓΜΕΣ δόξας... ζει επί ΠΑΣΟΚ η ηλεκτρονική διακυβέρνηση! Μια από τις τελευταίες αποφάσεις που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα «Διαύγηση» αφορά την έγκριση από το υπουργείο Πολιτισμού δαπάνης ύψους 10,47 ευρώ! Το... κολοσσιαίο αυτό ποσό διατέθηκε για την αγορά γραμματισμών από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών! Με κάτι τέτοια ακόμη κι ένας θεσμός που θα μπορούσε να είναι σοβαρός, ευτελίζεται και απαξιώνεται.

Το πήρε το μήνυμα;

ΕΝΑ... ιδιότυπο «μπαρ ντε φερ» μεταξύ Γ. Παπανδρέου και Κ. Σημίτη εξελίσσεται στο παρασκήνιο το τελευταίο διάστημα. Το κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις δεν ήταν εύκρατο και υγιεινό, επιδεινώθηκε ωστόσο μετά το πρόσφατο άρθρο του πρώην πρωθυπουργού, στο οποίο και αμφισβητούσε τον -υποτιθέμενο- πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας, άρα και του κ. Παπανδρέου, στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Κάτι που ενόχλησε, αν δεν εξόργισε, το Μαξίμου. Συμπτωματικά... τις επόμενες ημέρες διέρρευσαν, από συνεργάτες του νυν πρωθυπουργού, πληροφορίες ότι η Εξεταστική Επιτροπή που θα συσταθεί για την οικονομία είναι πιθανό να εξετάσει να την υποθέσει της «Γκόλντμαν Σαξς». Θυμάστε; Το trick που είχε χρησιμοποιήσει ως πρωθυπουργός ο κ. Σημίτης, προκειμένου να βελτισώσει (φαινομενικά) την εικόνα της ελληνικής οικονομίας κι έτσι η χώρα μας να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ. Η διαρροή ήταν ένας σαφές μήνυμα του Μαξίμου προς τον πρώην να... είναι πιο προσεκτικός στις απόψεις του. Διαφορετικά...



Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΦΟΠΩΡΓΟΥ

ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΚΑΚΟΥ

- Βέβαιος ότι η χώρα θα βγει από την οικονομική κρίση δηλώνει ο Καρ. Παπούλιος. Ωχι! Ξέχασε ακριβώς περί τίνας πρόκειται.
- Πώς το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Ο πρωθυπουργός ακολουθεί ανοικτή εξωτερική πολιτική. Ξέρουμε, ξέρουμε: Πάνω τα χέρια, κάτω τα μπατζάκια.
- Δίκιο έχει ο Πάγκαλος να λέει ότι οι αγωνιστές του '21 ήταν αγράμματοι. Έκαναν πόλεμο να διώξουν τους Τούρκους αντί να... τρέχουν να βγουν στην τηλεόραση.
- Καλή ώρα σαν τον Θόδωρο... Που ενώ οι Τούρκοι έκαναν απόβαστο στα Ύψια, εκείνος ήταν σε τσάκι. Και το χειρότερο... δεν έλεγε να φύγει!
- Ενώ αν ήταν ο ίδιος και το '40, σήμερα δεν θα γιορτάζαμε την επέτειο του «ΟΧΙ», αλλά του... ίσως, γιατί όχι!
- Δε βαριέστε... Καμείς δεν είναι τέλειος μέχρι να διασურθεί τελειώς!
- Επιπλέον αρμοδιότητες σκέφτεται να αναθέσει ο Σαμαράς στον Στ. Δήμα. Όταν δεν ξεκουράζεται, θα... μπορεί να ξεπλύνει!
- Αν, δε, αναβαθμίσει και τον Αβραμόπουλο, είναι πλέον θέμα ημερών να πάρουμε την Πόλη. Ενδεχομένως και τη Μακρakovήμη.
- Δέσμη μέτρων για την πάση του μαύρου πολιτικού χρήματος. Το εξής ένα: Τρέχα γύρευε!
- Προς κ. Πάγκαλο: Διαφωνώ κατηγορηματικά μαζί σας, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σας να λέτε ό,τι σας κατέβει και να... γίνεστε ρεζίλι!
- Ιδεολογικός... καβγάς Λούλην - Κρατιδίωτη. Πώς λέμε... πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον; (Και τους δυο στον τοίχο...)
- Πλάκα έχει το ότι ο Παπούτσις νομίζει σοβαρά πως θα λύσει το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Σκέψου ν' αρχίσει να το πιστεύει κιόλας.
- Ταυτόχρονα με τη νέα γρίπη επανεμφανίσθηκε και ο... Μπυστάκης. Τυχαίο; Δεν νομίζω.
- Παρακολούθησε την τελετή αγιασμού των υδάτων στα Χανιά, αλλά παραδόξως δεν... βούτηξε για τον σταυρό. Προφανώς δεν ήταν αξίας.
- Στις δηλώσεις του πάντως δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον. Αρα θα

- βουτήξει σίγουρα του χρόνου. Αν βάλουν κάτι καλύτερο!
- Αψυχολόγητη ενέργεια του Παπούλιου να στείλει τελεσίγραφο στην Τουρκία. Με κίνδυνο να καταρρεύσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από τιν... τρομάρα τπς.
- Επτά στους δέκα πιστεύουν ότι το 2011 η Ελλάδα θα πάει χειρότερα. Οι άλλοι τρεις τι νομίζουν; Ότι θα πάει τρίμηρο στο Καρπενήσι;
- Δήλωσε Πεταλωτή: «Ο Πάγκαλος έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να εκφράζεται». Όπερ μεθερμηνευόμενον: Δεν ξέρει που πατάει και πού βρίσκεται.
- Κι ενώ ο Παπούλιος από τον Έβρο έστειλε αυστηρά μηνύματα στην Τουρκία, στο Ερζερούμ ο Γιωργάκης... έκλεινε τα συμβόλαια.
- Μια που δεν βγάδουμε άκρη πού το πάει η κυβέρνηση, μήπως να αναθέσουμε τη δουλειά στον Χαρδαβέλλα; Μέχρι και πετρέλαιο στο Ιόνιο ανακάλυψε.
- Μόλις το 2% των Τούρκων θεωρεί απειλή για τη χώρα τους την Ελλάδα. Τι φοβούνται ακριβώς; Μήπως λόγω Δρούτσα... πεθάνουν από τα γέλια.
- Για οργανωτικό συνέδριο ηγούνται στο κόμμα της Ντόρας. Απαίτητη διευκρίνιση: Μετά τις Απόκριες!
- Μεταξύ μας, το κακό δεν είναι που ο πρωθυπουργός ταξίδεψε στο Ερζερούμ. Το χειρότερο είναι ότι... επέστρεψε.
- Το σκέφτηκαν καλά στη ΝΔ; Ζητάνε σοβαρά από τον πρωθυπουργό να διώξει τον Πάγκαλο! Και μετά με ποιον θα γελάμε;
- Θα βάλουν δηλαδή τον Μανώλη να λέει ανέκδοτα, τον Γιακουμάτο να... τραγουδάει.
- Στο μεταξύ, η κατάσταση του Φ. Κρατιδίωτη παραμένει ρευστή και κακομοίρα...