

Η πολιτική απάτη της «απογραφής» και η υποκλοπή του λαϊκού εισοδήματος

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον τρόπο καταγραφής των αμυντικών δαπανών, **αποκάλυψε την τεράστια πολιτική απάτη της κυβέρνησης της Ν.Δ.**

Σύμφωνα με την απόφαση της Eurostat επιβάλλεται **ενιαία** μέθοδος καταγραφής των εξοπλιστικών δαπανών για όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οποία η καταγραφή των εξοπλιστικών δαπανών στο προϋπολογισμό γίνεται κατά το χρόνο παραλαβής του εξοπλιστικού υλικού, (εθνικολογιστική βάση) και όχι κατά το χρόνο της παραγγελίας (ταμειακή βάση).

Υπενθυμίζεται ότι ως τώρα κάθε κράτος – μέλος μπορούσε να επιλέξει όποια από τις δύο μεθόδους επιθυμούσε. Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως κι' άλλες 14 χώρες-μέλη, είχαν επιλέξει τη μέθοδο που τώρα επιβάλλεται ενιαία από τη Eurostat.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αποφάσισε **μονομερώς** ν' αλλάξει τη μέθοδο καταγραφής των αμυντικών δαπανών για να πλήξει το ΠΑΣΟΚ. Αύξησε τα ελλείμματα των ετών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ για να «επιβεβαιώσει» τις προεκλογικές αναφορές του κ. Καραμανλή και της Ν.Δ. για ελλείμματα, σπατάλες, ψεύδη, αναξιόπιστα στοιχεία για «τραβεστί» οικονομία, αλλά και να αποδεσμευτεί από τις προεκλογικές υποσχέσεις της.

Η απόφαση της Eurostat **δικαιώνει την επιλογή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ** να καταγράφουν τις εξοπλιστικές δαπάνες κατά το χρόνο παράδοσης του υλικού και αποτελεί κόλαφο για τη κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών που **επέλεξαν μόνο και μόνο για λόγους μικροπολιτικού συμφέροντος να οδηγήσουν τη χώρα στη περιπέτεια της επιτήρησης.**

Σήμερα η κυβέρνηση της Ν.Δ., προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τη γενική κατακραυγή για τη δήθεν απογραφή της οικονομίας που υποτίθεται ότι πραγματοποίησε και μετά από την ανακοίνωση της Eurostat, **επιδίδεται σε νέα ψεύδη.**

Μετακινήθηκε από τη θέση της αλλαγής της μεθόδου καταγραφής των αμυντικών δαπανών που υιοθέτησε η ίδια και ισχυρίζεται ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν ανέγραφαν καμία δαπάνη στο έλλειμμα.

Από τους προϋπολογισμούς που υλοποίησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Έτος	Δαπάνες Προϋπολογισμού Εκ. Ευρώ	Επιβάρυνση «απογραφή»		Έλλειμμα μετά την «απογραφή»	Πραγματικό έλλειμμα
		%	Εκ. Ευρώ		
1997	891		149		
1998	1219		70		
1999	932	0,9%	974	3,4%	2,5%
2000	828	1,9%	2.337	4,1%	2,2%
2001	967	1,2%	1.617	3,7%	2,5%
2002	818	1,7%	2.409	3,7%	2%
2003	987	0,7% 0,9% ¹	1.130	4,6%	3%
	6.642		8.686		

1. Μεταφορά εισπράξεων ΦΠΑ Δεκεμβρίου 2003 στο 2004. Το 2003 έχουν εγγραφεί έσοδα ΦΠΑ για 11 μήνες και το 2004 για 13 μήνες.

Οι κ. Καραμανλής και Αλογοσκούφης αποκρύπτουν ότι ο παραλαβές του αμυντικού εξοπλισμού που έχει παραγγελθεί τα προηγούμενα χρόνια θα συνεχίζονται τουλάχιστον μέχρι το 2010. Άρα σύμφωνα με τον κανόνα που υιοθέτησε η Eurostat και εφαρμόζαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, οι καταγραφές των σχετικών δαπανών στο έλλειμμα, πρέπει να γίνονται στους προϋπολογισμούς μέχρι το 2010 και ισόποσα με την αξία του εξοπλισμού που παραλαμβάνεται και εφόσον μάλιστα υπάρχει «λειτουργική ένταξη του εξοπλισμού» στο αμυντικό σύστημα της χώρας.

Με το «κόλπο της απογραφής» η κυβέρνηση της Ν.Δ. μετέφερε τις δαπάνες όλων των μελλοντικών παραλαβών δηλ. από το 2003 έως το 2010, ύψους 8.686 εκ. Ευρώ, στα έτη των προϋπολογισμών που χειρίστηκαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, κατά προφανή παράβαση των κανόνων που η Eurostat αποδέχεται.

Όπως προκύπτει η καταγραφή των εξοπλιστικών δαπανών αποτέλεσε το σημαντικότερο παράγοντα για την εκτόξευση των ελλειμμάτων σε αντίδιαστολή με τα όσα ισχυρίστηκε η κυβέρνηση, ότι δηλαδή « η απογραφή δεν ήταν μόνο για τις αμυντικές δαπάνες ..που ήταν μόνο ένα μικρό κομμάτι της απογραφής».

Ο κ. Αλογοσκούφης αναφέρει επίσης, περί off-shore εταιρείες αλλά «ξεχνάει» να πει ότι αυτή η μέθοδος δανειακών συμβάσεων ακολουθείται συνήθως με τις μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ενώ την καταγγέλλει, ακολουθεί τη μέθοδο που ακολουθούσε το ΠΑΣΟΚ. Στον προϋπολογισμό του 2006 δεν έχει εγγράψει το ποσό που αντιστοιχεί στα F-16 που έχει παραγγείλει!

Αφού η επιλογή της ήταν σωστή, γιατί δεν την ακολουθεί;

Τα ψεύδη για το έλλειμμα του 2004

Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομίας εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι δήθεν παρέλαβαν το έλλειμμα του 2004 στο 6,6% επιχειρώντας συνειδητά να φορτώσουν τα δικά τους «κατορθώματα» στις πλάτες του ΠΑΣΟΚ.

Η πραγματικότητα είναι ότι έχουν την αποκλειστική ευθύνη της δημοσιονομική πολιτικής για το 2004 αφού ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας στις αρχές Μαρτίου του 2004. **Ήταν δική τους επίδοση το 6,6% στο έλλειμμα – που κι αυτό ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί κι ας θέλει να το ξεχνάει ο κ. Αλογοσκούφης.**

Ξεχνούν ότι φούσκωσαν τα εξοπλιστικά προγράμματα κατά 1 δις. Αποσιωπούν το γεγονός ότι για να ικανοποιήσουν το κομματικό τους μηχανισμό διέλυσαν το φοροεισπρακτικό μηχανισμό της χώρας κι έχασαν έσοδα 2,5 δις ευρώ.

Αποκρύπτουν ότι έχασαν έσοδα 1,2 δις ευρώ από το ΚΠΣ κι ότι οι καταναλωτικές δαπάνες εκτινάχτηκαν τουλάχιστον κατά 1,5 δις ευρώ. Όλα αυτά απλά σημαίνουν ότι

το έλλειμμα για το 2004, με συντηρητικούς υπολογισμούς, θα έπρεπε να είναι κάτω από το 3% το 2004 αν η ΝΔ μπορούσε να διαχειριστεί έστω και στοιχειωδώς τα πράγματα.

Η Ν.Δ. γνώριζε ότι το 2003 η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία είχε συστήσει ειδική επιτροπή για να διαμορφώσει ενιαίους κανόνες για όλες τις χώρες – μέλη. Η κυβέρνηση γιατί δεν περίμενε την απόφαση;

Η απόφαση της EUROSTAT είχε ληφθεί τον Ιανουάριο του 2006 και η κυβέρνηση ασφαλώς την γνώριζε, γι' αυτό ο πανικός του κ. Αλογοσκούφη από την επίσκεψη στελεχών του ΠΑΣΟΚ στον κ. Αλμούνια!

Η ευθύνη για τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας μας, για τη συνειδητή εξαπάτηση του ελληνικού λαού, για το κόστος που φόρτωσαν στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα στα χαμηλά εισοδήματα ανήκει στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομίας αφού αποτέλεσε κεντρική επιλογή τους.

«Απογραφή» και οι συνέπειες για τους πολίτες

Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας τραυματίστηκαν ανεπανόρθωτα. Ο κ. Καραμανλής και ο κ. Αλογοσκούφης, «πέτυχαν» να θεωρείται ότι η Ελλάδα, ως η μόνη χώρα, που εξαπάτησε την ΕΕ και τους εταίρους μας για να ενταχθεί στην ΟΝΕ.

- **Πέτυχαν** να τεθεί η χώρα σε καθεστώς επιτήρησης.
- **Επέβαλαν**, με πρόσχημα την «απογραφή», πολιτική μονόπλευρης λιτότητας για μισθωτούς και συνταξιούχους:
 1. αυξήσεις 3,5% το 2005, που μαζί με την ακρίβεια οδήγησαν σε πενιχρές πραγματικές αυξήσεις
 2. αυξήσεις κάτω του πληθωρισμού για τους μισθωτούς το 2006. Μετά από 12 χρόνια για πρώτη φορά υπάρχει συρρίκνωση των πραγματικών εισοδημάτων
 3. αθέτηση των προεκλογικών δεσμεύσεων για τις αυξήσεις στο ΕΚΑΣ και τις συντάξεις του ΟΓΑ

- **Επέβαλαν** έκτακτα φορολογικά μέτρα τον Απρίλιο του 2005, αυξάνοντας τους συντελεστές ΦΠΑ κατά μια ποσοστιαία μονάδα και κατά 20% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα φτηνά τσιγάρα και τα οινόπνευματώδη. Η φορολογική επιβάρυνση για τα λαϊκά εισοδήματα ξεπερνά το 1 δις ευρώ το χρόνο, ενώ η ακρίβεια καλπάζει.
- **Φοροεπιδρομή στους Μικρομεσαίους** με αύξηση στους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Κέρδους και αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις -που στη πλειοψηφία τους είναι μικρομεσαίες– χωρίς προειδοποίηση, με μοναδικό στόχο τη κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιούργησαν.
- **Εφαρμόζουν πολιτική αναδιανομής εισοδήματος** απ' τους πολλούς στους λίγους και υπονομεύουν τη προοπτική της χώρας.
- **Αυξάνουν τα προνόμια των ολίγων**, με ρυθμίσεις και φωτογραφικές διατάξεις, σε βάρος των δαπανών για το κοινωνικό κράτος. Παραπέμπουν στις καλές τις προεκλογικές τους εξαγγελίες για αύξηση των δαπανών για τη παιδεία, κλπ.
- **Περιέκοψαν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων**, κατά τουλάχιστον 3 δις ευρώ τη διετία 2005-2006 (βρίσκεται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ στο επίπεδο του 1996) με αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη και την απασχόληση. 100.000 νέοι άνεργοι, προστέθηκαν στους άνεργους της χώρας εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και κατάρρευσης των Δημοσίων Έργων, κατά τη διετία της Ν.Δ
- Εγκατέλειψαν τα έργα στην Περιφέρεια και έχασαν σημαντικότητας κοινοτικούς πόρους.

Η Ν.Δ. με την πολιτική απάτη της απογραφής, αύξησε τα ελλείμματα της περιόδου ΠΑΣΟΚ και τώρα με την απόφαση της Eurostat θα επιβαρύνει τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς, μετά το 2008, με το κόστος των αμυντικών εξοπλισμών που παραγγέλνει.

Η απόφαση του Ecofin και το εμπόριο ελπίδας της Ν.Δ.

Η Κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την απόφαση του **Ecofin** για το Πρόγραμμα για να ξεφύγει από τα αδιέξοδα των επιλογών της για το θέμα των υποκλοπών και του χαστουκιού της Eurostat για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε ενώπιον του ελληνικού λαού για να πανηγυρίσει και το ίδιο επανέλαβε κι ο κ. Αλογοσκούφης λίγες ώρες αργότερα.

Το Ecofin έμεινε σε μια γενική θεώρηση των πραγμάτων και εκτίμησε ως σημαντική τη μείωση του ελλείμματος κατά 2,3 μονάδες χωρίς όμως να μπει στην ουσία των πραγμάτων. Γιατί στη πραγματικότητα με μια απλή ανάγνωση των αριθμών είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα ο ισχυρισμός ότι ο Προϋπολογισμός του 2005 υλοποιήθηκε όταν τα φορολογικά έσοδα εμφάνισαν υστέρηση της τάξης του 1,7 δις ευρώ κι όταν οι δαπάνες ήταν κατά 474 εκατ. ψηλότερες από όσο εμφανιζόταν στο Προϋπολογισμό του 2005. Είναι σαφές πως η προσαρμογή των 2,3 μονάδων του ΑΕΠ οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις μη επαναλαμβανόμενες Ολυμπιακές δαπάνες και στη συρρίκνωση του ΠΔΕ, που μειώθηκε όχι μόνο σε σχέση με τον αρχικό χαμηλό του στόχο αλλά και σε σύγκριση ακόμα και με τον ακόμα χαμηλότερο που εκτιμούσαν οι πιο πρόσφατες προβλέψεις της Κυβέρνησης. Η αποτυχία της Κυβέρνησης είναι παταγώδης αν υπολογίσει κανείς την αύξηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στα ποτά και τα τσιγάρα που επιβλήθηκαν ως έκτακτα μέτρα τον Μάρτιο του 2005 και επιβάρυναν σημαντικά κυρίως τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, τη σχεδόν υποχρεωτική περαιώση παλιότερων χρήσεων που επιβλήθηκε στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη κατακόρυφη αύξηση στις μεταβιβάσεις ακινήτων που προκλήθηκε από το κλίμα πανικού και αβεβαιότητας που δημιούργησε η Κυβέρνηση στην αγορά ακινήτων, τις παραπάνω εισπράξεις από το ΦΠΑ εξ αιτίας της εκτόξευσης των διεθνών τιμών του Πετρελαίου. Όλα αυτά δηλαδή που πλήρωσαν οι Έλληνες και που ο κ. Καραμανλής ονομάζει «ήπια προσαρμογή».

Αλλά πέρα απ' αυτό η Κυβέρνηση υποβαθμίζει τις επισημάνσεις που διατυπώνονται για:

- Την εκκρεμότητα της έγκρισης των προσωρινών μέτρων ύψους 1,1 δις ευρώ (0,6% του ΑΕΠ) από τη Eurostat .
- Την οριστικοποίηση, από τη Eurostat, εκκρεμών στατιστικών θεμάτων που αφορούν στα πλεονάσματα των ασφαλιστικών Ταμείων – τα οποία σύμφωνα με την Έκθεση είναι πιθανό να οδηγήσουν σε νέα προς τα πάνω αναθεώρηση των ελλειμμάτων ως το 2005 με συνέπεια να επηρεαστούν τα ελλείμματα από το 2006 και μετά.
- Τη πλήρη εφαρμογή των όσων έχουν προβλεφτεί με στόχο τη προσαρμογή.
- Την αισιόδοξη εκτίμηση σχετικά με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.