

**Χρηματοδότηση των νέων
αναπτυξιακών και κοινωνικών
προτεραιοτήτων**

2008-2011

Οι νέες προτεραιότητες της ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

- **Παιδεία και έρευνα:**
 - αύξηση των δημοσίων δαπανών για την παιδεία κατά 1,5% του ΑΕΠ (από 3,5% το 2007 σε 5% το 2011)
 - αύξηση των δημοσίων δαπανών για την έρευνα κατά 0,6% του ΑΕΠ (από 0,3% το 2007 σε 0,9% έως το 2011)
- **Κοινωνικό κράτος και απασχόληση:**
 - Αύξηση των δαπανών κατά 1,7% του ΑΕΠ έως το 2011
- **Υγεία:**
 - αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία κατά 1% του ΑΕΠ έως το 2011 (από 2,7% το 2007 σε 3,7% έως το 2011)
- **Δημόσιες επενδύσεις:**
 - αύξηση των δημοσίων επενδύσεων του ΑΕΠ έως το 2011, από 4,2% του ΑΕΠ το 2007 σε τουλάχιστον 5%.

Οι νέες προτεραιότητες

Αύξηση δαπανών ως % του ΑΕΠ το 2011



Κατανομή των δαπανών της Κοινωνικής Συμφωνίας



Πόροι για τις νέες προτεραιότητες

Το συνολικό κόστος θα καλυφθεί μεταξύ άλλων από:

- την αύξηση των εσόδων του κράτους από την επιτάχυνση της ανάπτυξης με το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
- την είσπραξη διαφευγόντων φορολογικών εσόδων από την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
- την αποτελεσματική φορολόγηση του πλούτου (π.χ. μεγάλη ακίνητη περιουσία, φορολόγηση υπεράκτιων εταιριών, διανεμόμενων κερδών, κερδών από βραχυπρόθεσμες χρηματιστηριακές συναλλαγές),
- τον εξορθολογισμό των δαπανών στο δημόσιο τομέα και τη μείωση της σπατάλης από τη νέα δημόσια διαχείριση που προτείνουμε στο πρόγραμμά μας,
- το «μέρισμα ειρήνης» από τον εξορθολογισμό των αμυντικών δαπανών,
- την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου .

Η χρηματοδότηση

των νέων οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων του ΠΑΣΟΚ

Δεσμευόμαστε στο πλαίσιο του προγράμματός μας στη συγκεκριμένη αποτύπωση των νέων οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων του ΠΑΣΟΚ, και διασφαλίζουμε τους πόρους που θα τις χρηματοδοτήσουν. Το πλαίσιο προγράμματος του ΠΑΣΟΚ προβλέπει την εφαρμογή μέτρων σε τέσσερις πυλώνες:

1. **Παιδεία, ανθρώπινοι πόροι και έρευνα.** στόχος είναι μέχρι το 2011 η αύξηση των δημοσίων δαπανών για την παιδεία να φτάσει σταδιακά από το σημερινό 3,5% στο 5% του ΑΕΠ και για την έρευνα από το 0,3% στο 0,9% του ΑΕΠ. Στον πυλώνα αυτό περιλαμβάνονται μέτρα όπως η επέκταση του ολοήμερου σχολείου, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, η αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών κ.λπ.
2. **Υγεία.** Στόχος είναι η αύξηση των δαπανών για την υγεία κατά 1% του ΑΕΠ στην τετραετία (από το 2,7% του ΑΕΠ σήμερα, σταδιακά στο 3,7% του ΑΕΠ έως το 2011). Με τις δαπάνες αυτές θα ενισχυθεί το σύστημα υγείας, π.χ. προσλήψεις 3000 νοσηλευτικού προσωπικού κάθε χρόνο, ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, κ.λπ.
3. **Κοινωνικό κράτος.** Οι δράσεις αυτού του πυλώνα περιλαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης (με την παροχή κατώτατης σύνταξης ύψους 550 Ευρώ για κάθε άτομο και 950 Ευρώ για κάθε ζεύγος συνταξιούχων του ΟΓΑ ή ανασφάλιστων), την εφάπαξ παροχή 2000 Ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, τη δημιουργία προθεσμιακού επενδυτικού λογαριασμού 1000 Ευρώ για κάθε παιδί, την προώθηση της απασχόλησης των νέων, χρηματοδότηση του ασφαλιστικού κ.λπ. Ως αποτέλεσμα θα αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες κατά περίπου 1,7% του ΑΕΠ έως το 2011.
4. **Δημόσιες επενδύσεις.** Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα αυξηθεί με στόχο να φτάσει το 5% έως το τέλος της τετραετίας από 4,2% που είναι σήμερα. Από την αύξηση αυτή θα καλυφθούν μέρος των μέτρων των τριών παραπάνω πυλώνων, αλλά και πλήθος νέων δράσεων (π.χ. υποδομές μεταφορών, τουρισμού, τηλεπικοινωνιών, επιχειρηματικότητας κ.λπ.).

Το συνολικό κόστος αυτών των προτεραιοτήτων θα καλυφθεί μεταξύ άλλων από:

- την αύξηση των εσόδων του κράτους από την επιτάχυνση της ανάπτυξης με το νέο οικονομικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
- την είσπραξη διαφευγόντων φορολογικών εσόδων από την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
- την αποτελεσματική φορολόγηση του πλούτου (π.χ. μεγάλη ακίνητη περιουσία, φορολόγηση υπεράκτιων εταιριών, διανεμόμενων κερδών, κερδών από βραχυπρόθεσμες χρηματιστηριακές συναλλαγές),
- τον εξορθολογισμό των δαπανών στο δημόσιο τομέα, τη μείωση της σπατάλης από τη νέα δημόσια διαχείριση που προτείνουμε στο πρόγραμμά μας και την αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου
- το «μέρισμα ειρήνης» από τον εξορθολογισμό των αμυντικών δαπανών

Για όλα τα προτεινόμενα μέτρα του ΠΑΣΟΚ υπάρχει συγκεκριμένη κοστολόγηση που διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των νέων οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων παραμένοντας εντός του Ευρωπαϊκού πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας και πετυχαίνοντας μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ και σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Εμείς θέτουμε τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς μας στόχους και με ευθύνη δεσμευόμαστε στην αποτύπωσή τους από τον πρώτο κιόλας προϋπολογισμό της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές.

Σε αντίθεση με αυτό, η ΝΔ προσαρμόζει τους στόχους και τις φιλοδοξίες της στα μέτρα μίας περιοριστικής και άδικης οικονομικής πολιτικής. Θυμίζουμε την πλήρη αναξιοπιστία των προεκλογικών της υποσχέσεων: τα 10 δις σπατάλης του δημοσίου που θα «εξοικονομούσε» κάθε χρόνο, την αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ που μετατράπηκε σε μείωση σε 3 διαδοχικούς προϋπολογισμούς, τις ετεροχρονισμένες υποσχέσεις για αυξήσεις στις κατώτερες συντάξεις, τις υποσχέσεις για προσλήψεις στο σύστημα υγείας που ακόμα περιμένουν τα νοσοκομεία, τη βοήθεια στις πολύτεκνες οικογένειες που δεν ήρθε ποτέ, το επίδομα θέρμανσης που ποτέ δεν έδωσε.

Τελικά, η Νέα Δημοκρατία βρίσκει χρήματα μόνο όταν θέλει να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα: όταν μειώνει το φόρο στα κέρδη και παραμελεί να εισπράξει τον ΦΠΑ που πληρώνει ο καταναλωτής χαρίζοντας έτσι δισεκατομμύρια Ευρώ στις μεγάλες επιχειρήσεις, όταν θυσιάζει τις δημόσιες επενδύσεις γιατί δεν μπορεί να αναχαιτίσει τη σπατάλη, όταν κάνει χαριστικές ρυθμίσεις στους κακοπληρωτές αντί να κυνηγάει τη φοροδιαφυγή.

Η Νέα Δημοκρατία οφείλει σήμερα να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

- Είναι ή δεν είναι απαραίτητη η αύξηση των δαπανών για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ για να χρηματοδοτηθούν οι σημερινές μεγάλες ελλείψεις;
- Είναι ή δεν είναι απαραίτητη η πρόσληψη νοσηλευτών στα νοσοκομεία και η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και συνεπώς η αύξηση των δαπανών για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ;
- Είναι ή δεν είναι απαραίτητη η σημαντική ενίσχυση των κατώτερων συντάξεων για να μειώσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό;
- Είναι ή δεν είναι αναγκαία η ενίσχυση της οικογένειας και των νέων ζευγαριών;

Σε αυτά τα αμείλικτα ερωτήματα η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη απαντήσει με τις πολιτικές της τα 3 χρόνια που πέρασαν.