



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 37
10680 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. (210)3665414-5
FAX: (210)3665420
e-mail : pressoffice@pasok.gr

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007

ΟΜΙΛΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Καλημέρα μας, καλή αρχή στην πολύ σημαντική συζήτησή μας, όχι μόνο για το Κίνημά μας, αλλά και για την χώρα μας.

Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών. Τεχνολογικών οικονομικών, αλλά και πολιτιστικών. Ανατρέπονται δεδομένα. Αλλάζουν σχέσεις παραγωγής. Το διεθνές εμπόριο δημιουργεί νέες εστίες πλούτου, αλλά και φτώχειας. Τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και παραγωγής πολιτισμού, μεταμορφώνουν καθημερινά συνειδήσεις και αντιλήψεις. Οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν τεράστια συσσώρευση πλούτου, πολιτικής εξουσίας, τεχνολογικής ικανότητας και γνώσης.

Το αποτέλεσμα αυτής της συσσώρευσης στο σημερινό παγκόσμιο σύστημα καπιταλισμού, είναι η οικονομική, πολιτική, τεχνολογική και γνωστική ανισότητα.

Η τρομακτική και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη δύναμη που συσσωρεύεται, υπονομεύει την εφαρμογή ενός συστήματος δικαίου στην παγκόσμια κοινωνία. Ενισχύει το δίκαιο του ισχυρού, απειλεί την κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Η δημοκρατική πολιτική ζωή υποτάσσεται ή εξαγοράζεται από μεγάλα συμφέροντα είτε και απειλείται από απολυταρχισμούς, φονταμενταλισμούς και ακραίες ιδεολογίες.

Παρά τις τεράστιες δυνατότητες που έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα, δυνατότητες που ποτέ στην ιστορία της δεν είχε, η σημερινή παγκόσμια κοινότητα αδυνατεί να αντιμετωπίσει ορθολογικά και δίκαια τις σημερινές προκλήσεις.

Με μεγαλύτερη ίσως πρόκληση σήμερα, την κλιματική αλλαγή που απειλεί να στερήσει την ανθρωπότητα από σημαντικούς υδάτινους πόρους και να οδηγήσει στην απερήμωση τεράστιες παραγωγικές εκτάσεις.

Σε αυτά προστίθενται οι προκλήσεις της πληθυσμιακής έκρηξης, της φτώχειας και του χρέους του αναπτυσσόμενου κόσμου, των πανδημιών της ενεργειακής κρίσης, της αυξανόμενης μεταναστευτικής και προσφυγικής ροής πληθυσμών, της δύναμης του μαύρου χρήματος από το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων, αλλά και της διασποράς των μέσων μαζικής καταστροφής.

Εμείς, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, ξέρουμε ότι, υπάρχει άλλος δρόμος. Η ανθρωπότητα σήμερα έχει τις δυνατότητες να αλλάξει αυτήν την ροή των πραγμάτων. Δεν υπάρχει μονόδρομος.

Όσοι μιλούν για μονόδρομο, όσοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, γίνονται θελημένα ή άθελά τους φερέφωνα ενός οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου. Ενός κατεστημένου που φοβάται τις αλλαγές, που φοβάται μην και θιγούν τα συμφέροντά του. Ένα κατεστημένο που δρα κοντόφθαλμα και επικίνδυνα ακόμα και για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Εμείς, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, το επαναλαμβάνω, ξέρουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Αν κάποιοι απογοητεύτηκαν, είναι διότι οι ιδέες του σοσιαλισμού και της δημοκρατίας κακοποιήθηκαν από τις μεγάλες δυνάμεις του ψυχρού πολέμου.

Αν κάποιοι δεν βλέπουν πάντα άμεσο αποτέλεσμα, είναι γιατί απαιτείται μια δημοκρατική αλλαγή στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Κάτι όμως, που το διεθνές σοσιαλιστικό και προοδευτικό κίνημα σήμερα διεκδικεί.

Αν κάποιοι δεν βλέπουν άμεσο αποτέλεσμα, αγνοούν ότι, ο στόχος ο δικός μας, των προοδευτικών δυνάμεων, έχει αυξανόμενους συμμάχους και δυνάμεις στην παγκόσμια κοινωνία των πολιτών, της νεολαίας, διεθνών οργανισμών, προοδευτικών κομμάτων, ανθρώπων της διάνοησης και της τέχνης.

Αγνοούν ότι, σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο πραγματοποιούνται μεγάλες προοδευτικές αλλαγές και ανατροπές.

Εμείς, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, ξέρουμε ότι, υπάρχει άλλος δρόμος. Αρνούμαστε τον δογματισμό και τον φανατισμό. Αρνούμαστε τον απολυταρχισμό και την ισοπέδωση και ξέρουμε ότι, μπορούμε να κάνουμε την φτώχεια παρελθόν. Ξέρουμε ότι, μπορούμε να αναστρέψουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ότι μπορούμε να εξαλείψουμε πανδημίες, όπως το AIDS. Ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον λειτουργικό και τεχνολογικό αναλφαβητισμό. Ότι μπορούμε να εντάξουμε αρμονικά και παραγωγικά τους μετανάστες στην κοινωνία μας.

Εμπνεόμαστε και πιστεύουμε στις διαχρονικές μας αξίες. Την δημοκρατία, την αλληλεγγύη, την ελευθερία, την ισότητα, την δικαιοσύνη, την ειρήνη, τον πολιτισμό και την γνώση.

Πιστεύουμε όχι δογματικά, αλλά αληθινά. Τις αξίες μας τις αναζωογονούμε με την πράξη μας, με την εφευρετικότητά μας και τις καινοτομίες μας. Με την ανοιχτή μας σκέψη και κριτική. Με την γνώση και την αυτογνωσία. Και σε παγκόσμιο επίπεδο δίνουμε ξανά ελπίδα.

Πρόκληση για μας, είναι να εξασφαλίσουμε σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, την συμμετοχή στις μεγάλες πολιτικές αλλαγές που καλείται η ανθρωπότητα να πραγματοποιήσει.

Για την νέα γενιά, είναι και δικαίωμά της, αλλά και πρόκληση να διαμορφώσει το δικό της μέλλον.

Εμείς, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, ξέρουμε ότι, ο άνθρωπος μπορεί να είναι κυρίαρχος της τύχης του.

Μπορούμε να εκπολιτίσουμε και να εξανθρωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση. Μπορούμε να βάλουμε την αγορά να υπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι το αντίστροφο.

Οφείλουμε να θέσουμε τα κράτη στην υπηρεσία του πολίτη και όχι των μεγάλων συμφερόντων. Μπορούμε να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις των κοινωνιών μας από συγκεντρωτικούς μηχανισμούς του κράτους ή την συγκέντρωση εξουσίας και πλούτου του οικονομικού κατεστημένου.

Πιστεύουμε στην κοινωνία των ενεργών πολιτών. Πιστεύουμε στον ενεργό πολίτη ως μια ακόμα ρεαλιστική απάντηση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Χρέος μας είναι, ως πολιτεία και ως προοδευτική παράταξη και Κίνημα, να εξοπλίσουμε τον πολίτη. Το Κίνημά μας να μεταμορφώνεται σε χώρο μόνιμης εκπαίδευσης και κοινωνικής καινοτομίας. Να προσφέρει υπηρεσίες που να καθιστούν τον πολίτη ενεργό, χειραφετημένο και συνειδητοποιημένο.

Είναι όλων μας χρέος, να εξοπλίσουμε ιδιαίτερα με γνώσεις και δυνατότητες τους νέους πολίτες. Διότι οι νέοι πολίτες καλούνται στην δική τους ζωή να αντιμετωπίσουν τις πιο ανατρεπτικές εξελίξεις που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες και δυσκολότερες προκλήσεις από εκείνες κάθε προηγούμενης γενιάς.

Για τον λόγο αυτό, το νέο πατριωτικό στοίχημα για την ελληνική προοδευτική και σοσιαλιστική παράταξη είναι, πέρα από την εδαφική μας ακεραιότητα, να εγγυηθούμε την ισχυρή και αποτελεσματική φωνή του λαού μας στις παγκόσμιες εξελίξεις.

Να συμμετάσχουμε δυναμικά και αποφασιστικά στους περιφερειακούς και παγκόσμιους οργανισμούς, για να προβάλλουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας.

Η Ευρώπη αποτελεί προνομιακό μας χώρο συμμετοχής. Στόχημά μας είναι ο αγώνας για μια πιο δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη. Μια πιο αυτόνομη ευρωπαϊκή φωνή.

Μια Ευρώπη αλληλέγγυα με τους φτωχούς του κόσμου. Μια Ευρώπη της ειρήνης και της συνεργασίας.

Στόχημα πατριωτικό είναι να κατακτήσουμε στην συνείδηση των γειτόνων μας, της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας, την ταυτότητα του φορέα ειρήνης, δικαιοσύνης και ανάπτυξης για την περιοχή μας.

Το σημερινό δημοκρατικό στοίχημα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσουμε πολιτική δύναμη στον πολίτη και να εγγυηθούμε να ακούγεται η φωνή του σε όλα τα επίπεδα που τον αφορούν, τοπικά, περιφερειακά, κεντρικά, ευρωπαϊκά και διεθνώς.

Να του εξασφαλίσουμε θεσμούς που τον σέβονται, τον προστατεύουν και που λειτουργούν με διαφάνεια. Δικαιοσύνη, κοινοβούλιο, κόμματα, αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα ενημέρωσης, συνδικάτα και συνεταιρισμοί, καθώς και οι μη κρατικοί οργανισμοί να είναι αυτόνομοι, ανεξάρτητοι, αλληλοελεγχόμενοι, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα όλων των πολιτών.

Θεσμοί που δεν ξεχωρίζουν τον πολίτη λόγω πολιτικών θέσεων, φύλου, φυλής, καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικής προτίμησης, οικονομικής ή άλλης εξουσίας. Ο κάθε πολίτης για μας είναι ισότιμος απέναντι στον νόμο και την πολιτεία και ο νόμος εφαρμόζεται ισότιμα για όλους.

Το άμεσο κοινωνικό στοίχημα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσουμε σιγουριά και προστασία στον πολίτη, ώστε με αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίζει την ζωή. Στην υγεία, στην σύνταξη, στην πρόνοια, στην ποιότητα ζωής, να εγγυηθούμε την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα.

Το αναπτυξιακό στοίχημα - πρόκληση είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνδυάζουν μια νέα παραγωγική μας σχέση με τη φύση και το περιβάλλον, μια δημιουργική και καινοτόμα σχέση οικονομίας και γνώσης, μια δημοκρατική σχέση τεχνολογίας και πολιτών, μια αυτοκριτική και παιδαγωγική σχέση με την παράδοση και την ιστορία μας, το ανθρώπινο μέτρο στις υλικές υποδομές και την κατανάλωση.

Δημιουργούμε το σωστό μείγμα ισορροπίας μεταξύ αγοράς και ρυθμιστικής κρατικής παρέμβασης, για να εγγυηθούμε τον δυναμισμό της οικονομικής δράσης, την ελευθερία και την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντός μας.

Το σταθερό αξιακό μας σύστημα είναι να δημιουργήσουμε μία κοινωνία που βασίζεται σε αρχές. Διαφάνεια, αξιοκρατία, κοινωνική λογοδοσία, διαβούλευση, συμμετοχή, αξιολόγηση παντού, ισότητα, αλληλεγγύη, ελευθερία, δημοκρατία.

Μια κοινωνία που θα απελευθερώνεται συνεχώς από γραφειοκρατίες και δουλείες. Από εξαρτήσεις και πελατειακές σχέσεις. Από την διαφθορά και την αυθαιρεσία της εξουσίας. Ένα πολιτικό σύστημα που θα διασφαλίζει την αυτονομία του -ή πολύ απλά- θα αντικατοπτρίζει την πραγματική δημοκρατική βούληση του ελληνικού λαού, όχι νοθευμένη από εξαρτήσεις, από οικονομικά, μιντιακά ή άλλα κέντρα εξουσίας.

Η δίκαιη κατανομή παραγόμενου πλούτου, ο έλεγχος της εξουσίας, η ισότιμη συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων, είναι όλα συστατικά μιας δίκαιης κοινωνίας.

Το ηθικό στοίχημα του ελληνισμού είναι να αποτελέσει δύναμη προσφοράς στο νέο παγκόσμιο πολιτισμό που διαμορφώνεται. Οι λέξεις, δημοκρατία, φιλοσοφία, οικολογία, υγεία, αγορά, παιδεία, γνώση, βουλή, πόλη, πολίτης, εκεχειρία, είναι ταυτισμένες με τον ελληνισμό.

Για μας, τους προοδευτικούς πολίτες, αυτές οι έννοιες δεν είναι για τα μουσεία. Είναι ζωντανές έννοιες για την παιδεία και την καθημερινή μας ζωή.

Υπηρετώντας τις αξίες αυτές, εμπεδώνουμε αξίες αναγκαίες για μια δημοκρατική και ειρηνική παγκόσμια κοινωνία. Ένα παγκόσμιο χωριό που παρότι είναι πολυπολιτισμικό, μπορεί και πρέπει να αντλήσει την συνοχή του απ' τις κοινές αξίες. Σε αυτόν τον κόσμο έχουμε θέση, ρόλο και χρέος ως Έλληνες και Ελληνίδες. Μια ηθική Ελλάδα θα αποτελέσει μια δυνατή Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει σήμερα νέες προτεραιότητες για την Ελλάδα. Αυτές είναι νέες και διαφορετικές από εκείνες των προηγούμενων κυβερνήσεών μας. Όχι επειδή το έργο μας ήταν ελλιπές. Αντιθέτως, το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη, μας έφερε στο σημείο ώστε να μπορούμε να οραματιζόμαστε μια διαφορετική Ελλάδα.

Η χώρα μας διαπιστωμένα είχε τεθεί απ' τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ σε τροχιά αντιμετώπισης των παγκόσμιων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και ανακατατάξεων. Ήταν μια δυνατή Ελλάδα. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το διεθνές μας κύρος, την θέση μας στον ΟΗΕ, αλλά και την θέση μας στην ευρύτερη περιοχή, την συμμετοχή μας στον στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αναπτυξιακή μας πορεία. Ήταν χώρα έτοιμη για μια νέα ποιοτική αλλαγή. Προς μια δημιουργική, δυναμική και δίκαιη κοινωνία.

Δυστυχώς, η διακυβέρνηση της χώρας απ' τη Νέα Δημοκρατία, αντέστρεψε αυτήν την πορεία. Αποδυνάμωσε την εσωτερική δυναμική της οικονομίας μας. Διέσυρε την εικόνα της Ελλάδας. Έβαλε την χώρα μας υπό επιτήρηση, μείωσε την διαπραγματευτική ικανότητά της. Συρρίκνωσε και υπονόμωσε το κράτος πρόνοιας, δεν σεβάστηκε και ευτέλισε τους δημοκρατικούς θεσμούς, ποδοπάτησε κάθε έννοια αξιοκρατίας και αξιών. Ακύρωσε τελικά το διεθνές κύρος της χώρας μας.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί τρία χρόνια εξαντλείται σε άγονες πολιτικές, συντηρητικές πολιτικές, που δεν οδηγούν την χώρα πουθενά. Η κυβέρνηση αποτελεί εμπόδιο για την ανάκτηση μιας δυναμικής πορείας της χώρας. Εμπόδιο για την ανάκτηση μιας δυναμικής πορείας της Ελλάδας. Παντού δημιουργεί πολώσεις. Παντού συγκρούσεις. Με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών αλλά και μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Ο πελατειακός καπιταλισμός που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία οδηγεί στην καθυστέρηση και στην οπισθοδρόμηση της Ελλάδας. Συγκροτούν οι πολιτικές και οι αντιλήψεις αυτές της Νέας Δημοκρατίας, το κεντρικό πρόβλημα της πατρίδας μας, με τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις.

Οι καιροί αναδεικνύουν ως πρώτη προτεραιότητα την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού και την αναδιανομή. Την ενίσχυσή του, όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της παιδείας, των ευκαιριών, της αναβάθμισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της ισονομίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συνταγματικής κατοχύρωσης μιας δίκαιης κοινωνίας.

Εμείς απαντούμε στις προκλήσεις αυτές. Και σήμερα καταθέτει η Επιτροπή Προγράμματος την πρότασή της. Η Επιτροπή αυτή καθοδηγήθηκε από την Άννα Διαμαντοπούλου. Συνδρομή ουσιαστική υπήρξε και απ' τους Τομείς του κόμματος, το ΙΣΤΑΜΕ, την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα και βέβαια, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.

Άννα, αποδείχθηκε ότι εκτός απ' την αποφασιστικότητα και την επιμονή, εκτός από την έμπνευση και την οργανωτικότητα, διαθέτεις νομίζω και στομάχι. Ξέρω ότι, πέρασες μέσα από τις «συμπληγάδες» της εσωστρέφειας αλώβητη, διότι υπηρέτησες το σκοπό τηρώντας με ευλάβεια τις κομματικές διαδικασίες και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις αλλά και τις ευαισθησίες όλων μας.

Έχουμε στα χέρια μας ένα σχέδιο που έχει αποτελέσει κατά κεφάλαιο αντικείμενο εσωτερικής κομματικής διαβούλευσης. Συνεπώς, το σχέδιο αυτό είναι το σχέδιο που έφτιαξε το κόμμα υπό το συντονισμό της Άννας. Το κείμενο αυτό αποτελεί την πρόταση για να συζητήσουμε σήμερα και αύριο το πλαίσιο του κυβερνητικού μας προγράμματος, ενόψει του Προγραμματικού μας Συνεδρίου.

Θα μεσολαβήσει προσυνηδριακός διάλογος. Τόσο στο κομματικό επίπεδο, αλλά και βεβαίως, ακόμα πιο σημαντικό, μέσα από το κόμμα να αγγίξουμε την κοινωνία, τους κοινωνικούς εταίρους, τον κάθε πολίτη. Το Πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί. Θα οριστικοποιηθεί τον Μάιο από το Προγραμματικό Συνέδριο του κόμματός μας.

Το ΠΑΣΟΚ κατά την ιστορική του πορεία έγινε η δύναμη της αλλαγής στην Ελλάδα. Το πετύχαμε αυτό επειδή εμπιστευθήκαμε τον λαό και ο λαός εμπιστεύτηκε εμάς.

Πιστέψαμε στις δυνάμεις του ελληνισμού. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πάντα έλεγε ότι, όταν ένας λαός πιστεύει στον εαυτό του δεν υπάρχει δύναμη που θα τον εμποδίσει. Γι' αυτό και η Δεξιά πάντα θέλει τον λαό απαισιόδοξο, ανασφαλή και αφημένο στη μοίρα του.

Για εμάς, αυτή η εμπιστοσύνη του λαού μας, μας έκανε πρωτοπόρους της πολιτικής αλλαγής επί τρεις δεκαετίες. Κάναμε όλοι μαζί μια ειρηνική επανάσταση. Αλλάξαμε τη χώρα. Σήμερα και πάλι είμαστε πρωτοπόροι απέναντι στις προκλήσεις με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι, στο διάβα της πορείας μας στοχεύσαμε στην λαϊκή συμφιλίωση με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης. Το πρόγραμμά μας έγινε η πλατφόρμα μιας ευρείας λαϊκής συναίνεσης για προοδευτικές και ριζοσπαστικές αλλαγές. Για εμάς, ο διχασμός ήταν συνταγή υποτέλειας και εξάρτησης, βαρίδι στα μεγάλα μας όνειρα, στα όνειρα του λαού.

Πετύχαμε ευρεία αναδιανομή του πλούτου, των εισοδημάτων, κλείσαμε τη ψαλίδα της κοινωνικής ανισότητας. Πετύχαμε να βάλουμε τα πρώτα θεμέλια του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας, της υγείας και της παιδείας.

Και κάθε φορά όμως που απομακρυνθήκαμε από τις αξίες μας, από τις ριζοσπαστικές μας προτάσεις και από τις ανάγκες του απλού πολίτη, αυτό το πληρώσαμε.

Σήμερα παρακολουθεί ο Έλληνας και η Ελληνίδα την αναξιοκρατική και απροκάλυπτη πια επέλαση της Δεξιάς στο κράτος. Παρακολουθεί το πτωχικό της χώρας. Τον καλούμε να μην απέχει, να μην παρακολουθεί παθητικά, να μην υποτάσσεται. Έχουμε ένα νέο χρέος απέναντι στην Ελλάδα, στον λαό και την Δημοκρατική Παράταξη. Το χρέος και ευθύνη μας είναι μεγάλη, είναι ιστορική.

Ο Έλληνας ελπίζει. Απογοητευμένος από την Νέα Δημοκρατία κοιτά προς το ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ, το οποίο με νέα δυναμική καταθέτει το πρόγραμμα του. Ένα πρόγραμμα για διάλογο. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν φοβάται να συγκρουστεί με κατεστημένα. Αντίθετα είναι τα κατεστημένα που φοβούνται το ΠΑΣΟΚ.

Εμείς έχουμε χρέος απέναντι στα μεσαία και στα δοκιμαζόμενα κοινωνικά στρώματα των χαμηλών εισοδημάτων.

Έχουμε χρέος απέναντι στους νέους. Έχουμε χρέος απέναντι στις γυναίκες για την ουσιαστικότερη συμμετοχή τους, οικονομική, κοινωνική, πολιτική,

Έχουμε χρέος απέναντι στην τρίτη ηλικία, τα περήφανα γηρατειά.

Έχουμε χρέος απέναντι στον μετανάστη που δικαιούται την ένταξη του στην ελληνική πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή.

Έχουμε χρέος απέναντι στο άτομο με αναπηρία.

Έχουμε χρέος απέναντι στην ύπαιθρο και τον αγρότη.

Έχουμε χρέος, πολύ περισσότερο λόγω των νέων εξελίξεων, απέναντι στους μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Έχουμε χρέος να κάνουμε πράξη αυτό που σκέφτεται κάθε Έλληνας. Φτάνει πια η κοροϊδία, φτάνει πια η απαξίωση, φτάνει πια η διαφθορά, η ρουσφετολογία, η λογική «της εξουσίας για την εξουσία». Και χάνουμε όχι μόνο χρόνο αλλά τεράστιες ευκαιρίες, κονδύλια, επενδύσεις, ανάπτυξη, προοπτικές για το μέλλον.

Έχουμε λοιπόν, χρέος :

Να αποκαταστήσουμε και να διευρύνουμε τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Να δημιουργήσουμε αίσθημα ασφάλειας και δικαιοσύνης στον πολίτη διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα του.

Να ενισχύσουμε τον κοινωνικό ιστό.

Να δώσουμε μια νέα και ανταγωνιστική ώθηση στην ανάπτυξη με προοπτική για όλους και ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Να δώσουμε ελπίδα στον ελληνικό λαό και να δώσουμε αξιοπρέπεια στον Έλληνα και την Ελληνίδα.

Το όραμα μας και οι στόχοι μας.

Η Ελλάδα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να καταστεί κέντρο παραγωγής σύγχρονων υπηρεσιών, πρότυπο διαμετακομιστικό κέντρο, διεθνές κέντρο υπηρεσιών εκπαίδευσης, έρευνας, υγείας, πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού. Αυτό είναι το αναπτυξιακό μας στίγμα.

Οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης για την Ελλάδα, είναι ο συνδυασμός της ιστορίας και παράδοσης μας από την μια πλευρά, της φύσης και του περιβάλλοντος μας από την άλλη και βεβαίως, με την επένδυση στον πολιτισμό, τη γνώση μας, τον άνθρωπο.

Οι υποδομές μας και οι αναπτυξιακές μας πολιτικές πρέπει να υπηρετήσουν αυτές τις νέες παραμέτρους.

Για τον λόγο αυτό, η επόμενη τετραετία πρέπει να υπηρετήσει τις εξής προτεραιότητες.

Η απελευθέρωση του πολίτη και των δημιουργικών του δυνάμεων από ένα κράτος γραφειοκρατικό και ασφυκτικό. Αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομειακές μονάδες, φορείς κοινωνικής πρόνοιας, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών, αποκεντρώνονται ριζικά. Καθίσταται το κεντρικό κράτος επιτελικό εργαλείο σχεδιασμού πολιτικής και υποστήριξης των αποκεντρωμένων θεσμών, αλλά και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ασφάλεια και η σιγουριά του πολίτη και της οικογένειας. Με την διαμόρφωση ενός σύγχρονου αποκεντρωμένου κοινωνικού κράτους, με ενεργές πολιτικές απασχόλησης για όλους. Υγεία, ποιότητας για όλους. Και δίκαιη αναδιανομή εισοδημάτων. Όλα αυτά είναι συστατικά της δίκαιης κοινωνίας που πρεσβεύουμε.

Αναβάθμιση της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας. Πηγαίνουμε από την κοινωνία της πληροφορίας στην κοινωνία της δημιουργίας που απαιτεί από τον πολίτη να αποκτά συνεχώς γνώσεις, να έχει πρόσβαση στην νέα τεχνολογία, να δουλεύει αξιοποιώντας την παγκόσμια έρευνα, τα διαδίκτυα στον κυβερνοχώρο, να σκέφτεται συλλογικά, να δρα τοπικά αλλά και παγκόσμια.

Η φύση, το περιβάλλον, ο πολιτισμός και η ιστορία μας, αποτελούν την πρώτη ύλη της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας. Για την Ελλάδα αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Τη βάση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ποιότητας.

Η ανάπτυξη του μέλλοντος της Ελλάδας βρίσκεται στην «πράσινη οικονομία». Αυτή θα εγγυηθεί μόνιμη ανταγωνιστική θέση στην οικονομία μας, σιγουριά για την απασχόληση, εισοδήματα αξιοπρέπειας, ουσιαστικές ξένες επενδύσεις, αλλά και ποιότητα ζωής για όλους.

Βασικό μας σύνθημα

«δίκαιη κοινωνία, δυνατή Ελλάδα».

Στο πλαίσιο του προγράμματος που καταθέτει σήμερα η Επιτροπή με επικεφαλής την Άννα, θέλω να εγγυηθώ προσωπικά απέναντι στους Έλληνες πολίτες 10 συγκεκριμένα μέτρα. Είναι μέτρα που δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν. Γιατί; Διότι είναι προϋποθέσεις για την οικοδόμηση της Νέας Κοινωνικής Συμφωνίας.

Είναι οι βάσεις σιγουριάς για τον πολίτη μας, που θα του δώσουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να πορευτούμε σε μια δυναμική οικονομία, ανταγωνιστική και ποιοτική. Είναι, αν θέλετε, η ελάχιστη βάση των απαραίτητων δημόσιων αγαθών που χρειάζεται ο πολίτης για να υπάρξει κοινωνική συνοχή, θεμέλιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία μιας ευρύτερης στρατηγικής συμμαχίας, μιας ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης, ώστε πάνω σ' αυτή τη συναίνεση, πάνω σ' αυτή την συμμαχία να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μαζί και με σιγουριά τις μεγάλες ριζοσπαστικές αλλαγές στη χώρα μας.

Πρώτον. Εγγυώμαι ότι, θα προχωρήσουμε σε νέο μοντέλο διάρθρωσης της χώρας. Επιτελική κυβέρνηση. Μια νέα περιφερειακή διάρθρωση με δυο βαθμούς Αυτοδιοίκησης. Με ένα νέο «Καποδίστρια» και ριζική συνένωση Δήμων. Με τις βασικές αρμοδιότητες των Υπουργείων αποκεντρωμένες στην περιφέρεια. Η πόλη για μας αποτελεί επίκεντρο της συμμετοχής των πολιτών. Η πόλη θα είναι πόλος δημιουργίας.

Εγγυώμαι ένα ριζικά διαφορετικό σύστημα εκλογικό, που θα διασφαλίζει την αυτονομία των πολιτικών κομμάτων, την απεξάρτησή τους από οικονομικά ή μιντιακά συμφέροντα, την διαφάνεια και τον ουσιαστικό έλεγχο του πολίτη στους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και της Αυτοδιοίκησης με κοινωνική λογοδοσία των ιδρυμάτων, με κοινωνικό ρόλο όπως της εκπαίδευσης δημόσιας ή μη, της υγείας της πρόνοιας.

Δεύτερον. Εγγυόμαστε διαφάνεια και λογοδοσία στην δημόσια διοίκηση. Θα αξιοποιήσουμε όλο τον πλούτο των ανθρώπων που δουλεύουν στη δημόσια διοίκηση. Αξιολόγηση και διαφάνεια παντού και για όλους στη δημόσια διοίκηση.

Απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Επαναστατικά αξιοποιούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ώστε όλες οι συναλλαγές να μπορούν να γίνονται με απλό και διάφανο τρόπο.

Η αξιοκρατία είναι αξία για μας. Που θα ανατρέψει κάθε αυθαίρετη κομματική ή άλλη ρουσφετολογική παρέμβαση στην ορθολογική λειτουργία της διοίκησης.

Τέρμα στο αυθαίρετο μοίρασμα χρημάτων του ελληνικού λαού από τους υπουργούς. Θα υπόκεινται σε έλεγχο και διαβούλευση, αλλά και αντικειμενικές προδιαγραφές δίκαιης κατανομής στις περιφέρειες της χώρας μας. Κάθε υπογραφή υπουργού στο διαδίκτυο. Ισολογισμοί και διπλογραφικό σύστημα στους δημόσιους οργανισμούς.

Τρίτον. Εγγυόμαστε την ποιότητα και την πρόσβαση στην εκπαίδευση για κάθε ελληνική οικογένεια και για όλες τις βαθμίδες. Συστηματικά και σταθερά η ελληνική οικογένεια θα βλέπει ότι, θα μειώνεται όλο και περισσότερο το οικονομικό βάρος της, για την ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών της.

Αυτό οργανώνοντας ορθολογικά και με διαφάνεια και λογοδοσία τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ συνδέοντάς τα με την παραγωγική διαδικασία και την περιφέρεια, αποκεντρώνοντας την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυξάνοντας τις δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, δίνοντας 1 δις ευρώ περισσότερα ήδη από τον πρώτο προϋπολογισμό μας και αξιοποιώντας βεβαίως το 40% του Δ΄ ΚΠΣ για την κατάρτιση και την εκπαίδευση.

Τα ολοήμερα σχολεία, που θα συμβάλλουν στην ποιότητα και την δημιουργικότητα του σχολείου, αλλά και την απελευθέρωση χρόνου και χρήματος από το γονιό, θα είναι βασικός μοχλός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η κριτική σκέψη και η δημιουργία θα αντικαταστήσει την αποστήθιση και το άγχος των νέων ανθρώπων, με ένα διαφορετικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο νέος πολίτης θα έχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το οποίο θα αποτελεί την δική του μόνιμη βιβλιοθήκη, αλλά και χώρο διαβούλευσης.

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αυτοδιοικούνται πια, αλλά αξιολογούνται, λογοδοτούν στην κοινωνία, πιστοποιούνται και ελέγχονται δημοκρατικά.

Μετατρέπονται σε διεθνή ιδρύματα και η Ελλάδα αποτελεί κέντρο εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ευρύτερη περιοχή. Εγγυώμαι ότι, η Ελλάδα θα γίνει πρωτοπόρα στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό.

Τέταρτον. Δίκαιη φορολογία. Εγγυόμαστε και εγγυώμαι την αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των αδυνάτων. Αυτό το πετυχαίνουμε με αντικειμενική και δίκαιη φορολόγηση του πλούτου και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

Θα θέσω τέρμα στην ευνοϊκή φορολόγηση του κεφαλαίου σε σχέση με τη φορολόγηση της εργασίας, αλλά και την επιδείνωση της σχέσης άμεσων προς έμμεσους φόρους. Δεσμεύομαι για την προοδευτική και τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα, ώστε να γίνει πράξη η δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος.

Πέμπτον. Εγγυόμαστε ένα ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, κάτι που βεβαίως είχαμε προτείνει και ως άρθρο στην συνταγματική αναθεώρηση, που δυστυχώς, από την έλλειψη σοβαρότητας του κ. Καραμανλή και της κυβέρνησής του, έχει τελειώσει.

Ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ενισχύουμε την βασική σύνταξη για τους ανασφάλιστους στα 950 ευρώ για το ζευγάρι και 550 για τον μεμονωμένο. Θα διευρύνουμε τα κριτήρια του ΕΚΑΣ, ώστε να επωφεληθούν από αυτό άλλοι 300.000 συνταξιούχοι. Αποτελεί προϋπόθεση για μια δίκαιη και συνεκτική κοινωνία. Αποτελεί προϋπόθεση για μια συνεκτική κοινωνία που χτυπά την φτώχεια.

Έκτον. Θέτουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας το παιδί και οικογένεια. Έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά γύρω από το θέμα της οικογένειας.

Εγγυόμαστε την υποστήριξη της οικογένειας με 2.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια των γονιών του.

Στηρίζουμε επίσης το κάθε παιδί, καταθέτοντας 1.000 ευρώ σε προθεσμιακό επενδυτικό λογαριασμό.

Διπλασιάζουμε τον αριθμό των βρεφονηπιακών σταθμών, διότι τα μεγάλα έργα δεν είναι μόνο οι υποδομές, είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που αποτελούν γέφυρες για το αύριο.

Έβδομον. Εγγυώμαι για όλους τους νέους μας τη δυνατότητα απασχόλησης για 4 συνεχή έτη με πλήρη ασφάλιση και κλιμακούμενη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Αυξάνουμε το επίδομα ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού εντός τετραετίας. Εγγυώμαι και τον νέο θεσμό της κοινωνικής εργασίας. Ο άνεργος θα μπορεί και θα έχει επίσης κίνητρα από την πολιτεία να βρίσκει δουλειά και προοπτική ενώ θα προσφέρει στην κοινωνία με την κοινωνική εργασία.

Όγδοον. Εγγυόμαστε για κάθε Έλληνα πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Θα στηριχθούμε στις νέες μορφές οργάνωσης της κοινωνικής επιχείρησης και της συνεταιριστικής εργασίας των ιατρών και των νοσοκόμων, όπως γίνεται σε αρκετές χώρες. Δέσμευσή μας να μειώσουμε για την οικογένεια τις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία.

Ένατον. Εγγυώμαι ότι το περιβάλλον θα αποτελέσει προτεραιότητα. Είναι το επίκεντρο μιας νέας ποιοτικής και «πράσινης ανάπτυξης». Είναι βασικό στοιχείο της νέας περιφερειακής μας αναπτυξιακής πολιτικής. Είναι αντικείμενο έρευνας και νέων τεχνολογιών αιχμής για την οικονομία μας. Είναι απαραίτητο συστατικό για τον νέο ποιοτικό και εναλλακτικό τουρισμό μας. Είναι στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την νέα ποιότητα, την ανταγωνιστική δυνατότητα των αγροτικών μας προϊόντων. Είναι καθοριστικό για μια νέα εθνική ενεργειακή πολιτική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δημιουργούμε ξεχωριστό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Συντασσόμαστε στην πρωτοπορία των χωρών για τις κλιματικές αλλαγές και δεσμευόμαστε για 10% παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2012.

Δέκατον. Στην ύπαιθρο εγγυόμαστε την σιγουριά όσων αποχωρούν από την ενεργό παραγωγή ενώ παράλληλα δημιουργούμε τις απαραίτητες συνθήκες για την προσέλκυση νέων δυναμικών αγροτών που θα αναζωογονήσουν την ανάπτυξη -ποιοτική και «πράσινη»- της υπαίθρου.

Εγγυόμαστε 950 ευρώ σύνταξη στο ζευγάρι των αγροτών και 550 για τον μεμονωμένο αγρότη.

Εγγυόμαστε και νέα πολιτική αγροτικής γης για να βοηθήσουμε τους νέους αγρότες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Χρηματοδοτούμε την δημιουργία συνεταιριστικής σχολής αγροτών σε τριτοβάθμιο επίπεδο για την εκπαίδευση πιστοποιημένων αγροτών και στελεχών αγροτικής ανάπτυξης.

Αύριο, μετά το πέρας της συζήτησής μας, θα διαμορφώσουμε την εισήγησή μας στο Εθνικό Συμβούλιο με τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, το προγραμματικό μας πλαίσιο για μια δίκαιη κοινωνία, για μια δυνατή Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ.